

Side, der er henlagt til Provsterne som Ledere af det Syn, der netop skal afholdes i År. Foreningen for Kirkegårdskultur har jo sine Opgaver på samme Linie og ønsker gerne et Samarbejde med Provsterne såvel som med Menighedsrådene. Et af vore væsentligste Virkemidler er Udgivelsen af nærværende Tidsskrift »Vore Kirkegårde«, og da vi i Fremtiden venter at kunne glæde os ved et øget Tilskud gennem Kirkeministeriet, har vi besluttet at give alle Landets Provster et gratis Abonnement på dette Tidsskrift, hvoraf der netop begyndes et nyt Bind. Vi håber derigennem at kunne yde Provsterne en Håndsrækning til deres betydningsfulde Opgave som Værnere af de store Værdier, der knytter sig til vore Kirkegårde.

Vort nye hovede

Kloge folk plejer at sige, at man skal ikke gøre forandring for forandringens skyld, — et synspunkt, som dette blads redaktion gerne slutter sig til.

Når vi alligevel med dette første nummer af bind 17 bringer et nyt hovede, ja en ny forside, har dette sine nærliggende årsager, særligt 2.

Den ene er det, at dansk sprog har fået sin retskrivningsreform af 1948, der bl. a. har indført det svenske å i stedet for aa. Dette vil vi gerne vise i navnet Vore Kirkegårde, i kirkegårdskultur osv.

Dernæst har det navnlig i udlandet, hvor vi har et stadigt stigende antal medlemmer, været vanskeligt for læserne rent umiddelbart at indse, at når der på bladets forside har stået VORE KIRKEGAARDE, så var dette ikke 3, men kun 2 ord, der af typografisk dekorative årsager var delt i 3 linjer.

Disse 2 årsager har været de vigtigste motiver til at foranledige en ændring — en mindre bevilling har gjort den mulig. Og for at få det bedste og det rigtigste frem, har redaktionsudvalget bedt arkitekt m. a. a. *Willy Hansen* bringe forslag, idet man er bekendt med arkitektens indgående kendskab til og dygtige arbejde med typografiske ting og finesser. Fra dennes hånd foreligger da tegning og øvrige dispositioner til nærværende forside, hvortil vort trykkeri, firmaet *Nielsen & Møller* har ydet udmærket assistance.

Vi har altså søgt at avbøde visse vanskeligheder, — vi har også søgt at få noget mere praktisk og noget smukkere frem. Det er redaktionens håb, at vore læsere synes, at vi har haft held med os. Og dermed ønsker vi, at denne indgang til V. K.s bind 17 må love en frugtbar fremtid. —



Fig. 2.
Aarestrups mindesten
fra 1830'erne.
Odense Assistens
kirkegård.