

Fig. 41.  
Plan til den danske  
Soldatergrav paa  
Bispebjerg Kirke-  
gaard.



## Den danske Soldatergrav paa Bispebjerg Kirkegaard

Af Undergartner, Havebrugskandidat H. D. Ørsted-Hansen

Den 2. September 1943 begravedes ved en gribende Højtidelighed paa Bispebjerg Kirkegaard 12 danske Soldater (faldet under Fægtningerne den 29. August s. A.) lige indenfor Muren i Kirkegaardens sydvestlige Hjørne.

Den 10. September begravedes desuden Artilleri-Kvartermester *H. E. Andreassen*, der faldt paa Isefjorden, og den 20. Oktober Menig *O. E. B. Hilker*, der saaredes i København den 29. August. De ønskede begge at blive begravet sammen med deres Kammerater.

Gravstedets Beliggenhed var givet, idet der herom fra anden Side var taget Bestemmelse, medens Staden København drog Om-  
sorg for det videre fornødne.

Allerede samme Vinter paabegyndtes Anlæget, der er tegnet af tidligere Stadsarkitekt *Poul Holsøe*, og som er udført og vedligeholdes af Kirkegaarden.

Gravstedet er 140 m<sup>2</sup>. Dets Bagside udgøres af Kirkegaardens 2½ m høje, røde

Murstensmur, medens der paa de tre Sider er plantet Thujahække. Foran Hækken ud mod Gangen er lagt en lav, slebet Sokkel af Ølandssten. Udenfor begge Sidehække er plantet forskellige Stedsegrønne.

Selve Gravstedet er udlagt med Græs og paa langs delt mellem de to Rækker Grave af en Flisegang af skaarne, slebne Ølandsfliser samt almindelige Brosten. For hver Ende af Flisegangen er anbragt en Bænk af Egetræ og lys Bremersten, og fra disse Bænkepladser gaar en Flisegang til de to Indgangspartier, der lukkes ved Jernpiller med Kæde.

Over hver enkelt Grav er placeret en fir-  
kantet, lys, slebet Ølandssten med Indskrift.

Alt Flise- og Stenarbejde samt Bænkene er udført og anbragt af Firmaet *Scheller, Hougaard og Petersen*.

De faldne Soldater begravedes i to Rækker, i alt væsentligt som de vilde være opstillet i levende Live: Forrest Officerer og Befalingsmænd i Rang fra højre Fløj, bag-



ved de Menige. Stenene i hver Række er lagt forskudt, og Indskrifterne fra venstre mod højre viser følgende:

*H. E. Andreasen*

Artilleri-Kvartermester af 3. Gr.  
Artilleriskibet »Niels Juel«  
Født den 9. Marts 1918  
Faldet paa Iseffjorden  
den 29. August 1943

*S. Snerding*

Kaptajnløjtnant, Adjutant  
Livgarden  
Født den 20. December 1909  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*P. A. Hansen=Nord*

Premierløjtnant  
Gardehusarregimentet  
Født den 7. Marts 1916  
Faldet i Næstved  
den 29. August 1943

*A. R. Jørgensen*

Søljtnant af 1. Grad i Reserven  
Ministrygeren »Haien«  
Født den 30. Maj 1915  
Faldet i Korsør  
den 29. August 1943

*O. K. Karbo*

Overofficiant 21. Bataillon  
Født den 6. September 1893  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*S. H. Micheelsen*

Korporal 6. Artilleriafdeling  
Født den 15. November 1921  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*O. E. B. Hilker*

Menig Nr. 573 21. Bataillon  
Født den 14. Januar 1921  
Saaret i København  
den 29. August 1943  
Død den 15. Oktober

*R. V. Isbo*

Menig Nr. 554 21. Bataillon  
Født den 20. Marts 1921  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*L. J. B. Larsen*

Menig Nr. 487 3. Livgardebatal.  
Født den 4. Juli 1922  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*A. E. Hansen*

Menig Nr. 480 6. Artilleriafd.  
Født den 14. Juli 1918  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*O. K. Rasmussen*

Math-Elev Kaserneskiøbet »Fyen«  
Født den 21. Oktober 1923  
Faldet paa Holmen  
den 29. August 1943

*H. K. Jørgensen*

Menig Nr. 20 Felttøjmestervk.  
Født den 4. Februar 1922  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*P. V. Olsen*

Menig Nr. 832 6. Artilleriafd.  
Født den 11. Maj 1921  
Faldet i København  
den 29. August 1943

*K. B. Jensby*

Overkonstabel Kystdefensionen  
Født den 20. Februar 1923  
Faldet ved Middelgrundsfortet  
den 29. August 1943

Foran i Gravstedet stod et 7–8 m højt Birketræ, og bagtil plantedes to store Egetræer, som imidlertid ikke overlevede Flytningen. De er atter fjernet, men vil formentlig til sin Tid blive erstattet.

Muren er beklædt med Vedbend, som dog endnu langt fra dækker. Foran Muren er en meterbred Rabat, der mod Græsset begrænses af *Begonia semp.* Weisse Perle,



Fig. 42–43.  
Soldatergraven  
Sept. 1943.



Fig. 44.  
Soldatergraven  
September 1944.



Fig. 45.  
Indgang til  
Soldatergraven.



bag hvilke der er plantet afvekslende røde og hvide storblomstrede Knoldbegonia.

Fra Kirkegaardens Side bestræber man sig stadig paa at holde dette Gravsted saa smukt og tiltalende som muligt. Den Ro, der vilde præge Gravstedet alene ved de enkle Sten i det grønne Græs, brydes vel en Del af de mange forskelligartede, større og mindre Buketter og blomstrende Planter, der bringes til Graven ikke alene af de Paarørende, men ogsaa i høj Grad af helt fremmede; men de vidner om, at dette Gravsted ikke alene angaar de Nærmeste og at det derfor maa ses under denne Synsvinkel. Det er hele Nationens Eje. Her hviler 14 unge, danske Soldater, hvis Minde hele Folket vil være med til at hædre, og hvis sidste Hvilested vi alle ønsker bevaret og behandlet med den Ærbødighed og Pietet, som vi skylder det Offer, der er bragt.

Med Hensyn til Ærbødigheden skorter det ofte noget, idet man kan se Besøgende, der ikke alene standser ved Graven uden at blotte Hovedet, men endog gaar ind paa Graven med Hat paa Hovedet og Shagpipe i Munden. En saadan Taktløshed vilde være utænkelig i Paris, London, Brüssel, og hvor man ellers siden sidste Verdenskrig mindes »den ukendte Soldat« eller staar ved andre Soldatergrave.

Om Gravstedets Skæbne efter Krigen ved man intet, idet flere af de Paarørende nærer et ret forstaaeligt Ønske om at faa flyttet deres Kiste til Familiegrave andet Steds. Men at man fra officiel Side ønsker at gøre dette Gravsted saa smukt som muligt, derom vidner bl. a. den Omstændighed, at man paa Initiativ af Københavns Kommune har tænkt sig at lade opsætte et værdigt Mindesmærke for de Faldne, — et Arbejde, der i Øjeblikket er i Gang hos en af vore Billedhuggere.

Senere faldt Oberstløjtnant S. B. Paludan-Müller, som er jordet paa Snesere Kirkegaard.

Hosstaende bringes Billede af hans Kiste i Snesere Kirke.



Fig. 46.  
Oberstløjtnant  
S. B. Paludan-Müllers  
Baare i Snesere  
Kirke. † 26. Maj 1944.