



## *Skovkirkegaard.*

Ved Indrettelsen af en Skovkirkegaard i Høsterkøb (Sjælland) og ved Indrettelsen af Vestre Kirkegaard i Nørhule Skov ved Horsens er Problemet „Skovkirkegaarden“ blevet aktuelt herhjemme. Idet vi haaber senere at kunne bringe nærmere om dette Emne, afbilder vi her Begyndelsen af et Gravstedskvarter paa Skovkirkegaarden i Stockholm.

*Red.*

## *Et ejendommeligt Gravmæle paa Vig Kirkegaard.*

Af Kommune lærer *Albert Thomsen.*

Paa Kirkegaarden ved Vig Kirke oppe i det skønne Odsherred findes der lidt til venstre for Hovedindgangen en Gravsten af en ikke helt almindelig Form.

En ret høj Granitsten med et kunstfærdigt tilhugget Topstykke og to Jernknapper nedskruet i „Skuldrene“, bærer paa Forsiden et stort Kors og derover et Indskriftsfelt, hvori der staar:

FØD DEN 12 MARTS  
17.77

Nede paa Stenens Fodstykke læses Bogstaverne

O N S W

Paa Bagsiden af Gravstenen ses et Hjærte og derover i Indskriftsfeltet:

FØD DEN 9 AUGUST  
17.78

Og paa Fodstykket Aarstallet 1860 (se Billederne Side 48).

Efter Opfordring har Stedets Sognepræst, Hr. Pastor Jørgen Vig, velvilligst meddelt nogle Oplysninger om den Mand, som har rejst Stenen.

Begyndelse af et Gravstedskvarter paa Skovkirkegaarden i Stockholm.



Det var en Husmand i Vig, som hed Ole Nielsen; altsaa skal O N S W betyde Ole Nielsen Vig. Han rejste Stenen over sin sikkert i 1860 afdøde Hustru; det er hendes Fødselsdag og -aar, der staar over Hjærtet.

Han døde selv i 1868; i Kirkebogen hedder det: „Ole Nielsen, død 15. Juni 1868, 91 Aar, Aftægtsmand, Enkemand“; altsaa kan han være født 1777, som der staar paa Stenens Forside.

Det er det sandsynligste, at han selv har udført hele Arbejdet; de gamle Bønder var ofte dygtige til at hugge i Sten, hvad mange smukt udførte Ledstolper med Navnebogstaver og Aarstal og mange Vandtrug rundt i Gaardene endnu vidner om. Og han har sikkert ogsaa selv anbragt sine Navnebogstaver og Fødselsdateringer paa Stenen; havde en anden skullet udføre det efter hans Død, var jo utvivlsomt hans Dødsdag og -aar blevet tilføjet; det at Konens findes, men ikke hans, tyder paa, at han selv er Mester for hele Stenens Tekst. Den gamle Ringer i Vig har som Barn set Ole Nielsen og fortæller, at han var en ren Kæmpeskikkelse. En Slægtning til ham oplyser, at Stenen oprindeligt har været *malet*; vistnok kun Korset og Hjærtet.

Det er at haabe, at dette mærkelige Gravmæle maa blive bevaret og værnet. Vel har det ingen større Betydning som Kunstværk, men det er en sjælden og egenagtig Fremtoning paa en Landsbykirkegaard, hvor efterhaanden alle de hjemmetømrede Gravkors og Landsbysmedenes kunstfærdige Jernmonumenter har maattet vige Pladsen for mangfoldige temmelig kedsommelige og ganske upersonlige Produkter fra Værkstederne.

Et ejendommeligt Gravminde i Sten paa Vig Kirkegaard, Sjælland.

*Handwritten note:* \* Gravminde over døde i Vig i 1868 91 Aar - Ole Nielsen  
 Ole Nielsen 1868 - malet i Værk, Stenen blev malet i 1868