



Nogle Gravminder fra Lollands og Falsters Kirker og Kirkegaarde.

Af Lærer Frands Hansen.

Der er indenfor „Foreningen for Kirkegaardskultur“ ved flere Lejligheder slaact til Lyd for at realisere den Tanke gennem Billeder med tilhørende Tekst at samle Stof til en Omtale af de mange historiske og i andre Henseender betydelige Personers Grave og Mindesmærker, som findes rundt om paa vort Lands Kirkegaarde.

Naar saadant Stof kom til at bestaa af gode Billeder, ledsaget af en passende Tekst, der vel skulde angive Mindesmærkernes Inskriptioner og hvad andet, der i denne Forbindelse kunde være af Interesse, samt eventuelt en kort Karakteristik af den paagældende Personlighed, saa kunde det, efterhaanden som det kom til at danne en Helhed, sikkert blive af en vis historisk Betydning.

Slægterne rejser Mindesmærker for deres Store, som paa en eller anden Maade er gaaet i Spidsen for Udrettelsen af noget betydningsfuldt, og dette gøres med Rette, thi derigennem gives der senere Slægter og navnlig Ungdommen et synligt Vidnesbyrd, som ved sin Ide, Kunst, Skønhed eller Storhed kan lede Tanken tilbage paa den, for hvem det er sat, og derved virke til Ærbødighed og Opdragelse.

Men der findes rundt om i Landet paa vore Kirkegaarde ogsaa mangen en Grav og mangt et Minde, som i det ydre ikke har noget af ovennævnte imponerende ved sig, skønt de dog dækker over Mænd eller Kvinder, der i deres Liv og Gerning satte dybe Spor, hvad maaske først senere Slægter rigtig har forstaaet at værdsætte.

Det skulde da være Tanken ogsaa at drage saadanne Minder frem ved Hjælp af virkelig gode Billeder med tydelig Gengivelse af ikke alene det eventuelle Mindesmærker, men ogsaa af selve Gravstedet, altsaa paa en Maade redde det fra Forglemelse og muligvis give Anledning til, at saadanne Gravminder blev holdt bedre vedlige, end det som Regel er Tilfældet. I Nr. 5 af „V. K.“ har Hr. Billedhugger Gunnar Hammerich gjort en saadan Begyndelse, hvorfor vi tillader os at fortsætte med følgende fra Lolland og Falster:

Benedictes Lund. Vesterborg Sogn paa Lolland (se Teksten S. 82).



Benedictes Lund (se Billedet S. 81).

Her ligger begravet Grevinde Benedicte, f. v. Qvalen, død 1813, og hendes Mand, Grev C. D. Reventlow, død 1851, og ældste Søn, død 1828, tillige med andre af Familien. – Benedictes Lund hed oprindelig Theophilii Skov efter Præsten Jens Theophiliussen, som ejede den. Senere overlod Præsten Skoven til Grev Reventlow. Der er her fra denne Begravelsesplads en overmaade skøn Udsigt over Vesterborg Sø til Kirken.

I *Aastrup Kirke* (Moseby) findes en Mindetavle, hvorpaa staar: Magister *Christian Henric Biering* født 1729 d. 26. Aug.; han blev Lærer ved Odense latinske Skole 1759, derfra blev han kaldet til Sognepræst for *Aastrup Menighed* i Aaret 1760. – Otte Aar derefter blev han Ejer af denne Kirke; han døde 1804, d. 8. Septb. i sit 76. Aar og var i 44 Aar denne Menigheds Lærer.

I Vaabehuset hænger en Tavle, hvorpaa staar: Histhenne hvor du ser den lille Høj, der hviler en elsket Fader sødt i Gravens blide Skød; men hist den Godes Siel i Evigheden smiler. Den Tanke trøster, naar jeg minder mig hans Død. – Den 19. Septb. 1804.

Hans Jørgen Biering.

Paa Gravstenen paa Kirkegaarden staar (oversat fra Latin): I den Tanke, at det er usømmeligt, at de Døde begravnes i Kirkerne, lod Mag. H. Biering, Stedets Præst, reise et Mindesmærke paa dette Sted for sig og Sine 1803. (Se Aarb. f. Loll.-Falster 1930).

Magister Bierings Gravhøj, *Aastrup Kirkegaard* paa Falster.



Biskop Monrads Minde og Gravsted Nykøbing F.s gl. Kirkegaard.

Paa Stenen staar: Biskop *Ditlev Gothard Monrad*, f. 24. Novb. 1811, d. 28. Marts 1887. *Emilie Nathalie Monrad*, f. *Lytthans*, f. 21. Juli 1815, d. 9. Septb. 1871. — Jeg er Opstandelsen og Livet. Hvo som tror paa mig, om han end dør, skal han dog leve.

Monrads fremragende Evner som Biskop, Skolemand og Præst ufortalte er det dog som Politiker, han vil mindes.

Af Fødsel en Drømmer med vide Syner, af Skole en Tankens og Ordets Dialektiker, af Sind en Kampnatur, for hvem Strid var Liv, og Magt det selvfølgelig Maal for Striden.

Men selve Magten var ham kun et Middel, og Maalet var Danmarks Vel.

(Dansk biografisk Leksikon).

Gravstedet tilhøjre for Biskop Monrads er over Biskop Bindsbøll, Monrads Formand paa Lolland-Falsters Bispestol.

Det reventlowske Gravsted, Horslunde Kirkegaard paa Lolland (se Billedet S. 85).

Paa den med × mærkede Marmorplade, hvorunder Statsministerens Grav findes, staar: Herunder hviler det, som tilhører Jorden af *Christian Ditlev Frederik*, Greve af Reventlow, født 11. Marts 1748, død 11. Oktober 1827.

Levende følte han sin Svaghed og sine Mangler, men Gud styrkede ham og gav ham Helbred, Kraft og godt Mod til med Troskab, Iver og Held at tjene Konge og Fædreland, og til i en Række af Aar, understøttet af mange ædle Medarbejdere, at udrette meget til Guds Ære og Danmarks Tarv. — I 48 Aar var han lykkelig gift med *F. L. S. C. von Beulwitz*, der var gudfrygtig, fornuftig og blid.

Deres Ægteskab velsignedes med 12 Børn, af hvilke 9 overlevede dem. — De elskede Gud og Menneskene, de hadede ingen. Levede og døde i Haabet om en glad Opstandelse ved Jesus Christus vor Frelser. — Du ogsaa, som læser dette, aager med det Pund, Gud betror dig, og giv Gud Æren.

De ovenfor staaende af den hensovede nedskrevne Ord forefandtes efter hans Død. Velsignet være Fader dit Minde! Fulgt være dit Eksempel!

Biskop Boisens Gravsted, Vesterborg Kirkegaard paa Lolland (se Billedet S. 86).

Paa Korsets Arme staar: Ev. Joh. XXIV. Paa Bogens venstre Blad staar: *Peter Outzen Boisen*, fød d. 15. Novb. 1762, død d. 10. Maj 1831.

Paa Bogens højre Blad staar: Præst for Vesterborg og Birket i 43 Aar. Seminarieforsøger i 29 Aar. Biskop over Lolland og Falsters Stift i 26 Aar. Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmænd.

Paa den hvide Marmortavle under Mindesmærket staar: Deres Ven og Lærer rejste Stiftets Præster og Skolelærere dette Minde 1833.

Lærer Sv. Jørgensen, Taareby, der er godt inde i den Bojsenske Slægts Historie, skriver:

Peter Outzen Boisen blev 1787 Præst i Vesterborg og Biskop over Lolland-Falsters Stift 1805. Skønt Rationalist lever Mindet om ham som Præst stadig paa Egnen, og hans Andagtsbog benyttes endnu den Dag i Dag. Ved sin Virksomhed for Folkeskolen paa Lolland-Falster har P. O. Boisen dog indlagt sig størst Fortjeneste. 1802 oprettede han Præstegaardsseminariet i Vesterborg, der bestod til hans Død.

Det er ikke for meget sagt, at Biskop Boisen gennem dette Seminarium har præget den lolland-falsterske Folkeskole helt ned til vore Dage.

Tesdorfs Grav og Minde, Idestrup Kirkegaard (Falster). (Se Billedet S. 85.)

Øverst paa Stenen staar: Saa haver Gud elsket Verden, at han haver givet sin Søn den enbaarne, at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.

Joh. 3, 16.

Herunder hviler Geheimeconferentsraad *Edvard Tesdorff* til Ourupgaard, Giedsergaard og Sædingsgaard. * 27. September 1817, † 2. Maj 1889, og hans Hustru *Mary Tesdorff, f. Busch*, * 12. Oktober 1820, † 14. Juni 1875.

En af Tesdorffs store Fortjenester var, at han har oplært og uddannet en Stab af unge Mænd, der senere blev meget dygtige og kendte Landmænd. Han gav Stødet til Oprettelsen af den første danske Sukkerfabrik, og Landhusholdningsselskabet havde under hans Præsidium en meget virksom Periode.

(D. biogr. L.).



Øverst: Det Reventlowske Gravsted, Horslunde Kirkegaard, Falster.
Nederst: Det Tesdorfske Gravsted, Idestrup Kirkegaard, Falster. (Se Teksten S. 84).