

Vor Fremtid.

Ved den sidst afholdte Generalforsamling traadte den hidtidige Formand, Pastor Laursen, og Sekretær Bøttiger tilbage. I Stedet for valgtes Havearkitekt Tholle til Sekretær og undertegnede til Formand.

Næst efter at bringe de to afgaaede Bestyrelsesmedlemmer Foreningens Tak for deres Arbejde gennem Aarene vil jeg gerne udtale et Par Ord om, i hvad Retning Bestyrelsen agter at lede Foreningen.

I vore Loves § 2 er Foreningens Formaal angivet saaledes, at man vil skabe større Interesse for vore Kirkegaardsforhold ved Foredrag, Bøger, Pjecer, Tidsskrifter og Dagbladsartikler. Dernæst vil man, saavidt Midlerne strækker, afholde Udgifter til Konsulentvirksomhed samt søge overfor Myndighederne at virke for en forbedret og udvidet Lovgivning for vore Kirkegaarde.

For at naa dette Maal vil Foreningen slaa paa 4 Kiler:

1) Vort Blad. Dette vil fra Nytaar under Navnet „Vore Kirkegaarde“ udkomme regelmæssigt hver anden Maaned. For at Bladet ikke skal tynde altfor meget paa Budgettet, vil Redaktionsudvalget gennem Annoncer søge Udgifterne bragt ned, ligesom man vil søge Samarbejde med andre beslægtede Blade, f. Eks. „Havekunst“ eller lign.

Der er ingen Tvivl om, at et saadant Blad, ledet paa rette Maade, vil blive modtaget med Glæde og bidrage til at skabe Interesse for og Kærlighed til vore Kirkegaarde og alt, hvad der er i Slægt dermed.

- 2) Dernæst vil man søge at komme i Forbindelse med Menighedsraadene, som jo nu iflg. Kirkeloven af 1922 de allerfleste Steder ejer og har Ansvaret for Kirkegaardenes Udseende, Plan og Drift.
- 3) Da Præsterne syner samtlige Kirkegaarde hvert 3. Aar, vil man se at faa et Samarbejde i Gang med Præsteforeningen.
- 4) Og endelig vil man stræbe hen til at faa Lovgivningsmagten interesseret for vort Arbejde og derigennem opnaa økonomisk Støtte, ligesom man ved Henvendelse til mange forskellige Institutioner haaber at faa Hjælp til de forskellige Grene af Arbejdet.

* * *

Paa det forleden Dag afholdte Bestyrelsesmøde var vi alle enige om at ville hjælpes ad med at faa Foreningen til at trives, saa vi kan naa det Maal, vi har sat os: at faa vore Kirkegaarde gjort til skønne og værdige Rammer om vore gamle Kirker ud over det hele Land. — Maatte det Maal naas!

Helsingør i December 1926.

Simon Hansen,
Formand, Provst.

Side 1, Linie 25—26, staar „Præsterne“, læs Provsterne; staar „Præsteforeningen“, læs Provsteforeningen.