



## En Kirkegaardsbænk.

Blandt de Detailler, som er med til at skabe Hygge, Skønhed og Orden paa Kirkegaardene, er Bænke for de Besøgende ikke de mindst vigtige. Dette gælder mere nu end forhen, hvor Kirkegaardene i Almindelighed laa nær Boliger og Bebyggelser, mens de nu mere og mere fjernes fra disse. Baade de Besøgende, der har lang Vej til Kirkegaarden, hvor de vil pleje deres Afdødes Grave, og de, der efter Traditionen til Føds har fulgt deres Kære til Graven, samt de, der gaar deres Aftentur paa Kirkegaarden eller har andet Årinde der, vil en Bænk synes en Nødvendighed eller i hvert Fald en Behagelighed, som nok kan tiltrænges. Saadanne opstillede Fællesbænke er da ogsaa adskilligt mere tiltalende, naar de staa der ved Vej eller Plantninger, end de Smaabænke eller Stole, der anbringes paa Smaagravstederne, og hvis Virkning bliver det utiltalende Syn af en, der sidder ovenpaa Graven (som det ofte er set), spisende sin Frokost eller læsende sin over Gravstedet udbredte Avis. Det kan derfor ikke noksom anbefales Kirkegaardsbestyrelserne at anskaffe og anbringe smukke Bænke paa Kirkegaarden, og for at være Kirkegaardsstyrelserne behjælpelige, har Foreningen fra Hr. Møbelarkitekt *O. Bornø* allerede i 1926 fremskaffet Tegning til en saadan, der ses afbildet ovenstaaende. Bænken kan staa ude om Sommeren og eventuelt bruges i Vaabenhuset om Vinteren, og den kan udføres af en stedlig Snedker eller paa Forlangende fremskaffes gennem Foreningen. Bænken anbefales derfor paa det bedste til Anskaffelse.