

Fra redaktionen

Fra redaktionen

Ikke siden Cuba-krisen har truslen for atomkrig været større. Det såkaldte *Doomsday Clock*, der måler risikoen for menneskehedens udslettelse, står på 100 sekunder i midnat, tættere på end selv under Den Kolde Krig. At se Standley Kubriks mesterværk *Dr. Strangelove* er i dag pludselig mindre morsomt og mere dystert. Efter Ruslands invasion af Ukraine har præsident Putin igen og igen i meget lidt forblommede vendinger truet med at bruge atomvåben. Og i takt med at krigen går dårligere og dårligere for Rusland, og Putins delvise mobilisering synes at være en tragisk fiasko, er truslen kun blevet mere akut. Uffe Østergaard opridses atomvåbenes lange historie i dette nummer, der har krigen som tema.

Selskabets formand, Ruslandseksperter Charlotte Flindt Pedersen, tager i sin leder spørgsmålet om verden efter invasionen af Ukraine op – for hvordan ser vores verden ud på den anden side af krigen?

Den bedste krig er som bekendt den, som aldrig bliver ført – en pointe, der måske mest berømt blev formuleret af den kinesiske general Sun Tzu i hans legendariske værk *Kunsten at føre krig*. Kina-kenderen og diplomaten Carsten Boyer

Thøgersen tegner et portræt af den store kinesiske tænker, der den dag i dag stadig har massiv indflydelse på regimet i Beijing.

For en småstat som Danmark er situationen selvsagt anderledes end for stormagter som USA, Rusland og Kina, men også Danmark står i en ny og farlig situation efter invasionen af Ukraine.

Danmark har dog i mange år været aktiv i konflikter rundt om på kloden som del af internationale koalitioner. Det gælder ikke mindst i Afghanistan, hvor indsatsen siden 2001 mod Taliban har formet en hel generation af danske soldater. En af dem, Niels Jespersen, tager i et personligt essay spørgsmålet om, hvad det egentligt har nyttet, og hvad han og Danmark har lært, op. Danmark er i dag stadig aktiv på den internationale scene. Seniorforskere Helle Malmvig og Maria-Louise Clausen fra DIIS har været på besøg i Bagdad og set på Danmarks lidet offentligt kendte rolle som leder af NATO's Irak-mission fra 2019 til 2022.

Nederlaget i Afghanistan var også en af præsident Bidens hovedpiner, og den kaotiske evakuering sidste sommer gav mindelser om evakueringen fra Saigon efter Sydvietnams fald og

virkede som et sindbillede på USA's dalende internationale magt. Men hvad er så USA's fremtidige rolle – og hvordan påvirker det verden? Seniorforsker Rasmus Sinding Søndergaard fra DIIS ser nærmere på overgangen fra et unipolært internationalt system domineret af supermagten USA til et system, hvor magten i stedet er spredt mellem flere magtcentre.

For tiden tager Ukraine-krigen af gode grunde det meste af opmærksomheden, men der er masser af konflikter andre steder. En af de oversete krige er i Yemen, hvor der nu i næsten et årti har været borgerkrig med involvering af de omkringliggende lande. Siris Hartkorn har under hele krigen boet i hovedstaden Sanaá og tegner et billede af en by og et civilsamfund, der blomstrer trods granatregnen.

Og så er der naturligvis som altid meget, meget mere – artikler om fordoms store statsmænd, om krigsforbrydelser, om Chile og Indien.

Rigtig god læselyst – og pas på jer selv.