

Fra Redaktionen

af Marcus Rubin

Diplomati er i sin natur diskret, nærmest usynligt hvis det for alvor er vellykket. Ingen ser krigen, der blev afværget, krisen, der blev demonteret, eller den storpolitiske uenighed, der blev løst, før den boblede over og ramte offentlighedens interesse. Derfor kan det være svært at få overblik over både betydningen, omfanget og håndværket i diplomatiet. Dette nummer af *Udenrigs* er viet til at komme et par takker dybere ned i diplomatiets skjulte arbejdsgange, processer og historier.

Vi går hele vejen tilbage til oldtiden og følger med Uffe Østergaard, hvordan fortidens regenter og herskere sendte udsendinge til hinanden. Grænserne mellem mennesker og guder var dengang mindre skarpe og herskerne så op-højede og guddommelige, at de aldrig måtte mødes. Siden er præsidenter og diktatorer kommet mere ned på jorden, men behovet for diplomater er lige så stort som nogensinde. Noget, man kunne ønske, at nogen sagde videre til de danske politikere, der i årevis har skamskåret udenrigstjenesten, så den i dag er nordens mindste.

Men hvad er diplomati egentligt, og hvad skal diplomater kunne? *Udenrigs* har talt med Carsten Staur, en af de mest drevne og erfarne danske diplomater med årtiers FN-erfaring, om hvilke mentale værktøjer, som diplomaten skal have. Også det danske diplomati er i hastig udvikling, ikke bare internt, men også som del af rigsfællesskabet.

Færøerne har ikke mindre end syv diplomatiske repræsentationer ude i verden, og Grønland er blevet en central del af det internationale stormagtsspil. Færøernes udenrigsminister skriver om udviklingen og den nordatlantiske øgruppes planer og visioner for fremtiden.

Dette nummer af *Udenrigs* står også i skyggen af Afghanistan. Efter næsten 20 års krig forlod Vesten – herunder Danmark – landet i sommer, og allerede inden evakueringen var fuldført, kollapsede regeringen i Kabul. Taliban er tilbage ved magten, milliarder og atter milliarder af dollar i bistand er tabt. Men hvorfor gik det så galt, og hvad kan vi lære?

Vi bringer et uddrag af journalist og tidligere særlig rådgiver Jacob Sheikhs bog *Vi tabte* om krigen mod terror. Og et dybt personligt essay fra den afghansk-fødte forsker Malek Sitez om hans arbejde med udvikling af menneskerettigheder i Afghanistan og de følelser, det vækker nu at se Taliban tilbage ved magten. Vi kommer også forbi udviklingen i Irak, et andet af Vestens store interventionsprojekter, som nu synes af tvivlsom visdom.

Det hele skal dog ikke kun være alvor og udfordringer, så *Udenrigs* kommer også med en anmeldelse af en ny fransk serie om krydsfeltet mellem farlig spionage og kedeligt kontor-bureaukrati. Den slags James Bond altid synes at være sluppet for.

Har man ikke set serien, bør man gøre det, for udover spændingen er den også i sig selv et slags monument over de skiftende geopolitiske realiteter. Det er en barsk verden derude – derfor er der brug for både diplomater og *Udenrigs*.

Rigtig god læselyst!

Marcus Rubin (f. 1970) er, foruden at være redaktør på tidsskriftet Udenrigs, kronikredaktør på dagbladet Politiken. Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og journalist fra Columbia University. Marcus Rubin har tidligere arbejdet som Mellemøst-, USA- og uden-rigskorrespondent på Politiken, og har forfattet flere bøger og artikler.