

Hvad kan der gjøres for at fremme Almuens Undervisning paa Landet, særlig med Hensyn til Aftenskoler og Haandgjerningskoler for Piger?

Foredrag, holdt i det kgl. Landh. Selskab d. 10de Februar 1869,
af Højskoleforstander, Lieut. Nielsen.

Det Enne, som jeg har modtaget en Opsordring til med nogle Ord at inlede en Diskussion om, hører til dem, om hvilke det gjælder, at Tilhørerne ere ligeaa godt kjendte med det, som Den, der taler. Idet jeg ikke desmindre tager Ordet i den foreliggende Sag, udsætter jeg mig for at kjede Dem; thi det er mig umuligt at sige noget egentligt Nyt eller Originalt om det. Gid De maa finde Noget af den Forståelse, som nye og originale Tanker altid stjænke os, i Sammenligningen mellem Deres egne Tanker om Spørgsmaalet og mine!

For 80 Aar siden udtalte en udmærket Dannemand, Grev Reventlow, i en Betænkning til den store Landbokommision: „Fremgangen vil“ (efterat Stavnsbaandet var løst, og der var truffen forskellige andre Foranstaltninger, der sigtede til Landvæsenets Opkomst) „dog langtfra ikke blive saa hastig eller saa stor eller saa lykkelig for Staten og for hvert Individ i Bondestanden, som naar Almueskolevesenet bringes til den Fuldkommenhed, som det har naaet i adskillige andre Lande. Hvert Aar, der tales ved Opsættelse, kan for Staten ikke oprejses.“

Med disse Ord af den store Folkeven vil jeg begynde; thi Almueskolen er ogsaa nu og vil altid vedblive at være det vigtigste Middel til Almoeundervisningens Fremme; at tale om Almoeundervisningens Fremme og derhos at se bort fra vor Almueskoles Tilstand og mulige Reform lader sig ikke gjøre. Den store Mængde af fattige Børn, Børnene af Arbejdere, Husmænd, Indsiddere og Smaahaandværkere, ville under alle Omstændigheder næsten udelukkende være henvist til dens Omførg for at komme i Besiddelse af Kundskaber og Midler til Kundskabers Erhvervelse. Ingensomhelst Slags Betalingssskoler kunne erstatte de Fattiges Børn den store Friskole, som vi falde Almueskolen. For Tiden leder jeg Arbejdet i den største af Vandets Folkehøjskoler, og ligesaa vist som jeg er overbevist om, at disse Skoler stiftet Nytté, ligesaa siklert er det ogsaa, at de altid ville blive for Mindretallet. Derfor have vi Almueskoler, og derfor bør Almueskolen være god.

Som Folge heraf er det min Mening, at det Allervigtigste, vi have at gjøre for at fremme Almoeundervisningen paa Landet, er at fremkalde en meget større og virksommere Interesse, en mere levende Deltagelse for Almueskolens Gjerning end den, der i de senere Tider har givet sig tilkjende iblandt os, og at lede den Interesse, der findes, i et rigtigt Spor.

Sammenligner jeg den Interesse for Almueskolen, der er tilstede i den nulevende Slægt, med den Varme, hvormed den omfattedes for et Par Menneskealdere siden af Samfundets ledende Mænd, er jeg bange for, at vi staa meget tilbage. Politiske og økonomiske Anliggender have i den sidste Snes Aar bestandig været paa Dagsordenen og tildels sat den offentlige Mening i meget levende Bevægelse, medens man kun nu og da har hørt en enkelt Røst høje sig paa Thinge eller i Pressen for og om Almueskolen. Jeg tør paa staar, uden at frygte for at blive beskyldt for Overdrivelse, at den almindelige Opmærksomhed er altfor lidt henvendt paa denne Institution. Man veed, at vi have en Almueskole; man hører det stundom

sagt, at vor Almuestole er en af de bedste i Verden. Derned slaaer man sig til Ro og skjænker den saa ikke videre Op-mærksomhed.

Men hverken denne eller nogen anden Institution kan i Længden være god, naar den ikke omfattes med Barme og Interesse af den offentlige Mening; ja, jeg troer, at Skolen mindre end nogen anden Indretning paa Grund af dens før-egne Opgave kan undvære den Deltagelse, som jeg paakalder, den Interesse fra Almenhedens Side, hvis Mangel jeg be-klager. Staaer den uændset af Pressen, af den offentlige Me-nings Ledere, af Magnaterne i Skoledistrikterne og forladt af Befolkingens varmeste Deltagelse, skal det nok vise sig, at dens Virksomhed bliver mangelfuld. Mangel paa Interesse for Almuestolen og dens Gjerning er Aarsag til en uhyre Mængde Skoleforsommelser mellem Aar og Dag; denne Mangel er det at tilskrive, at Almuestolen paa mange Steder er elendig forsynet med Undervisningsapparater. Den gjør Børnene slove og Lærerne slove, og den er den vigtigste Aarsag til den megen døde Mechanisme, der her og der endnu raader i Skolen.

Derfor taler jeg ikke til Dem, mine Herrer! om Almueskolens Reform, stjøndt jeg ganste vist troer, at den trænger til og er modtagelig for Reformer. Der foreligge offentlige Ud-talelses i denne Retning af Pastor Tillisch i Ville-Næsved og Skoletører Jakobsen i Hyllested, som efter min Mening for-tjene alvorlig Overvejelse. Men jeg afholder mig her fra Ut-tringer i denne Retning, fordi jeg er vis paa, at Almuestolen, ogsaa som den er, kunde løse sin Opgave tilfredsstillende, naar den støttedes mere af den offentlige Mening, naar den al-mindelige Op-mærksomhed var mere henvendt paa den og dens Virksomhed. Men derpaa er det, forekommer det mig, at det skorter fra Øverst til Nederst.

Hvad vil Du da, at der skal gjøres forat frem-
kalde denne store, almindelige og nødvendige Del-
tagelse for Almuestolens Virksomhed? Saaledes spørge
De med Rette, mine Herrer! og jeg svarer:

Seg er vis paa, at det vilde virke meget gavnlig i den omhandlede Retning, hvis Kultusministeriet hvert Aar eller hvert andet, tredie eller fjerde Aar offentliggjorde Meddelelser om Almueskolen, dens Virksomhed og Hindringerne for dens Virksomhed; om almindelige og lokale Mangler eller Fortrin; om Skolegangens Stadighed eller Ustadighed o. s. v. Hvert Aar indsendes der fra alle Skoler igennem Skolens Tilsynsmænd Materialier til saadanne Meddelelser; men det synes ikke at blive benyttet, i al Fald høres der aldrig et Ord om denne vigtige Sag fra den øverste Bestyrelse. Dette forekommer mig at være en stor Fejl. Der udgives aarlige Meddelelser om en Mængde private og offentlige Institutters Virksomhed. Hvorfor faae vi aldrig noget at see eller høre om en saa vigtig Institution som vor Almueskole? Saadanne officielle Meddelelser vilde i en betydelig Grad spore Almenheden til at stjælle Almueskolen den Opmærksomhed, som den behøver. Pressen vilde modtage og drøfte disse Oplysninger, og ved dens Hjælp vilde de komme til alles Kundstab.

Seg vilde endvidere have, at Godsejerne, Rigmænd, Embedsmand, større Forpagtere og Gaardmænd i Sognene skulde gaa foran med Exempler paa virksom Deltagelse for Almueskolens Vel ved at opmunstre, rette og hjælpe Lærerne og ved at forsyne Skolerne med gode Apparater. Seg vilde have, at Pressen skulde drøfte Skolens Ansliggender og stræbe at vække Almenhedens Bevidsthed om, hvor vigtige de ere, og hvor vigtigt det er, at de omfattes med Kjærlighed. Gjorde saaledes Regjeringen, Pressen, de ledende Mænd i Samfundet og Magnaterne i Sognene alt muligt for at vække Interesse for Sagen, er jeg vis paa, at dette ogsaa skulde lykkes, og at utallige Skoleforsømmelser og megen Slaphed hos Lærerne her og der vilde blive forebygget.

Men jeg sagde ikke blot, at der bør stræbes hen til at fremkalde en meget større Interesse for Almueskolen og dens Virksomhed. Vi skulle ogsaa stræbe at lede den Interesse, der findes, i et rigtigt Spor.

Dette er visselig ikke uforståeligt; thi man kan følge at høre de mest modstridende Meninger om Maalset, der i Almueskolen skal naaes, de mest urimelige Fordringer til dens Virksomhed. Nogle ville have flere Fag optagne i dens Undervisningsplan, have den forvandlet til en Slags Sognerealskole. I deres Øjne er det et altfor ringle Udbytte, at Børn lære at læse, skrive og regne. Efter min Mening vilde det være et udmærket tilfredsstillende Udbytte, at Børn lærte at skrive, regne og læse, naar de lærte det godt og fik Smag for og Lust til Læsning. Men det er langtfra, at dette Resultat opnaaes med de fleste, endlige med alle Børn, der følge Almueskolen. Det bør derfor efter min Mening bringes til at staa klart for alle, at Almueskolens Maal er sat højt nok i vor Skolelovgivning, og at det Bedste, vi kunne forlange af den, ikke er at skrue Opgaven højere op, men at anvende al mulig Flid paa, at den kan løses godt. Paa den anden Side findes der ogsaa dem iblandt os, der lade haant om Frederik den Sjettes Skolelov, og der synes at mene, at det for den Fattige er uden Betydning, om han lærer noget eller ikke. Men her gjælder det da at fastholde, at det Maal af Kundskaber og Færdigheder, som en god Almueskole efter den nugjældende Lovgivning bringer Lærlingerne til, sætter den Fattige i stand til ligesaa godt som den Rigeste at finde ødel Glæde og Danmarkske i vor Literaturs Skatte. En fattig Mand, der kan læse og virkelig læser i sin Fritid, vil i alle Henseender være bedre stillet end Flertallet af dem, med Hensyn til hvilke dette ikke er Tilfældet.

I denne Forsamling ere fortinvis de større Arbejdsherrer repræsenterede. Derfor har jeg betonet, hvad disse kunne gøre for at vække større Interesse for Oplysningens og Danmarks gode Sag. Hvad disse kunne gøre er i mine Øjne det Samme, som hvad de bør gøre. Thi lad os kun være enige om, at, hvormeget vi end have tal og endnu tale om Lighed, er dog Trangen lige stor til en kraftig Impuls af dem, som Gud har stillet under gunstigere Betingelser, der

ere fremragende ved Dannelse, Formue eller social Stilling. Jeg betragter disse Goder som et Diplom, der udnævner Besidderne til Vedere for de mindre Begünstigede til materielle og ændelige Fremskridt. Og jeg ønsker for Fædrelandets Skyld, at det mere og mere maa blive erkjendt, at ingen Dannelse eller Kundstab opfylder sin Bestemmelse, naar den ikke spredes sit Lys og sin Varme til andre og især til dem, der sidde mest i Mørket. Maatte dette ske, vilde de bedre Stillede komme til at staa som Lærere og Vedere for de Fattige, og tidt skulde Lærerlingernes Kjærlighed blive Lærernes Løn!

Men selv naar Almueskolen udfører sin Gjerning allerbedst, er der dog meget at gjøre. De fattige Klassers Børns Undervisning kan ikke fortsættes ud over en vis Tidsgrænse, der vil blive den Alder, Skolelovgivningen tillader for Udstrievning af Skolen. Ved 14 Aars Alderen ville de i de fleste Tilfælde have forladt Hjemmet og Skolen for at erhverve Føde og Klæder blandt Fremmede, og de ville glemme meget af det, de tidligere have lært. Som jeg tidligere bemærkede, ville Folkehøjskolerne aldrig kunne udstrække deres Virksomhed til de fleste, endlige til alle Ynglinger, der ere komme over Konfirmationsalderen.

Hvad kunne vi tilbyde i deres Sted?

Her vil jeg nævne gode Aftenskoler som et fortæffeligt Middel til at hjælpe paa Almueskolens Virksomhed og til at føre den videre. Saadanne Skoler ere bragte i Stand paa forskellige Steder i Landet; jeg fjender en Snes af saadanne og veed, at de virke til stor Belsignelse. Men for at de skulle blive almindelige, trænge vi ogsaa til en kraftig Impuls fra de mere Formuende og Dannede.

Hvor der er yngre og kraftige Præster og Lærere i Sognene, behøves der efter min Erfaring intet uden disse for at faae dem i Gang. De fleste yngre Lærere vilde ganske vist med Glæde tage fat. Men det er ogsaa en Fejl at tænke, at Lærerne i saadanne Aftenskoler nødvendigvis skulle være examinerede Lærere. Undervisningen i Søndagskoler og Aften-

skoler i England og Amerika besørges for en stor Del af Fri-villige. Hvorfor skulle vi ikke kunne gjøre det Samme her? I de fleste Sogne findes der ogsaa, foruden Præst og Skole-lærere, Mænd og Kvinder med større Dannelse, der godt kunde paataage sig at undervise i Aftenskolerne, naar de først kom i Gang, og man havde ret Hjerte for Sagen. I adskillige Sogne her paa Sjælland virkes der i Winter paa denne Maade af ældre, dygtige Lærslinger fra Hindholm til stor Belsignelse. Saaledes burde ogsaa dannede Landmænd, Forvaltere og Hus-lærere finde Glæde i at stifte Gavn ved i nogle Timer et Par Aftener ugentlig at meddelle andre, hvad de selv vide. Hvad der muligvis her og der kunde mangle i pædagogisk Sikkerhed, naar Arbejdet udføres af saadanne Frivillige, vilde tidt rigelig erstattes ved større Frisshed.

Med Hensyn til Arbejdet i Aftenskolerne skal jeg kun bemærke, at man ikke maa indstrække det til Meddelelse af Undervisning i Læsning, Skrivning og Regning. Derved bliver Ungdommen let fjed af dem. Den trænger til at faae noget for Hjertet. Og kun de Skoler blandt dem, jeg hænder, i hvilke der ikke blot er undervist i de nævnte Fag, men tillige holdt frie, religiøse eller historiske Foredrag, samt oplæst Stykker af vore Forfattere, have holdt sig gjennem flere Åar.

Nu veed jeg godt, at der tidt indvendes mod Opfordringer til at begynde eller at støtte en Virksomhed, som den jeg har omtalt, at det kun kan blive til saa lidt. „De Unge kunne dog ikke faae noget Ordentligt lært i saadanne Aftenskoler.“ Hertil svarer jeg: Disse Skoler stiftede ikke blot Gavn, ved at de Unge ligefrem lære noget i dem og bringes paa Gled med at lære noget, men ogsaa ved at forhindre det onde, den slette Anvendelse af Tiden, der er Årsagen til saa mange indgroede, slette Vaner. De drage de Unge fra Sovnen paa Bænken, fra Sladdrefstabet, fra Kortspillet og lignende flet Anvendelse af de lange Winteraftener til aandeligt Arbejde. Lad saa ogsaa dette kun føre dem et Hanefjed ind i Kundskabens og ødle Interessers Rige; det bliver ligefuld til stor Belsignelse. Og

forresten er hin hovmodige Indvending kun Landløshedens og Magelighedens Undskyldning for intet at gjøre. Enhver, der rigtig veed noget, føler baade, at det, han veed, kun er saare lidet, og at han desuagtet ikke kan takke Gud nok derfor. Han glæder sig ved sin indskrænkte Kundskab og under gjerne sine mindre heldig stillede Medmennesker den samme Glæde.

Aftenskolerne ville blive til endnu større Belsignelse, naar deres Virksomhed stottes af en let Afgang til sund og god Læsning. Men jeg skal ikke her tale om Følskønsnings vigtige Sag, men kun i Forbigaaende bede alle Tilstedeværende om af mueligste Evne at virke for, at de Skrifter, der udgives af Udvælget for Folkeoplysning, og Dansk Landbotidende maa blive saa almindelig udbredte, som de efter min Mening fortjene at være.

Angaaende Spørgsmaalet om Haandgjerningskoler for Piger og disse Skolers Oprættelse glæder jeg mig til her at faae noget at høre og afholder mig fra Uttringer derom, da jeg ikke har havt nogen Lejlighed til at gjøre Erfaringer i denne Retning. Jeg skal slutte med at sige, at det ganske vist vilde være at gjøre Regning uden Bort, hvis vi i Henseende til det foreliggende Spørgsmaal og i Henseende til andre Spørgsmaal, der ligesom dette gaaer ud paa saa at sige at løfte Almuen, glemte Kvinden og hendes store Indflydelse og forsøgte at drage den bedst mulige Omsorg for hendes heldige Udvikling.

Dette Foredrag fulgtes af følgende Diskussion:

Nigsdagsmand R. Pedersen samstemmer i, at vor Almue-skole ikke er gaaet frem, men heraf følger, at den er gaaet tilbage, og dette skyldes, at vi hidtil for lidt have havt vor Opmærksomhed rettet paa Forbedringer af vore Almueskoler, idet man navnlig i Nigsdagen altfor udelukkende har rettet den paa en Udvikling af Folkehøjskolerne, der dog nødvendigvis bør hvile paa Almueskolens Forarbejder. En almindelig Udvikling af Aftenskoler paa den hidtil fulgte Maade vil kun undtagelsesvis kunne finde Sted, fordi enhver nidkjar Lærer, der først om Dagen har arbejdet i Almueskolen, vil blive overanstrængt ved

bagefter at skulle undervise i Aftenskolen. Han beklager, at Udskrivningen af Skolen nu kan finde Sted ved 13 Aars Alderen, thi om det end ikke var Tanken, at dette skulle være Neglen, saa bliver det dog altfor ofte Tilfældet. Loven af 1866 har vel forbedret Skolelærernes høje Raar, men derimod ikke de indre Skoleforhold, hvorunder han virker. Hvor Børnetallet i en Skole stiger over 100 og altsaa nødvendiggjør 2 Lærere, faaer ikke hver af disse sine Fag, men 2den Læreren bliver Lærer i alle Fagene for det yngre Hold og Førstelæreren ligesaa for den ældre Klasse; heraf følger at hin hele Tiden skal lægge Grund uden nogensinde at have Glæden af at fortsætte og afslutte sit paabegyndte Arbejde, idet dette udelukkende bliver Førstelærerens Sag, men derved sloves og trættes han nødvendigvis, medens en Deling af Fagene mellem begge Lærerne vilde vække og vedligeholde Lysten hos disse. Ved at Forældrene mere benyttede den Ret, der haves til at lade Børn under 9 Aar opitere af andre end examinerede Mænd, vilde man høde paa den store Fejl og Ulempa, der nu ligger i, at Skolerne behyrdes med for mange unge Elever. — Det store Ophold, der nu er i Ungdommens Undervisning fra de forlade Almueskolen og til de gaa ind i Folkehøjskolen, altsaa fra det 14de til det 18de Aar, vil heldigst kunne udfyldes med Betalingsskoler, og han haaber, at man i hver Kommune skal faae en saadan videre gaaende Klasse for Børn, maaske endog fra 12 Aars Alderen eller i hvert Fald fra Konfirmationsalderen. Herved vilde ogsaa, om ikke alle, saa dog mange fattige Børn kunne faae en videregaaende Undervisning, som nu saa at sige er umuligt for dem, thi det Antal af disse, der have Raad til at besøge Folkehøjskolerne, vil altid blive meget ringe.

Rigsbagmand N. P. Hansen. Et afgjort vigtigt Spørgsmaal er, paa hvad Maade man bedst drager Hjemmet med. Som et Forsøg i denne Retning meddelte han, at Lærerne i hans Egn for nogle Aar siden havde dannet en Forening, i hvilken de søgte at drage Forældrene med, og hvis Hensigt var af og til at samles hos en eller anden Lærer for at overvære hans Undervisning og Examination, hvilket baade var belærende og oplysende for de Tilstedeværende. Desværre forhindrede Krigen disse Sammenkomster, som syntes at stifte megen Nytte.

Han er uenig med den foregaaende Taler i, at den omtalte Mellemtid fra Almueskolen til Folkehøjskolen skulle udfylde med Betalingsskolen, thi den Fattige vilde dog kun højest undtagelsesvis kunne benytte en saadan. Derimod bør Tiden udfyldes med frie Aftenskoler, ved hvilke, som Indlederen foreslog, frivillige Kræfter samvirkede, og den Fagbegrænsning, som en

Fortsættelse af Almueskolen gjennem Betalingsskolen let vilde medføre, vilde hørtalde, og det hele blive mere oplivende, hvilket er en Hovedsag.

Professor Ørgensen takker Indlederen for hans Foredrag, og særlig fordi han saa stærkt har holdt frem, at det er Hovedsagen, at vække Sands og Interesse. Han har fra Statsraad Tessendorff, der beslager at være forhindret i at møde, modtaget et Brev om den foreliggende Sag, i hvilket der fremhæves: „At flere Lærerkraæster i Sognet om muligen bør forene sig om at fremme Aftenskolen, hvilket vilde have en særdeles opmuntrende Indflydelse paa de unge Kærl. Især forekommer det mig, at det ligger saare nær, at Præsten støtter denne nyttige Institution ved at holde en regelmæssig Række af historiske Foredrag. Præsterne ere nu fritagne for at have med Fattigvæsenet at gjøre, hvilket er en meget betydelig Arbejdsformindskelse. Tilbyder Præstestanden i sin Almindelighed ikke frivillig at støtte Samfundet i en mere flersidig Retning end gjennem deres nuværende Virksomhed, frugter jeg for Kirkens Fremtid. Præsten er og kan efter min fulde Overbevisning være Aftenskolens egentlige Bærer. Der kan ikke udrettes lidt ved en Aftenskole, der bestyrres af nidsjære Lærere, og vi have Krav paa Lærerstandens, baade Præstens og Skolelærerens, Imødekommen, da disse Embedsmænd efter vore Forhold ere godt aflagte.

I Almueskolen vilde jeg af mangfoldige Grunde aldrig kunne finde mig i at adfylle Gaardmandsbørnene fra Husmandens. Dette kunde flet ikke gaa og vilde være at gaa den modsatte Vej af den, andre demokratiske Lande slaa ind paa; saaledes f. Ex. Sveits, hvor Elementarskolerne for alle Børn indtil 10 Aars Alderen ere blevne sammenmelte i den senere Lid, det vil sige de offentlige, og hvor det mærkelige Fænomen er fremkommet, at uagtet denne Forholdsregel er de private Skolers Tal, hvor denne Sammensmelting ikke finder Sted, i stærkt Aftagen.

Med Hensyn til Haandgjerningskoler, da mener jeg ogsaa, at de have en meget stor Betydning som Folkedannelsesmiddel, naar de benyttes med Iver. Her paa Falster bestaaer, efter hvad jeg veed, 7 saadanne Skoler, nemlig 3 paa det Classenske Fideikommis's Ejendomme, 3 paa mine og 1 i Falstersløv. Mine 3 koste mig omtrent 150 Rd. aarlig foruden Husly og Brænde; Gaardmandsbøttre betale lidt, hvilket tilhalder Bestyrerinden. Ved Fideikommissets Skoler stille Udgifterne sig omtrent ligesaa. I Falstersløv betales 4 Rd. for hvert Barn, hvorved Skolen kan bestaa; for omtrent $\frac{3}{5}$ af Børnene betaler Propr. Schnæze; de øvrige ere hovedsagelig Gaardmandsbøttre.

Blandt de mange andre Gøder, som Haandgjerningsskolen fører med sig, vil den ogsaa kunne bidrage til at fremme Husfliden, og rigtig benyttede maa de sikkert kunne betragtes som Støttepunkter for en vaagnende industriel Virksomhed. Man befatter sig jo hidtil i disse Skoler kun med Syning, Strikning, Spinding, lidt Hækling og Brodering. Jeg agter imidlertid til Føraaret at gjøre et Forsøg med at lære Børnene Halmfletning; i Provstiet er denne en Husflidsindustri, der er nærer en betydelig Del af Befolkningen; Børnene lære med 10 Aars Alderen Halmfletningen; af ældre Piger bliver det flettede presset og syet sammen til Hatte, af hvilke Provstiet udfører mange Tufinder, der finde en udmærket Afsætning. At Husflidsindustrien staaer langt tilbage her paa Øerne sees bedst af den Masse jydiske uldne Varer, der selges her paa Landet. Haandgjerningsskolens Indflydelse paa den kvindelige Del af Befolkningen maa Lid efter anden blive stærk fjendelig gennem mere Ordensands, større Renlighed og stærkere Benyttelse af Tiden. Disse Skolers Oprettelse maa være en Kommunesag, om de end maa ikke i Begyndelsen bør støttes noget af Skolefondet. Oliver Banen først brudt for dem, vil det gaa med dem som med Sygeforeningerne; de ville gaa Landet rundt og blive betragtede som et af Børnene mod den tiltagende Fattigdom paa Landet."

Professor Prosch vil modtage de fleste af de fremkomne Forslag som gode og nyttige Midler til at bøde paa Almue-skolen, men fun saafremt de benyttes paa rette Maade. Vi gaa ubestridelig tilbage, hvis vi tro at kunne lade den Aandens Gymnastik bliveude af Skolen, som saa mange andre Steder har viist sig at være saa absolut nødvendig. Hvad der tiltaler Fantasien drager saavel den Gamle som den Unge; derfor kan Historieundervisningen saa let gjøres fornøjelig for Barnet, medens det i Begyndelsen med Kjedfommelighed og Uljst modtager Mathematikken og lignende abstrakte Videnskaber, men det vilde være fejlagtigt at give efter derfor, thi det er netop dem, der skærpe Tankerne, og Erfaringen lærer ogsaa, at netop i de Lande, hvor den største Vægt lægges paa den exakte Undervisning, der tønkes klarest, mest logisk, uden de hyppige Fejlslutninger, som vi ere saa vante til. Han veed, det er i Modstrid med den nu gængse Betragtning af Undervisningen, men det er ej heller mange Åar siden, at man med stor Uvillie betragtede den legemlige Gymnastik, medens den nu saa varmt anbefales fra de fleste Sider.

Han erkjender det humane og fristelige Standpunkt, der ligger til Grund for de Meddelelser, vi nys modtog fra et fra-

værende Medlem, men han kan paa ingen Maade være med til for Uniformitetens Skyld at ville strue de flinke Børn, der f. Ex. i 7 Aars Alderen ere ligesaa vidt som dem i 10 Aars Alderen, tilbage til at følge deres Fevnaldrende. Skolen maa ordne Børnene ej efter Stand og Alder, men efter Evner.

Rigsdagsmand J. Jørgensen kan bedst samstemme i de For-
slag, Indlederen fremsatte. Vor Almueskoleundervisning lader under den Ulempe, at det er Staten, der sørger for Undervis-
ningen og ved Multer udøve Trang paa Forældrene, medens vi burde stille Forholdene saaledes, at disse kom til rigtig selv
at føle, at det er en Sag, der bør være deres egen. Han er
uenig med en foregaaende Taler, der vilde have en fast Mellem-
klasse, som skulle udbynde Tiden mellem Almueskolen og Folke-
højskolen, thi netop nogle Aars Ophør af den gamle regelmæs-
sige Undervisning vil bevirket, at de Unge møde friskere og med
større Lyst paa Folkehøjskolen, især hvis vi foranstaltede Aften-
skoler eller Aftensønder, ved hvilke vi alle mødte med Interesse
og Kjærlighed til Oplysningsværket, og hver bragte sin Skærv
til at oplive saadanne Møder. Han er bange for alle de Kund-
ssaber, som vi mod Menneskets Natur søger at paatrænge det; de
ville vise sig kun at være klinede paa og derfor snart regne
af. Det er ikke dem vor Almue trænger til, men „brænder kun
Hjertet for Sandhed og Ret, skal Tiden os vise: vi tænke ej slet!“

Rigsdagsmand R. Pedersen holder vel ikke af, at Staten
skal være Skolelærer, men saalænge den skal opkræve Bidrag,
maa den have Ret til Indseende med, hvorledes disse blive be-
nyttede. Det vilde være et Misgreb, hvis vi i dette Øjeblik
stillede Skolesagen frit.

Lieutenant Nielsen troer ikke, at det vil blive muligt, at
alle skulle gaa i Almueskolen, og troer ej heller, det vil være
nødvendigt. Vor nyere Lovgivning forudsætter, at der maa
komme Betalingsskoler, og det er højst onskeligt, at der kom
mange saadanne mindre omkring i Sognene, som det naturligste
Midde til at afhjælpe Trangen til at give Børnene en bedre
Undervisning, end den Almueskolen byder. Blive vi staende
ved denne og ville pressse alle ind i den, vil Følgen blive, at
vi alle lære lige lidt.

Prof. Jørgensen gjør opmærksom paa, at der i Etatsr.
Tessdorfs Brev kun er Tale om en følles Undervisning i de
allerførste Aar, og at der ingenlunde er tænkt paa at bringe de
dygtige Elever i Spændetroje.

Redaktør Bille: Skoletvangsspørgsmalet er ogsaa bragt
frem her i Aften; det gaaer med det, som med saa meget andet;
Folk see saa tydelig Skyggesiderne ved det, man har, og næsten

ene Lyssider ved det, man ikke har. Men Erfaringen fra andre Lande lærer netop, at hvor man lever under Frihed i denne Sag, længes man bort fra den, og selv de længst fremstredne Frihedsmaend i de frie Lande ønske en vis Skoletwang, en vis Sikkerhed for, at alle skulle modtage Undervisning.

Bed Tanken om en Forbedring af vor Almueskoleundervisning forekommer det ham, at et af de første Spørgsmaal, der ligger for, er, om vore Skolelærere blive opdragne til deres Gjerning paa den for denne heldigste Maade. Han tør ikke besvare det, og der maa ikke med dette Spørgsmaal forstaaes, som om han ønsker at gaa over til Privatseminarier, tvertimod mener han, at Staten i al Fald forelsbig bør tage sig af deres Uddannelse. Men er der ikke et Element i denne, nemlig Theologien, der indtager en usorholdsmaessig stor Plads? Det kan sikkert ikke nægtes, at Uddannelsen ved vore Seminarier kan siges at være theologisk anlagt. Vel er Religionsundervisningen et nødvendigt Led i Børneundervisningen og forholdsvis mere, jo lavere denne er, men den bør henlægges til Præsten fra et langt tidligere Stadium i Barnets Liv. Det skal ikke nægtes, at der i de sidste Aar er gjort meget for at bringe Seminaristerne frem, men der staer endnu meget tilbage.

Den kommunale Selvstændighed, der er givet med Hensyn til Valget af Skolelærere, virker ogsaa uheldig. Maa ske kan den være heldig for enkelte Kommuners Vedkommende, men den er det ikke for det store Flertals, thi det Hele er kastet ind i et Hazard, som efterhaanden vil svække Lusten hos de dygtige Kræfter til at gaa denne Bej. Kommer en ung Lærer nu ind i et godt Embede, da bliver han der til sin Dødsdag; er han derimod strax uheldig, af Mangel paa personligt Besjendtskab, og maa tage til Takte med et lille Embede, og han ikke naer ud af dette, inden han bliver en 40 Aar, da maa han omtrent opgive ethvert Haab om en senere Forlyftning og Forbedring af sine Kaar. Det er højest misligt, at en Lærers Fremtid skal bestemmes af hvad, han kan opnaa i de første 5 Aar, hvor dygtig han end senere viser sig; men det er Følgen af den nuværende Ordnung.

Rigsdagsmand S. Pedersen: Vel kan der paavises Misligheder ved den nuværende Valgmaade, men det kan der i lige saa fuldt Maal ved den gamle, og den foregaaende Taler antydede ikke nogen 3die; naar vi derfor kun have Valget mellem de 2, da troer han, at den nuværende i Længden vil tjene os bedst. Det er beklageligt, at vi ikke have faaet en Regulering af Skolekaldene, hvorved Mislighederne ville blive langt mindre betydelige. At en virkelig dygtig Skolemand skulde have

vanskelig ved at finde Forslyttelse, selv om han er 40 Aar eller derover, troer han ikke; han hænder i alt Fald mange Exemplarer paa, at der formelig er Kaptøb mellem Kommunerne om at filtrere sig en saadan Mand.

At man i andre Lande, hvor man har Frihed, ønsker sig Skoletvang kan ikke være noget bestemmende for os, thi Erfaringerne kunne ikke faaledes direkte overføres, Forholdene og de folkelige og stedlige Ejendommeligheder kunne være saa ulige, at hvad der det ene Sted vilde være ønskeligt, maatte det andet Sted være forlasteligt. Imidlertid troer han ikke, at vi, i hvert Fald for Djeblikket, bør opgive Skoletvangen, men det er Maaden, hvorpaa den gjennemføres og træder ud i Livet, som jævnlig bliver taget paa en fejlagtig Maade.

Men fremfor alt, det, hvorpaa det kommer an, er at vække Interessen, og han tæller derfor Landhusholdningselskabet, at det har foranlediget denne Sag bragt frem, og opfordrer det til, hvis muligt er, at opfordre Landboforeningerne til hver for sig at optage Sagen til Drøftelse, ligesom han ogsaa opfordrer Pressen til at virke for Sagen.

Rigsdagsmand J. Jørgensen henholder sig til den foregaaende Taler baade hvad Lærernes Kaldelse og Skoletvangen angaaer, navnlig for saa vidt at han heller ikke troer det er rigtigt at hæve Skolemulsterne. Han fremhæver, at man navnlig bør søge at vække Forældrenes Interesse for deres Børns Undervisning, da dette vil virke langt mere end alle mulige Evangsmidler. Han er enig med en tidligere Taler i, at Religionsundervisningen først og fremmest bør falde hjemme og ikke i Skolen.

Prof. Prosch indseer ikke, hvorfors man ikke skulde kunne overføre en Erfaring af den her omtalte Art (Skoletvang eller Skolefrihed) fra et Land til et andet, der staar i den samme Kulturstrømning. Forvrigt beklager han, at der findes en Slaphed i Fortolkningen og Anvendelsen af Lovene.

Rigsdagsmand S. Pedersen: I store Forhold kan der vel paa mange Omraader drages Slutninger, men ikke i Enkeltheder.

Rigsdagsmand Berg anfører Exemplarer paa endnu bestaaende Lov, der paabyde haard Straf for Handlinger, som den almindelig Bevidsthed nu bedømmer ganske ulige mildere; det er derfor godt, at der i Samfundet i saadanne Tilfælde lever en Billighedslov, som ofte udbvisser af de gamle Papirer den haarde Straf, der er sat for hvad, der ifølge dem ikke er lovligt; ja, det vilde være meget uheldigt, om der var noget som helst Sognerråd, der ikke af denne Grund blev Lovovertræder; noget

lignende maa vi ønske med Hensyn til de Ørder, der ifølge Loven kunne ramme dem, som overtræde Skoletvangsloven. Man kan vel henvise til andre Lande, men det gaaer ofte med saadanne Henvisninger som med Lignelser, — at de halte, og dette gjelder ogsaa her, thi Folkene leve i de forskjellige Lande under helt ulige Forhold. Men desuden er han overbevist om, at Friheds- og Selvstændighedsfølelsen i Amerika er saa stærk og bestemt, at det vilde blive aldeles umuligt der at faae indført nogle Bestemmelser med Hensyn til Skoletvang, der blot i fjernt Maal lignede dem, vi have her, — hvis der virkelig skulde være nogen, der vilde prøve derpaa.

Han gjør opmærksom paa, at det ofte kan have mange praktiske Vanskeligheder at paalægge Præsterne hele Religionsundervisningen, f. Ex. hvor Distrikterne ere store og omfattende; han fremhæver dernæst, at det Lovsted, som tillader under visse Forhold at ansætte en Lærerinde istedetfor en Hjælpelærer, vil kunne bruges med stor Nytte og bør derfor bruges mere end hidtil har været tilføldet; og han troer neppe, at Aftenskoler ville komme til at gjøre Gavn som stadigt Undervisningsmiddel. Hvis man i Planen for de tidligeere omtalte Haandgjerningsskoler vil tage Fabrikudvikling bort og sætte kvindelig Udvikling i Stedet, kan han samstemme i den.

Prof. Prosch seer ikke, hvilke ulige Forhold, der findes mellem de gamle Kulturlande, som skulle begrunde, at Skoletvang var susselig et Steds og fordommelig et andet.

Docent Fjord troer, at Kaldsretten maa blive som den er, thi Forældrene have en naturlig Ret ved Valget af en Lærer for deres Barn. Kommunen bør have Retten til at falde, men ikke til at lønne; der burde af den faste Pengeløn dannes en Fælleskasse for klæffelige Tillæg efter Dygtighed og Alder til Lærernes Lønning, og det Misforhold, som der nu ofte finder Sted, vilde derved kunne undgaaes. — Den tidlige Udfriningsalder i Forbindelse med, at der for hvert Barn kun er Skolegang hveranden Dag, har været meget uheldig for Almueffolens Virksomhed; enhver vil vist være enig i, at Oplysningen Syd for Kongeaaen staaer ulige højere end norden for, og Grundene hertil maa sikkert føges i, at Udfriningsalderen der først falder med det 16de Åar; at Skolelærerne der skulde være dygtigere end her, er der ingen Grund til at antage, de have faaet samme Uddannelse som vore her. Vor Skolelærerstand er saa nidkjær, som man nogenteds vil finde den. — Han troer ikke, at Aftenskoler ville komme faaledes i Gang, at de kunne bøde paa den tidlige Udfriving, thi dels ere de unge Karle, naar de hele Dagen have gaaet i

Arbejde, for trætte til med Friskhed at modtage Undervisning om Aftenen, dels kan kun enkelte Lærere overkomme det saaledes, at de ikke bruge de Kræster, der tilhøre Almueskolen, i Aftenskolen. Derimod har han tænkt sig, at der skulde med Fordel og Nytte kunne indrettes Eftermiddagskoler; det vilde neppe være nogen stor Ulempe for en Gaardejer, om han i Vinteritiden tillod sine Karle eller Dreng et Par Gange ugentlig at deltage i en saadan Skole, og ved Ansættelse af en Vilører vilde Skolelæreren finde Tid og friske Kræster til at kunne undervise i den. Ved Aften- og Søndagsmøder kan der utvivlsomt gjøres stor Nytte; de bør derfor støttes, men ikke betragtes som en Udvej til Forbedring af Almueskolen.

Nigsdagsmand J. Andersen: En streng Multeren for Skoleforsømmelser afhjælper ikke disse. Han fjender et Sogn, hvor Mulkten var 3 β , og hvor der dog forsømtes og multeredes saa meget, at der derved i et Aar indkom ontrønt 40 Rd. Da man altsaa saae, at det strenge Mulkteringsssystem ikke hjalp, besluttede man at gaa til Forældrene og tale med dem, saasnart et Par Forsømmelser havde sundet Sted, og dette hjalp, saa Mulkteringsbeløbet for det sidste Aar sank ned til 10 Rd. — Han mener, at Kommunerne ikke bør have Kaldelsesret men derimod Afskedigelsesret; hertil ytrer

Docent Fjord, at det vil være meget misligt, saaledes at føge at paavirke Skolelærerne ved stadig at lade en Trussel om Afsked svæve over dem.

Dr. Stenstrup: Folkeoplyśningen er ikke følt af Folket som en folkelig Sag; der er tvertimod desværre ingen Sag, der er det danske Folk mere kjedelig end netop Almueskolen. Det viser sig overalt, og det er jo ogsaa højst mærkeligt, at Ministeriet Aar ud og Aar ind samler Oplysninger om Almueskolen, uden nogensinde at offentliggjøre dem. Han opfordrer dersor indtrængende enhver til i sin Kreds og i sine Forhold at vække mere almindelig Interesse for Sagen.

Lieutenant Nielsen troer i Modsetning til en tidligere Taler, at Aftenskolerne ikke behøve at forandres til Eftermiddagskoler for at virke til Held. Har Skolelæreren, som han indrømmer, ej Tid og Kræster til at bære en saadan, saa vil der dog ved private Kræster kunne udrettes meget; og ere maaske Karlene lidt trættede efter Dagens Arbejde, saa ville de dog sikkert have Uddytte deraf, naar Undervisningen tages paa en livlig Maade, og de Unoder, som de lange ledige Vinteraftener saa let føre med sig, ville netop hømmes ved at de besøge Aftenskolen. — Lærernes Uddannelse bør være mere praktisk og mindre fragmentarisk end hidtil.