

Midtjølland den saakalte Røpharve fra Tjernstøber Hermansen i Næstved; „den er en Forbedring af den engelske Howards-harve, og Forandringen bestaaer navnlig i, at Tandene foruden at have forskjellig Længde efter dens Plads i Harven, tillige er forsynet med en lille Røp forneden, hvoraf Navnet, Røpharve, er opstaaet.“ Foruden at denne Harve er et udmærket Redskab til Dækning af al Slags Sæd, har den iaar paa Grund af den stærke Væde viist sig at være ligesaa særlig fortrinlig til at begynde Jordens Bearbejdning med, da den under Brugten, i Modfætning til Fuldharven, der paa de fugtigere Steder trykker Jorden sammen, bringer denne i en saaløst og løs Tilstand foroven, at Luft og Vind, netop i et passende Forhold kan virke paa samme. Svenskharven virker vel tildeels paa samme Maade, men findeler ikke Jorden nok, naar der begyndes med dette Redskab; ligesaa kan Røpharven som et lettere Redskab bruges meget tidligere, ja endog gjøre sin Nytte paa temmelig fugtig Jord, hvis Behandling i det Hele derved meget fremmes. Begge Slags Harver (Svenskharven og Røpharven) i Forening egne sig derfor fortrinligt, ved at bruges afvæxlende sammen, til Behandling af Jorden til Grøn-jordsæd“.

---

## Et Landmandsmøde i Trondhjem

vil blive afholdt d. 24de Juni og følgende Dage i Forbindelse med et Dyrskue og en Udstilling af Redskaber og Maskiner (d. 25de og 26de Juni) samt et af Staten foranstaltet Hesteskue. Til Dyrskuet kunne kun Dyr, der ere tillagte i Norge, konkurrere; derimod kunne alle Redskaber og Maskiner, som have Anvendelse i Landbruget, konkurrere om Præmie, uanset om de ere forarbejdede i Norge eller ikke. Prøver med Redskaberne ville blive anstillede. Anmeldelse om at ville udstille Redskaber maa finde Sted inden d. 1ste Juni til Udstillingsens Bestyrelse, Afd. Stiftskontoret i Trondhjem.

---