

## Det 11te almindelige svenske Landbrugs- møde i Malmö. 1ste til 5te August 1865.

I Overensstemmelse med den i December 1864 udgaaede Indbydelse, aabnedes Mødet Tirsdagen den 1ste August Kl. 10 i den tydske Kirke, som paa passende Maade var indrettet til Discussionsaal. Alteret var skjult af et blaåt Drapperi med gule Fæstons, og foran samme var anbragt en rummelig Estrade, hvorpaa fandtes et Bord til Formanden (Landskøvding Troil og Secretairen Professor Rathorst) og et andet til Stenographerne. Paa høire Side fandtes Stole til Kongen og Prinds August, der vare tilstede ved flere af de almindelige Møder, samt til deres Følge, og bag Formandsbordet for Bestyrelsens Medlemmer. Referenterne var der anvist Plads nedenfor Estraden. Efterat Kongen og Prindsen havde indfundet sig, aabnede Formanden Mødet med en Tale, hvori han, efter at have takket Kongen og Prindsen for deres Nærværelse og budet Medlemmerne velkommen, gjorde Rede for, hvad der havde været den ledende Tanke ved Mødets Anordning og hvad der havde motiveret de Bestemmelser, man i saa Henseende havde truffet, hvilke i flere Retninger afvege fra de ved tidligere Møder vedtagne. Han yttrede i den Anledning: „Det svenske Bordbrug befinder sig, som vi Alle vide, for nærværende Tid i en Overgangstilstand. Efter næsten udelukkende at have rettet sin Opmærksomhed paa Sædproductionen, begynder Landmanden alt mere og mere at indsee Nødvendigheden

af en udvidet Meieridrift, en forbedret Dvægavl, en henfigtsmæssig Opsamling, Tilberedning og Anvendelse af Gjødningsstofferne, — med eet Ord, af et intensivt istedetfor et extensivt Jordbrug. Dette har i mange Aar været Maalet for Landbrugsakademiets og Landhuusholdningssektabernes Bestræbelser. I denne Retning have allerede længe Flere af vore mere rationelle Jordbrugere arbeidet. Men Reformerne vinde kun langsomt Indgang hos den store Masse. Denne maa klart indsee Fordelene ved en Forandring, førend den lader sig overbevise. Det er derfor ligesaameget om ikke mere af Hensyn til den store Mængde af mindre Jordbrugere, som til den mere formuende Klasse af Eiendomsbesiddere, at Bestyrelsen har troet at burde ordne dette Møde. Den har villet skaffe alle her Tilstedeværende en Velighed til i flere paa hinanden følgende Dage at gjøre sig nøie bekendte med de rigelige Udstillinger, som Mødet ved Udstillernes Velvillie har at opvise, og, uden at negte Betydningen af de Forhandlinger, som de fastsatte Bestemmelser for Mødet foreskrive, har Bestyrelsen derfor indrettet Tiden saaledes, at Udstillingerne skulle sættes i første, Diskussionerne i anden Klasse. Men skulle Udstillingerne bringe den tilsigtede Nytte, maa Dyrenes Bedømmelse ske efter heelt andre Principer end de hidtil fulgte. Bestyrelsens første Omfarg har derfor været heelt og holdent at omarbejde Bestemmelserne for Uddelingerne af Priisbelønningerne ved det almindelige Landbrugsmøde for Huusdyr, Redskaber og Meieriproducter. Hvad der udmærker disse nye Bestemmelser, er, at enhver mere eiendommelig Kreaturrace udgjør en Afdeling for sig, og at saaledes alene ligeartede Dyr indbyrdes concurrere om Prisen, hvorved Bedømmelsen maa blive baade lettere og retfærdigere end tidligere, da Kreaturer af ulige Racer skulde sammenlignes med hverandre. I Forbindelse med Mødet vil der tillige finde en Udstilling og Priisbelønning Sted af Fedeqvæg.“

Taleren henlede derpaa Opmærksomheden paa den stedfindende Industriudstilling, og meddelte, at Følgen af, at der

var tilstaaet fri Transport paa Statens Jernbaner for de Udstillingsgjenstande, som vedkomme Landbrugsmødet, havde været, at der blandt Andet var udstillet Dyr fra alle Provindsers hvd for Dalelven. Taleren vilde nu ønske, at de trufne Bestemmelser maatte svare til Forventningerne, samt at Udstillingerne og Forhandlingerne maatte blive til Gavn for Landbruget og Fædrelandet, og endte med et „Gud bevare Kongen og Fædrelandet“, som Forsamlingen istemte.

Derpaa constitueredes de 3 Sectioner for Agerbrug, Dvægavl samt Skovhuusholdning og Vinæringer.

Om Eftermiddagen holdt Sectionen for Agerbrug et Møde hvori den først behandlede det Spørgsmaal, om der var Trang til en planmæssig Nivellering af Landets Sver og Vanddrag samt Tilveiebringelse af hydrographiske Kaart, og i saa Fald, hvorledes et saadant Arbeide paa bedste Maade skulde iværksættes. Professor Arrhenius antog, at Landbrugsingeniørernes Virksomhed og de geologiske Undersøgelser vilde være fyldestgørende, Prof. Nathorst ønskede derimod en almindelig Nivellering og Hvidebestemmelse gennem Generalstaben, saaledes som i Danmark, hvilket Arbeide han antog burde ligge til Grund for Agronomernes Specialarbeide. Flere Talere gjorde opmærksom paa de uhyre Udgifter, dette vilde medføre, og Forsamlingen udtalte sig derfor for Arrhenius's Mening, skjøndt Meningerne vare noget delte og Majoriteten ikke stor. — Det næste Spørgsmaal omhandlede, hvilken Erfaring man i de senere Aar havde vundet angaaende Aarsagerne til og Midlerne mod de dyrkede Bæjters sædvanligste Sygdomme, men Forhandlingen gav intet videre Udbytte, idet der aldeles ikke fremkom noget Nyt til Sagens Belysning. — Torsdagformiddag fortsattes Mødet med Behandlingen af Spørgsmaalet: Er Jordbruget ved Naturvidenskabernes seneste Opdagelser og disses Anvendelse paa det heri Landet undergaaet nogen væsentlig Forandring? Prof. Alex. Müller viste den Forbindelse, der er mellem Naturvidenskaberne og det practiske Liv. Prof. Arrhenius oplyste ved Exempler Naturviden-

stavernes Indflydelse paa Jordbruget, og Professor Mathorst troede, at det kunde siges, at ved Naturvidenskabernes Fremstridt kunde Landbrugeren med større Tryghed vandre sin Vej. Thi i de store naturvidenskabelige Love havde han en Fører, der friede ham for at begaae større Feil.

Onsdagformiddag holdtes et almindeligt Møde, der ganske optoges af følgende Spørgsmaal: Er Oprettelsen af Landbrugsbanker, fra hvilke Landets Jordbrugere kunne erholde Penge paa længere Tid, og tilbagebetale dem ved en lempelig Amortisation, nødvendig til Fremme af Jordbrugets Udvikling, og hvis dette er saa, hvorledes bør da sige Banker ordnes og tilveiebringes? Debatten var meget livlig og interessant og aabnedes af Friherre Schwerin, der udtalte sig for Indretningen af en Landbrugsbank, hvilken Mening deltes af Capitain Mannerskans, medens Magister Hedlund antog, at de nuværende Creditanstalter vare tilstrækkelige, naar deres Statuter noget modificeredes, og Statsraad, Finantsminister Gripenstedt, der i det Hele sluttede sig til Mag. Hedlund, meente, at Sparekassernes Midler fornemmelig burde komme Jordbruget til Gode. De tvende sidstnævnte Taleres Foredrag optoges med meget Bifald. H. G. Schwarz, der var enig med dem, antydede Nødvendigheden af en Sparekasselov. Paa Forslag af Kammerherre Trolle nedfattes en Comitee til at gjøre Forslag til Forsamlingens Besvarelse af Spørgsmaalet. Efter de for Mødet gjældende Bestemmelser valgtes der 3 af dens Medlemmer af Formanden, og disse supplerede sig derefter med tvende Andre. I det næste almindelige Møde (Torsdagformiddag) fremkom Comiteen med sit Forslag, hvori den udtalte sig for Nødvendigheden og Ønskeligheden af saadanne Creditanstalter, der ved Omsætningslaan paa 3—5 Aar kunde give Jordbrugerne Forskud, og troede den, at dette kunde skee enten ved Oprettelsen af en egen Jordbrugsbank, eller ved at de nuværende Banker i Forening bestræbte sig for at fyldestgjøre Jordbrugernes Behov. Tillige udtalte den sig for Ønskelig-

heden af en for hele Riget gjældende Sparekasselov. Forslaget billigedes af Forsamlingen.

Onsdageftermiddag holdt Sectionen for Dvægavl et Møde. Spørgsmaalet om, hvorledes en stadig Export af Kreaturer og Meieriproducter bedst skulde tilveiebringes, besvaredes derhen, at der burde foranstalles Udstillinger af Kreaturer, passende til Export, i Stockholm, Gøteborg og Malmö, og tillige udvirktes den billigst mulige Fragt paa Statens Jernbaner for Dvæg, der førtes til Exporthavnene til videre Udførsel. Under Debatten oplystes det, at der var tilbudt af Grosserer C. K. Hansen i Rbhvn. at modtage Kreaturer fra Sverig paa samme Betingelser som de danske, der gjennem ham udføres til England, og af det Rgl. Landhuusholdningselskab, at den Tilsynsmand, det sender med Skibene, skulde tage sig af de svenske Kreaturer paa samme Maade som han tager sig af de danske. — Det næste Spørgsmaal: Hvilke Erfaringer har man gjort med Hensyn til de i de senere Aar indkjøbte hannoveranske Føl? fremtalte ingen Udtalelse fra Forsamlingens Side. Den Mening gav sig tilkjende, at Erfaringen endnu var for kort til at fælde nogen Dom i Sagen, men at Indkjøbene allerede havde medført det Gode, at man havde lært at statte hvad man selv havde. — Noget direkte Besvarelse af Spørgsmaalet om: Hvilke Resultater der hidtil vare vundne ved de i de sidste Aar gjorte Indkjøb af ædle Korthornskreaturer, blev ikke givet. Professor Nathorst udtalte sig meget fordelagtigt om denne Race, der paa Alnarp findes i det største Antal i Sverig, og meente, at den med stor Fordel kunde anvendes, naar Dyrene fik godt og tilstrækkeligt Foder, og at den vistnok tilsidst vilde blive den Race, hvorpaa man vilde komme til at lægge særlig Vind. Da der blev httret, at næsten alle Spor vare forsvundne af de Korthornsdyr, som bleve indforstrevne i Trediveerne, oplystes det fra flere Sider ved specielle Exempler, at Sporene endnu meget godt kunde kjendes paa de Steder, hvor Dyrene havde været placerede; men, naar Racen ikke havde bibeholdt alle sine Fortrin, laae Aarsagen dertil i den Om-

stændighed, at man den Tid ikke forstod at behandle den, at i Mellemtiden Sværmeriet for Ayrshireracen var opstaaet og at de anstillede Forsøg paa Krydsning af disse to Racer ikke vare faldne godt ud.

Om Torsdagen og Løverdagen holdt Sectionen for Skovhuusholdning og Vinæringer Møde. I Anledning af det opstillede Spørgsmaal: Hvilke ere i de forskjellige Dele af Landet Betingelserne for en lønnende Skovhuusholdning, og hvilke Træsarter have i den søndre Deel af Landet viist sig meest hensigtsvarende til Opelstning af Skov, anbefalede Lærketræet fra flere Sider. — Spørgsmaalet om, hvorledes Haveculturen bedst kunde fremmes, hvilke Frugtarter og hvilken Behandlingsmaade af Frugttræerne der havde viist sig at være de mest passende for Forholdene i Landet, fremkaldte den Udtalelse fra Forsamlingens Side, at den ansaae det for ønskeligt, at der ved Folkeflekulærerseminarierne ansattes fast lønnede Lærere i Havecultur og at der blev bevilget Penge til Anlæg af Haver ved Seminarierne. — Som Svar paa Spørgsmaalet om, hvad der burde gøres, for at erholde en fuldstændig og paa continuelle Erfaringsforsøg grundet Frugt-Kjendskab, udtalte Forsamlingen sig for Vigtigheden af, at der anlagdes en kultur-botanisk Have med særligt Hensyn til Pomologien. — I Anledning af Spørgsmaalet om Hensigtsmæssigheden af den nugældende Brændeviinslovgivning, eller paa hvad Maade den burde forandres, for at svare til alle billige Forbringere, vedtog Forsamlingen at udtale, at der ikke hele Aaret igjennem burde brændes Brændeviin, men derimod kun i 7 Maanedes, ligesom ogsaa at der ved Udførselen af Brændeviin burde gives Tolbgodtgjørelse.

I det almindelige Møde, som holdtes Torsdagformiddag, vedtoges det, at næste almindelige svenske Landbrugsmøde skulde afholdes i Stockholm 1868. Til Medlemmer af den forberedende Comitee valgtes Statsraad, Grev B. v. Platen, til Viceformand Overhofstaldmester Friherre F. Braunerhjelm, samt til Suppleanter, Landshøvding, Grev

Viljencranz og Professor Wahlberg. Efterat derpaa Comiteens ovennævnte Forslag i Anledning af Spørgsmaalet om en Jordbrugsbank var vedtaget, gaves Ordet til Grev Holstein-Holsteinborg, der, som Præsident for Landmandsforsamlingen i Aarhus 1866, indbød paa Comiteens Vegne Forsamlingens Medlemmer til at overvære denne. — I Anledning af Spørgsmaalet om Nødvendigheden af en Forandring af de nu gjældende Love og Bestemmelser vedkommende Agerbruget, og Maaden, hvorpaa den bedst skal tilveiebringes, holdt Ritmester Möller et længere Foredrag, hvori han udførligt udviklede sin Anskuelse om Sagen. Forsamlingen udtalte sig for, at visse Dele af de nu gjældende Love og Bestemmelser, vedkommende Jordbruget, trænge til Forandring. — Spørgsmaalet om, hvorvidt de Arbejdsplaner og Undersøgelser, som fremkomme fra Statsagronomerne, burde erholde retslig Gyldighed ved Domstolene, besvaredes bekræftende efter Udtalelser af Præsident Mörner og Prof. Arrhenius. I Forbindelse med denne Sag behandlede Spørgsmaalet om Organisation af Statsagronomernes Virksomhed. Nogle Talere ønskede, at Landhusholdningsfeskaberne maatte erholde en mere udstrakt Ret til at disponere over Agronomerne, medens Præsident Mörner viste Fordelene ved, at Ordningen af deres Virksomhed var i Landbrugsakademiets Hænder. Et Forslag om Nedsættelse af en Comitee til at foreslaae en Udtalelse af Forsamlingen forkastedes, og dermed var Sagen afgjort. — I Slutningsmødet om Løverbagen forhandlede først Spørgsmaalet om Trangen til et Landbrugsministerium. Prof. Arrhenius oplæste en af Landbrugsakademiet afgiven Betænkning, hvori samme udtalte sig derimod, og derved lod Forsamlingen det blive. — Spørgsmaalet om Nødvendigheden af Indførselstold paa Jordbrugsproducter m. V. fremkaldte ingen Afgjørelse fra Forsamlingens Side; der var selvfølgelig baade Talere for og imod. — I Anledning af Spørgsmaalet, om de nu gjældende Bestemmelser for de almindelige Møder ere hensigtsvarende, eller om de bør forandres, udtaltes den Mening, at de forsaavidt burde

forandres, at Udstillingerne blive Hovedsagen; man skulde mindre betragte Møderne som Sammenkomster, hvor man udveklede Anskuelse, hvilket nu var forekrevet i Bestemmelserne, men derimod som en Leilighed til at blive bekendt med Resultaterne af Jordbrugernes Virksomhed. Paa Grund af den fremskrebne Tid vedtoges det kun at udtale, at man ansaae det for ønskeligt, at de nu gjældende Bestemmelser forandredes overensstemmende med Tidens Fordringer. — Det sidste Spørgsmaal: Have Udstillingerne ved dette Landbrugsmøde haft nogle mere mærkelige nye Gjenstande at opvise? blev ikke besvaret af Forsamlingen; men den udtalte sig kun for Ønskeligheden af, at ved senere Møder et Spørgsmaal som dette opførtes blandt de første paa Programmet, og at Dommerne og andre sagkyndige Personer opfordredes til at besvare det ved Mødets Begyndelse, for at de fremkomne Oplysninger kunde være Medlemmerne til Veiledning ved deres Besøg i Udstillingerne, medens de først nu høre dem, efterat maastee det Vigtigste og Mærkeligste, som der findes, er undgaaet deres Opmærksomhed. Forskjellige Talere henledte specielt Opmærksomheden paa adskillige af de udstillede Gjenstande, som især fortjente Dmtale. Udstillingen af Fødeqvæg omtaltes især som meget tilfredsstillende, navnlig da det var noget Nyt. — Formanden erklærede hermed Forhandlingerne for endte. I sin Slutningstale dvælede han fornemlig ved Jordbrugets Fremgang i alle Lande, hvilket hidrørte derfra, at det var ophørt at være en Slendrian, og derimod kommet til Hæder og Ære, saa at de store Eiendomsbesiddere nu ikke længere, hvad der ofte tidligere havde været Tilfældet, ansaae det for at være under deres Værdighed, selv at give sig af med Driften af deres Eiendomme, og heller ikke, som tidligere, opdrage deres Sønner til alt andet end til Jordbrugere, medens kun den gjordes til Jordbruger, som ikke duebe til noget Andet. Denne Omstændighed, at Jordbruget var kommet til Hæder og Ære var den vigtigste Betingelse for dets Fremgang. Han takkede sluttelig Deeltagerne, Dommerne og Bestyrelsen og sluttede Mødet med et „Gud bevare Kongen

og Fædrelandet". Derefter takkede Præsident Mørner Formanden paa Deltagernes Vegne.

I Forbindelse med Mødet stod Udstillingen af Agerdyrkningsmaskiner og Redskaber samt Dyrskuet.

Stedet dertil var paa den aabne, meget udstrakte Plads ved Søen Østen for Byen. Gjennem en med Vimpler og Flag samt passende Emblemer decoreret Port kom man først til Redskabsudstillingen. Langs den ene Side af Pladsen var der opført et Skuur, aabent indadtil, hvori der var opstillet saadanne Gjenstande, der ikke kunde staae under aaben Himmel, langs den anden var der opført en Bygning, hvori Meieri- og andre Produkter fandtes, og midt imellem dem saaes de Sager, som taalte at udsættes for Veir og Vind. Locomobiler, Tærskemaskiner m. B. vare opstillede paa den Landstrimmel, der stiller Søen fra Canalen, og Prøver foretoges daglig med dem om Eftermiddagen Kl. 5—7. De udstillede Gjenstande faldt ifølge Kataloget under 607 Nr., af hvilke

546 fra 54 svenske Udstillere

24	-	10	norske	—
1	-	1	finst	—
22	-	7	danste	—
9	-	1	engest	—
5	-	2	tydske	—

Der fandtes mange gode Redskaber og smukke Samlinger fra de større svenske Fabrikker, der baade vare billige og syntes vel udførte. Mange af Redskaberne vare aabenbart udførte efter engelske Modeller, men nye Constructioner lagde vi ikke Mærke til.

Der uddeelttes 1 Guldbmedaille, 11 større og 22 mindre Sølvmedailler, foruden Broncemedailler, hæderlig Dmtale og Pengebelønninger. Guldbmedaillen tilkjendtes Hr. S. F. Rasmussen fra Maskinfabrikken Phoenix i Odense.

Smør var udstillet af 25 svenske og Ost af 32 svenske og 1 danst Udstiller. Større og mindre Sølvmedailler, hæderlig Dmtale og Pengebelønninger uddeelttes.

Prøver af Korn, Frø og Gjødningsstoffer vare udstillede af 37 Svenske, 8 Norske, 4 Danske og 1 Tydske. Medailler vare udsatte, men ingen Belønninger uddeeltes i denne Klasse.

Fra Maskinudstillingen kom man gennem en ligeledes med Flag, Bimler og passende Emblemer decoreret Port ind paa Dyrskuepladsen. Denne, der dannede en stor rectangular Firkant, var paa de tre Sider omgivet af sammenhængende Træbygninger, som Comiteen havde ladet opføre, og hvorved Pladsen fuldstændig indhegnedes. Paa selve Pladsen var der fremdeles opført to mindre Bygninger, der ligesom de foranævnte benyttedes til Staldrum for Dyrene. De vare meget practisk indrettede, ydede fuldstændigt Ly for Veir og Vind, saa at Dyrene kunde være der hele Tiden; kun nogle af Hestene vare udenfor Dyrskuetiden opstaldede i Byen. Midt paa Pladsen var der en stor indhegnet cirkelrund Bane, paa hvilken Dvæget og Hestene hver Dag Kl. 10—2 førtes frem for det da i stor Mængde tilstedeværende Publicum. Det hele Arrangement var meget vellykket. Ifølge Kataloget var der udstillet circa 700 Dyr, der faldt i følgende Afdelinger:

#### A. Hornqvæg, 263 Stk., nemlig:

- a. Herregaardsrace: 8 Thyre, 19 Køer og 6 Dvier.
- b. Landrace: 4 Thyre, 4 Køer og 3 Dvier.
- c. Korthornsrace: 18 Thyre, 7 Køer og 8 Dvier.
- d. Marsrace: 10 Thyre, 34 Køer og 12 Dvier.
- e. Ayrshirerace: 17 Thyre, 14 Køer og 11 Dvier.
- f. Dvrige udenlandske Racer: 4 Thyre, 3 Køer og 2 Dvier, som med Undtagelse af den ene Thyre, der var fra Devonshire, tilhørte Anglerracen.
- g. Krydsning af svenske og udenlandske Racer: 17 Thyre, 27 Køer og 38 Dvier.

Der uddeelttes store Præmier, Guld- og Sølvmedailler i Forening med Penge, og man saa mange smukke Dyr, navnlig imellem Korthornsracen og det hollandske Dvæg, men de vare

hyppig tillagte i Ublandet og først for kortere Tid siden indførte i Sverig. Dyrskuet afgav saaledes aldeles intet Billede af Qvægavlens Tilstand i Sverig, men var kun en Udstilling af smukke udenlandske Former, som man ønsker at indføre i Sverig, og hvor man mærkeligt nok har givet de store Federacer og især Korthornet Fortrinet, skjøndt man skulde synes, at i Sverig saavel som hos os vil Malkekvæget i lang Tid være det, der fortrinsviis maa give Indtægter, og at Clima, Jordbundsforhold og Forpleining dog vistnok kun paa meget saa Steder i Sverig kunne siges at egne sig for en saa forbringsfuld Race som den Korthornede. Vi nære derfor megen Frygt for, at de Forventninger, der næres om den Indflydelse, som de indførte fremmede Racer skulde udøve paa den svenske Qvægavl, ville blive skuffede, om det end maa indrømmes, at med den nuværende Udfigt til en stadig directe Affætning af Fedeqvæg til England kunne de indførte Dyr gjøre mere Nytte, end man tidligere kunde vente.

### B. Heste, 160 Stykker.

- a. Hingste af orientalsk eller engelsk Blod, over 3 Aar, passende til at forædle andre Hesteracer: 10 Stykker.
- b. Agerbrugs- og Arbeidsheste: 33 Hingste og 29 Hopper.
- c. Rideheste til Krigsbrug samt lette Kjøreheste: 36 Hingste og 56 Hopper.

Endelig var endnu som Extradyr opstillet en 23-aarig Hingst af Olands Rongehesterace.

Der var udsat meget store Præmier, saaledes: som første Hingstpræmie en Guldbmedaille med 25 Ducater, anden Præmie den større Sølvmedaille med 25 Specier osv., og der fandtes en Samling af smukke, om end ueensartede Heste. Dommerne vare imidlertid meget strenge. Af de engelske og orientalske Hingste fandtes ingen værdig til Præmien, og i de andre 2 Afdelinger udbejles kun 2den og 3die Præmie til de ældre Hingste, medens de unge Hingste og Hopper, hvor man stillede

mindre strenge Forbringere, tildeeltes de fleste af de for dem udstillede Præmier.

### C. Faar, 115 Stykker:

1ste Afdeling: Faar af svensk Landrace, 1 Væder og 2 Flokke à 3 Stk. Moderfaar.

2den Afdeling: Faar af udenlandsk Race med merinos-artet Uld.

a. Merinosfaar med fin Uld: 6 Vædere og 6 Flokke à 3 Stk. Moderfaar.

b. Merinosfaar med middelfin Uld og velbannet Krop: 17 Vædere og 6 Flokke à 17 Moderfaar.

3die Afdeling: Faar af udenlandsk Race med grovere Uld og fortrinnsvis udmærket ved Kjødproduktion.

a. Kortulbede Racer, saasom Southdown, Hampshiredown m. fl.: 24 Vædere og 5 Flokke med 18 Moderfaar.

b. Langulbede Racer, saasom Leicester, Cotswolds, Lincolnshire m. fl.: 9 Vædere og 4 Flokke med 13 Moderfaar.

c. De øvrige udenlandske Racer, saasom Oxfordshiredown, Cheviot m. fl.: 13 Vædere og 10 Flokke med tilsammen 33 Moderfaar.

Af Præmierne, bestaaende af større og mindre Sølvmedailler med et Tilskud af 10 til 25 Specier, uddeeltes endeel, navnlig til de engelske Racer, hvoraf især Southdown vare meget smukt repræsenterede. Ogsaa her savnede man næsten ganske Landracerne.

### D. Sviin, 43 Stykker:

a. Af store Racer: 2 Orner og 2 Søer.

b. Af middelstore Racer: 12 Orner og 20 Søer.

c. Af smaa Racer: 1 Orne og 6 Søer.

Af Præmierne, som bestode af større og mindre Sølvmedailler med et Tilskud af 5 til 10 Specier, uddeeltes flere. Svinene vare næsten alle af engelske Racer og deriblandt smukke Exemplarer.

### K. Fjederfræ:

- a. Høns: 14 Numre, hvoraf ethvert skulde indeholde mindst 1 Hane og 2 Høns; ialt var der c. 60 Stk.
- b. Kalkuner: 1 Hane og 2 Høns.
- c. Gjæs: 4 Numre, hvert bestaaende af 1 Gase og 2 Gjæs.
- d. Wender: 1 Andrik og 2 Wender.

Af Præmierne, bestaaende af større og mindre Sølvmedailler, udbeesttes 2 til Høns og 1 til hver af de andre Afdelinger.

Dyrene bleve bedømte Dagen før Mødets Aabning og bleve tilstede paa Dyrskuepladsen til Torsdagmiddag. Den sidstnævnte Dag var den egentlige Dyrskuedag, da Afgangen stod aaben for en billigere Entrée; de foregaaende Dage erlagdes en høiere. Samme Dag var der tillige Auction over Dyr; men kun meget faa bleve solgte.

Efterat Dyrskuet var endt om Torsdagen, fandt der om Lørdagen en Udstilling Sted af Fedekvæg, hvilket bedømtes om Fredagen.

Ifølge Kataloget var der fremstillet circa 200 Dyr, nemlig af:

1. Hornkvæg, 69 Stude, 13 Køer og 10 Qvier samt 7 Kalve.

Samtlige Præmier udbeesttes; den høieste Præmie var for Stude 150 Rd. svensk, for Køer og Qvier 100 Rd. og for Kalve 30 Rd.

2. Faar, som concurrerede i Flokke paa 3 Stykker, vare deelte i:
  - a. Grovuldede Faar med lang Uld: 27 Veder: 9 Flokke og 3 Lam i een Flok.
  - b. Grovuldede Faar med kort Uld: 11 Veder i 4 Flokke, 5 Faar i 2 og 4 Lam i een Flok.
  - c. Faar med Merinosuld: 3 Veder og 3 Faar hver i en Flok.

De høieste Præmier vare for Veder og Faar 50 Rd. og for Lam 30 Rd., men kun enkelte udbeesttes.

3. Sviin, som ligeledes concurrerede i Flokke paa 3 Stk., vare deelte i det større og mindre Slag.

a. Af det større Slag, veiende over  $2\frac{1}{2}$  Centner, fandtes 5 Galte og 4 Søer.

b. Af det mindre Slag, veiende under  $2\frac{1}{2}$  Centner, fandtes 4 Galte og 6 Søer.

Desuden udstillede 2 Galte, hvis Race ikke var nærmere angivet.

Af Præmierne, hvoraf den høieste udgjorde 50 Rd., udelede flere i de forskjellige Klasser.

Torsdag Eftermiddag fandt der en Udflugt Sted til det 2 Miil fra Malmø beliggende Alnarp. De fleste af Medlemmerne deeltog i den og befordrede uafbrudt hele Eftermiddagen med Extratog fra og til Malmø. Paa Stationen ved Alnarp var der Vogne, der befordrede dem til Landvæseninstituttet, hvor man med megen Interesse saae paa de Prøver, der anstillede med forskjellige Plove og Maskiner, fornemlig den med Guldbedaillen belønnede Meiemaskine fra Fabrikken Phoenix i Odense. Den fortrinlige Samling af Korthornsqvæg, den største i Sverrig, som findes der, tiltrak sig almindelig Opmærksomhed, ligesom ogsaa den efter Professor Meldahls Tegning opførte særdeles smukke og vel indrettede Hovedbygning med sine mange Localer til Samlingerne, Undervisningen m. m. Institutet tæller for Tiden 40 Elever, der alle have Bolig der. De Betalende have hver sit Værelse i tredje Etage, Gratisterne boe derimod to og to sammen. Institutets Udbygninger svare ikke til Hovedbygningen; men i Tidens Løb vil vel den fornødne Harmoni blive tilveiebragt.

Om Fredagen foretoges en Udflugt over Landskrona til Sæbyholm, i hvilken Kongen og hans Broder deeltog. Tvende Extratog befordrede Medlemmerne til Landskrona, hvorfra de med Vogne, der vare stillede til Disposition, befordrede til det  $\frac{1}{2}$  Miil fra Bhen beliggende Sæbyholm. Denne Eiendom, c. 1000 Tdr. Land, tilhører et Aktieselskab, der tilvirker Runkelroesukker og fornemlig her dyrker Runkel-

roerne, medens det ved Siden deraf holder en temmelig stor og udmærket Dvægbesætning, der tildeels ernæres ved Affaldet fra Sukkerfabrikationen. Man besaae her de forskjellige Indretninger, besøgte det nærliggende Hillesborg og samlede senere Kl. 1½ i Parken, for at spise til Middag. To store Telte vare reiste til 1000 Personer, foruden et mindre til Kongen og Følge; det hele Arrangement var meget smukt. Samme Dag besøgte ikke saa af Medlemmerne Kjøbenhavn istedetfor Sæbyholm, idet Comiteen havde sørget for, at de fornødne Dampskibe befordrede dem frem og tilbage.

Om Aftenen gav Malmø Borgere paa Raadhuset et stort Bal med Soupée for Kongen, hvortil alle Medlemmerne vare indbudne med deres Damer, og henved 2000 efterkom Indbydelsen. Den berømte Knudsøl benyttedes til Dansen, og, for at skaffe den fornødne Plads til Buffeter m. B., var der over Gaarden bygget et Glæstags, saa at den var bleven omdannet til en stor Sal, der var meget smukt decoreret, navnlig med den Samling Portraiter af danske og svenske Konger, der gjemmes paa Raadhuset. Der var Overflødighed af Mad og Drikke, Liv og Gemtligghed var i fuldt Maal tilstede, og Ingen forlod Festen uden i høi Grad at finde sig tilfreds med det hele Arrangement.

Ligesom Comiteen havde besørget Logis for dem, som derom havde henvendt sig til den, saaledes havde den ogsaa truffet den Foranstaltning, at der i to af Hotellerne til bestemte Tider kunde spises til forskjellige Priser, ligesom der ogsaa paa Raadhuset daglig var Table d'hôte i Knudsølsalen, i hvilket Kongen deeltog de Dage, han var i Byen.

En Billet til Mødet, der gav Afgang til Forhandlingerne, Redskabsudstillingen og Dyrskuet den 3die August, betalt med 4 Rd., samt en Abonnementsbillet, der gav Afgang til Udstillingerne og Dyrskuet under hele Mødet, betalt med 6 Rd. Til Dyrskuet betalt en enkelt Billet den 1ste August med 4 Rd., den 2den med 2 Rd. og de følgende Dage med 1 Rd., samt til Redskabsudstillingen betalt

en enkelt Billet med 1 Rd. og den gav tillige Afgang til Dyrskuet den 3die og 6te August.

Til Industriudstillingen, som ikke stod i Forbindelse med Landbrugsmødet, maatte der løses særlig Billet.

Mødet talte c. 2500 Medlemmer, og Comiteen har den Tilfredsstillelse, at de Alle i fulbeste Maal paaskjønnebe den Umage, den havde gjort sig, for at gjøre dem Mødet saa lærerigt og behageligt som vel muligt, og oversaae de enkelte Mangler, som jo ikke kunne udeblive ved den Slags Forsamlinger.

D.