



## Blandede Meddelelser.

### I. Edvard Nonnen.

Det svenske Landbrug har ved Edvard Nonnens Død den 2den Marts tabt en af sine indsigtsfuldste og nidkjæreste Dyrkere.

Han var født i Hamborg d. 30te Juni 1804; hans Fader var Englænder, Søn af en Miss Osborn og en Bremerkøbmand, der havde nedsat sig i Liverpool. E. N. tilbragte imidlertid hele sin Barndom fra sit 5te Aar i London, indtil han 1819, altsaa 15 Aar gammel, flyttede med sin Fader til Gothenborg; 1821 kom han til Stockholm, 1823 blev han Elev paa den for sit gode Jordbrug tidligere bekendte Eiendom Engelstofte, og i October 1824 reiste han til A. Thær i Møglin, hvor han opholdt sig et Par Aar, og vendte senere efter en Reise over Nordtyskland, Flandern og England tilbage til Sverrig, hvor han ankom i September 1827; bereiste derpaa Sverrig, navnlig Västgötland, købte og tiltraadte i September 1828 den dengang hyderst flette, forfaldne og tildeels uopdyrkede Eiendom Degeberg i Nærheden af Lidköping, ikke for den direkte Fordeels Skyld, ved at bringe den i Kultur, men for at vise, hvad Flid og Intelligents formaae, naar de anvendes paa rette Maade; og Faa have seet deres Arbeide og Stræben kronede med større Held end Nonnen; thi allerede i mange Aar har Degeberg været en Mønstergaard for et velordnet og rationelt drevet Landbrug, i mange Aar har den været Maalet for Reisende fra Landets fjerneste Egne, for at

see den Aulsøgaard, hvoraf der nu gif saa stort et Ny, og for at lære den Mand at kjende, hvis Bestræbelser og nyere Ibeer for 30 Aar siden vel mødtes med Ubillie, Mistillid og Haan, men som til Slutningen dog havde vidst at hævde sig en fremragende Plads blandt Førerne for det nyere Agerbrug i Sverrig.

Desuden var E. N. Stifter (1834) af den første Landbrugs-skole i Sverrig, og mangfoldige af dem, der nu regnes blandt Landets dygtigste og bedste Landmænd, ere udgaaede som Elever fra Degeberg; først da Ultuna blev oprettet, indskrænkede han sin Virksomhed som Lærer. Han var bl. a. Medlem af Videnskaberne's Selskab i Stockholm, Voresmedlem af det svenske Landbrugs-Akademi, og har siden 1835 været korresponderende Medlem af det kgl. danske Landhuusholdnings-selskab. Han var en elskværdig, hjælpsom, velvillig og frisindet Personlighed, der aldrig søgte Hæder og Ære i Rang eller Titel, saa at han, da man paatænkte at „ophøje“ ham i Adelsstanden, frabad sig denne Udmærkelse.

I det svenske Landbrugs-Akademies Møde d. 15de Marts holdt Nathorst en Mindetale over Edvard Nonnen, og Directeuren for Akademiet, Grev Mørner, samt den tidligere og den nuværende Secretair, Nathorst og Arrhenius, stillede sig i Spidsen for en Comitee til Oprettelse af et Minde paa Degeberg om Edvard Nonnen.

---

## 2. Norsk Fiskeguano.

Beretningerne om de Forsøg, der ere anstillede med denne Gjødningsart i Thydsland, lyde særdeles gunstige; navnlig til Raps, men ogsaa til Korn rofes den meget. Sammenlignende Forsøg med Peru-Guano ere anstillede flere Steder, og Alle ere enige i, at ihvorvel Fiskeguanoen ikke virker saa hurtigt, saa opveier den dog fuldstændig dette ved den længere Virketid. Den preussiske Regjering har i Begyndelsen af Aaret 1860 hævet Tolden paa Fiskeguanoen.

---