

## Den almindelige Agerdyrkningsudstilling i Paris 1856.

Denne Udstilling er en saa interessant Begivenhed i Landvæsenets Annaler, at vi troe ikke at burde lade den hengaae uomtalt, omendstjondt hverken Tid eller Plads denne Gang tillade os at give mere end en almindelig Udsigt derover og omtale den Deel vort Fædreland tog deri. En fuldstændig og med Tegninger af Dyr og Maskiner ledsaget Beskrivelse vil udkomme om ikke lang Tid, hvortil Betænkninger fra Bedømmelsescomiteerne danne Grundlaget; til denne ville vi henwise de af vore Læsere, der skulde ønske at blive bekendte med denne Udstilling i dens Enkeltheder.

Den første Idee til almindelige Udstillinger for Agerdyrkningsgjenstande er naturligviis hentet fra de store Industriudstillinger. Samtidig med Industriudstillingen i London 1851 fandt en stor Udstilling af Huusdyr og Redskaber Sted i Windsor, men dog alene for engelske Agerdyrkere; med den store Udstilling i Paris 1855 forsøgte man allerede at bringe en Agerdyrkningsudstilling istand, hvori ogsaa andre Lande end Frankrig deeltog, hvilket ogsaa tildeels lykkedes. Det var dog kun i en ringere Maalestok og nærmest at betragte som Forsøg til den Udstilling, der foranstaltedes iaar, hvori Ulandet indbødes at deeltage, og hvori den franske Regjering ved Omjendelse af Programmer, trykket i flere Sprog, ved

store og hensigtsmæssig fordeelte Præmier og ved alle mulige Lettelser ved Forsendelsen søgte at opmuntre fremmede Landmænd til at tage Deel. Disse Bestræbelser havde et heldigt Udfald, en stor Deel af Europas Stater imødekom Opfordringen, og det lykkedes at bringe en Udstilling tilveie, hvortil Verden i Henseende til Mangfoldighed af Racerne, Dyrenes Skjønhed og Antal ikke hidtil har seet Mage.

Noget skjønnere Stald er vistnok aldrig indrømmet Huusdyrene, end ved Udstillingen i Paris; Industripalæet i de elyseiske Marker var nemlig indrettet til at modtage Dyrene og Agerdyrkningsgjenstandene. Under Gallerierne vare store rummelige Baase indrettede, belagte med Asphalt og forsynede med rigelig Strøelse, medens hele den mellemste Deel var forvandlet til en yndig Have, hvor Græsplainer med Bandspring og Statuer, og de sjeldneste og skjønneste Blomster med en Smag og Farvesands, hvori Franskmændene ere Mestre, vare grupperede langs de grusede Gange, afvejede med høie og sjeldne Træer, som med stor Uleilighed vare bragte dertil, alene for Udstillingens Skyld.

Udstillingen omfattede af Huusdyr: Hornkvæg, Faar, Sviin og Fjærkræ samt forskjellige mindre vigtige Arter som Geder, Kaniner &c, desuden Maskiner og Redskaber, der anvendes i Agerbruget, og Agerdyrkningsprodukter i deres videste Omfang. Hornkvæget fandt Plads i selve Industripalæet; kun til c. 50 Stkr., meest fra Vestskotland og Irland, samt noget hollandsk Kvæg manglede Plads, men de vare anbragte i en Træbarakke, beklædt med Lærred, der stod i umiddelbar Forbindelse med Palæet; til Faar og Sviin vare en Slags Barakker eller Telte opreiste i Nærheden. Paa samme Maade opbevaredes ogsaa de almindelige Agerdyrkningsredskaber, som Plouge, Harver, Skarificatorer, Hesteriver o. desl., medens Lærskemaskiner samt alle Dampmaskiner vare opstillede paa en aaben Plads. Alle Produkter, samt de mindre Maskiner fandt en rigelig Plads paa Galleriet i Industripalæet.

Antallet af Dyrene kan ikke ganske nøiagtigt opgives, da ikke alle de Dyr, der vare anførte i Cataloget, kom tilstede, medens flere uangivne vare tilkomne; de efterfølgende Tal ere derfor kun at betragte som omtrentlige, men ville dog vistnok ikke fjerne sig meget fra Sandheden:

Tyre, Køer og Qvier . . . . . 1300 Stkr.

Bødre, Faar og Lam . . . . . 1200 —

Sviin . . . . . 200 —

Af Hornqvæg havde Frankrig tilsendt circa 500 Stykker, hvoraf dog ikke faa vare af fremmede, især engelske Racer, England omtrent 400, Sveits 190, de østerrigiske Stater 126, Holland 57, det danske Monarchi 31, Sachsen 12, samt Belgien, Baiern og nogle andre tydske Stater enkelte Stykker.

Af Faar havde Frankrig udstillet c. 450 Stykker, England 400, Østerrig 200, Sachsen 50, Holland 40, Holsteen 29 og forskjellige tydske Lande enkelte Stykker.

Svinene vare fortrinsviis leverede fra Frankrig og England, dog vare ogsaa nogle ungariske Sviin udstillede.

Af Hornqvæget indtog, som det var at vente, det engelske Qvæg utvivlsom den første Plads, og af disse vare den korthornede eller Durham = Racen stærkest repræsenteret, nemlig med ikke mindre end 150 Stykker. Characteren af Fedeqvæg var naturligviis meest fremtrædende ved den engelske Qvægudstilling, og sandt sit stærkeste Udtryk i Korthornracen, hvor Federens Ideal, Parallelepipedet i Kropbygningen, eller det firkantede Legeme begrændset af 4 Flader, hvoraf de modsatte ere parallelle, nærmest var realiseret, medens Hoved, Hals og Been vare meget tilbagerangte. Dog synes det næsten som om man begynder at gaae lidt tilbage fra disse Yderligheder, idet det skotske fullede Qvæg, den saakaldte Angus = eller Galloway = Race, syntes at tiltrække sig større Opmærksomhed, som det ogsaa i høi Grad fortjener; dette Qvæg har en tilstrækkelig Brede bagtil, en fin Bygning, blød Hud, fint Haarlag og er vel proportioneret uden at

være for stort, det er fuldkommen sort uden Aftegn, og synes at være af mere constant Race end det korthornede Dvæg, der har alle Farver mellem røde og hvide; desuden ansees Kjødet for at være bedre, men det udvikles mindre hurtigt. Devonshire og Hereford-Racen vare ikke stærkt repræsenterede; dog saae man af de første flere smukke Exemplarer, hvor Federacen imidlertid var aldeles udpræget.

Af de engelske Malkeacer vare Ayrshireqvæget udstillet i temmelig stort Antal, da der fandtes omtrent 100 Stykker. Af de Exemplarer man saae i Paris skulde man være tilbøielig til at antage at der i de senere Aar er arbeidet hen paa at give Racen mere Fedeqvægsscharacteer end tidligere; den synes for Tiden at maatte betragtes som en Overgangsrace mellem Fede- og Malkeqvæg, medens derimod Alderneyqvæget (fra Kanaløerne: Jersey og Guernsey) er en reen Typus for en Malkeace, og bærer Præg af i en lang Række at have været uddannet alene i denne Retning; det er fintbygget med stærke fremtrædende Malkeaarer, Spiel og Yver; ofte noget kantet. Blandt det her fremstillede Dvæg fandtes saa fine og symmetrisk byggede Køer, at sammenlignet med disse maae selv vore Angler ansees for grove.

For Modsætningens Skyld vare ogsaa nogle haardsøre flotske og irske Racer fremstillede, hvoraf navnlig nogle Køer fra Hebriderne og de vestlige Bjergegne af Skotland udmærkede sig ved deres lange Haar, korte Been og store Horn; de havde imidlertid Udseende af at være ret gode Malkekøer.

Af andre fremmede Racer maa især den hollandske fremhæves som en udmærket Malkeace. I Holland findes endeel forskjellige Racer og navnlig seer man i Provindserne Nord- og Sydholland kun røde Køer, der have megen Lighed med Dvæget i Wilstermarsk; men naar man i Udlandet taler om den hollandske Race, mener man nærmest det sort- og hvidbrogede Dvæg, der findes i Friisland og de dertil grændsende tydske Nordsolande. I Form har dette Dvæg Lighed med Anglerne, men det er endeel større. Det er meget afholdt

i det nordlige Tydskland, tildeels ogsaa i Frankrig og er bekendt som særdeles mellegivende, men fordrer naturligviis ogsaa en meget rigelig Næring.

Sveitser- og Tyrolerqvæget, der var meget fuldstændigt repræsenteret ved Udstillingen, tiltaler ikke ret vort Die. Det er ialmindelighed af stærk Bygning, noget tungt fortil med tyk Hals og huulrygget, dog er der naturligviis temmelig Forskjel mellem de forskjellige Stammer, men i det Hele var det dog ikke blandt dette Qvæg, at man vilde søge vort Ideal for en smuk Ko.

Interessant var det ungariske Steppeqvæg med dets uhyre Horn, som Køerne vare beredte til at vende imod enhver Fremmed, der kom dem nær. Man saae heri en smuk Typus for halvildt Qvæg, hvorpaa Konsten rigtignok ikke har anvendt nogensomhelst Forfinelse, men som lever under gunstige Forhold, og derfor udvikler sig paa en fri og naturlig Maade. De ere af lysegraa Farve, og har i deres Form noget, der minder om Hjorten og Daadyret. De komme tildeels aldrig under Tag og blive ikke malkede, Melken tjener kun til Kalvenes Ernæring. Dette Qvæg tiltrak sig især Parisernes og navnlig Damernes Opmærksomhed, hvortil dog vel ikke lidet bidrog, at det var ledsaget af ungariske Oppassere i malerisk Dragt og med en smuk Holdning.

Det franske Qvæg frembød store Forskjelligheder; det normanniske Qvæg var maaskee det største, der fandtes paa Udstillingen; det er vanskeligt at sige om det skal henregnes til Kjød- eller Malkeracerne, det danner i mange Tilfælde en mindre heldig Blanding af begge. Mere udprægede Malketegne har det flamske Qvæg, der ikke er saa stort som det normanniske, men mere velbygget. De sydfranske Racer have mere Bjergcharakter og blive for en stor Deel anvendte til Trækbrug, som dog tildeels ogsaa er Tilfældet med de ovennævnte Racer. Hvor passende end saadant Qvæg kan være for det Land, hvor det hører hjemme, saa kan det dog aldrig tage sig ud paa en Udstilling, hvor de til det enkelte Brug be-

stemte stærkt udprægede Racer, og navnlig Fedevæget, altid maae gaae af med Seiren. En fransk Race som tiltrak sig almindelig Opmærksomhed var de smaa Bretagneker, som rigtignok var ualmindelig smaa, ikke synderlig større end vore Marckfaar, men særdeles velbyggede og vistnok godt Malkevæg.

Ligesom Franskmændenes Opmærksomhed i de sidste Aar er henledet paa Agerbruget, og de deri have gjort store Fremskridt, saaledes ogsaa isærdeleshed med Hensyn til Qvæget. Der er indført en stor Mængde engelske Tillægsdyr navnlig af den korthornede Race, og man saaer af denne Race Exemplarer, der vare tillagte i Frankrig, som ikke stode tilbage for de bedste engelske. Ogsaa Ayrshire og hollandsk Qvæg vinde megen Indgang i det nordlige Frankrig, ligesom Sveitserracer i det sydlige, og vil man fortsætte som man har begyndt, er det ingen Tvivl underkastet, at Qvægavlen i Frankrig vil i de nærmeste Aar tage et stort Opsving.

Af vore Racer vare jydsk-, angelsk-, Marck-, og Breitenburger Qvæg udstillet, ialmindelighed 2 Tyre og 6 Køer af hver Stamme. Ved Siden af saamange smukke og stærkt udprægede Racer kunde vort Qvæg ikke tage sig ud; selv Marckfoen faldt igjennem i Størrelse ved Siden af det normanniske og korthornede Qvæg. Dertil kom at alt Qvæget, men navnlig det jydsk, havde lidt meget paa Ovreisen, og kom derfor i en meget asmagret Tilstand til Paris, hvor det kun langsomt kunde komme til Kræfter paa det forandrede Foder. En Gjentagelse af vor Udstilling vil forhaabentlig finde Sted næste Aar og det bør da være vore Landmænds Bestræbelser at søge vort Qvæg saa godt repræsenteret som muligt, ikke alene fra det nationale, men ogsaa fra det mercantile Standpunkt. Det vil derfor ikke alene være ønskeligt, at Udvalget skeer med større Omhyggelighed end Tilfældet kunde være iaar, da Bestemmelsen blev taget noget brat, men det vil ogsaa være nødvendigt at holde det Qvæg, der skal affendes, ved en kraftig Vinterfodring, saaledes at det har noget at staa imod med naar Reisen skal tiltrædes, ligesom

det ogsaa bør sendes saa tidligt, at det kan samle Kræfter inden Udstillingen begynder. Vi betvivle ikke at vort Dvæg da vil komme mere i Betragtning end Tilfældet var iaar, og navnlig vil Angleracen ogsaa der kunne optræde som fortrinligt Malteqvæg ved Siden af de andre Racer.

Blandt Faarene vare baade Kjød- og Uldracerne vel repræsenterede.

Skjøndt Leicesterne (Dishley), hvad Størrelse og Fedme angaaer, endnu staae forrest blandt de engelske Faarestammer, saa synes de dog, ligesom Durhamracen blandt Hornqvæget, for Tiden at have tabt noget af deres tidligere Betydning, medens Southdown- og Cheviotfaarene nu tiltrække sig større Opmærksomhed, da de, ved Siden af en smuk, fyldig Form, dog ere mere proportionerede og vistnok ogsaa mere haardføre og frugtbare end de høiforædlede Leicesterfaar. Ogsaa den haardføre forthovede (black-faced) Race fra Skotland er nu saa forbedret i Formen, at den næsten kan sættes ved Siden af de foregaaende Racer.

Fra Marsten baade i Holland og Holsteen var sendt store languldede Faar, som tiltrak sig almindelig Opmærksomhed, og som udmærkede sig baade ved Størrelse og Uldrigdom samt hvad de holsteenske Marstfaar angaae, ogsaa ved deres Frugtbarhed, da de 6 udstillede Faar havde tilsammen 22 Lam, idet de fire Faar havde havt 4 (det ene havde endog havt 5 Lam, men det ene var nu dødt) og de to hver 3 Lam. I Bygning stode de imidlertid langt tilbage for de engelske, og ville vistnok fordre langt større Mængde Foder, for at naae samme Fedegrad.

Af Uldfaar fandtes de fortrinligste franske og tydske Racer repræsenterede. De tydske Faar udmærkede sig ved Uldens Fiinhed, medens derimod ved de franske Uldrigdom synes at være den første Fordring, der stillede, og Fiinhed først den anden. Ogsaa i Henseende til Størrelsen er der stor Forskjel mellem de franske og tydske Merinosfaar, og Rambouilletfaaret tog sig ud som Kjødsfaar ved Siden af de smaae jachsiske og

østerrigiske høifine Racer. Ogsaa det franske Mauchampfaar var udstillet i flere Exemplarer, ligesom man ogsaa saae mauriske Faar fra Berberiet, hvis Uld gif over til at blive til Haar.

Svine ne vare langt fra ikke saa talrige som de foregaaende Huusdyr, men Antallet var stort nok til at man kunde iagttage de forskjellige Udviklingsstrin, og dertil bød Udstillingen en riig Leilighed. De høiest forædlede Sviin vare naturligvis de engelske, og heraf saae man ikke ganske saa Exemplarer, hvor hele Dyret kun dannede en eneste haarløs Fedtlump, hvoraf en lille Tryne og fire meget korte Been stak ud, og som i en ung Alder naaede en overordentlig høi Vægt. Ved Siden heraf tog flere af de franske Racer sig temmelig simple ud, da de vare høibenede, tynde, med store Hoveder og lange grove Haar, og vel istand til at naae en stor Vægt, men først i en temmelig fremrykket Alder; de betale sig derfor vistnok ialmindelighed ikke saa godt som de engelske, men de have to store Fortrin for disse, nemlig Haardsørhed og Frugtbarhed, som ved Svine ne endnu snarere end ved de andre Huusdyr sætte Grændse for den for vidt drevne Forædling. Krydsning mellem finere og grovere Racer er derfor overalt at anbefale hvor Svineavl drives for Fedningens Skyld.

En ganske eiendommelig Modsatning til de forfinede engelske Sviin, dannede de smaae ungariske, der leve halvvilde i Skovene og nærmest ere henvisse paa den Føde, de der kunne forskaffe sig; her var baade Hoved og Fodder stærkt udviklede og i en Alder af flere Aar vare de ikke større end de engelske paa ligesaa mange Maaneder, men de vilde sikkert ogsaa kunne leve godt ved et Foder, hvor de fine engelske Racer vilde gaae tilgrunde af Mangel paa Røring.

Udstillingen i Paris frembød saa mange interessante Sammenligninger af denne Art, som vist ingen tidligere, og det er navnlig en af de største Betydninger ved disse Verdensudstillinger, at de forskjellige Nationer lære at paaafjonne hverandres Bestræbelser og komme til Klarhed om de for-

stjellige Fordringer, som fremmede Forhold fremfalde, og derfor blive mindre eenfaldige, og mindre tilbøielige til at danne sig et bestemt Ideal, som skal kunne gjælde overalt. Men slikt naaes ikke ved een Udstilling, dertil ere Landmændene meget for eenfaldige, og meget for optagne af deres Lands eller deres Egnes særegne Fordringer, og mange have sikkert besøgt Udstillingen, uden at see andet end deres eget, eller hvad der kom dette nær. Det er derfor rigtigt og nødvendigt, at disse Udstillinger gjentages, og vi finde det i sin Orden, at det allerede skeer næste Aar.

Af Agerdyrkningsredskaber og Maskiner var der en stor Mængde, som aldeles overveiende var leveret fra franske og engelske Fabrikker. Fortrinet maatte ialmindelighed gives de engelske Redskaber, baade hvad Opfindelse og Udførelse angaaer, men dog maa man erkjende, at Franskmændene ogsaa i denne Henseende have gjort overordentlige Fremskridt, og flere af deres Maskiner kunde godt udholde en Sammenligning med de bedste engelske.

Der var en Mangfoldighed af alle de Maskiner, der kunne finde Anvendelse i Agerbruget og navnlig mange Dampmaskiner baade faste og Locomobiler, dernæst Tærste- og Høstmaskiner, Skjære- og Knusmaskiner af alle Arter, Drainrørmaskiner og en Masse Plouge, Harver, Skarificatorer &c.

Alle Maskiner bleve prøvede, og det var Udfaldet af Proverne, der skulde bestemme Præmien. Endskjøndt alle Hjælpemidler til Forsøg vare tilstede og der fra Bestyrelsens Side blev gjort alt muligt for at understøtte Juryen, der skulde bedømme Redskaberne, maa man dog tilstaae, at Forsøgene ikke vare fyldestgjørende, og Resultaterne ikke saa paalidelige, som de under andre Forhold kunde have været, og sikkert ved en kommende Udstilling ville blive. Grunden dertil var den korte Tid, der var indrømmet Undersøgelsen, og det flette Veir, som det just i den Tid faldt ind med, hvorved navnlig lagdes store Vanskeligheder iveien for de Redskaber, der skulde prøves i fri Luft.

En af de Maskiner, hvormed Forsøgene fulgtes med størst Interesse, var Meiemaskinen, men just med denne foretoges Forsøgene under de uheldigste Forhold. Den blev prøvet paa en Mark i Nærheden af Paris til Meining af grøn Hvede, der imidlertid var for blød, hvorfor næsten alle Maskinerne efter kort Tids Arbejde stoppedes. Det var derfor umuligt efter denne Prøve at kunne affige nogen Dom om Maskinernes Brugbarhed; men man maa tilstaae, at Maskinen har modtaget væsentlige Forbedringer i de 5 Aar, der ere forløbne siden den blev almindeligen bekendt, og man tør derfor nære det bedste Haab om, at det vil lykkes Mechanikernes og Landmændenes forenede Anstrængelser at give Maskinen den Simpelt, Sikkerhed og Lethed i Benyttelsen, som er nødvendig, naar den skal kunne finde almindelig Udbredelse.

Af Agerdyrkningsprodukter fandtes en stor Mangfoldighed baade af Plante- og Dyreriget, og mange Samlinger af disse vare baade fuldstændige og opstillede med megen Smag. Det franske Krigsministerium havde udstillet en høist interessant Samling fra Algier af alle Arter af Produkter fra Colonien, og man saae hvilken riig Mangfoldighed Landet er i stand til at frembringe.

En Samling af Frøsorter fra Lawson & Søn i Edinburgh hørte til det Smukkeste, som Udstillingen havde at fremvise.

Af Kornarter fandtes mange smukke Prøver, dog ikke en saa stor Mangfoldighed som man skulde have ventet, hvilket vel nærmest hidrører fra at forrige Aars Høst overalt i Europa havde givet en temmelig simpel Qvalitet.

Af Fedevarer vare Udstillingerne fra Sveits, Holland og det danske Monarki de fuldstændigste, de tvende første for Ost og den sidste for Smør og saltede Varer; navnlig hørte det saltede Kjød og Flest der var udstillet fra Flensborg og Kjøbenhavn til det Bedste, der af denne Art fandtes paa Udstillingen.

Foruden Biin af mange Arter fandtes paa Udstillingen en Deel Spritarter, der vare tilberedte af Runkelroer, en

Fabrikat som der i den senere Tid udbreder sig meget i Frankrig.

Bedømmelsen stete af Juryer, som vare sammensatte af de forskjellige Nationer, der vare repræsenterede paa Udstillingen. Der var fire Bedømmelsesjuryer, nemlig een for Hornqvæg, een for Faar og Sviin, een for Redskaber og een for Produkter, og enhver bestod af imellem 40 og 50 Medlemmer. Hver Jury var inddeelt i Sektioner, som hver for sig overtog Bedømmelsen af sin Deel af de forskjellige Slags Udstillingsgjenstande, og som foreslog Præmiernes Fordeling for den samlede Commission, der da, idetmindste i Formen, tog den afgjørende Beslutning. —

Vi skulle nu nærmere omtale den Deel vort Fædreland tog i Udstillingen og de Præmier, der ved denne Leilighed tildelestedes Udstillerne.

Af Hornqvæg var udstillet:

- 2 Tyre og 6 Køer og Dvier fra Ringkjøbing Amt ved Dhr. Statsraad Tang, Proprietairerne Gregersen, Høegh, Breinholdt, M. Rastbjerg og M. D. C. Rastbjerg samt Forvalter Hansen.
- 2 Tyre og 6 Køer af Angleracen fra den landøkonomiske Forening ved Slien.
- 1 Tyr og 7 Køer af den holsteenske Marstrace ved Dhr. Wulff, Alsen, Sievers og Pepper.
- 2 Tyre og 5 Køer af den Breitenburger Race ved Dhr. Wulff, Sievers, Pepper og Bock.

Af Faar:

- 1 Bøder og 6 Faar med 22 Lam af Racen fra Wilstermarsk, ved Dhr. Pepper, Sievers og Wulff.

Af Agerdyrkningsredskaber var tilsendt Udstillingen fra Fabrikant Allerup i Odense:

- En Tærskemaskine, en Kornsaaemaskine, 2 svenske Harver af Jern og 2 Jernsvingplove.

Kammerraad Andersen paa Gunderslovholm i Sjælland:

- En Frosaaemaskine til at udsaae Klover og Græsfrø samtidigt.

Forpagter Bockelmann, Mühsen i Holsteen:  
Model af en Østepresse.

Gaardeier Brig i Angeln:

Prøver af Drainrør, der passe i hverandre.

Fabrikant Dittmer, Rennberg i Slesvig:

Prøver af Drainrør og Teglværksprodukter.

Frederiksværks Etablissement:

3 Jernplove, 2 Træplove, en Undergrundsplov og en støft  
Harve.

Gamst & Lunds Efterfølgere i Kjøbenhavn:

En Hakkelsemaskine, en Røestjæremaskine, en Knusemaskine og  
en Dlietagebrækker.

Godseier Hirschfeld, Groß Nordsee i Holsteen:

En Plov, der kan bruges som Hjul- og Svingplov.

Fabrikant Holler, Carlshütte i Slesvig:

Tvende forskellige Smørfjærner.

Fabrikant Kühl, Gettorf i Slesvig.

En Hakkelsemaskine.

Forpagter Lütken, Bundhorst i Holsteen:

Melkekar af Støbejern med et Apparat til Flødens Skumning.

Fabrikant Marstrand i Kjøbenhavn:

Prøver af forbedrede Haandredskaber.

Smed Petersen, Smøel i Slesvig:

En Plov til almindelig Brug og Undergrundsploining.

Fabrikant Riber i Vogense:

En Bygkjørnemaskine.

Godseier Tesdorpf til Durupgaard paa Falster:

En Jernplov, en svensk Harve og 4 Jernhjulnav paa Ager.

Smed Tiedemann i Østerlygum i Slesvig:

En Jernplov.

Godseier Valentiner til Gjeddesdal i Sjælland:

En Jernplov.

Af Produkter vare udstillede:

Smør fra:

Forpagter Andersen, Regenæsgaard paa Als, Forpagter Bockel-

mann, Müsßen i Holsteen, Forpagter Bockmann, Seedorf i Holsteen, Forpagter Classen, Glasau, i Holsteen, Forpagter Danielsen, Nydhauge i Jylland, Godseier v. Destinon til Grünwaldt i Holsteen, Forpagter Jensen, Maibøllegaard paa Als, Forpagter Kauffmann, Ascheberg i Holsteen, Grev Reventlow til Farve i Holsteen, Proprietair Schack = Jensen til Udstrup i Jylland, Hr. Schwerdtfeger, Travensort i Holsteen, Godseier Tesdorpf til Durupgaard paa Falster, Godseier Valentiner til Gjeddesdal i Sjælland, Baron Zytphen-Adeler til Adelerborg i Sjælland og Proprietair Wgidius til Qvistrup i Jylland.

Dst fra:

Stamhuusbesidder Hofman (Bang) til Hofmangave (engelsk Dst), Meieriforpagter P. Hansen, Sønderstov i Jylland og Proprietair Jordy til Hombgaard i Sjælland (Sveitsjerost), Forpagter Jensen, Maibøllegaard, Gaardeier Søndergaard, Ryesminde i Jylland, Grev Reventlow til Farve, Gaardeier Tang, Vester Tang i Jylland, Godseier Valentiner til Gjeddesdal, Baron Zytphen-Adeler til Adelerborg og Proprietair Wgidius til Qvistrup.

Saltet Kjød og Fleesk samt Fidt i Blærer fra:

Statsraad, Grosserer A. Hansen i Kjøbenhavn, Kjøbmand Ditlef Jürgensen i Flensborg og Slagtermester Partsch sammesteds.

Køgede Varer fra:

Fabrikant C. Jensen i Kjøbenhavn.

Kornprøver fra:

Forpagter Bockmann, Ny Kirstineberg paa Falster, Proprietair Drescher, Fischbel i Slesvig, Proprietair Faber, Mandrup i Jylland, Kjøbmand Kjørboe i Marhuus, Grossererne Malling & Lund i Kjøbenhavn, Kjøbmand Dgen, Augustenborg, Grev Reventlow Farve, Godseier Tesdorpf, Durupgaard, Forpagter Weltner, Brunstorf i Holsteen og Gaardeier C. Wiese, Bentfeldt i Holsteen.

Uldprøver fra:

Det Classenske Fideicommis's Stamskæferi paa Næs-  
gaard paa Falster, Gaardeier Haase i Eidersted, Lehnsgreve  
Lerche til Lerchenborg i Sjælland, Godseier Mylord til  
Nyretost i Slesvig, Grev Reventlow til Farve, Statsraad  
Lang til Nørre-Bosborg og Godseier Tesdorpf til Durup-  
gaard.

Jølandske Varer, nemlig: saltet Lammekjød, Uld,  
Edderdun, Talg og Tran fra Agent Grosserer Clausen i  
Kjøbenhavn.

Med Hensyn til Huusdyrene vare Præmierne udsatte for  
de forskjellige Racer, saaledes at Concurrencen kun fandt  
Sted imellem Dyr af samme Race, hvortil da et vist Antal  
Præmier var bestemt.

For vort Fædrelands Bedkommende var der udsat Præ-  
mier for Qvæg af den jydskke, angelske, breitenborgske og hol-  
steenske Marst-Race samt for Marstfaar. For hver af Qvæg-  
racerne var udsat: 4 Præmier for Tyre fra 900 til 500 Francs,  
og 4 Præmier for Køer fra 600 til 300 Francs samt 3  
for Faar fra 300 til 200 Francs. Med første Præmie fulgte  
en Guldmedaille, med anden en Sølvmedaille og med de  
ovrige Broncemedailler.

For Redskaber og Produkter fandt en almindelig Con-  
currence Sted mellem alle udstillede Sager, franske og frem-  
mede. Ved Redskaber bestod Præmien af en Medaille og  
en Pengebelønning, ved Produkterne derimod af en Medaille  
alene.

Foruden Præmie gaves der ogsaa „hæderlig Omtale“  
(mention honorable), til de Gjenstande, der ikke kunde er-  
holde Præmie, men dog udmærkede sig paa en eller anden  
Maade.

Beløbet af den Sum, der uddeelttes i Præmier, see vi  
os ikke istand til at angive, men den var meget betydelig og  
udgjorde flere hundrede tusinde Francs, ligesom der ogsaa  
blev uddeelt en stor Mængde Guld-, Sølv- og Bronce-

dailler. Til Udstillerne fra det danske Monarchi uddeelttes, foruden Medailler, 11,575 Francs.

De Belønninger, der tilfaldt Udstillerne fra det danske Monarchi, vare følgende:

**Dyr.**

a) Jydsk Dvæg.

- |      |        |           |                              |                 |                |
|------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|
| 1ste | Præmie | for Tyre: | Statsraad Tang,              | Guldmedaille og | 900 Francs.    |
| 3die | —      | —         | Forvalter Hansen,            | Broncemedaille  | og 600 Francs. |
| 1ste | —      | —         | Køer: Proprietair Gregersen, | Guldmedaille    | og 600 Francs. |
| 2den | —      | —         | Statsraad Tang,              | Sølvmedaille og | 500 Francs.    |
| 3die | —      | —         | Propriet. Breinholdt,        | Broncemedaille  | og 400 Francs. |

b) Angelsk Dvæg\*).

- |      |        |           |  |                             |
|------|--------|-----------|--|-----------------------------|
| 1ste | Præmie | for Tyre: | Landoekonomisk Forening ved Elien,       | Guldmedaille og 900 Francs. |
| 2den | —      | —         | Køer: Landoekonomisk Forening ved Elien, | Guldmedaille og 600 Francs. |

Desuden gaves „hæderlig Dmtale“ for samtlige Dyr, udstillede af Foreningen.

c) Holsteensk Marskvæg.

- |      |        |           |                    |                   |             |
|------|--------|-----------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1ste | Præmie | for Tyre: | Gaardeier Wulff,   | Guldmedaille og   | 900 Francs. |
| 1ste | —      | for Køer: | Gaardeier Aljen,   | Guldmedaille og   | 600 Francs. |
| 2den | —      | —         | Gaardeier Sievers, | Sølvmedaille og   | 500 Francs. |
| 3die | —      | —         | Gaardeier Pepper,  | Broncemedaille og | 400 Francs. |

\*) Da der efter Bestemmelsen i Programmet kun gaves een Præmie til samme Gier i hver Klasse, kunde det angelske Dvæg, der var anskaffet og udstillet af en Forening, kun erholde tvende Præmier.

4de Præmie for Køer: Gaardeier Wulff, Broncemedaille og  
300 Francs.

d) Breitenburger-Race.

1ste Præmie for Tyre: Gaardeier Wulff, Guldmedaille og  
900 Francs.

2den — " — Gaardeier Voß, Sølvmedaille og  
400 Francs.

1ste — for Køer: Gaardeier Sievers, Guldmedaille og  
600 Francs.

2den — " — Gaardeier Pepper, Sølvmedaille og  
500 Francs.

3die — " — Gaardeier Wulff, Broncemedaille og  
400 Francs.

4de — " — Gaardeier Voß, " og  
300 Francs.

e) Marstfaar.

2den Præmie for Bødere: Gaardeier Pepper, Sølvmedaille  
og 400 Francs.

2den — for Faar: Gaardeier Pepper, Sølvmedaille og  
250 Francs.

3die — " — Gaardeier Wulff, Broncemedaille og  
200 Francs.

**Medstaber:**

Sølvmedaille og 125 Francs til Teglværkseier Dittmer paa  
Kenneberg i Slesvig, for Drainrør.

Hæderlig Dmtale til:

Fabrikant Allerup, for en Plov.

— — for en svensk Harve.

— — for en Saaemaskine.

Frederiksværks Etablissement for en skotsk Harve.

Kammerraad Andersen for en Saaemaskine.

Forpagter Bockelmann for en Østepresse.

Fabrikant Holler for en Smørfjærne.

**Produkter.**

Guldmedaille for den samlede Udstilling.

Guldmedaille til Kjøbmand D. Jürgensen for saltede Varer.

Sølvmedaille til Godseier Valentiner for Smør.

— til Forpagter Bockmann for Smør,

— til Proprietair Jordy for Sveitserost.

Broncemedaille til Proprietair Egidius for Smør og Ost.

— til Forpagter Jesen for Smør og Ost.

— til Meieriforpagter P. Hansen for Sveitserost.

— til Etatsraad A. Hansen for saltet Kjød og  
Flæsk.

— til Fabrikant C. Jensen for røgede Varer.

— til Forpagter Schwabe for Bonner.

— til Forpagter Weltner for Byg.

— til Agent Clausen for Edderduun.

Hæderlig Dmtale til Grev Reventlow til Farve for hele den af ham udstillede Samling.

For at undgaae det Ophold, der ifjor var foranlediget ved Diplomers Udstedelse, uddeelttes Medaillerne en af de sidste Dage, Udstillingen var aaben, ved en Høitidelighed, som fandt Sted i selve Industripalæet, ligesom ogsaa Penge-summerne derefter udbetaltes. Diplomer medfulgte denne Gang ikke Medaillerne.

---