

agtige Prøvemaskninger „meer end noget andet vil bidrage til at fremme Udbredelsen af Kundskab om og Tillid til det hele System“.

Syvende Afsnit. De vigtigste Punkter af Guénons Lære, sammendragne i kortfattede Regler til Lettelse ved deres daglige Anvendelse, og nogle tildeels af ham meddeelte almindelige Betragtninger.

Her gives, til en lettere Oversigt, Speillærens Hovedpunkter sammendragne i et Hele.

Det er Anmelderen af dette Skrift vigtigt ret varmt at anbefale dets Læsning og dets Brug til danske Landmænd, der sikkerlig ville finde sig fyldestgjorte derved, og ved Anvendelsen af den sagkyndige Forfatters Anviisninger overbevise sig om Speillærens store Værd saavel for enhver Dvæggholder, som for Dvægopdrætteren i Særdeleshed.

Bogen, der er trykt hos Bogtrykker A. P. Bang i Næstved, anbefaler sig i det Hele ved en smuk Udstyrelse.

S.

Landbrugsmødet i Malmö.

Medlemsantallet var henimod 400, derimellem vare, saavidt vides, 9 fra Danmark og 5 fra Norge.

Mødet aabnedes Mandagen den 16de Juli Kl. 10 Form. i den store St. Knutsfal i Malmö under For-

sæde af Ritmester Stjernsværd, som, da Baron Rolfen var forhindret fra at møde, var Ordførende. Der dannede sig 3 Sectioner, nemlig een for Agerdyrkning, een for Dvægavl og een for Forstvæsenet og Vinæringerne.

Efterat Forsamlingen var aabnet og Forretningsordenen for denne og de følgende Dage bestemt, holdtes strax et almindeligt Møde, hvor de første tre Spørgsmaale kom under Discussion; efter længere Forhandlinger besluttede man at nedsætte Comiteer.

Om Eftermiddagen besaae Medlemmerne et stort Maskinfabrik og Støberi, hvor ogsaa Agerdyrkningsredskaber forfærdiges.

Om Tirsdagen begyndte Forhandlingerne Kl. 8 og fortsattes til Kl. 2. Agerdyrkningssectionen constituerede sig, og Forhandlingerne varede der fra Kl. 8 til 10. Sectionen for Dvægavlen dannedes under Forsæde af Ritmester Møller og Secretair Rathorst som Bisidder; Forhandlingerne i denne varede fra Kl. 10 til 12, hvorefter holdtes et almindeligt Møde til Kl. 2.

Om Eftermiddagen foretoges en Excursion i Omegnen, hvor et Par Bøndergaarde besøgte, den ene i omtrent $\frac{1}{2}$ Meils, den anden i 1 Meils Afstand fra Malms; begge vare store og velbyggede, den ene havde mellem 3 og 400 Tdr. Land fortræffelige Jorder, den anden var noget mindre, dog ogsaa mere en Proprietairgaard end Bøndergaard; begge Familier hørte imidlertid til Bønderstanden. Jordsmonnet i den Egn, som den Dag besøgte, syntes næsten overalt at være af en udmærket Bonitet, meget dybtmuldet, og har ogsaa for-

træffelige Afgrøder. Til denne Tour, saavel som til de Excursioner, der foretoges de øvrige Dage, havde Beboerne i Malmø og Omegnen velvilligen overladt deres Kjøretøier til Medlemmernes Benyttelse.

Om Onsdagen fortsattes Forhandlingerne fra Kl. 8 til 2 i Sectionerne for Agerdyrkning og Dvægavl og i det almindelige Møde.

Om Eftermiddagen var foranstaltet en Tour til Lund; Museerne, Bibliotheket, den botaniske Have og Domkirken besøgte, og om Aftenen vare Medlemmerne indbudne til en Sera af Lunds Borgerstab.

Om Torsdagen fandt Udstillingen Sted; den indstrænkede sig imidlertid næsten alene til Heste, da Dvæg var udelukket paa Grund af den ondartede Lungesyge; af Heste vare imidlertid samlet et temmeligt betydeligt Antal, vel henimod et halvhundrede Stykker, og deris blandt meget velbyggede Dyr, stiftede til forskjelligt Brug. Samlingen af Agerdyrkningsredskaber var derimod meget ubetydelig; den indstrænkede sig til en halv Snees Stykker af ringe Interesse.

Om Fredagen samledes Agerdyrknings- og Dvægavls-Sectionen til de sædvanlige Tider, og sluttede deres Forhandlinger, medens Sectionen for Forstvæsenet og Vinæringerne begyndte Discussionerne over de den vedkommende Spørgsmaal.

Eftermiddagen anvendtes til at besøge to Herregaarde Skaversjö, der tilhører Grev Thott, og et såavidt vides Stamsædet for den thottiske Familie, og Torup, der tilhører Baron Coyet. Det var imidlertid lige

saalidt muligt her som paa de Bøndergaarde, man tidligere havde besøgt, at lære Agerbruget at kjende, da Besøget var for flygtigt, og Alt kun indrettet til Medlemmernes festlige Modtagelse. Alle Steder fandt vi imidlertid Kartoffelbrænderier; Kartoffelmarkerne indtog derfor et temmeligt betydeligt Areal, og hele Frugtsølgen havde, saavidt Anm. kunde erfare, mere Righed med det brandenborgske end hollsteenske Kobbelbrug. Stude syntes overalt at udgjøre den vigtigste Deel af Arbeidsdyrene.

Om Lørdagformiddag var Møde i Sectionen for Vinæriingerne, og derefter et almindeligt Møde, hvori nogle Betænkninger fra de den første Dag nedsatte Comiteer oplæstes og discuteredes; derpaa sluttedes Forhandlingerne med Taler af den Ordførende og nogle af Medlemmerne. Om Eftermiddagen afgik et Dampskib med endeel af Medlemmerne, der vilde besøge Kjøbenhavn.

En Udstilling af svenske Industriprodukter, dog meest Haandværksarbejder, var aaben under hele Mødet.

Paa Indholdet af Forhandlingerne tør Anmelderen her ikke gaac nærmere ind, da de Notitser, han saae sig istand til at samle, vare utilstrækkelige til at give et klart Begreb om Forhandlingernes Gang. Møderne vare imidlertid talrigt besøgte; de fleste af de forelagte Spørgsmaal kom under Discussion, og Forhandlingerne førtes med en Orden og Rolighed, som gav den Fremmede et meget fordeelagtigt Begreb om den svenske Nations parlamentariske Takt. Om Forhandlingerne have givet noget stort Udbytte i land-