



*M. P. Blem.*

(F. 8. Marts 1848 — † 18. December 1915.)



Naar vort Landbrug under den Landbrugskrise, som hjem-søgte det evropæiske Landbrug i forrige Aarhundredes 2 sidste Ti-aar, klarede sig bedre end de fleste andre Staters Landbrug, skyldtes det flere samvirkende Faktorer: vort Folks medfødte An-læg for og Lyst til Landbrugsger-ningen, vore gunstige klimatiske og naturlige Forhold og vor heldige Beliggenhed nær ved de to store Markeder for vore Landbrugsprodukter, det nære Samarbejde som har fundet Sted mellem den landøkonomiske Videnskab og Praksis, den Redebonhed med hvilken Lovgivningsmagten fremmede gavnlige land-økonomiske Opgaver osv. Men Hovedaarsagen til, at vi klarede os forholdsvis godt, maa dog søges i Andels-bevægelsen, som i Landbrugskrisens mange og trange Aar naaede et Omfang og fik en økonomisk Betydning som i intet andet Land. Den blev baaret frem af Bonde-standen eller af Mænd, der stod denne nær, og det er fortrinsvis Bønderne, som har ledet den fra første Færd

af og til den Dag i Dag. Blandt de Mænd, hvis Navne med Ære er knyttet til denne for vort Land saa karakteristiske Bevægelse og som stod blandt dens Førstemænd, fandtes den Mand, hvis Navn staar over disse Linjer.

*Markus Peter Blem* fødtes den 8. Marts 1848 paa Værmelandsgaarden nær Aakirkeby. Som saa mange flinke Bøndersønner modtog han i sin Ungdom ved gentagne Besøg paa Højskoler en aandelig Vækkelse, som fik sin store Betydning for ham. Kun 25 Aar gammel købte han Enggaarden, snart blev han en dygtig Landmand, der med en nøgtern Vurderingsevne fulgte med Udviklingen og vidste at drive paa de rette Kiler — særlig fik han oparbejdet en udmærket Svinebesætning, og paa Gaarden blev der oprettet et Avlscenter for Yorhshiresvin. Tidligt lagdes der Beslag paa den virkelystne og begavede Mands Arbejdskraft. I Aaret 1875 blev han Taksationsmand i Østifternes Kreditforening og to Aar efter Bestyrelsesmedlem i Bornholms landøkonomiske Selskab, til Folketingsmand valgtes han 1881, 1889 var han Medstifter af Bornholms Andelssvineslagteri og fra 1896 til 1908 dets Formand o. s. v. Da han gjorde fortrinlig Fyldest i disse forskellige Stillinger, valgtes han 1898 til Formand for De samvirkende danske Andelssvineslagterier og samme Aar til Formand for det lige oprettede Andelsudvalg. Da *Blem* i 1907 blev valgt til Direktør i Østifternes Kreditforening, af hvis Repræsentantskab han havde været Medlem siden 1890, frasagde han sig Formandsskabet i Andelssvineslagterierne og Andelsudvalget. Blandt hans offentlige Tillidshverv kan endnu nævnes, at han fra 1904 var Tilsynsmand ved Landbohøjskolen.

*Blem* var en fortrinlig Formand for Andelssvineslagterierne og Andelsudvalget. Han ejede et enestaaende Kendskab til Andelsbevægelsen i alle dens Førgreninger, som han omfattede med en levende Sympathi, han var initiativrig, snarraadig i vanskelige Forhold, utrættelig i

at møde, naar og hvor der kaldtes paa ham, og hans Evne til at faa Folk til at samarbejde var enestaaende. I Tale og i Skrift var han Andelssagens varme Talsmand, han havde som ingen anden det store Talmateriale til sin Raadighed, og han forstod at blæse Liv i Tallene, at faa dem til at tale og derigennem at aabne Folks — baade Landboernes og Byfolkenes — Øjne for Andelssagens store økonomiske og kulturelle Betydning for vort Landbrug.

*Blems* Evne til at tumle med Tal og gøre dem levende vil Landhusholdningsselskabets Medlemmer kende fra de to interessante Foredrag, han i 1914 og 1915 holdt i Selskabet om »Landejendomspriser og Kreditforeningslaan« og »Danmarks — specielt Landbrugets — Gæld til Udlandet«.

*Blem* var en rettænkende og vennesæl Mand, hjælpsom naar der kaldtes paa ham, parat til at sætte Skulderen til, naar der var noget som skulde sættes i Lave.

Kun i faa Dage var han syg, og den virkelystne Mand befriedes saaledes for at lide under en af Sygdom fremkaldt Lediggang. Fra alle Sider fik han det Eftermæle, at han var en god dansk Mand.

---