

## Bog anmeldelse:

**Min Livsførelse og Virksomhed.** Minder og Tanker om Personer og Forhold. Af *Chr. Christensen*, Lærer ved Tune Landboskole fra 1871 til 1915. 316 Sider. (August Bangs Bogh. Københ.).

Der foreligger nogle Bøger om danske Landmænd — *P. Nielsen*, Kaptajn *la Cour*, *Fjord*, *L. la Cour*, Skjærsø, m. fl. —, endvidere enkelte Brudstykker af Levnedsskildringer; men af udførlige Selvbiografier er den her nævnte Bog vistnok den første. Det vilde være ønskeligt, om den efterfulgtes af andre. Selvbiografien har jo det personlige Præg over sig, som savnes i den af en anden udarbejdede Levnedsskildring, der ofte udarter til en kritikløs Panegyrik af den biograferede, hvad den, som fortæller om sine egne *vita*, selvfølgelig holder sig fri for.

*Chr. Christensens* Levnedsskildring er bredt anlagt, mange vil mene for bredt, men det er en underholdende og interessant Fremstilling, der vel ikke er rig paa Indfald, malende Billeder eller klart karakteriserende Ord, men der er vægtig ved den Ærlighed, Kundskab og Indsigt, som ligger bag. Den begynder med en Skildring af Hjemmet, et jævnt Bondehjem i forrige Aarhundredes Midte, og hvad der paa de første halvt-hundrede Sider fortælles om dets Indretning og Livet indenfor dets fire Vægge, om Gaardens Agerbrug, Besætning, Avlsbygninger, Redskaber og Maskiner m. v. har kulturhistorisk Interesse og vil af enhver Landmand læses med Glæde. Saa følger Skildringen af Forfatterens Ophold som Elev og Lærer paa Hindholm, af Tune Landboskoles Oprettelse, Udvikling og Virksomhed fra 1871 til 1915, af »Vort Landbrug«s Stiftelse og litterære Indsats, af Forfatterens virksomhed m. v. Et halvt-hundrede Sider er anvendte til Omtalen af vore Landbrugs- og Husholdningsskoler, og udførligt behandles Forfatterens Deltagelse i Landboforeningslivet: den stedlige Landboforening, den sjællandske Fællesforening og Landhusholdnings-

selskabets Bestyrelsesraad, hans Arbejde indenfor Sogn og Amt, i Frøkontrolkommissionen o. s. v. I sit virksomme og samfundsnyttige Liv er Forfatteren kommen i Berøring med en stor Mængde Mennesker, der som oftest faar en lille Karakteristik, men som det for en almindelig Læser uden *Chr. Christensens* Personalkundskab er vanskeligt at holde ude fra hverandre. Selvfølgelig kan man have et noget andet Syn paa flere af de Mænd, som passerer Revue, end Forfatteren har, og angaaende enkelte af de Sager, der omtales, har man fra anden Side hørt dem fremstillede paa en nogen anden Maade end her, men det er vel ogsaa næsten uundgaaeligt, at der hist og her kan finde en Erindringsforskydning Sted.

Hvad Forfatteren meddeler om sin Stilling til sin Forfattervirksomhed, er karakteristisk for ham: da han blev ældre, naaede ind i 60'erne, frygtede han for at blive »noget stillestaaende i Sind og Tanke« og have vanskeligt ved fuldt ud at følge med, derfor tog han ved nye Udgaver af sine Bøger »Medforfattere«, som han efterhaanden gratis overlod Ejendomsretten til Bøgerne. I dette lille Træk har vi Manden, samvittighedsfuld og paalidelig, skydende den økonomiske Side af Sagen bort for at faa saa gode, tidssvarende Lærebøger som muligt. Uagtet Bogen er skreven nøgternt, efterlader den et blivende Indtryk af *Chr. Christensens* nyttige Gerning og af hans uselviske Kærlighed til den.

**Skaarup Kvægavlsforening gennem 25 Aar 1893—1918.** Udgivet af Bestyrelsen ved Konsulent *M. Helm*. 16 Sider i Kvart. (Svendborg).

---