

Mindre Meddelelser.

Statskonsulent i Kraftmaskiner og faste Installationer.

Cand. polyt. *Niels Balle* er fra 1. April d. A. af Landbrugsministeriet ansat som Statskonsulent i Kraftmaskiner og faste Installationer. Hr. *Balles* Adresse er: Svinget Nr. 15, København C., til hvilken Adresse skriftlige Meddelelser bedes sendt. Personlig vil den nye Statskonsulent sædvanlig kunne træffes om Hverdagene fra Kl. 9—5 paa sit Kontor i Teknologisk Institut, Hagemannsgade Nr. 2, Københ. (Telefon 8760).

Hr. *Balle* er født 1877 i V. Nebel ved Kolding. Til sit 16. Aar var han knyttet til Landbruget, han gik derefter i Lære i et Smede- og Maskinværksted, hvor han blev Svend 1898, saa arbejdede han som Maskinarbejder hos Smith & Mygind og paa Titan, tog samtidig 1. og 2. Del af Maskinisteksamen, sejelede i 3 Aar og fik Maskinmester-Certifikat. 1905 begyndte han sine Studier paa Polyteknisk Læreanstalt, hvor han blev polyteknisk Kandidat 1910. Efter i nogle Aar at have arbejdet paa Statsbanernes Maskinafdeling og i privat Virksomhed knyttedes han for 2½ Aar sider til Teknologisk Institut som Leder af dets Motor- og Kraftmaskinafdeling. Fra 1. April er Hr. *Balle* ansat som Docent ved Landbohøjskolen.

Optagelse af Referater af udenlandsk Landbrugslitteratur vedrørende Landbrugets Driftsøkonomi og Produktionsomsætning. Som omtalt paa Selskabets sidste Generalforsamling (jvnfr. S. 93) er der mellem Landbrugskandidatforeningen og Landhusholdningssekskabet truffet den Aftale, at »Tidsskrift for Landøkonomi« fremtidig 4 Gange om Aaret skal bringe korte Referater af fremmed Litteratur vedrørende Landbrugets Driftsøkonomi og Produktomsætning. Efter ret indgaaende Forhandlinger dels mellem Landbrugskandidatforeningen og Selskabet, dels mellem disse og en Række Sagkyndige, er Resultatet nu blevet, at foreløbig har følgende Herrer givet Tilsgagn om at levere Referater, men Tallet af Medarbejdere vil maaske senere blive noget forøget:

Sagfører *Boldsen*, Laboratoriebestyrer *Harald R. Christensen*, Afdelingschef *H. Hansen*, Forstander *J. J. Hansen*, Statskonsulent *K. Hansen*, Sekretær, cand. polit. *O. Himmelstrup*, Cand. polit. *K. J. Kristensen*, Fuldmægtig *Alfr. Koefoed*, Professor *O. H. Larsen*, Proprietær *J. A. Lemming*, Dr. polit. *E. Mackeprang*, Godsejer, Folketingsmand *Moesgaard-Kjeldsen*, Forstander *J. C. Overgaard*, Kontorchef *Henrik Pedersen*, Forstander *H. J. Rasmussen*, Redaktør *K. Raunkjær*, Landbrugskandidat, stud. polit. *N. Siggaard*, Cand. polit. *Skriver Spendsen*, Forstander *S. C. A. Tuxen* og Kontorchef *Hertel Wulff*.

Et almindeligt Konsulentmøde i Eftersommeren. Efter Forhandling med Statskonsulenterne og Repræsentanter for Fællesforeningernes og de lokale Landboforeningers Konsulenter indgik Landhusholdningsselskabet i April Maaned med en Indstilling til Landbrugsministeriet om, at der for Ministeriets Regning maa blive indbudt til et almindeligt, 2 Dages Konsulentmøde i Eftersommeren. Ministeriet har nu bemyndiget Selskabet til at indbyde til et saadant Møde, om hvilket der senere vil udgaa nærmere Meddelelse.

Det landøkonomiske Driftsbureau, til hvis Oprettelse Landhusholdningsselskabet har taget Initiativet, og hvis Udgifter hidtil er udredet af Selskabet, vil nu blive en selvstændig Institution, idet der paa Finansloven for 1918—19 er bevilget 12.000 Kr. aarlig til Bureauets Drift. Konsulent *Ivar Dokken*, Dalum, er fra 1. April bleven ansat som Konsulent ved Bureauet, der vil faa Bopæl i København.

Smørproduktionen i Sverige. I en Beretning fra det danske Generalkonsulat i Stockholm af 23 Februar d. A. hedder det bl. a. — jvnfr. »Meddelelser fra Udenrigsministeriet«, 1918, 3. Hefte —: I 1917 foregik der et mærkeligt Omslag paa det svenske Smørmarked, at Landet ophørte at være smørekspor-terende og i Stedet blev importerende. Det engelske Marked havde man faktisk allerede opgivet i 1916, men i Stedet gik der da ret store Kvanta til Tyskland. Ogsaa denne Eksport ophørte i 1917, og Sverige kunde nu ikke engang tilfredsstille sit eget Smørforbrug. Hvor meget af Skylden herfor der falder paa Fodermangelen og hvor meget der bør tilskrives den omstridte Maksimalprispolitik, er ikke godt at sige, men sikkert er, at man i Byerne efterhaanden i Aarets Løb maatte indskrænke sit Forbrug til et Minimum, der laa langt under det, som i Danmark betragtes som en følelig Begrænsning. Ogsaa Kvaliteten led under den saaledes fore-

gaaede Omvæltning; thi der var nu ikke længere nogen Opfordring for Mejerierne til at holde Smørrets Vandindhold nede paa et normalt Niveau; Konkurrencen med Bondesmørret blev for Mejerismørret endog særlig farlig, fordi Produktionen af Bondesmørret var bundet af Prisreguleringen paa samme strenge Maade som Mejeridriften.

Under disse Omstændigheder, og da Smørrationeringen i forskellige større Byer var bleven en haard Nødvendighed, der følte som et yderst trykkende Baand, fik det danske Smør sin Chance paa det svenske Marked. Det vil være bekendt, hvorledes det netop var dansk Smør, der inaugurerede den gensidige nordiske Vareudveksling, og at man i Sverige med stor Erkendtlighed tog imod de Tilbud, der gjordes fra Danmark om en nogenlunde regelmæssig Forsyning med Mejerismør. Selv om dette selvfølgelig maa tilskrives en Krigskonjunktur, der forudsættes at være nogenlunde kortvarig, er det maaske ikke udelukket, at der ogsaa efter Krigen kan bevares og oparbejdes et Marked i Sverige for dansk Smør, hvis det engelskè Marked skulde blive uvilligt til at forsyne sig med Smør fra Skandinavien. Der vil sandsynligvis i Sverige blive lagt an paa Kornproduktion i større Skala end før, kun i mindre Grad paa Mejeridrift og Kvægavl; Mangelen paa Fedtspiser vil derfor her maaske blive et ikke ganske forbigaaende Fænomen.
