



Professor Jens Warming.

(Født d. 9. December 1873. — Død d. 8. September 1939).



Professor *Jens Warming.*

I en Alder af 66 Aar er Professor *Jens Warming* afgaaet ved Døden efter nogle Maaneders Sygeleje.

Professor Warming var lige til det sidste varmt interesseret og ivrigt optaget af alt, hvad der vedrørte det danske Samfunds økonomiske og sociale Udvikling, og først og fremmest var han blandt de ældre af Universitetets statsvidenskabelige Professorer den, der i særlig

Grad beskæftigede sig med Landbrugets økonomiske Forhold.

Professor Warming havde en grundig og ikke helt almindelig videnskabelig Uddannelse. Som ungt Menneske afbrød han sine juridiske Studier og tog Ophold paa Askov Højskole i Vinteren 1893/94, hvorefter han atter vendte tilbage til Universitetet og tog juridisk Eksamen i 1897. Samme Aar rejste han til Nordamerika, hvor han virkede som Højskolelærer i 3 Aar, indtil han i 1900 vendte tilbage til Danmark og kastede sig over det stats-

videnskabelige Studium, som han afsluttede i 1901. Han blev samme Aar ansat ved Universitetets statistiske Laboratorium, og Aaret efter overtog han efter Professor Westergaards Død Lektoratet i Nationaløkonomi ved Landbohøjskolen, hvor han forblev indtil 1906.

Med stor Interesse varetog han Undervisningen for Skovbrugere og Landinspektører samt for de Landbrugs-kandidater, som gik paa udvidet Kursus, og det var ham vistnok et Savn, da han maatte opgive denne Lærervirksomhed. Men allerede i 1904 var han bleven ansat ved Det statistiske Departement, hvor han forblev som Kontorchef indtil 1919, og samme Aar, som han forlod Landbohøjskolen, blev han udnævnt til Docent i Nationaløkonomi ved Universitetet med Danmarks Statistik som Hovedfag. Paa dette Omraade har han udrettet et stort og fortjenstfuldt Arbejde i de 33 Aar, han har været knyttet til Universitetet. Hans Udnævnelse til Professor i 1919 medførte, at han maatte forlade Det statistiske Departement, hvilket han maaske nok i visse Henseender følte som et Tab, fordi det direkte Arbejde med Indsamling og Bearbejdning af det statistiske Materiale derved i nogen Grad vanskeliggjordes; men han havde allerede forinden i 1913 udgivet sin Haandbog i Danmarks Statistik, der blev en Del benyttet, ikke alene som Lærebog ved Universitetet men ogsaa af mange andre. I 1929 udgav han imidlertid sin Bog i en væsentlig ændret og udvidet Form under Navn af Danmarks Erhvervs- og Samfundsliv, og som saadan var den mere egnet som Lærebog, end den oprindelige Haandbog havde været. Det samme gælder om 2den Udgave af Bogen, som han ikke naaede at faa færdig før sin Død, men hvoraf dog første Bind, der omfatter bl. a. Landbruget, foreligger.

I denne Bog viser Professor Warming en stadig stigende Interesse for Landbrugets Driftsforhold og Økonomi, hvilket dels fremgaar af den stærke Forøgelse af Sidetallet, som Afsnittet om Landbruget udviser — 380 Sider mod 143 Sider

i første Udgave — og dels af den Maade, hvorpaa Stoffet er behandlet. Allerede i 1926 havde Professor Warming efter Kontorchef *Henrik Pedersens* Dod overtaget Undervisningen i Landbrugspolitik, og dette bevirkede, at han ved Udgivelsen af sine Førelæsninger herover i 1932 og navnlig i den Aaret efter udkomne Bog, *Landbrugets Grænsekalkulationer*, med største Interesse og Iver kastede sig over teoretiske Undersøgelser og Kalkulationer vedrørende Landbrugets Driftsøkonomi. Hans Arbejde paa dette Omraade vakte megen Interesse, og Professor Warming stillede sig her som altid imødekommende overfor enhver, som ønskede nærmere Oplysninger, eller som havde Lyst til at diskutere hans Teorier med ham.

Imidlertid kunde det ikke undgaas, at hans manglende personlige Kendskab til det praktiske Landbrug og hans noget ensidige Opfattelse af de økonomiske Problemer bragte ham i Uoverensstemmelse med forskellige Landøkonomer, som han altid med Glæde diskuterede de forskellige Problemer med. Han blev aldrig træt af at udvikle og forklare sine Metoder, og han modtog gerne fra anden Side Vejledning og Støtte saavel paa det praktiske Landbrugs som paa Driftslærens Omraade. I det hele gjaldt det om Professor Warming, at han ved Siden af sin stadig levende Forskertrang besad en usædvanlig Arbejdsevne, Flid og Arbejdsglæde, der bl. a. gav sig Udslag i, at han gerne deltog i Møder, hvor økonomiske og sociale Spørgsmaal var til Behandling og altid var en livlig Deltager i Diskussionen. Han vil af mange blive savnet, dels paa Grund af sin omfattende Viden og store Belæsthed og dels paa Grund af sin elskværdige, altid hjælpsomme Natur.

O. H. Larsen.