



Klitinspektør V. Pinholt.

Født 23. November 1869 — Død 8. Maj 1940.



Klitinspektør V. Pinholt.

Pinholts Dod kom ikke alene som en stor Overraskelse, men ogsaa som et Sorgens Budskab for hans mange Venner ud over det ganske Land, men særlig for Vennerne paa hans Hjemegn, hvor disse kan findes i alle Samfundslag, lige fra dem med kendte Navne i førende Stillinger til den jævreste Bonde og Husmand derude mellem Vesterhavets Klitter, hvor Pinholt øvede sit største Dagværk. Ja, ikke mindst blandt

Smaafolk derude kunde han tælle sine sande Venner. Hans humane, frisindede og forstaaende Indstilling overfor dem, der, som man maaske ofte noget overfladisk udtrykker sig, lever paa Livets Skyggeside — en Indstilling, som var ham i Kød og Ben og ikke blot en Overfladefernis — skabte et eget Tillidsforhold, som kunde give sig baade smukke og rørende Udtryk.

Herude i Vejers nøgne Klitegne begyndte han som 25-aarig ung Mand sin Plantørgerning, og det var som »Plantør Pinholt«, han hurtigt vandt sig et Navn ogsaa ud over sin nærmeste Hjemkreds, og det var Plantør Pinholt, der vedblev at være Kendingsnavnet blandt den vestjydske Befolkning, ogsaa efter at han var bleven Vardekredsens Rigsdagsmand og senere Klitinspektør.

Skulde man se Pinholt i hans eget Milieu, dér hvor han rigtig var rodfæstet og følte sig hjemme, da skulde man besøge ham paa Plantørboligen i Vejers med den hyggelige, lune Have, som skærmede saa rart mod Vestenvinden, og hvor han var fortrolig med hvert Træ, og hvor hver Plet havde sin Historie at fortælle baade Pinholt og den, slog Følge med ham.

For den, der skriver disse Linier, hører saadanne Ture med Pinholt i Haven og Omegnen til de gode og værdifulde Minder.

Pinholt er født i Husby som Søn af Lærer *Jens Pinholt* og Hustru, *Thora Fr. Starck*, og han var saaledes fra Barnsben fortrolig med Vesterhavet og dets Klitegne. Han gik i Gartnerlære og tog allerede i 1888 som 19-aarig Gartnereksamen fra Vilvorde, hvorefter han særlig søgte Uddannelse ved Klitplantningen, og efter et Par Vintres Skoleophold paa Askov Højskole og Lyngby Landbrugsskole fik han 1894 Ansættelse som Plantør i Vejers Klitplantage, Oxby Sogn i det sydvestlige Jylland.

Og her »groede« det nu efterhaanden omkring ham i mere end een Betydning; thi det var ikke alene Klitplantningen, der havde hans Interesse. Ogsaa det vestjydske Landbrug, som vel nok i Halvfemserne var forholdsmæssigt mindre fremskredent end senere, fangede hans opmærksomme Blik.

Om det var det lille Landbrug, der var knyttet til Plantørboligen, eller det var Paavirkningen fra Lyngby Landboskole, der byggede Broen fra Klitplantagen over til Landbruget, er ikke let at udrede.

Nærmest var det vel hans varme Interesse for Menne-

sker — for Medmennesker og deres Kaar, der førte ham ind paa Arbejdet for landøkonomiske Forbedringer. Ved Begyndelsen af Aarhundredet ser vi ham som Formand for den stedlige Landboforening og derefter som Sjælen i Arbejdet for et Samvirke mellem de mange smaa Landboforeninger i Sydvestjylland, et Arbejde, der 1906 resulterede i Dannelsen af Ribe Amts vestre Landboforeninger, hvis selvskrevne Formand han blev og var, indtil han efter at være bleven Rigsdagsmand trak sig tilbage 1921.

Fra det hjemlige Landboforeningsarbejde gled Pinholt ind i Foreningen af jydsk Landboforeningers Planteavl-sudvalg — først som Medlem, siden som Udvalgets Formand, og derfra gik Vejen til Statens Planteavlsudvalg, hvis Formand han var fra 1919—25.

I en Aarrække var han Ribe Amts Repræsentant i Foreningen af jydsk Landboforeningers Bestyrelse, men som naturligt var, blev det Arbejdet for Planteavl, som havde hans særlige Interesse. Han var saaledes Medlem af Hede- og Grundforbedringskommissionen af 1919, var Formand for Dansk Andels Gødningsforretning fra 1916—26 og Medlem af Andelsudvalget 1917—26.

Men lagde det landøkonomiske Arbejde stærkt Beslag paa hans Tid, førte hans Almeninteresser ham ogsaa ind paa andre Baner. Valgt af sine Sognefæller som Formand for Ho-Oxby Sogneraad blev han tillige Formand for Ribe Amts Sogneraadforening 1908—18, Amtsraadsmedlem 1916—22 samt Folketingsmand for Vardekredsen fra 1918. Paa Rigsdagen valgtes han ind i Folketingets Finansudvalg og var i Aarene 1927—29 dette Udvalgs Formand — en af de mest indflydelsesrige Stillinger paa Rigsdagen.

Plantøren fra Vejers blev 1919 Overklitfoged for Ribe Amt og 1926 Inspektør for hele Klitvæsenet. Han trak sig nu efterhaanden tilbage fra sine mange forskellige Tilidshverv for helt at ofre sin sidste Arbejdstid for den Klitegn, hvor han startede som ung, og han kunde i sine senere Aar fuldtud bevidne Sandheden i Ordsproget: »Gammel Kærlighed rustet ikke«.

I Tidsskrift for Landøkonomi er der Grund til med Tak at mindes den Tid, han var Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kongelige danske Landhusholdningsselskab. Skønt han navnlig i sine yngre Dage ikke var stærkt traditionsbunden, havde han dog baade megen Pietetsfølelse og stor Respekt for det Arbejde, som i Fortid og Nutid er gjort i denne vor ældste landøkonomiske Forening.

Med Pinholts Bortgang er bleven en stor tom Plads. Vi er en lille Kreds af hans gamle Medarbejdere ved Arbejdet i Ribe Amts Landboforening, der med stor Taknemlighed mindes ham som den initiativrige, forstaaende og frisindede Fører og Chef, og vi siger ham Tak for gode Arbejdsaar og Arbejdskaar og vil sammen med hans øvrige store Vennekreds holde hans Minde i Ære.

J. C. Overgaard.
