



Landbrugskonsulent M. Winther Lützen.

20. December 1877 — Maj 1942.



M. Winther Lützen.

Fra Færøerne er indløbet Meddelelse om, at Landbrugskonsulent *Winther Lützen*, Thors-havn, er afgaaet ved Døden i en Alder af 64 Aar.

Mads Winther Lützen fødtes i Klaksvig 20. December 1877 som Søn af Købmand Nic-kels Lützen og Hustru f. Winther, og han nedstammer saaledes fra to af Færøernes føren-de Slægter. Han tog Præliminæreksamen i Thorshavn og blev i 1900 norsk Landbrugs-

kandidat. Efter forskellig Virksomhed ved Handel og Landbrug blev han i 1917 ansat som Færøernes Landbrugskonsulent, hvil-ken Stilling han beklædte til sin Død, og hvor han i en Bryd-ningstid fik en afgørende og god Indflydelse paa det færøske Landbrug.

Stillingen som færøsk Landbrugskonsulent svarer til de dan-ske Statskonsulenters, men medens disse har et begrænset Ar-bejdsfelt, strækker hans sig overalt, hvad der vedrører Land-bruget og ofte længere endda.

Winther Lützen fik da ogsaa en lang og en travl Arbejdsdag. Ved talrige Rejser omkring paa Øerne kom han i Forbindelse med snart sagt alle, der beskæftigede sig med Landbrug, og besøgte man ham paa hans Kontor i Thorshavn, kunde man næsten altid være sikker paa, at der sad en eller flere ude omkring fra Bygderne, som var kommet til Thorshavn og samtidig benyttede Lejligheden til at søge Raad og Bistand hos Landbrugskonsulenten. Denne store konsultatoriske Virksomhed, der er gennemført i en Periode, hvor det færøske Landbrug fra den gamle, ekstensive Drift søgte over i mere intensive Former, har haft meget stor Betydning, og lige meget hvor travlt Winther Lützen havde, saa havde han altid Tid til at drøfte Tingene grundigt igennem med Folk.

Dette Arbejde affødte en anden Virksomhed, som til Tider kunde være meget omfattende. Der blev nemlig ofte Tale om Anskaffelse af nyt, og hvad enten det drejede sig om Redskaber, Avlsdyr, Staaltraadshegn, Kunstgødning, Læggekartofler, Markfrø el. a., var det gerne Winther Lützen, der maatte staa for Importen. Det blev med andre Ord en hel Handelsvirksomhed, der desværre undertiden medførte pekuniære Tab.

Ogsaa det Offentlige lagde stort Beslag paa hans Arbejds-kraft, og senere Aars Landbolove er delvis blevet til paa hans Initiativ og alle under hans Medvirkning, ligesom deres Administration ofte har krævet hans Bistand. Af dette Arbejde er der særlig Grund til at fremdrage Lovene om Udstykning, om Husdyrbruget og om Omordningen af Landbrugets Styrelse. Denne Side af hans Virkeomraade omfatter ogsaa de utallige Landbrugssager, han gennem Aarene har medvirket i, og de mange Embedsmænd, der gennem Aarene har nydt godt af hans store Indsigt, staar i stor Taknemmelighedsgæld til ham for dette Arbejde. Jeg hører selv til en af dem, der staar i størst Gæld til ham for al den Vejledning og Støtte, jeg fik af ham i min Forsøgsvirksomhed, og som var af uvurderlig Betydning for mig, der paa Forhaand var helt ukendt med færøske Forhold.

Ved Siden af sin Konsulentvirksomhed fik han ogsaa Tid til at beskæftige sig med Landbrugets Foreningsvirksomhed. Paa hans Initiativ stiftedes saaledes Færøernes Landboforening, som

han i mange Aar var Formand for, og som bl. a. iværksatte en omfattende Dyrskuevirksomhed og et Kontrolforeningsarbejde, og han fik organiseret Fællesindkøb af Frø og Kunstgødning.

Det er saaledes en travl og indholdsrig Arbejdsdag, der nu har fundet sin Afslutning, og vi, der havde den Lykke at kalde os Winther Lützens Venner, siger ham Tak.

Æret være hans Minde.

Ejnar Knudsen.
