

DØDSFALD

KONSULENT K. KVIST KRISTENSEN 1888-1945

Konsulent *K. Kvist Kristensen*, Aarhus, er død, manges gode Ven og Kollega.

Vi Mennesker synes nogenlunde at kunne forsones os med Døden, naar det gælder ældre Mennesker, der for os at se har en afsluttet Livsgerning bag sig, og for hvem Døden er en fortjent Hvile efter de travle Dage.



Kr. Kvist Kristensen.

Noget vanskeligere falder det for os, naar det er en af vore henad jævnaldrende Kolleger, som maa lægge op. Mennesker, som endnu staar midt i Arbejdet, og som efter al menneskelig Beregning endnu skulde have mange gode Arbejdsaar tilbage. Vi vidste nok, at Kvist Kristensen var syg, og at det var en farlig Sygdom, men nu har Døden revet

ham bort midt i en stor og rig Livsgerning.

Kvist Kristensen havde gennemgaaet en grundig og solid Foruddannelse til Gerningen som Regnskabskonsulent. Netop denne kræver en særlig Indsigt og Indleven i et Landbrugs mest intime Forhold, naar man skal optræde som Vejleder for Landmanden paa det allervanskeligste Omraade af Bedriften, det økonomiske.

Kvist Kristensen var født og opvokset ved Landbruget i det solide Hjørne af Jylland omkring Lemvig, mellem Nissum Bredning og Vesterhavet. Han overtog allerede som ganske ung Fædrenegaarden, for efter nogle Aars Forløb at forlade Praksis

og søge Uddannelse ved Landbohøjskolen, hvorfra han dimitteredes i 1919, 31 Aar gammel, med en solid Ballast af praktisk Viden og teoretisk Indsigt, et godt Startgrundlag for en Konsulent. Efter et Aars Lærergerning paa Sydsjællands Landbrugsskole hos *Morten Nielsen* ansattes han i 1920 som Regnskabskonsulent for de to sydsjællandske Landboforeninger og virkede her i 10 Aar. I 1930 fratraadte Kvist Kristensen denne Stilling og købte en Gaard ved Mundelstrup, for kort Tid efter at overtage Pladsen som Regnskabskonsulent i Foreningen af jyske Landboforeninger, hvor han altsaa fik Lov at virke i 15 Aar.

Mit Kendskab til og Samarbejde med Kvist Kristensen stammer fra hans Arbejde her i Jylland. Han mødte her med den allerbedste Vilje til et godt Samarbejde med de mange jyske Regnskabskonsulenter. Han stræbte efter at faa Regnskabsføringen ledet ind i det bedst mulige Spor ved at gennemføre, alt efter Forholdene, ensartede Metoder i saavel Føring som Opgørelse af Landbrugsregnskaberne. Hans Rejser rundt til de lokale Regnskabskonsulenter havde intet Præg af den ældre og overlegne Konsulents faderlige „vi alene vide“. Han søgte først og fremmest at sætte sig ind i de enkelte Konsulenters Arbejdsmetoder for herigennem at finde Fingerpeg i hans Arbejde med at gøre de samlede Resultater saa effektive og oplysende som muligt.

En Diskussion med Kvist Kristensen var frugtbar. Vi har sidet i flere Timer paa Tomandshaand og snakket Regnskab, og jeg tror, jeg tør sige, til Berigelse for begge Parter. Enhver Regnskabskonsulent vil vide, at skattemæssige Spørgsmaal spiller en stor Rolle i det daglige Arbejde. Her var Kvist Kristensen hjemme som faa. Hans Viden var her omfattende og grundig. De 10 Aars Konsulentarbejde paa Sjælland bragte ham i nær Berøring med Skattemyndighederne og berigede ham med et Væld af Erfaringer, som han villigt lod andre faa Del i. Der var ikke mange Omraader i Skattelovene, som han ikke havde været i Kontakt med, og hans Viden og Retssans skaffede ham Respekt saavel blandt de regnskabsførende Landmænd som hos Skattemyndighederne.

I Udvalgsarbejde, hvor Landbrugsregnskab var paa Dagsordenen, var Kvist Kristensen den vaagne Deltager, parat til altid at holde Diskussionen i passende Nærhed af Jorden, hvis den truede med at gaa højere, end hans praktiske Sans tillod. Den teoretiske Side af Regnskabet var dog ingenlunde Kvist Kristensen fremmed; hans djærve Indlæg i Debatten vidnede derom.

En væsentlig Side af Kvist Kristensens Virksomhed var Indsamling og Bearbejdning af de mange, ca. 3000, jyske Landbrugsregnskaber. Det store Arbejde hermed koncentreredes hovedsagelig omkring et Par Vintermaaneder og resulterede i den meget fyldige jyske Regnskabsberetning, der trods den korte Tid til Bearbejdning dog ved sit store Antal Regnskaber og den grundige forklarende Tekst klarlagde væsentlige Sider af Landbrugets Økonomi.

I Landbrugspressen var Kvist Kristensen en flittig Skribent. Det var især Landbrugets økonomiske Emner, han her behandlede. I Boganmeldelser nøjedes han ikke med at give et Referat af Bogens Indhold, men han havde en sjælden Evne til at sætte Fingeren paa de ømme Punkter og underkaste disse en berettiget Kritik. Hans mange Artikler i Jydsk Landbrug gennem Aarene bærer Vidne om en grundig Indsigt i Landbrugets økonomiske Forhold, og de viser Kvist Kristensen som Forkæmper for at gøre Ret og Skel, hvor han syntes, at andre gik Landbrugets Interesser for nær, eller drog Regnskabernes Rigtighed eller Resultaternes Fortolkning i Tvivl.

Nu er hans Livsgerning endt og vil blive fortsat af andre. Men vi, der har kendt Kvist Kristensen, vil bevare i vor Erintring Mindet om en god Kollega, der altid vilde Landbrugets Bedste. Og vi vil mindes hans jævne, bramfri Væsen, hans elskværdige Fremtræden og hans gode Vilje til Samarbejde og til at hjælpe, hvor dette var fornødent.

V. Eriksen.