

## Jydske Mønsterbrug.

Af Sekretær *Thomas Christensen.*

Hvert Aar før Krigen afholdt De samv. jydske Husmandsforeninger en Mønsterbrugskonkurrence, hvortil 3 eller 4 af de 11 Amter under Samvirksomheden efter Tur kunde indstille. Da Statsstøtten til Rejser og Præmiering i 1940 faldt bort, ophørte ogsaa Mønsterbrugskonkurrencerne, men det følte som et Savn, og i 1944 vedtog man at tage dem op igen. Det blev Viborg, Ribe og Sønderborg Amter, der fik Indstillingsret, og der indstilledes ialt 7 Brug.

De 7 Ejendomme, der var indstillede, er alle smukke, vel-drevne Brug, og de tre bedste, der næsten laa paa Linje, blev tilkendt Præmie og Diplom.

Nr. 1 blev Statshusmand *Hans Aage Foldberg*, Næstild pr. Jebjerg. Han er Arbejdersøn og kom ud at tjene som tiaars Dreng. 23 Aar gammel giftede han sig i 1926 med *Bodil Vejlbj Jensen* og ernærede sig de første Aar som Murerarbejdsmand. Men Drømmen om egen Bedrift var levende hos dem begge, og hvert Aar blev der sat lidt til Side, for at Drømmen kunde blive til Virkelighed. 1936, da de havde sparet 3000 Kr. fra, fik de Laan til et nyt Statshusmandsbrug i Næstild. Der var 13 Tdr. Land. Jorden var af temmelig god Kvalitet, men saa fyldt med Ukrudt, at de maatte igennem Roemarken 7 Gange for at holde den blot nogenlunde ren. Senere købtes 7 Tdr. Land sur Lynghede til, og gennem et dygtigt og maalbevidst Arbejde blev Jorden rensat og Heden merglet og drænet, saa de 20 Tdr. Land i Dag er i fin Kultur og kan føde en Besætning paa 8 gode Malkekøer samt Opdræt, Svin og Høns. Der



er en stor Omsætning, og Driften giver et pænt økonomisk Resultat. Det hedder i Bedømmelsesudvalgets Indstilling:

„Det er sjældent at finde et Brug, hvor der ikke er en Brist enten her eller der, men hos Foldbergs fandtes ingen. Udmærkede Afgrøder af alle Slags, rene og i fin Kultur. Gode Besætninger af alle Slags, mønsterværdigt passet. Smuk og velholdt Have, og den mest gennemførte Akkuratesse baade ude og inde. Redskaber og Maskiner i fin Orden og i Hus. Alt i alt et Mønsterbrug, der er en Pryd paa Egnen og andre til Efterfølgelse.“

*Lars P. Larsen* og *Hustru, Martine*, der blev Nr. 2 i Konkurrencen, købte i 1930 en fuldkommen forfalden Hedejendom i Høllund ved Vorbasse. Den kostede kun 2700 Kr., men der var heller ikke andet end den graa Sandjord og et raadent Hus, som maatte stives af. De første Aar gik de begge paa Arbejde og passede Bruget i den sparsomme Fritid, men efterhaanden blev der lidt til Indtægt, saa de kunde blive hjemme, og i Dag er al Jorden opdyrket og i god Drift. Der er gode Bygninger og en god Besætning, og Ejendommen har kunnet give sine flittige Brugere et pænt Overskud. Bedøm-



melsesudvalget skriver om Ejendommen, at Helhedsindtrykket er et Mønsterbrug oparbejdet under de vanskeligste Vilkaar af to Mennesker, der har stridt sig fremad Skridt for Skridt.

Nr. 3 blev *Niels P. Pedersen*, der bor i Næstild ligesom *Foldberg* og er Statshusmand fra samme Tid. Han havde sparet 5000 Kr. sammen som Tjenestekarl. Dem satte han i Ejendommen, og i Løbet af 8 Aar har han og hans Søster, som holder Hus for ham, faaet sat Skik paa det hele, saa Bedømmelses-



udvalget kalder det et saa gennemtænkt og gennemført Landbrug, som man sjældent ser, og det fremhæves, at Regnskabet er ført mønsterværdigt fra Starten af. Ogsaa her er Økonomien i god Orden.

De tre Præmietagere har ikke haft Brug for nogen Opmuntring udefra for at opnaa deres Resultater, men de har fortjent den Anerkendelse, de har faaet, og deres Eksempel kan tjene som en Spore for deres Standsfæller og som en Opmuntring til dem, der i Dag skal til at begynde og med Rette synes, at det er vanskeligt og risikabelt. De illustrerer godt det gamle Ord: *Man kan, hvad man vil, men Slid skal der til.*

---