

Sygeleje. Hans Paarørende og mange Venner havde ventet og haabet, at han atter kunde vende tilbage til sit Arbejde. Dette blev ikke Tilfældet. Hans Livsgerning er afsluttet, og blev den end kort, blev den ikke uden Resultater. Paa den smukkeste Maade har Direktør Poulsen indskrevet sit Navn i D. L. F.s Historie, og gennem den Betydning, dette Selskab har for dansk Landbrug, har han sat sig et Minde, der vil blive agtet og æret i Dage, der kommer.

Frits Olsen.

PROFESSOR NILS HANSSON

Den 19. Marts, faa Dage efter at være fyldt 78 Aar, døde Professor *Nils Hansson* i Stockholm. En af Aarhundredets betydeligste Mænd paa Husdyrbrugets Omraade er hermed gaaet bort, og det maa siges, at kun faa naar at faa udrettet saa meget paa sit Arbejdsfelt, som Nils Hansson naaede. Der er heller ikke mange, som op i Alderdommen evner at følge med i Arbejdet med samme Friskhed, som han indtil det allersidste Aar gjorde det.

Professor Nils Hanssons Liv og Gerning har været noget ud over det sædvanlige baade i Form og Indhold. I sine Erindringer „Sextio år i Lantbrukets tjänst“, som udkom for tre Aar siden, giver han et interessant og livfuldt Billede af Barnheds- og Ungdomsaarene nede i Skaane. Maalet var da Landmandsgerningen, og i 1891 satte han Bo og købte Gaard i Nærheden af Alnarp. Først derefter tog han fat paa den egentlige teoretiske Uddannelse, idet han knyttedes til Alnarp Landbrugsinstitut først som Lærer og derefter som Elev.

Gennem Oprettelsen af Sveriges første Kontrolforeninger og gennem et omfattende Konsulentarbejde for skaansk Husdyrbrug blev Nils Hansson hurtig kendt over hele Sverige; i 1908 fik han derfor tilbudt Stillingen som Professor og Leder af Forsøgsvirksomheden paa Husdyrbrugets Omraade. Her kom hans betydeligste Virksomhed til at ligge, og man gaar ikke nogen for nær, naar man hævder, at han indenfor de nordiske Lande i de første 20 Aar af dette Aarhundrede var den ledende

Mand med Hensyn til Husdyrenes Fodring. Nils Hansson var *Fjords* fornemste Efterfølger paa dette Omraade, og selv fremhævede han Gang paa Gang sin Tilknytning til Fjord og Fjords Forsøgsmetodik.

Ved i Aarene omkring 1913—15 at knytte den nordiske Foderenhed sammen med den kemiske Analyse af Fodermidlerne fæstede han Værdien af denne Enhed for Fodervurdering



Professor Nils Hansson.

og Foderudmåaling, saaledes at andre Enheder for os har været overflødige. Nils Hansson besad en sjælden Evne til at se, hvad Praksis havde Brug for; dertil kom, at han baade i Tale og Skrift forstod at forme sine Tanker og Meninger paa en Maade, saa alle kunde forstaa dem.

Nils Hansson var en meget betydelig Personlighed, vennesæl, men

dog med Myndighed, saaledes at han overalt maatte gøre sig gældende. I 1920—21 var han saaledes Landbrugsminister, og utallige er de Kommissioner og Udvalg, han var Medlem af. I Aarene fra 1908 til 1930 er der næppe foregaaet meget indenfor svensk Husdyrbrug, ja, man kan godt sige svensk Jordbrug, uden at Nils Hansson har været med i Arbejdet.

Her i Landet havde han fra sin tidlige Ungdom mange Venner ikke mindst indenfor Folkehøjskolens Kredse, men selv sagt ogsaa blandt Husdyrbrugets Mænd. Han var i mange Aar med i Ledelsen af N. J. F.s Husdyrbrugssektion; ogsaa fra Danmark lyder derfor et: Æret være hans Minde.

V. Steensberg.