

DØDSFALD

DIREKTØR A. POULSEN, DANSKE LANDBOFORENINGERS FRØFORSYNING

Budskabet om at Direktør *A. Poulsen*, Danske Landboforeningers Frøforsyning, den 17. April var afgaaet ved Døden, kun godt 52 Aar gammel, blev modtaget med Beklagelse og Ve-



Direktør *A. Poulsen*.

mod i vide Kredse, thi ved dette Dødsfald mistede dansk Landbrug en afholdt og dygtig Medarbejder, og mange af dem, som Direktør Poulsen under sin Virksomhed havde staaet i Samarbejde med, mistede samtidig en god og trofast Ven.

A. Poulsen var fynsk Landmandssøn, født i Dærup ved Glamsbjerg den 1. December 1892, og han havde saaledes allerede fra Barnsben Lejlighed til at erhverve sig

en nøje Indleven i og Forstaaelse af Landbrugets Forhold. Efter nogle Læreaar ved praktisk Landbrug tog han i 1919 Landbrugseksamen fra Landbohøjskolen. Derefter fulgte en kort Tid som Lærer ved St. Restrup Husmandsskole, hvorefter han fra 1. Oktober 1919 ansattes som Assistent ved Danske Landboforeningers Frøforsyning, men allerede i 1920 udnævnt-

tes han til Fuldmægtig, og herefter fulgte i 1938 Udnævnelsen til Direktør for Selskabet.

Direktør Poulsens Livsgering har saaledes været nøje knyttet til D. L. F. For dette Selskab udførte han et enestaaende dygtigt Arbejde. Selv om det Aaremaal, det blev ham forundt at staa som Selskabets ansvarlige Leder, kun blev forholdsvis kort, saa har han alligevel ved sit mangeaarige dygtige Medarbejderskab været med til at præge den store Udvikling, som Selskabet i disse Aar har gennemløbet, og paa fortrinlig Maade bidraget til at udbygge og fæstne Selskabets Position og Anseelse.

Direktør Poulsens Arbejde samlede sig naturligvis først og fremmest om Administrationen af den store Virksomhed, hvis Ledelse han havde Ansvaret for, men desforuden fik han Tid til at udføre et værdifuldt Oplysningsarbejde til Fremme af dansk Frøavl, dels som Foredragsholder og dels som Skribent. Hans omfattende Viden og indgaaende Kendskab til Frøavlens mangesidede Problemer i Forbindelse med den Nøgternhed, der altid saavel i Tale som i Skrift prægede hans Fremstilling, gjorde, at man altid fra Landbrugets Side modtog hans Oplysninger om Frøavlsproblemer med udelt Interesse. Et værdifuldt Arbejde, som vil have Betydning langt frem i Tiden, nedlagde han i Bogen „Avl af Markfrø“, som i 1943 udkom paa Landhusholdningsselskabets Forlag, og af hvilken han sammen med Fuldmægtig *J. C. Andersen* var Forfatter. Hans Skribentvirksomhed udøvedes iøvrigt navnlig i D. L. F.s Medlemsblad „Tidsskrift for Frøavl“, af hvilket han gennem en Aarrække var Redaktør.

Ved sin Død var Direktør Poulsen Medlem af Landbrugsministeriets Udvalg for Ind- og Udførsel af Frø samt Sekretær for N. J. F.s Sektion for Frøavl og Frøkontrol.

Direktør Poulsen var i Besiddelse af en enestaaende Flid, og overfor det Selskab, han tjente, udviste han en sjælden Pligt-troskab og Loyalitet; hans intense Medleven i den store Virksomheds mange Forgørelser og Enkeltheder medførte vel, at han undertiden kom til at slide unødigt haardt paa sig selv.

Forud for Direktør Poulsens Død gik et flere Maaneder langt