

DØDSFALD

GODSEJER V. SELCHAU-HANSEN,
ALSLEVGAARDEN

• 27. 2. 1866. † 8. 2. 1947.

Ved *Selchau-Hansens* Død har Sjælland mistet en af sine dygtigste, mest kendte og ansete Landmænd af den ældre Generation. Hans Helbred havde i nogle Aar været vaklende; men man havde til Trods herfor næsten vænnet sig til Forestillingen om, at denne frejdige, livskraftige og stoute Mand kunde overvinde alle Sygdomsangreb. Saa sent som sidste Efteraar overværede han, der da var stærkt paa Vej mod de 81 Aar, den aarlige Generalforsamling i Danske Landboforeningers Frøforsyning og deltog om Aftenen livlig og veloplagt i en selskabelig Sammenkomst med Venner og gamle Arbejdsmænd inden for denne store Organisation, som han gennem 35 Aar havde ofret en betydelig Del af sin Tid og Arbejdskraft.

Nu har altsaa omsider Sygdom og Alder i Forening fældet den gamle Kæmpe.

Selchau-Hansen var født 27. Februar 1866 paa Herregaarden „Selsø“ i Horns Herred, hvor hans Fader var Forpagter. Efter en grundig praktisk Uddannelse var han i nogle Aar Forvalter paa „Bregentved“, indtil han 1898 overtog Forpagtningen af „Alslevgaarden“, som hørte under Grevskabet. Begge Steder viste han fremragende Evner som Driftsleder og specielt som Planteavler.

Paa „Alslevgaarden“ kom han tidligt i Gang med Frøavl, som dengang var noget forholdsvis nyt og ret uprøvet inden for det almindelige Landbrug. Den, som skriver disse Mindeord, var første Gang paa „Alslevgaarden“ for over 40 Aar siden. Selchau-Hansen var da allerede en kendt og anset Frøavler, og at han hørte til Pionererne, der ikke veg tilbage for

at prøve nye Frøkulturer, derom vidner, at han allerede paa dette Tidspunkt forsøgte sig med Frøavl af Kællingetand. Afgrøden var særdeles velholdt; men Udbyttet svarede næppe til de sunde økonomiske Krav, han stillede til en god Landbrugsbedrift.

Det var ikke nogen Tilfældighed, at Selchau-Hansen blev en af de drivende Kræfter for Starten af „Danske Landboforeningers Frøforsyning“. Ideens Fader var Gaardejer *Poul Nielsen*, Karlshøj; men Tanken blev første Gang fremført og grundigt drøftet under et Møde paa „Alslevgaarden“ af Planteavlsudvalget for „De 8 samv. Landboforeninger i Præstø Amt“, hvis Formand Selchau-Hansen var. Betegnende for hans Klarsyn og praktiske Greb paa Tingene var, at da man en Maanedstid senere i en noget udvidet Kreds atter drøftede Planerne om Andelsselskabets Oprettelse, og der her ytrede nogen Betænkelighed ved at forbyde vordende Medlemmer at drive „Hjemmehandel“ med Frø, som flere af de dygtigste Frøavlere dengang var vant til, understregede Selchau-Hansen meget stærkt, at vilde man have den nye Forenings Stempel og Garanti for sit Frø, maatte der være faste Avlerkontrakter, og alt Frøet skulde afleveres til Frøforsyningen.

Ved Foreningens Stiftelse den 27. Januar 1906 valgtes Selchau-Hansen som Medlem af Bestyrelsen, blev senere dens Næstformand, indtil han ved Poul Nielsens Afgang 1915 overtog Formandshvervet, som han røgtede med stor Dygtighed gennem 25 Aar under meget skiftende Kaar for Frøavl, indtil han i 1940 af Helbredshensyn ønskede Afløsning. Han kunde da se tilbage over en rig og frugtbar Udvikling for Frøforsyningen, der nu var almindelig anerkendt som den førende Virksomhed inden for dansk Frøavl, hvilket i ikke ringe Grad skyldtes hans Forhandlingsevne til at forene modstridende Synspunkter, hans Loyalitet og ubestikkelige Redelighed, og hans Evne til at skelne stort fra smaat og ikke fortabe sig i Petitesser.

- Dette sidste kom ikke alene Frøforsyningen til Gode, men ogsaa det intime Samarbejde med „Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger“, der gennem Aarene har været baade

om Frøsalg og om den resultatrige Forædlingsvirksomhed, som blev gennemført af de 2 Selskaber i Forening.

Selv om Selchau-Hansens Virksomhed paa Frøavlens Omraade vel nok var den, der gjorde hans Navn mest landskendt, og den, der vil bevare hans Minde længst, var det dog langtfra hans eneste Indsats i det offentlige Tjeneste.

Allerede i 1908 valgtes han ind i Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, et Hverv han varetog gennem 30 Aar. Endvidere var han Landhusholdningsselskabets Repræsentant i Statens Planteavlsudvalg fra 1919—38, og i en Aarrække var han tillige Medlem af Statens Frøkontrolkommission. Overalt vandt han sig Venner og skabte Respekt om sin Person ved et redeligt og loyalt Samarbejde.

At han ogsaa i sin nærmere Hjemegn vandt Agtelse og Tillid, ikke blot som den dygtige Landmand han var, men ogsaa paa Grund af sine vindende personlige Egenskaber, er der mange Vidnesbyrd om — hjælpsom, frisk, djærv og usnobbet som han var over for høj og lav, rig og fattig. Han var saaledes en Tid Sogneraadsformand i sin Hjemkommune, Formand i den stedlige Sygekasse og, som før antydet, Formand for det lokale Planteavlsudvalg m. m. I 30 Aar var han Bestyrelsesmedlem i Sparekassen for Fakse og Omegn og i en Aarrække dens Formand.

Mange, der som undertegnede i et længere Tidsrum har staaet i et tillidsfuldt og godt Samarbejde med Selchau-Hansen, kan sikkert med rette om *ham* bruge hans egne Ord om Frøforsyningens første Formand, Poul Nielsen, Karlshøj — blot med en Ombytning af Navnene:

„At kende Selchau-Hansen var det samme som at holde af ham, man kunde ikke andet; thi han var en ualmindelig retlinet og god dansk Mand, der altid gjorde sit Land og sin Stand Ære og Gavn.“

J. C. Overgaard.