

og Forfatterne anfører, at det meget vel kunde tænkes, at denne Prøve kunde finde Anvendelse i Praksis, naar man staar overfor Overvejelser om, hvor vidt man skal anvende Kalk paa et Bøgeareal, der skal genforynges med samme Træart, eller om man eventuelt skal vælge en Træart, under hvilken en god Jorbundstilstand lettere bevares.

*Harald R. Christensen.*

**Kreaturstyrken og det dyrkede Areal i Storbritannien og Irland** viste ved Opgørelsen i Juli 1915, sammenlignet med Opgørelsen for 1914, følgende Resultater: Antallet af Heste er formindsket med 142.920 (eller 7.8 pCt.), af Kvæg med 13.190 (0.1 pCt.) og af Svin med 156.110 (4.0 pCt.). Derimod er Antallet af Faar vokset med 295.450 (eller med 1.1 pCt.). — Hvedearealet er tiltaget med 429.160 acres (22.5 pCt.), Havrearealet med 270.090 acres (7.0 pCt.) og Arealet med Kartofler med 5.510 acres (0.5 pCt.). For de øvrige dyrkede Arealer har der været Tilbagegang, som er størst for Byggets Vedkommende, nemlig 347.190 acres (18.6 pCt.).

**Australiens Faarebestand** skal, i Følge en Meddelelse i »Agricultural Gazette«, paa Grund af den sidste store Tørkeperiode være aftaget med omkring 4 1/2 Mill. Stkr.

**Antallet af Dyrlæger i Danmark** er 751 mod 739 i Fjor og 685 i 1910. I Landdistrikterne bor 339, i Provinsbyerne 297 og i Hovedstaden 89. Opholdsstedet for de resterende 26 er ukendt.



## *Henning Schroll.*

---



*Henning Georg Nikolai Schroll*, der døde den 21. Oktober, hørte til en gammel og anset fynsk Landmandsslægt. Bedstefaderen var den bekendte Landmand og Høravler *Henning Schroll* (1759—1833), der i Aaret 1794 paa Lykkenssæde oprettede det ofte omtalte »Høravlingsinstitut«, som hans Søn *Gustav* fortsatte til sin Død 1863. Paa Lykkenssæde fødtes *Henning Schroll* den

7. Marts 1838. I 5 Aar lærte han praktisk Landbrug dels under Faderen, dels paa slesvigske Gaarde, derefter var han Fuldmægtig paa Brahetrolleborg Godskontor, 1860 indtraadte han som Aspirant paa Officersskolen paa Kronborg, Aaret efter udnævntes han til Sekondløjtnant, var i de følgende Aar atter ved Landbruget, deltog i Felttoget 1864 og overtog derefter Lykkenssæde først som Forpagter, senere (1868) som Arvefæster. 1904 overdrog han Ejendommen til sin Søn.

*Schroll* var altsaa den største Del af sit Liv knyttet til sin Fødeø og her faldt hans Mandomsgerning, men saa dygtig var han som praktisk Landmand og saa interesseret fulgte han med i landøkonomiske Spørgsmaal,

at hans Navn efterhaanden blev landskendt, og hans Ord havde Vægt, naar han deltog i Drøftelsen af Landbrugets Sager. Der var over hans Person og hans Færd et Præg af Vederhæftighed, som uvilkaarlig skabte Tillid. Han ejede den Selvstændighed i Tankegang, som man ofte finder hos aandelig vaagne Landmænd, som ikke er udsat for Paavirkningen fra et uroligt Bylivs mange og vekslende Indtryk, han havde under sit rolige Landmandsliv Tid til at lade Indtrykkene fæstne sig og til helt at fordybe sig i de Æmner, som interesserede ham, derfor erhvervede han sig ogsaa nøje Indsigt i dem, og da han forstod at fremsætte sine Tanker logisk og klart, nød han med Rette megen Anseelse baade som Foredragsholder og som Forfatter. Navnlige i 1880'erne og 90'erne deltog *Schroll* med den Selvsikkerhed, som Indsigt i en foreliggende Sag giver En, i Drøftelsen af en Mangfoldighed af landøkonomiske Æmner, blandt andet om Landbrugets Arbejderforhold, som han behandlede i et Par Pjecer. Hans Speciale var Landbrugets Regnskabsvæsen, og med utrættelig Iver arbejdede han for Indførelsen af en planmæssig Regnskabsføring i Landbruget. Svendborg Amts landøkonomiske Selskab udgav 1887 hans »Anvisning til Førelsen af et mindre, fuldstændigt Avlsregnskab«, og 1894 udkom som 7. Bind af Landhusholdningsselskabets Landboskrifter hans »Om Landbrugsregnskab. Dets Form, Nytte og Betydning«. I Aarene 1896—98 ledede han de saakaldte Feriekursus paa Fyns Stift patriotiske Selskabs Landbrugsskole.

Inden for det fynske Landbrug hørte *Schroll* i en Aarrække til de ledende Mænd, og selvfølgelig blev han i Aarenes Løb betroet en Række Tillidshverv, som han røgtede med den strænge Samvittighedsfuldhed, som karakteriserede al hans Færd. Han var i sin Tid Formand for Faaborg Andelsslagteri og i 8 Aar for det stedlige Sogneraad, i 26 Aar var han Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Amts landøkonomiske Selskab osv.

Det var med en sikker Tryghedsfølelse, Fynboerne samarbejdede med ham ikke blot paa Grund af hans Erfaring og store Arbejdsdygtighed, men ogsaa fordi de altid vidste, hvor de havde denne Mand, for hvem al Klikevæsen laa fjærnt og al Intrigevæsen var en Pestilens.

I den sidste halve Snes Aar har der været Stilhed om *Schrolls* Navn, men ved hans Død fortjener hans tidligere dygtige Arbejde i Landbrugets Tjeneste at mindes med Tak og Anerkendelse.

---