



Sven Lampa.

(1839—1914).

I det gamle Aars sidste Maaned led den svenske Entomologi et stort Tab ved Professor *Sven Lampa's* Død.

Lampa tilhørte en i Sverige vidt udbredt Slægt, hvis Stamfader i Begyndelsen af det syttende Aarhundrede var indvandret fra Königsberg. Han fødtes den 17. November 1839 og fik i en allerede noget fremrykket Alder Ansættelse som praktisk Entomolog under det svenske Landbrugsakademi og udnævntes senere til Statsentomolog. I Aarene 1897—1909 var han Forstander for Sveriges entomologiske Anstalt, fra 1871 til 1901 Redaktør af Entomologisk Tidsskrift og i en Del af disse Aar tillige »Uppsatser i praktisk Entomologi«.

Det skyldes i særlig Grad *Sven Lampa's* ihærdige Arbejde, at den svenske Regering i 1897 oprettede en entomologisk Anstalt med det Formaal at anstille Undersøgelser angaaende Land-, Have- og Skovbrugets Skadedyr og de imod disse anvendelige Bekæmpelsesmidler. Allerede tidligt havde man i Amerika haft Øje for det store Tab, som Skadeinsekterne tilføjede Landbruget, og havde indrettet Forsøgsstationer og Laboratorier til Studium af disse; men i Europa var den Gang saadanne faste Institutioner — bortset fra enkelte Anstalter med speciellere Formaal — noget ganske ukendt. Senere har de fleste europæiske Stater fulgt Sveriges Eksempel.

Medens *Sven Lampa* tidligere gentagne Gange havde fremhævet, at der paa de Rejser, som han foretog i Egenskab af Statsentomolog, ikke gaves ham Lejlighed til at foretage dybere gaaende Undersøgelser, blev han ved Udnævnelsen til Forstander for den entomologiske Anstalt sat i Stand til under gunstige Forhold at udrette et stort Arbejde, der har haft den største Betydning for Kendskabet til særlig de Dyr, der i Sverige optræder som Skadedyr for Landbruget. I en lang Række Afhandlinger i »Uppsatser i praktisk Entomologi« har han bearbejdet store Grupper af skadelige Landbrugs- og Havebrugsinsekter med særligt Hensyn til de imod dem anvendelige Forebyggelses- og Bekæmpelsesmidler; Skovbrugsinsekterne laa ham derimod fjærnere.

Det skyldes derfor først og fremmest *Sven Lampa's* Arbejde, at Landbrugszoologien staar paa et saa højt Standpunkt i vort Naboland. For os her i Danmark, for hvem *Lampa's* Undersøgelser har haft og stadig har stor Betydning, er der al mulig Anledning til at mindes ham og se hen til hans Livsværk, Skabelsen af en Anstalt til Undersøgelse af skadelige Insekter, som et attraaværdigt Maal, et Maal, der sandsynligvis næppe naas her i Landet i en overskuelig Aarrække; men som jo dog en Gang maa naas, saa vist som det danske Landbrug, lige saa lidt som Landbruget i andre Lande, kan være tjent med, at der ikke tages rationelt fat paa Bekæmpelse af dets Skadedyr.

J. C. Nielsen,
Dr. phil.