

Litteratur.

Arbejdskonsulenten. Ved Proprietær B. Lundgaard Poulsen. Landbrugsforlaget 1947. 239 Sider, Pris 13,50 Kr.

Med store Forventninger begynder man Læsningen af en Bog, der bærer den krævende Titel „Arbejdskonsulenten“ med Undertitlen „Haandbog for unge Landmænd“. Man kommer dog ikke ret langt, før man bliver klar over, at Bogen ikke svarer til, hvad man efter Titlen maatte vente, og lidt desorienteret giver man sig til at læse Forord og Indledning en Gang til. I Indledningen oplyser Forfatteren, at Bogen er en Samling Erfaringer om, hvordan Aarets forskellige Arbejder bedst kan udføres. I Forordet lægger Forlaget Bogen op i et helt andet Plan, idet man siger, at man har valgt at kalde Bogen „Arbejdskonsulenten“, men at den lige saa godt kunde have faaet Titlen „Arbejdslederen“ eller „Hvad enhver Landmand bør vide“, ligesom man sammenligner den med *Harald Branths* berømmelige „Hvad jeg fortalte mine Elever“.

Ved den fortsatte Læsning fornemmer man den praktiske Landmand og sikkert dygtige Arbejdsleder, der fortæller paa Livet løs. Det er en Blanding af Arbejdsledelse, Maskinlære og Fodringslære m. v. ind imellem hinanden med en hel Del Gentagelser, men man tilgiver gerne dette, da Fremstillingsmaaden ellers er klar og ligetil. At Bogen kvalitetsmæssigt ikke opfylder Kravene til en Arbejdskonsulent, skal vises ved nogle Eksempler, saaledes Paastanden om, at hvor man bruger Traktor til Foraarsharvning, maa man nødvendigvis anvende de dertil indrettede Fjedertandsharver paa Hjul eller Tallerkenharve. Endvidere den anbefalede Metode til Lægning af forspirede Kartofler med 2 Mand til at lægge fra Spirekasserne, medens det ikke med et Ord er omtalt, at ved foretagne Undersøgelser har Arbejdet kunnet udføres 25 pCt. hurtigere, naar

hver Mand bærer sin Spirekasse i en Snor over Skulderen. Den beskrevne Metode for Kartoffelmarkens Behandling Sommeren igennem vil iøvrigt ikke blive taget for gode Varer i Kartoffel-egne, hvor Kartoffelradrenseren er indført.

Der kunde nævnes Snesevis af saadanne Eksempler. Samfat-
tende maa siges, at Bogen som Arbejdsvejleder betragtet er
temmelig ensidig. Den beskriver Arbejdsmetoder, som har væ-
ret god Latin fra gammel Tid, men som maa falde til Fordel for
nyere Synspunkter. Dette skulde ikke være lagt Bogen til Last,
om den ikke netop havde haft den famøse Titel, for den inde-
holder trods alt mange gode Ting, som f. Eks. en eksemplarisk
Instruktion i Spredning af Kunstgødning med Haand samt man-
ge gode Tips til de unge Landbrugsmedhjælpere og „Forvalter-
spirer“. Lidt umotiveret afsluttes Instruktionen i at sprede
Kunstgødning med en længere Forklaring om, hvilken hæsli-
g Vane det er at ryge i Arbejdstiden. Det sidste havde fortjent
en mere fremtrædende Plads i Bogen. Det samme gælder en
Udredning om Metersystemet, der umotiveret er placeret midt
i Afsnittet om Kartoffellægning. Det redaktionelle Forsøg paa
at fremhæve Teksten ved indskudte Overskrifter er heller ikke
altid faldet heldigt ud. Forfatteren slutter saaledes sin Omtale
af Roelugningsarbejdet med en Formaning til de Unge om
aldrig at slaa af paa Kvaliteten af deres Arbejde. Dette i og
for sig udmærkede Afsnit er umotiveret blevet skilt fra sin
Sammenhæng og forsynet med Overskriften „Vejen til Dygtig-
hed“. Forfatteren gentager det iøvrigt med lidt andre Ord i
Bogens sidste meget korte Afsnit, der har faaet til Overskrift
„Hvordan man kommer frem i Verden“. Fortrinligt er et Afsnit
om Takt og Tone. Det er vist ikke før set, at man i en land-
brugsfaglig Bog kan faa at vide, hvordan man bør opføre sig
ved Spisebordet — og det er saa vist tiltrængt.

Bogen er forsynet med en Række kunstnerisk udførte Illu-
strationer, der gennemgaaende er af bedre Kvalitet, end man
ellers ser af den Art. Tegningerne er aabenbart udført paa
Aastedet efter omhyggelig Instruktion. Kun i et Par Tilfælde
har det svigtet. Blandt andet er Billedet, der foregiver, at det
skal være farligere at hoppe over Kværnens lavtgaende Rem