

## DØDSFALD

### KONSULENT M. K. KRISTENSEN

27. APRIL 1880 – 26. MARTS 1951

2. påskedag døde *M. K. Kristensen*, og et ualmindeligt virksomt liv i det danske landbrugs tjeneste er dermed afsluttet.

M. K., som hans kendingsnavn var blandt kolleger og arbejdsfæller, var falstring, født i Gedesby 1880, men hans manddomsgerning faldt i Jylland.



Kort tid efter, at han i 1902 havde taget landbrugseksamen, blev han roelugningslærer i Vestjylland. Derefter var han i et par år ung lærer på Klank højskole og blev så i 1905 planteavlskonsulent for Ribe Amts vestre Landboforeninger. Hermed var han kommet på sin rette hylde. Blandt jævnaldrende og lidt yngre kolleger gik der frasagn om hans virketrang og energi, hvad enten det gjaldt markforsøg, kursus eller

foredrag, og det var derfor rimeligt, at han i 1908 blev udset til planteavlskonsulent for Foreningen af jydsk Landboforeninger, da *Madsen-Mygdal* blev forstander på Dalum.

Indtil 1933 bestred M. K. denne krævende stilling og fik derudover tid til at beskæftige sig med en række andre opgaver, der nok var beslægtede med hans virksomhed som konsulent, men som ofte rakte langt uden for Jyllands grænser. Han var således meget virksom ved udvidelsen af Dansk Andels Gødningsforretning i 1916 og ved starten af Dansk Kartoffeldyrkerforening. Han var medlem af Statens Redskabsudvalg, Vildmosekommissionen og meget mere, og da han i 1933 følte, at han måtte aflastes for noget af alt dette, blev det konsulentvirksomheden, han gav afkald på, medens

han i de følgende år indtil 1946 stort set alene ofrede sig for vildmosernes opdyrkning.

Et levende mindesmærke har M. K. sat sig i den jyske græsmarkssektion, der i sin start 1919 helt var hans værk, og hvis sekretær han var indtil 1946.

Også pennen fik M. K. tid at bruge. Først og fremmest redigerede han fra 1908—33 beretningen om planteavlssarbejdet i landboforeningerne i Jylland. Dernæst var han en flittig medarbejder ved fagblade og håndbøger, ligesom han var forfatter til flere små pjecer om planteavlsspørgsmål. Han skrev flere jubilæumsskrifter og var medarbejder ved andre, og sidst kom nu ved nytårstid *En Konsulents Erindringer*, der var hans egen beretning om liv og virke.

M. K. *Kristensen* modtog fra mange sider anerkendelse for sit arbejde. På dette sted er det naturligt at minde om, at han i 1938 fik tildelt Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs sølvbæger.

For få år siden trak M. K. sig tilbage fra alt offentligt arbejde og flyttede hjem til sit fødesogn på Falster, hvor han fik tiden til at gå dels med at skrive sine erindringer og dels med at studere lokal historie. Han var frisk og oplagt til det sidste og gik bort efter et meget kort sygeleje.

H. K. Olsen.

---