

Det 15. almindelige svenske Landbrugsmøde i Malmö 1881.

Af Redaktør Søren Meincke.

Samtidig med Haandværkets, Industriens og Landbrugets kjæmpemæssige Fremskridt i de sidste Aartrier og samtidig med de forøgede og forbedrede Kommunikationsmidler har der paa alle Punkter i den civiliserede Verden gjort sig en Trang gjældende til ved store internationale Udstillinger, ved samlede Fremstillinger af de enkelte Landes Produkter og Frembringelser, det være sig nu paa Kunstens, Haandværkets, Industriens eller Landbrugets Omraader, at give et Billede, der i store Træk dels viser, hvor langt Udviklingen som Helhed er naaet, dels tjener til Sammenligning mellem de enkelte udstillende Lande. Disse Udstillinger blive da ved Siden heraf Mødesteder for Nationer, Milepæle i Udviklingens Historie, og man behøver i saa Henseende blot at henvise til de store Verdensudstillinger i Europa, Amerika og Australien. Paa disse store Udstillinger drufne imidlertid de smaa Lande ofte mere eller mindre i Massen, og det ligger derfor nær, at mindre og beslægtede Lande, hvor Udviklingen, selv med Forstjelligheder, væsentlig holder sig i samme Spor, slutte sig sammen til saadanne sammenlignende Fremstillinger, og dette har blandt andet

ogfaa viist sig for de nordiske Landes Bedkommende ved f. Ex. de standinaviske Industriudstillinger. Paa Landbrugets Omraade har man derimod hidtil ikke forsøgt paa standinaviske Landbrugsudstillinger eller Landmandsmøder, selv om danske og norste Landmænd og Fabrikanter havde givet Møde paa svenske Udstillinger eller omvendt. Til at slaa ind paa denne Vej har Sverige gjort Begyndelsen ved det fra 20. til 25. Juli 1881 i Malmö afholdte 15. almindelige svenske Landbrugsmøde. Dette Møde optraadte vel ikke med Titelen standinavisk, men der var dog gjort Tilløb til at give Udstillingen et mere standinavisk Præg end de tidligere Møder ved at oprette en særlig dansk-norste Afdeling for Kreaturer og Mejeriprodukter med særlige Præmier.*)

Der er vistnok ingen Tvivl om, at Danmark i en vid Udstrækning vilde have fulgt den fra Sverige udstedte venlige Indbydelse til Deltagelse i Malmö-Mødet, hvis ikke Forholdene vare traadte hindrende i Vejen, og herfor borger ikke alene den Opfordring, der fra de samvirkende jydste Landboforeninger rettedes til det kgl. danske Landhusholdningsseksstabs Præsidium om at udsætte vort eget til iaar berammede Landmandsmøde til 1883 — en Opfordring, som Præsidiets strax tog til Følge —, men ogsaa det imødekommende og hjertelige Svar, som Selskabets ledende Præsident, Hs. Exc. Lehnsgreve Holstein-Holsteinborg i Mødet den 6. April gav den svenske Deputation, bestaaende af d'Her. Godsejer Warholm og Prof. Hjalmar Nathorst, der overbragte den officielle Indbydelse til dansk Deltagelse i Mødet, et Svar, hvoraf fremlyste den Pris, man i Danmark satte paa denne Indbydelse, men dog samtidig betonedes, at man fra dansk Side paa Grund af Forholdene muligvis ikke vilde kunne hde den Følge i den

*) Paa Landmandsmødet i Kjøbenhavn vare Sverige og Norge meget smukt og fylbig repræsenterede, men det var ikke en svensk-norste Afdeling, man i Programmet havde indbudt til, men en almindelig international.

Grad og den Udstrækning, som man saa gjerne vilde. Disse hindrende Forhold viste sig desværre ogsaa endnu at være tilstede, da Tiden for Mødet nærmede sig. Udbrudet af den ondartede Lungesygge paa Nagesholm fremkaldte Udførselsforbudet mod Kreaturer fra Sjælland, og dette Forbud stod endnu ved Magt nogen Tid efter, at Mødet i Malmø var sluttet. Dette Forbud hindrede saaledes en Udstilling af dansk Hornkvæg i Malmø, thi det laa nær for, at dette væsentlig maatte udstilles fra Sjælland. Hvad Mejeriprodukter angaaer, da vil Ingen kunne fortænke danske Landmænd og Udstillere i, at de betænkte sig paa at sende disse lidet holdbare Varer til Malmø i den varmeste Sommertid. Fra Danmark mødte af disse Grunde intet Hornkvæg og saa godt som ingen Mejeriprodukter. Paa Husdyrenes Omraade mødte nogle enkelte Hingste. Derimod var Udstillingen af Redskaber og Maskiner meget fyldig fra dansk Side, og det talrige Besøg fra Kjøbenhavn og de forskjellige Dele af Landet røbede tydelig nok ikke blot den Tak, man skyldte Sverige for dets venlige Smødekommene, men ogsaa den Interesse, hvormed man hos os følger Landbrugets Udvikling i Broderriget.

Der kan heller ikke være nogen Tvivl om, at Mødet i fuldeste Maal fortjente et Besøg og nøjagtig Gjennemgaaen af Udstillingens forskjellige Afdelinger. Selve Arrangementet af Udstillingen var desuden saa storartet og smagsfuldt, som vi sjældnen ere vant til at se det herhjemme hos os selv, og det røbede tydelig de store Pengemidler, som Mødet havde at raade over. Disse udgjorde sikkert omtrent 250,000 Kr. nemlig, foruden den store Indtægt, der indkom ved Salget af Medlemskort og Dagbilletter, 75,000 Kr. fra Staten (15,000 aarlig i 5 Aar), og 50,000 Kr. fra Malmøhus Lehn's Husboldningselskab (10,000 Kr. aarlig i 5 Aar), hvoraf dog 10,000 Kr. overlødes den samtidige Industriudstilling, der havde paataget sig Udstillingen for Husflid, Bøgt, Skovbrug og Fiskeri.

Udstillingerne havde Plads paa den saakaldte Rörfsjömärk, beliggende omtrent et Kvartersgang fra Havnen og begrænset

af Kanalen, Amiralsgatan og Föreningsgatan. Hele Pladsen med Undtagelse af den mod Kanalen vendende Side var indhegnet. Hovedadgangen var fra Amiralsgatan. Naar man stod her ved den smukke, flagsmykkede Indgangsportal, havde man et fortrinligt Blik over hele Udstillingen, og den frembød med den under Opførelse værende St. Pauli Kirke i Baggrunden, udenfor Indhegningen, de arbejdende og dampende Maskiner, de vajende Flag, de pyntelige Træhuse, Kreaturstaldene, foran hvilke Kreaturer og Heste blevne trukne frem og tilbage, et livligt og tiltalende Stue. Det var desuden meget let at finde sig tilrette paa Udstillingen. Til venstre for Hovedindgangen laa det store Elementarläroverk, hvor Mødets Bureau, Postexpedition, Telegrafbureau etc. vare, ligesom ogsaa de forskjellige Afdelinger her havde deres Lokaler; i den store Festsal fandt Forhandlingerne Sted. Fra Hovedindgangen førte brede, beplantede Veje henimod Pladsens Midte, der var omdannet til et smukt Haveanlæg med Græsplæner, Træer og Blomsterpartier, i hvis Midte der fandtes et Springvand. Til venstre for dette Haveanlæg laa den store, rummelige af en Veranda omgivne Restaurationsbygning, til højre en Musikpavillon, smaa Træhuse til Udfjækning af Sodavand samt den Skånste Trädgårdsföreningens Udstillingsbygning, ligeledes omgivet af Haveanlæg. I Nærheden af disse Bygninger laa den for Mejeriafdelingen opførte store, rummelige og smukke Bygning. Til højre for Indgangsporten langs Indhegningen mod Amiralsgatan og Föreningsgatan fandtes mod den første lukkede Stalde til Hingstene, mod den anden 8 overbyggede Stalde for Heste samt 11 lignende Stalde for de forskjellige Slags Kvæg. Foran disse fandtes Ringen til Fremføring af Heste og Kreaturer. Ved Indgangen mod St. Pauli Kirken laa overbyggede Stalde til Smaakreaturer; Faar, Svin og Høns, samt længere henne Redskabshuse. Til venstre for Indgangen, naar man var kommen forbi Elementarläroverket, fandtes da, strækkende sig helt op til Redstabssturene, Maskin- og Redstabsudstillingen. Man havde saaledes ved sin Indtrædelse paa

Pladsen gennem Hovedportalen til højre Kreaturudstillingen, til venstre Maskinudstillingen. Foruden de ovenfor nævnte Bygninger fandtes endnu paa selve Pladsen en Bygning for Kollektivudstillinger, mindre Restaurationsbygninger o. s. v.; i selve Elementarlæroverkets Bygning havde Udstillingen af Tørv, Hestefko etc. fundet sin Plads, medens det rummelige Gymnastiklokale var anvendt til Udstillingslokale for Landbrugets Produkter af Korn og Frø, kunstige Gjødningsstoffer etc.

Mødet, der varede fra 20. til 25. Juli, omfattede foruden de store, righoldige Udstillinger, der holdtes aabne hver Dag fra Klokken 8 Morgen til Klokken 8 Aften med Undtagelse af Søndagen, da de først aabnedes Klokken 12 Middag, Forhandlinger og Udflugter. For hver Dag var lagt en bestemt Arbejdsplan, der væsentlig bestod i nogle Timers Forhandlinger i de forskjellige Afdelinger For- og Eftermiddag, Fremvisning af Heste og Kreaturer i Ringen samt i, at arbejdende Maskiner holdtes i Gang indenfor en bestemt Tid. For Afgang til saavel Mødets Forhandlinger som Udstillinger betales 10 Kroner, for Afgang alene til Forhandlingerne 5 Kroner. Prisen for Afgangskort til de enkelte Dage var 4 Kroner de første Dage og efterhaanden lavere. Udstillingen var delt i 4 Hovedafdelinger, nemlig a, for Dyr (Voldsdyr og Fedekreaturer) der omfattede over 1300 Nummere; b, for Mejeriprodukter, hvoraf var anmeldt 120 Prøver Smør og 40 Prøver Ost; c, for Produkter af og for Landbruget osv., hvor der mødte 290 Udstillere og d, for Redskaber og Maskiner fra over 250 Udstillere. — 3 Premier uddeltes ialt over 50,000 Kr. og desuden Hædersdiplomer, Guld-, Sølv- og Broncemedailler.

Mødets Bestyrelse bestod af: Ordførende Grev Corfitz Beck-Friis, Viceordførende Godsejer Warholm, den Ordførendes Suppleant Ritmester Hallenborg, den Viceordførendes Suppleant Godsejer Rokum, Sekretær Professor Hjalmar Nathorst, Kassierer Landstatmester Hallberg.

Tilforordnede Bestyrelsen vare: Major Nathorst, Grosferer Luttrup, Konsul Holm og Borgermester Ahlström. Ordførende i de forskjellige Grupper vare: Hofstaldmester von Platen, Oberstlieutenant Platen, Statsagronom Nathorst, Grev Hugo Hamilton, Dr. phil. Engström, Dr. phil. Bengt Jönsson, Direktør Norström, Ingeniør Nielsen. Bestyrer for Mødets Bureau var: Råmrer Kleberg. Bestyrelsens Repræsentant i Norge var Landbrugsdirektør Smitt, i Danmark Kaptain, Sekretær la Cour.

Mødet, der gennemgaaende begunstiges af godt Vejr, var alle Dage Gjenstand for en meget betydelig Tilstrømning. Det hædredes ved, at Hs. Maj. Kong Oscar, ledsaget af sine tre Sønner, personlig aabnede det, ligesom ogsaa Hs. Maj. Kong Christian IX og Hs. kgl. Højhed den danske Kronprins ved at overvære Mødets anden Dag lagde deres Interesse for Mødet og Udstillingerne for Dagen. Til Deltagelse i Mødet var der udgaaet officiel Indbydelse til flere Danske; af disse vare mødte Hs. Excel. Udenrigsministeren Baron Rosenørn-Lehn, Professor B. S. Førgensen som Repræsentant for det kgl. danske Landhusholdningssekskab samt Professorerne Prosch og Segelcke. Blandt Deltagerne i Mødet fandtes desuden en Mængde større og mindre danske Landmænd.

Onsdagen den 20de Juli aabnedes det 15. almindelige svenske Landbrugsmøde i Elementarläroverkets store Festsal med følgende Tale af Hs. Maj. Kong Oscar:

„Ubestridt Besiddelsesret og fri Brugsret af Jorden ere to Grundvilkaar for betrygget Velstand. Begge disse Vilkaar have fra gammel Tid eksisteret i vort Fosterland, men de ere dog ikke de eneste, og længe varede det i Sandhed, før det tredie Vilkaar opfyldtes. Vikingesindet overlevede Vikingetiden. Hugstore Hærførere togede med højt løfede Faner til fjærne Lande, og Sejren fulgte trolig deres Spor, men selv om

Sejren stundom svigtede, blev dog Herens Vaabenstjold uplettet, og dette endog, da vi af Skjæbnens Magt omsider førtes tilbage indenfor vore nuværende Grænser, vel med brudte Kræfter, men med ukuet Mod.

Da oprandt en ny Tids Morgen. Det blaa Staal, ojte løftet mod overlegne Fjenders Skarer, sankedes nu til andre Idrætter. Mod Fosterjordens eget Bryst rettedes det, dog ikke for at vinde Dødens røde Høst, men for at berede Livets guldgule, og da opnaaedes endelig det saa længe savnede tredie Vilkaar — en varig Fred. Under to tredie Del af et Sekel er der blevet os befskaaret en ydre og indre Fred saa uforstyrret, at intet andet Land, naar undtages det med os forenede Broderrige, kan fremvise noget Tilsvarende.

Den Dag, da Jord brydes, er dog ikke den Dag, da Høst hjeriges. Arbejdet blev baade langvarigt og tungt, thi vor Jordbund er i Almindelighed fattig, vort Klima umildt, og vore Virkemidler have været begrænsede. Intet Under da, at den første Fredstid gif til Ende uden i Dine faldende Resultater. Nordens Fyr vokser langsomt, den maatte først styde sine dybe Rødder. I Begyndelsen af den anden Trediedel af Aarhundredet kunde det rodfaste Træ styde op, om ogsaa i Begyndelsen med usikker Væxt. Og det var vist ikke en blot Tilfældighed, at just paa denne Tid et almindeligt svensk Landsbrugsmøde for første Gang sammentraadte.

De Eldre blandt os kunne endnu mindes den ringe Begyndelse; de Yngre ville have hørt Tale derom. Alle glædes vi i Fælledsstab over de fiden da vundne Fremskridt, om hvilke den mere og mere lysende Række af vore Landbrugsmøder har baaret Vidnesbyrd, og som utvivlsomt det nu begyndende Møde vil bekræfte.

Men kunne vi end i denne Høstidsstund med Stolthed se tilbage paa de Sejre, som vi have vundet i det 19. Aarhundrede, saa maa vi ogsaa erindre, at medens Fædrenes Ihærdighed beredte Træet dets styggefulde Krone, saaledes maa vor Ihærdighed udvide og forstjønne den, vor Kjærlighed omhegne

den, vor Trofasthed værne den. Gid denne Ihærdighed, denne Kjærlighed og denne Trofasthed aldrig maa svigte. Da skal han, som er al god Gaves Giver, ogsaa til fremtidige Dages Arbejde stjænke mig Betsignelse. Gid det ske. Jeg erklærer herved det 15. alm. svenske Landbrugsmøde for aabnet!"

Mødets Udstillinger. Landbrugsredskaber og Maskiner. Udstillingen af Landbrugsredskaber og Maskiner, der indtog hele den venstre Side af Udstillingspladsen begrænset af Kanalen, var opstillet dels under fri Luft, dels i overbyggede Træskure. Denne Afdeling talte over 250 Udstillere og maatte saaledes ene paa Grund af disses Antal blive meget stor; men hertil kom endvidere, at de fleste Udstillere vare mødte med betydelige Samlinger af de mest forskjelligartede Maskiner, og herved blev denne Del af Udstillingen endnu større og righoldigere, saa righoldig, at man i de Dage, Mødet varede, vel kunde have havt hele Tiden behov for ret at sætte sig ind i hver enkelt Del.

Da Danmark for denne Afdelings Bedkommende var repræsenteret ved en stor Mængde Udstillere, laa det meget nær at sammenligne dels de fra Danmark og Sverige udstillede Maskiner, dels Landenes naturlige forskjellige Forhold, der paa en meget interessant og smuk Maade traadte frem netop i denne Afdeling. Norge havde udstillet langt mindre, om der ogsaa herfra var mødt enkelte betydelige Udstillere. Sammenligningen viste da strax Forskjellen i de to Landes Udvikling, begrundet i deres naturlige Forhold. Fra Danmark mødte saaledes alle de største Udstillere med fremmede, engelske og tyske Maskiner; kun et ringere Antal, og som oftest Fabrikater af mindre Maskiner, mødte med Fabrikata af eget Arbejde. Fra Sverige gjorde det omvendte Forhold sig gjældende, og blandt de svenske Udstillere fandtes en Række meget betydelige Fabrikater, der havde udstillet en Mængde meget

forskjellige Maskiner, baade større og mindre. Udstillingen blev saaledes for Sveriges Vedkommende et smukt Billede af Landets industrielle Udvikling; den viste, at Sverige paa Maskinfabrikationens Omraade staaer meget højt og tydede gennemgaaende paa en betydelig Fremgang af den indenlandske Industri — i Landbrugets Tjeneste — siden Mødet i Norrköping. Fremgangen paa disse Omraader skyldes vel ikke alene de i Landbruget indførte Forbedringer, men ogsaa de forøgede Kommunikationsveje og Transportmidler, Landets stigende Velstand, de naturlige Forhold og rige Kilder, der i saa væsentlig Grad henvise Sverige til at være et industridrivende Land. Et Tegn herpaa er, at Indførselen af fremmede Maskiner til Sverige stadig gaaer tilbage og fra 60 skal være gaaet ned til 40 pCt., medens Udførselen samtidig stiger, et Forhold, hvortil vistnok i ikke ringe Grad bidrager Landets fortrinlige Beliggenhed for saa udmærkede Affætningspladser som Finland og Rusland. At Norge, der dog ellers saa stærkt er henvist til at være et industridrivende Land, ikke har formaaet at spille nogen Rolle ved Fabrikationen af Landbrugsmaskiner, maa uden Tvivl i høj Grad tilskrives dets uheldige Beliggenhed for Affætningen af saadanne Maskiner.

Sverige indtog saaledes ved sine udstillede Maskiner en smuk og meget fremragende Plads, men man kunde dog ikke undlade at bemærke, at de fleste af de udstillede større Maskiner, f. Ex. Tærsteværker, vare Efterligninger og tilmed meget tro Efterligninger af engelske og tyske Forbilleder; men der er vistnok ingen Tvivl om, at disse Forhold efterhaanden ville forandre sig og ogsaa paa Konstruktionens Omraade give Plads for en mere selvstændig Industri. Som ret mærkeligt maa det fremhæves, at der blandt Tærsteværker fra Sverige fandtes en stor Mængde Stift-Tærsteværker, en Konstruktion, der f. Ex. ved Svendborgmødet langt fra vandt Bifald. Efter Sigende affattes disse Maskiner, der vel tærste meget og rent, men til Gjengjæld sønderslaa Halmen, i stort Antal i Sverige. Fra

en enkelt dansk Fabrikant var ligeledes udstillet Tærsteværker af denne Konstruktion.

Maas det end saaledes siges, at Tilvirkningen af større Maskiner foregaaer indenfor Landets Grænser, men ikke er meget original, saa har derimod i Sverige paa enkelte andre Punkter udviklet sig en selvstændig Industri, der arbejder med stort Held og vinder større og større Udbredelse. Dette er saaledes Tilfældet med Fabrikationen af Plove, hvoraf fandtes meget betydelige og smukke Samlinger og til forbausende billige Priser. Arbejdet paa disse Plove — som oftest forarbejdede med de mere langstrakte engelske Plovformer for Dje — var gennemgaaende solidt og smukt; Prisen varierede mellem 20 og 30 Kroner, en Pris, hvortil de udstillede danske Plove, godt og solidt, men dog ikke saa pyntelig forarbejdede, næppe kunne leveres. Næsen var paa flere af disse Plove gjenembrudt. Enkelte svenske Fabrikker udføre mellem 5000 og 6000 Plove om Aaret, navnlig til Rusland, dog ogsaa til Indien.

Ogsaa paa Haand-Nedskabernes Omraade: Spader, Skovle, Grebe, Øxer, Høhye etc., røbede der sig i den svenske Afdeling en stærkt fremblomstrende Industri, der ved sine Fabrikatas Skjønhed, Lethed, Fortrinlighed og Billighed kan maale sig med de bedste amerikanske Haandredskaber, der dog ellers ved Soliditet, Billighed og Lethed indtage en saa høj og velfortjent Rang. En dansk Udstiller havde fremstillet disse smukke og lette amerikanske Haandredskaber; desuden fandtes ogsaa Haandredskaber, forarbejdede i selve Danmark, godt og solidt gjorte, men manglende den tiltalende Pyntelighed og Elegance, der er udbredt over de svenske.

Bidrog saaledes end Sverige som den største Udstiller til væsentlig at give Maskin- og Redskabsudstillingen sit Præg, saa kan det dog ikke nægtes, at de fra danske Udstillere fremstillede Maskiner — selv om ogsaa de betydeligste af disse vare af engelsk eller tytsk Fabrikat — meget væsentlig bidrog til at supplere det fyldige og alsjldige Billede, som Udstillingen

gav af det Standpunkt, hvortil Maskin- og Redstabsindustrien har udviklet sig i Aarenes Løb. Dette maa saaledes navnlig siges om de aldeles fortrinlige engelske Damptærsteværker, om Høstmaskinerne, Kensemaskinerne, Skrællepløvene etc., der vare det bedste, der præsteres paa det udenlandske Marked. Bore indenlandske Fabrikanter, der havde givet Møde med deres Maskiner, gave ligeledes smukke Beviser paa, at der i Danmark, der dog ikke er noget industridrivende Land, ogsaa paa disse Omraader arbejdes ihærdig og godt fremad, og man maa saaledes fremhæve de solide og gode Tærsteværker til Hestekraft, de smukke og vel forarbejdede Kensemaskiner efter engelske Forbilleder, Ringtromler, Halmbaandsmaskiner, Pløve, Haandredstaber etc.

Medens saaledes som Helhed betragtet Udstillingen gav et fylldigt Billede af Maskin- og Redstabsindustriens nuværende Standpunkt, saa fandtes derimod i de fremstillede Maskiner væsentlig ingen nye Principer eller nye Ideer udtalte, og man fik Indtrykket af, at de en Gang fastslaaede Typere saa fortrinlige, at man kun arbejder hen mod Forbedringer paa enkelte Punkter, hvorved Arbejdet, der fordres udført, gøres paa en fuldkomnere og fortrinligere Maade. Væsentlig uforandrede fremtraadte saaledes Tærsteværkerne — her navnlig tænkt paa de saa fortrinlige engelske Maskiner, — kun med ringe Forbedring af Korneapparatet eller Forandring ved Stafsætteren, ligesaa Lokomobilerne, enkeltvis forsynede med praktiske Forvarmere, Radsaa- og Bredsaamaskinerne, Mejemaskinerne — de selvbindende Maskiner havde man ikke Lejlighed til at se arbejde —, Hestriverer o. s. v. — Kaste-, Kense- og Sortermaskinerne paa Udstillingen frembøde dog megen Interesse, maaste ikke saa meget fordi de udstillede Maskiner vare særlig nye eller ubekjendte — i ethvert Tilfælde ikke i Udlandet, — men fordi en sund og heldig Bevægelse i Landbruget baade i Sverige og Danmark atter har trukket dem frem og stillet dem paa den Plads, som de tilfulde fortjene; thi man søger jo nu at hævede det betydningsfulde ved at levere jít Korn

eller Frø — det være sig for at anvende det til Udsæd eller som Handelsvare, i den rene og bedst forterede Skikkelse. De forskjellige Apparater til Sædens Rensning, vare derfor mødte paa Udstillingen i stor Mængde, og man saa her med Fornøjelse Maskiner af de ældre Konstruktioner ved Siden af de nyeste engelske, franske og tyske Triører, Bobymaskiner og Kombinationer af begge, ja en enkelt Maskine var saa fuldstændig, at den leverede den vel rensede Sæd opvejet, i Sække, fuldt færdig. Netop paa dette Omraade bidrog Danmark meget til at fuldstændiggjøre Udstillingen, thi de bedste fremmede Maskiner vare udstillede herfra, og Efterligninger af fremmede Bobymaskiner indtog en særdeles hæderlig Plads.

Mejeriudstillingen. Under Mejeriudstillingen, bestaaende af Mejeriprodukter (Ost og Smør) samt Præparater, var ogsaa fremstillet Mejeriredskaber og Mejerimaskiner, og det vil derfor være naturligt at omtale denne Afdeling af Udstillingen umiddelbart efter Landbrugets andre Maskiner og Redskaber.

Den største af de paa Pladsen opførte Træbygninger var indrømmet Mejeriudstillingen og var delt i tre adskilte Afdelinger, for Maskiner og Redskaber, for Ost og endelig for Smør og Præparater. Ogsaa i denne Afdeling spillede Sverige Hovedrollen, i ethvert Tilfælde for Ostens og Smørets Vedkommende, thi af det første vare ingen, af det sidste kun faa Nummere og da kun præserveret Smør udstillede fra dansk Side; paa Mejerimaskinernes Omraade kunde Danmark derimod driftig optage Kampen med Sverige, og paa Centrifugernes Omraade var utvivlsomt den danske Udstilling den største og righoldigste — selv om ogsaa i den svenske Afdeling Ingeniøren de Lavals findrige Separator, og med fuld Ret, tilkjendtes Hs. Maj. den svenske Konges Ærespris; ogsaa for de øvrige Mejeriredskabers Vedkommende

samt Præparaterne til Brug i Mejerierne var Danmark godt repræsenteret.

At der er gjort og stadig gjøres store Anstrengelser i Sverige for at hæve Mejeriprodukterne, fremgik klart og tydelig af den smukke Udstilling, af Dommernes Udtalelser om de fremstillede Produkter og ikke mindre af en Forhandling, der fandt Sted i Afdelingen for Kreaturavl og Mejeridrift, hvori der vel betonedes, at navnlig det sydlige Sverige for Øjeblikket producerede en Vare, der i Fortrinlighed kunde maale sig med Udlandets bedste, men at der dog i mauge Egne af Landet endnu stod meget tilbage, før man naaede til en fuldkommen og ensartet Produktion, og at det i saa Henseende væsentlig var Uddannelsesskoler og Lærerkrafter, der endnu manglede. Imidlertid saa man, at Sverige i denne Gren af Landbruget som i de mange andre, man havde Lejlighed til at iagttage paa Udstillingen, i ingen Henseende ligger paa den lade Side.

Centrifugerne tiltrak sig ubestridelig den største og mest berettigede Opmærksomhed i denne Afdeling; de vare jo ikke blot noget nyt, men det var desuden første Gang, at der ved en Landbrugsudstilling i Norden fandtes saa godt som alle de praktisk brugelige Mejericentrifuger repræsenterede — herfra maa dog undtages Dhr. Kefeldts & Kentschs Centrifuge. Stor Interesse frembød det ogsaa daglig at se disse Maskiner arbejde. De Lavals Separator er godt kjendt her i Landet i sin oprindelige Skikkelse; paa Udstillingen i Malmø fremtraadte den imidlertid i høj Grad simplificeret. I Stedet for de tidligere Indløbsrør og de forskellige Afløbsringe for Mælk og Fløde bestaaer hele Tromlen nu kun af et Stykke, og Apparatet bestaaer af ti Dele mindre end før. Naar Apparatet skal til at arbejde, indsættes i Tromlen en lille Tinskaal forsynet med en Binge, der bevirker, at Mælken i Tromlen følger med og det med samme Hastighed som denne; herved skalde Skumningerne forøges. Til denne Binge er et Rør fastloddet, hvorigjennem den søde Mælk føres ind i Tromlen.

Et krumt Rør, der er ført helt ud til Omkredsen, tager den stummede Mælk, der da føres ud gennem en paa den forlængede Tromlehals anbragt Åbning; gennem en anden Åbning, ligeledes paa Tromlehalsen, løber Fløden ud; denne Åbning kan stilles ved en Skruer for at regulere Forholdet mellem Fløde- og Mælkelafløbet. Apparatet er ved disse Forandringer blevet i høj Grad simplere, men synes ikke at have opnaaet nogen større Ydeevne.

Fra Danmark var ialt udstillet fire Centrifuger, dog var den ene af disse de Lavals Separator af forbedret Konstruktion. De tre andre vare Nielsens og Petersens lille Roskilde Centrifuge, samme Fabrikanters store Roskilde Centrifuge og endelig sidstnævnte Centrifuge, forarbejdet hos Burmeister & Wain. Noget væsentlig Forandring ere de danske Centrifuger ikke undergaaede i den senere Tid, dog har den hos Burmeister & Wain forarbejdede Centrifuge (Store Roskilde Separator) foruden ved enkelte nye patenterede Forbedringer vundet betydelig baade i Henseende til hele Apparatets fortrinlige Udførelse som til forøget Ydeevne.

I samme Afdeling som Centrifugerne var udstillet baade fra Sverige og Danmark alle de forskellige i Mejeriet brugelige Redskaber og Gjenstande, dels af Træ, dels af Blik eller galvaniseret Jærn, som Spande, Kjørner, Ostekar, Ostepresser, Æltemaskiner o. s. v., hvoraf dog intet nyt eller af særlig Interesse frembød sig. Paa nogle Smøraltemaskiner — forøvrigt sidste Vinter udstillede ved de landboindustrielle Udstillinger i Industriforeningen i Kjøbenhavn — vare Bordet og selve Tromlen forfærdigede af Sten i Stedet for af Træ. Som nyt kan nævnes nogle Mælkespande, der samtidig tjente som Mælkstole, idet der nemlig malkedes i en Tragt, som ved et Rør stod i Forbindelse med den lukkede Spand.

Ostene vare fremstillede i den midterste Del af Mejeriudstillingen paa Hylber bagved Staaltraadsgitre og vare delte i to Klasser, Ost med tætt og Ost med pibet Mæsse; Præmierne vare Pengebeløb samt Mødets Sølv- eller Bronze-

medailler. Da det kun var paa visse Tider af Dagen, at der gaves de Besøgende Lejlighed til at smage baade paa Ost og Smør, maa man ved Omtalen af disse to Produkters Bestaffenhed navnlig støtte sig til den fra Dommerudvalget foreliggende trykte Bedømmelse. I denne siges, at der af Ost med tæt Masse kun var udstillet faa Nummere, og at af disse kun et enkelt kunde tilkjendes en 3. Præmie, da Bedømmelsen saavel af dette Nummer som af de øvrige til denne Klasse henhørende skete efter de Anstuelser, der gjøre sig gjældende paa det engelske Marked. I Kataloget angaves vel 27 Nummere som henhørende til denne Klasse (Ost med tæt Masse), men dette skyldtes en Misforstaaelse fra Udstillerens Side, da de fleste af disse Oste maatte henføres til den følgende Klasse (Ost med pibet Masse). I denne Klasse indtog den norlandste Udstilling en fremragende Plads, men Dommerudvalget betoner dog, at den norlandste Osts rige Smag mere maa søges i de fortrinlige Græsgange og det Høfoder, der bydes Kreaturerne, end i en særlig fortrinlig og omhyggelig Tilberedning. Skjøndt de norlandste Mejeridrivende fik høje Præmier for Ost, maa det dog bemærkes, at Produktet endnu i høj Grad vil kunne forbedres, før det faaer den Enhed, som kan opnaaes gennem den ypperlige norlandste Mælk. Af Fed-Ost til indenlandsk Forbrug fra det mellemste og sydlige Sverige fandtes enkelte gode Nummere. Af Fejl ved de udstillede Oste fremhævede Dommerkomiteen, at hvad Export-Osten (Cheddar-Osten) angik, da manglede den indre Masse enten den Tæthed eller rene Smag, som forlanges hos denne Ost, eller ogsaa viste det Ydre tydelig Mangel paa omhyggelig Behandling baade ved Pressningen af Ostemassen og under Lagringen. Cheddar-Ost maa altid forene rig og ren Smag med et ulasteligt Ydre. De Fejl, der bemærkedes ved Ost med pibet Masse, have været, dels at en uheldig Gjæringsproces, indtraadt før Osten var færdig (havde forladt Pressen), har forhindret den jævne Udvikling, Osten skal faa under Lagringen, dels Mangel paa et pynteligt Ydre; thi dette viser

Sans for Orden hos Producenten og er en Garanti for Kjøberen, at ogsaa Ostens indre Bestaffenhed er god.

Smør og Præparater til Mejeribrug havde Plads i Mejeriudstillingens tredie Afdeling. Smørret var delt i 4 Klasser, nemlig 1. Smør i Træer fra Gaarde med over 30 Køer. 2. Smør i Træer fra Gaarde med under 30 Køer. 3. Smør fra Fællesmejerier og 4. Smør fra Gaarde med 15 Køer eller derunder. Af Smør var ialt udstillet 123 Nummere, Præmierne bestode som ved Ostene af Penge og Medailler.

Selve Rummet, hvori Smørret var udstillet, var lyst, luftigt og fralt, og man havde ved Smørrets Fremstilling væsentlig fulgt andre Principer, end vi kjende herhjemme fra vore Udstillinger. Langs Væggene og i Afdelingens Midte fandtes nemlig lukkede Skabe med Glaslaag og Glasdøre og indvendig forsynede med Beholdere til Is for at holde Temperaturen nede. I disse Skabe stod da Smørret meget tydelig for de Besøgende, holdtes køligt og friskt og var tillige beskærmet for Støv, Smuds og ilde Lugt, der aldrig vil kunne undgaas i et Rum, hvor mange Besøgende færdes. Ved Fremstillingsmaaden var derimod den Ulempe, at man vel kunde se, men derimod ikke smage paa Smørret uden til bestemte angivne Tider paa Dagen, hvor der da paa Forlangende udtoges Prøver af det Smør, man ønskede at smage paa. Følgen heraf var, at man, naar man ikke netop var tilstede paa den fastsatte Tid, ikke kunde sætte sig ind i de udstillede Smørprøvers Mangler eller gode Sider. De præmierede Mærker vare ikke betegnede ved nogen Udtalelse fra Dommernes Side, derimod fandtes en trykt Riste med Dommernes Udtalelser over de ikke præmierede, og her gjenfandt man Udtrykkene „overarbejdet“, „oliet“, „fedtet“, „uren Smag og Lugt“. Hovedkataloget gav aldeles ingen Oplysninger om det udstillede Smør, disse maatte søges i et særligt Katalog, hvor der da som oftest foruden Køernes Antal meddeltes Fremgangsmaaden ved Behandlingen, Foderets Sammensætning o. s. v.

Af Præparater til Mejeribrug fandtes de forskjellige Sorter Smør- og Ostefarve, Løbeextract, Thermometre etc. I denne Afdeling fandtes ligeledes en Prøve Smør behandlet med et engelsk Præservesmiddelet det saakaldte Butyrosoler; det viste sig imidlertid, at Smør behandlet hermed efter to Maaneders Forløb var aldeles fordærvet, hvorimod Smør af samme Kærning behandlet med 5 pCt. Salt i samme Tid havde holdt sig langt bedre.

Af Udstillingerne — hermed dog ikke ment Udstillingen af Heste og Kreaturer — var der vistnok ingen, der var stærkere besøgt eller frembød interessantere Gjenstande end Mejeriudstillingen, og den røbede gjennemgaaende den Vigtighed, man baade i Sverige og Danmark tillægger Mejeridriften som væsentlig Faktor i Landenes økonomiske Udvikling.

Produktudstillingen. I Elementarläroverkets store og lyse Gymnastiksal samt i selve Skolebygningen havde Produktudstillingen (Produkter af Landbrug, Faare- og Dvavl m. m.) fundet Plads. Denne Udstilling var meget omfattende og talte ialt henved 300 Udstillere, hver enkelt med et større eller mindre Antal Nummere; men af disse 300 vare atter henved 200 Udstillere i Produktudstillingens fem første Klasser, Plante-frembringelser, nemlig 1. Korn (113 Udstillere); 2. Sæd i Straa (14 Udstillere); 3. Frø af Foderplanter og Rodfrugter (46 Udstillere); 4. Rodfrugter (5 Udstillere) og 5. Handelsplanter (16 Udstillere). Fordelt paa de øvrige Klasser, Uld, Produkter af Dvavl, Modeller og Tegninger, Kort, Foder- og Gjødningsstoffer, Løv, Sten, Hestesko etc. fandtes saaledes kun henved 100 Udstillere. Under Produktudstillingen spillede saaledes Klasserne Plantefrembringelser en absolut dominerende Rolle og blandt disse atter Klasserne Korn og Frø.

Som Regel lægge Produktudstillingerne ikke i den Grad Beslag paa de Besøgendes Opmærksomhed som de øvrige Udstillinger, hvad der forøvrigt er ganske naturligt og forstaaeligt, thi om end Forholdene i de senere Aar have foran-

dret sig meget til det bedre, saa at mange Udstillingsgjenstande, der tidligere henførtes under denne Afdeling, nu ere udsøndrede derfra, saa findes der dog endnu stadig saa mange Gjenstande, at man dels har vanskeligt ved at finde sig tilrette, dels skal have særlig Indsigt for virkelig at drage nogen Nytte og Belæring ud af de forskjellige herunder fremstillede Afdelinger. Det kan dog ingenlunde nægtes, at denne Afdeling paa Malmø-mødet havde sin bethdelige Interesse, og det var saaledes med stor Fornøjelse, at man gjennemgik den righoldige Udstilling af Prøver paa de fortræffelige svenske Tørv, — en Industrigren, for hvis Bigtighed og Betydning man synes at have Blikket aabent i Sverige, hvad der fremgik af Forhandlingerne i Afdelingen for Bierhverv under Landbruget —, af Hestefko, blandt hvilke f. Ex. vare udstillede enkelte med løse Hager, en Konstruktion, der ogsaa synes at vinde Indgang her i Landet, af Handelsgjødninger, hvoraf foruden det færdige Produkt tillige Raamaterialerne, der tjene til Fremstillingen, fandtes udstillede paa en smuk og instruktiv Maade.

Langt større og mere almindelig Interesse frembød dog de Klasser, der omfattede Plantefrembringelser, og paa dette Omraade var der baade fra Sverige og Danmark udstillet meget bethdelige og fortrinlige Samlinger. Ligesom den rigeligere Fremstilling under Maskinafdelingen af Redskaber, til Kornets og Frøets omhyggelige Rensning tydede paa, at Interessesen for og Betydningen af vel rensat Korn og Frø mere og mere gjør sig gjældende i Landbruget, saaledes tydede de fremstillede Prøver af Korn og Frø ikke blot paa, at Rensningen nu drives paa en ganske anderledes omhyggelig og fortrinlig Maade end tidligere, men de Korn- og Frøprøverne medgivne Analyser om Renhed, Spireevne og Brugsværdi eller de mere fylldige Meddelelser om Afrensningernes Mængde, Kornets Vægt etc. afgave tillige et tydeligt Bevis paa, at Frøhandelen er slaaet ind paa mere rationelle Veje og drives efter Principer, der utvivlsomt ville være til ligesaa stor Fordel for den selv som for Landmændene. Værdifulde

supplerende Oplysninger til Udstillingen af det udtærskede Korn gave Prøverne paa Sæd i Straa.

De fra danske Handelshuse udstillede Prøver af Korn og Frø syntes baade i Størrelse, Righoldighed og fyldeige Oplysninger at overgaa de fra svensk Side udstillede, om disse end vare fortrinlige og røbede den Interesse, man ogsaa i Sverige nærer for denne Sag, hvad der jo paa en meget tydelig Maade giver sig tilkjende ved det stadig stigende Antal af Frøkontrolstationer. Viser Frøkontrolstationernes Antal, at man nok saa meget i Sverige som hos os har Blikket aabent for disses Betydning for Frøavl og Frøhandel, saa er der ligeledes et andet Punkt, hvor Interessen i Sverige synes at være langt større, livligere og mere vakt end herhjemme, nemlig paa den hjemlige Frøavls Omraade. Dette viste sig saaledes ved „Föreningen för inhemsk Fröodling i Östergötland“, der havde udstillet en værdifuld Samling af Korn og Frø, samt ved de forskjellige Korn- og Frøprøver, der vare udstillede af forskjellige Lehnets Landboforeninger og høstede i disses forskjellige Egne. Special-Kataloget, som „Föreningen för inhemsk Fröodling“ havde ledsaget sin Udstilling med, var desuden forsynet med fuldstændige Analyser af de udstillede Prøver foretagne i Lehnets Frøkontrolstation. En kort Redegjørelse i dette gav desuden Oplysninger om Foreningens Virksomhed. Dens Medlemstal er henved 250.

„Foreningen til Kulturplanternes Forbedring“ (Frøavlerforeningen) havde for Danmarks Vedkommende givet Møde med en i enhver Henseende smuk og instruktiv Udstilling omfattende Korn, Vælgæs, Foderplanter etc. i Frø og Neg, samt Prøver fra Maltbygdustillingen i Kjøbenhavn, Sorteringsprøver og Præparater af vore fire vigtigste Kornsorter, der ligeledes have været udstillede paa en af de landboindustrielle Udstillinger i Industriforeningen i Kjøbenhavn. Paa dette Sted maa tillige nævnes de af Bestyreren af Frøkontrollanstalten ved Halmstad udstillede 800

Sorter Frø af Kulturplanter og en almindelig Frøsamling paa 1800 Sorter, samt en Samling af ægyptiske Korn- og Frøprøver.

Mødets Forhandlinger. Det er en almindelig Skik, at de store Landbrugsmøder foruden Udstillingerne tillige omfatte indledende Foredrag over forskjellige Emner, hvortil der da knytter sig Forhandlinger, eller at der ved Siden af disse gives en orienterende Oversigt over en eller anden eller flere bestemte Grupper af Udstillingen. Dette har i en Række af Aar været Tilfældet ved de danske Landbrugsmøder, hvor der foruden en Oversigt over den Del af Maskin- og Redskab=udstillingen, der særlig havde været Gjenstand for Dommerudvalgets Prøvelse, tillige holdtes Foredrag, med særligt Hensyn til de udstillede Kreaturer og Heste samt længere Foredrag, der paa en Maade maatte siges at indeholde de paa forskjellige Punkter siden sidste Møde indbundne Erfaringer. Det er unægtligt, at der paa denne Maade fremkommer solide Redegjørelser, der dels ere særdeles vejledende ved Besøget paa Dyrskuet og i Udstillingerne, dels have varigt og blivende Værd, og vi antage, at Enhver, der endnu mindes de tidligere danske Landmandsmøders løse og tilfældige Forhandlinger, absolut ønsker den nuværende Form i det Væsentlige bibeholdt, om der end kan indvendes derimod, at det ofte bliver lange Foredrag, utvivlsomt af stor Interesse for Fagmændene, men ude af Stand til at fængsle Hovedmassen af Mødets Deltagere. Om dette i det Hele taget ved nogenfømhelst Form af Forhandling vilde være muligt, er et Spørgsmaal, thi Deltagerne have dels ofte kun en begrænset Tid til deres Raadighed, som de da hellere ville anvende til at gjenneogaa Udstillingerne med hvad dertil hører, dels trøste de sig i mange Tilfælde med, at der altid senere vil gives dem Lejlighed til at læse og paa denne Maade sætte sig ind i Mødets Forhandlinger.

Det var muligvis i Betragtning af en eller flere af disse Misligheder, at man ved Malmødet havde besluttet sig til at vælge en anden Form for Forhandlingerne. De

egentlig indledende Foredrag havde man nemlig skudt bort, og i Stedet derfor havde man valgt ved hvert nyt Emne paa hvert Forhandlingsmøde at anmode en eller anden af de Tilstedeværende om at tage Ordet til Indledning; man haabede herved at kunne give Forhandlingen et mere almindeligt og friskt Præg. Det kan selvfølgelig heller ikke nægtes, at denne Fremgangsmaade vil kunne have sine Fordele, men at den havde sine Mangler og meget væsentlige Mangler, viste sig paa den anden Side meget tydelig, og den syntes ikke at have bidraget til, at de Tilstedeværende paa nogen mere almindelig Maade deltog i Forhandlingerne; disse vare paa ingen Maade fyldigere end ved vore Møder, de faldne Udtalelser bleve holdte i al Almindelighed, og da tilmed Indledningerne til Forhandlingerne, netop paa Grund af den valgte Fremgangsmaade, ogsaa havde en meget almindelig og ikke særlig dybt gaaende Karakter, fik Forhandlingerne paa Mødet en meget underordnet Betydning og kunne næppe gjøre Krav paa noget blivende Værd. Forhandlingerne gjorde desuden Indtryk af for meget at savne en bestemt forud lagt Plan og en Undervurdering af den Betydning, det har, at Stoffet, hvorom der skal forhandles, forud og paa en let overfluelig Maade lægges til Rette.

De ovenfor fremførte Bemærkninger gjælde mere Forhandlingerne under de enkelte Afdelinger end de Forhandlingerne, der førtes ved de saakaldte almindelige Sammenkomster, hvorved der blandt andet gaves en Udsigt over de forskjellige Afdelinger paa Udstillingen, men ogsaa disse lede dog ved den korte Tid, der var indrømmet Foredragsholderne. Til Forhandling var i Virkeligheden ogsaa opstillet en saa stor Mængde Emner, ikke blot for hele Mødet, men for hver enkelt Mødetid, at der maatte udfordres langt længere Tid end den beregnede for virkelig at komme til Bunds i dem. Enkelte Emner faldt bort, da ingen af de Tilstedeværende vilde indlede dem, andre havde en saa stor og almindelig Betydning, at det vilde have været interessant at faa en fyldig og gennemgaaende Behandling af dem, hvad nu desto værre ikke blev Tilfældet.

Det vilde uden Tvivl have været heldigere, om man ved Forhandlingerne var slaaet ind paa den danske Vej — naar man overhovedet vil bibeholde Forhandlinger — muligvis med den Endring, at de indledende Foredrag, hvad f. Ex. nu er vedtaget andre Steder, ikke maa vare udover en vis forud fastsat Tid.

Ved at paapege de Mangler, hvorunder Forhandlingerne paa Malmøsmødet syntes at lide, har det ingenlunde været Meningen at fratjende disse betydelig og øjeblikkelig Interesse paa flere Punkter — dette var f. Ex. Tilfældet med de almindelige Oversigter, med Forhandlingerne om Mejerispørgsmaalene, om Landbrugsundervisningen og flere andre, og det kunde i og for sig heller ikke godt være andet, da saa mange betydelige og fremragende Mænd deltog i dem. — Meningen har kun været at fremhæve, at den valgte Form og Fremgangsmaade for Forhandlingerne ikke synes at have været heldig, og at netop af denne Grund baade de indledende Foredrag og selve Forhandlingerne for meget holdt sig paa almindelige Omraader og derved ikke fremførte noget nyt af Betydning.

Udflugter. Under Landbrugsmøderne anvendes som oftest en Dag til at gjøre Udflugter i Omegnen for at bese større veldrevne Ejendomme, Fabrik anlæg eller lignende. Under Mødet i Malmø foretoges den 22. Juli en interessant og velslyktet Tur til Landbrugsinstitutet paa Alnarp. Med Jærnbanen kjørtes til Alarp Station og derfra videre med Vogu til Alnarp; til Vættelse og Vejledning for de Besøgende var der udgivet en lille Bog med Beskrivelse af Skolens Landbrug. Med Interesse besaa man her den slotlignende Skolebygning, Staldene med de værdifulde Besætninger af Køer og Faar, Mejeriet, Haven etc. og med ikke mindre Interesse de fortrinlig dyrkede Marker og da navnlig en Mark med Sukkerroer, der trods Forsommerens stærke Tørke stode saa ens og kraftig, at de ikke blot tydede paa den intensive

Drift og Jordens høje Kultur, men ogsaa paa, at man er nøje fortrolig med Dyrkningen af Rodfrugter. Som Held for Sukkerroedyrkningen paa Alnarp maa det betegnes, at Roerne med Lethed affættes til den nærliggende Fabrik ved Arlöf.

Udflugten til Alnarp frembød desuden den Interesse, at man fik 2 Damppløve at se i Arbejde. Begge Damppløve-apparaterne henhørte til Kredssystemet (round-about-system) det ene indrettet efter Barford & Perkins, det andet efter Fiskens System; det første havde betydelig Lighed med det Apparat, der under Landmandsmødet i Kjøbenhavn 1869 arbejdede paa Nørresøllede, idet det var forsynet med Tovvogn med to Vinder etc., Pløven selv var forsynet med 3 Plølegemer. Om der end ikke syntes at være nogen betydelig Forskjel paa det af de to forskjellige Apparater udførte Arbejde, tildrog dog maaste Fiskens Apparat, som noget hidtil useet, sig den største Opmærksomhed; dette Apparat, hvis Plø havde 4 Plølegemer, var overordenlig findrig indrettet, idet Kraften gennem et meget hurtigløbende Hampereb overføres til det trækkende Staalreb. Fordelen ved begge disse Systemer — i Modsetning til To Maskinsystemerne — er navnlig deres forholdsvis Billighed. Jorden, der behandlede, var Grønjord.

Besøget paa Udstillingerne og ved Mødet var gennemgaaende meget livligt, hvortil uden Tvivl, foruden den store Interesse, Udstillingerne frembøde, ogsaa det heldige Vejr i høj Grad bidrog. Mødet talte ca. 6000 Medlemmer, og Besøget paa Udstillingen maa snarere sættes over end under 50,000 Mennesker. Danmark tog som fremhævet paa Grund af Forholdene ikke nogen fremragende Del i Udstillingerne, herfra dog som berørt undtaget Maskin- og Redstabsudstillingen samt Produktudstillingen. Derimod vare mange Danske Medlemmer af og Deltagere i Mødet og opholdt sig saa godt som under hele Mødet i Malmø. Det vilde ganske vist have været interessant, om man ved en stor Udstilling af danske Kreaturer,

Heste og Produkter ved selve Mødet havde kunnet drage en Sammenligning mellem de to beslægtede Landes Landbrug; dette blev nu desto værre ikke Tilfældet, men de danske Deltagere ville dog ogsaa uden denne have haft stort Udbytte af Mødet. Ikke blot stiftedes personlige Bekjendtskaber, udveksledes Meininger og Anskuelser mellem Landmænd fra de to Lande, men man saa tillige noget nyt til Sammenligning med sit eget, man saa de iøjnefaldende Fremskridt, Sverige har gjort paa Industriens og Landbrugets Omraade, man tog meget med sig hjem til Belæring og Tegn paa den Ihærdighed, Interesse og Dugtighed, hvormed der i Naboriget arbejdes paa at fremme Landbruget og de dermed beslægtede Grene.
