

# Fidel Castros personlige læge

En af indsamlingerne i 2023 illustrerer tydeligt betydningen af museums-genstandes proveniens.

I efteråret fik museet denne henvendelse fra en yngre mand i Risskov: “Jeg har i min kælder, fra en tidligere ejer af huset, overtaget noget gammelt kirurgisk udstyr [...] Det har, ifølge historien, været brugt af Fidel Castros personlige læge.”

Jeg erindrer ikke en lignende henvendelse, og den gjorde mig nysgerrig. Jeg bad om fotos af udstyret, som viste sig at være helt almindelige instrumenter fra en praktiserende læge i midten af 1900-tallet. Det var den tidligere husejers onkel, Christian Caspersen (f. 1902), som ifølge *Den danske Lægestand* fra 1949, havde været “prakt Cuba”, dvs. praktiserende læge på Cuba. Så noget var der om snakken. Men Fidel Castros “personlige læge”? Der var i hvert fald to muligheder: Christian Caspersen havde pyntet sig med lånte fjer, når

han var hjemme og besøge familien i Danmark. Eller også havde Caspersen rent faktisk behandlet Fidel Castro og måske været hans læge i en periode.

## Detektivarbejde

I februar forsøgte idehistoriker Martin Due Bjerre at dykke ned i mysteriet.

Ifølge den danske folketælling i 1906 voksede Christian Caspersen op i Ramsherred ved Næstved hos sine forældre, som havde en osteforretning. Han boede hjemme under sine medicinstudier og rejste efter sin lægeeksamen til Paris i et år og var efterfølgende skibs-

læge og praktiserende læge i Tunis og Marokko. I 1949 slog han sig ned på Cuba, hvor han i 1963, fire år efter revolutionen og Castros magtovertagelse, blev læge på det store hospital “La Dependiente” i Havana. I 1982 boede den 80-årige Christian Caspersen stadig i Havana.

Kontakt til DKP viste, at Caspersen ikke havde været kommunist, hvilket passede med, at han kom til Cuba før Castros magtovertagelse i 1959. Kontakt til pårørende til Caspersen endte brat, da plejehjemmet Fortegården i Aarhus ikke ville udlevere oplysninger om pårørende til nevøen, som havde ejet huset i Risskov og levede sine sidste år på plejehjem.

Så lidt klogere blev vi på den mystiske Christian Caspersen, selv om hans relation til Cubas legendariske leder blæser i vinden. Vi valgte dog at bevare et udvalg af hans instrumenter, som sandsynligvis er kommet til Danmark efter hans død.

*Morten Arnika Skydsgaard*

