

Da ambulancen kom til Steno Museet

I maj måned ankom en hestetrukken "ambulance" til Steno Museet. Den blev kvit og frit transporteret fra Fyn til museet af Falcks Redningskorps.

Den hestetrukne ambulance har i de senere år ført en omtumlet tilværelse, men er nu kommet til sit blivende sted i Steno Museets bygninger.

På grund af pladsmangel i det gamle Jydske Medicinhistoriske Museum har ambulancen været lånt ud til forskellige hestevognsinteresserede personer. I den forbindelse har den været vist ved byfester og været ude at køre ved festlige lejligheder.

Først ved sammensmeltningen af Videnskabshistorisk og

Medicinhistorisk Museum i 1994 og med bygningen af Steno Museet blev der mulighed for at få ambulancen tilbage i de rette museale rammer.

Ambulancens historie

Ambulancen eller sygevognen, som den omtales i Grenaa Folketidende i 1911, blev købt for 600 kr. af det dengang kun 10 år gamle Grenaa Sygehus. Den er bygget på Randers Vognfabrik.

Ambulancen er bygget som en lukket vogn, der skulle forspændes en hest. Hestevognen er malet mørkegrøn og med "Grenaa Sygehus" skrevet på siderne. Forrest er kuskesejlede til to personer. Den lukkede vogn åbnes bagtil med to

døre. Inde i vognen er plads til to liggende patienter.

Hvis ikke ambulancen skal transportere to liggende patienter, kan en del af det ene leje slås op og fungere som sæde til den ledsagende læge. Inde i ambulancen er en smal bære med tremmekant og forsynet med en træulds-madrass. Under det ene leje er et skab til lægens remedier eller patientens ejendele. De store vognhjul er jernbeslåede.

Man skal ikke misunde den stakkels patient, der har skullet transporteres ad ujævne jordveje eller hen over toppe af brosten i denne ambulance, selvom den har betydet et fremskridt i forhold til tidligere tiders ukomfortable transportmuligheder.

Med den hestetrukne ambulance kunne Grenaa Sygehus selv stille transportmulighed til rådighed for patienter – dog mod egenbetaling. Den fungerede som ambulance i Grenaa indtil 1921, hvor den blev afløst af en motoriseret sygetransportbil.

Ambulancen vil fremover være udstillet i museets medicinhistoriske afdeling. *ht*



Falck leverede ambulancen lige til døren. Da hovedindgangen var for lille, måtte den ind gennem døren til skolestuen. (Foto: Hanne Tegllhus)