

# ISLANDSKE FRIVILLIGE

i de slesvigske Krige. — Oplysninger fra Krigsministeriet i København.  
Af **Sth. Gudmundsson.**

---

Efter at Mindesøjlen for skandinaviske frivillige blev afsløret paa Dybbøl-Bakken i Aaret 1936, blev der fra islandsk Side rettet Forespørgsler til Krigsministeriet i København angaaende islandske frivillige i de slesvigske Krige. Som Svar paa disse Forespørgsler modtoges følgende Liste over islandske frivillige. Ministeriets Skrivelse tilhører nu Dansk-Islandsk Samfunds Reykjaviks Afdeling.

Som det fremgaar af Ministeriets Oplysninger, er nogle af de indmeldte, skønt fødte paa Island, af dansk Afstamning, og ialtfald een tilhører en islandsk Familie, bosat i Danmark, og alle, undtagen Jon Thoroddsen, forbliver i Danmark efter Krigstjenesten.

Her følger Ministeriets Skrivelse:

\*

**H a r a l d E m i l A r n e s e n.**

Født 1841 paa Island. Mødte som frivillig ved 11. Regiment d. 6/5. 1864, efter at være blevet uddannet ved Eksercerskolen i København fra 5./4. s. A. Dimitteret 30. 8. 1864. — Af Profession Værktøjssmed. Yderligere kan ikke oplyses.

\*

**J o n T h o r o d d s e n.\*)**

Født 5.—10. 1822 i Reykholar paa Island, mødte som frivillig ved 13. Bataillon den 18. 4. 1848. Deltog i Slaget ved Sles-

---

\*) Jon Thoroddsens Fødselsaar er ubetinget urigtigt her; det skal være 1818. Der henvises iøvrigt til de fyldigere Oplysninger om ham i Sønderj. Aarb. 1938, Side 152—172.

vig den 23. 4., Fægtningerne ved Sundeved 28. 5. og 5. 9. (sic.), Haderslev den 5. 6. — Dimitteret 19. 8. 1848.

Se øvrigt Bricka: Dansk Biografisk Lexikon, Bd. 17, Side 282.

\*

### Sæmundur Gunløgson.

Fødested kendes ikke her, formentlig Island. Student. Mødte som Frivillig ved 9. Bataillon den 1. 4. 1848, og ansattes ved Bataillonens 2. Kompagni. Saaret og fanget i Slaget ved Slesvig. Udvexlet og mødte atter ved Kompagniet d. 8. 7. 48. Samtidig udnævnt til Korporal. Indlagt paa Lasarettet i Vejle den 2. 8., ifølge Skrivelse fra Felthospitalet i Odense, friskmeldt den 12. 9. Afsked 3. 11. 1848.

I Bataillonens Rapport er han opført paa Listen over de 13 Menige og Underkorporaler, der den 14. 7. indstilledes som havende »særdeles Krav paa Udmærkelse« for udvist Mod, dels ved Engagementet ved Eckernførde, dels i Fægtningen ved Slesvig«. Udnævnt til Dannebrogsmænd den 13. 9. 1848. Blev 30. 4. 1857 konst. Fuldmægtig i Justitsministeriets islandske Afdeling, og 1860 kgl. Fuldmægtig i Revisionsdepartementet. Død 9. 8. 1863. Gift Sophie Amalie Petersen. (Død 19. 7. 1859).

Anm. S. Gunløgson var Søn af Sogeprest Gunlaugur Thor-darson, Hallormsstad i Øst-Grønland. Angaaende G.s Udvexling, se Jon Thoroddsens Dagbogsoptegnelser, 5. og 6. Juli.

\*

### Bjarne Thorstein Gudmundsson.

Dennes Fødested er ikke opgivet, men hans Fader er i alt Fald sikkert Islænder. Meldte sig som Frivillig og ansattes som Constabel ved 1. Espingolbatteri den 3. 4. 1848. Deltog i følgende Slag og Træfninger: Slesvig 23. 4., Sundeved 28. 5. og 5. 9. Dimitteret d. 19. 12. 1849. Død 8. 7. 1872 i Nysted, Lolland. Gift

med Ingeborg Sidenius. Sognepræsten i Nysted, Thorgeir Gudmundsen, født 27. 12. 1794 Olafsvellir paa Island, Sønder Amt, gift med Marie Langeland, (f. 28. 2. 1806, død 2. 4. 1879) og død 28. 1. 1871, er formentlig B. T. Gudmundsens Fader.

\*

### Stephanus Gustav Adolph Gudmundsson.

Cand. phil., født paa Island 1819. Var ved Oprørets Udbrud etableret som Boghandler i Byen Slesvig og stillede sig, efter den 29. 4. 1848 at være ankommen til København som Flygtning, til Krigsministeriets Disposition. Paa Ministerens Anbefaling til Arméens Intendant, Overkrigskommissær v. Schmidt, ansattes han ved Intendanturen den 15. 5. 1848. Var 1. 6. til 30. 6. Lasaretforsvalter i Nyborg, 1. 7. til 31. 8. s. A. ligesaa i Odense. Overkrigskommissæren havde ikke taget ham med over til Slesvig, da det var blevet oplyst, at han i Slesvig havde vist sig meget slesvig-holstensk sindet. Gudmundsson besværede sig gentagne Gange til Ministeriet over at være blevet anset som Spion, men under den 29. 6. 1848 blev det af Ministeriet tilkendegivet ham, at han maatte tage sin Afsked, naar han efter sin Følelse ikke kunde vedblive at være Embedsmand. Han fungerede paa Fyn til sin Afsked 1. 10. s. A.

Gentagne Ansøgninger fra ham om Ansættelse i Intendanturen henlagdes, men den 1. 4. 1849 indtraadte han som frivillig menig i 3. Infanteribataillon, deltog i Fægtingen ved Gudsø, blev Korporal 1. 5. s. A. og gennemgik fra 17. 6. Underofficersuddannelsesskolen i København. Fik 4. 10. 1849 Serjents Karakter og forfremmedes til Korpskriver ved Bataillonen. Ved dennes Udmarch i Felten efterlodes han til Tjeneste ved Depotet, da Kompagniet ikke ønskede at modtage ham. Han søgte s. A. at blive udnævnt til Sekondløjtnant i Krigsreserven, hvilket afsloges den 15. 9. 1850.

Den 1. 2. 1855 ansattes han efter Ansøgning som Lærer ved Garnisonsskolen i Rendsborg med 3000 Rdl. aarlig.

Under 16. 8. 1864 indstillede Krigsministeriet ham til at tillægges Krigsassessors Karakter, da han »paa Grund af Krigsforholdene har maattet forlade den Stilling, hvori han i 10 Aar har udvist saa megen Arbejdsomhed og Forretningsdygtighed«. Indstillingen approberedes. Død d. 17. 1. 1872. Gift med Marie Gamst.

Hvor paa Island, Gudmundsson er født, kan ikke ses her. Dog kan det oplyses, at en Korporal ved 1. jyske Regiment (nuv. 7. Batt.) Stephan Gudmundsson, der hvervedes som Korporal 10. 7. 1836 (dimitt. s. A.) er opført som født i Schagsfjord (Skagafjørour? Island.

\*

#### I var Johan Wendel Hoppe.

Født i Reykjavik den 29. 7. 1827. Mødte den 13. 4. 1848 ved 13. Bataillon som Korporal og udnævntes 10. 3. til Sekondløjtnant og ansattes ved 1. Reservebataillon. Han deltog i Fægtningerne ved Ullerup den 6. 4., Sundeved 6. 6. 1849, og overførtes 1850 til 2. Forstærkningsbataillon.

Den 8. 8. arresteredes han for sit for en Officer uværdige Forhold ved et Marked i Nørre Brarup og førtes som Arrestant til Kastellet i København for at fremstilles for en Statskretsret. Da han imidlertid selv ansøgte om sin Afsked samtidig, indstillede Krigsministeren til Kongen at bevilge denne, da Sagens større Offentlighed ved Afhørelsen af civile Vidner i Slesvig maatte fraraades, saa at en videre Forfølgning af Sagen bortfaldt. Løjtnant Hoppe fik Afsked i Naade 4. 9. 1851.

\*

## B e n d i x A n d r e a s H e j d e T v e d e .

Født paa Island, stud. jur., mødte som frivillig ved 10. lette Infanteribataillon den 11. 4. 1849. Skarpskytte. Deltog i Fægtningen i Sundeved 13. 4. Dimitteret 31. 8. s. A.

Senere Kolonibestyrer ved Fredrikshaab i Syd-Grønland. Gift med Maren Hansen. Død 20. 7. 1871 i Rayville Amerika.

Hans Fader var muligvis Morten Hans Tvede, Sysselmand i Sønder-Mule Syssel, Island.

\*

## N i e l s D a n i e l K e m p .

Født paa Island 19. 5. 1820, mødte som Frivillig ved 1. Reservejægerkorps og deltog i Fægtningen ved Højstrup 6. 7/6. 1848.

Meldte sig 1864 som Frivillig ved Centraldepotet i København, 44 Aar gammel, og ansattes ifølge Krigsministeriets Ordre af 24. 3. 1864, ved 20. Regiment, hvor han mødte den 29. 3.

Saaret under Stormen paa Dybbøl den 18. 4. (8. Brigades Modangreb). Meldt frisk 2. 6. s. A. Dimitteret 30. 8. 1864.

Af Profession Kobbersmed, men ikke identisk med Hof-Kobbersmed Niels Daniel Kemp, der døde 22. 3. 1852, 55 Aar gammel.

Angaaende Slægtens Forbindelse med Island skal oplyses, at Christian Jacob Kemp, der døde 38 Aar gammel den 17. 3. 1839, var Faktor paa Vestmannaøerne.

\*

## N . E . C . D . W e y w a d t .

Født paa Island, mødte som frivillig den 16. 3. 1864. Om ham er ingen Oplysninger fundne. Han var formentlig identisk med Student Niels Emil Weywadt, der er født 14. 10. 1842 i Djupavog ved Berufjord i Island. Han blev Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn 1861. Tog juridisk Embeds-

---

eksamen den 9. 6. 1870. Døde om Efteraaret 1872 paa Berufjord.

Muligvis er han Søn af Johan Peter Weywadt (født 1820 i København), der var Distriktslæge i Isafjord 1846—50, siden i København. — Gift med Louise Schalte, død 7. 10. 1881.

---