

# Redaktionelt

I august 2000 var Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet vært for den 11. fællesnordiske konference for idé- og videnskabs historie. Konferencen blev afholdt på Schæffergården i Gentofte med deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Foruden en udbytterig fagudveksling med nordiske kollegaer og søsterinstitutioner var konferencen beæret med deltagelse af professor Quentin Skinner fra Cambridge University. På baggrund af historiografiske og filosofiske diskussioner ved tidligere konferencer var der afsat en hel dag til dette emne. Udgangspunktet var Quentin Skinners bog *Liberty Before Liberalism* fra 1998, der står som et markant forsvar for den intellektuelle historie. Denne session, der foregik på engelsk, blev indledt af Quentin Skinner selv med foredraget "Intellectual History and the History of Concepts". Til foredraget havde en professor i idéhistorie fra hvert af de tre medvirkende nordiske lande forberedt en kommentar.

Tema til dette nummer af SLAGMARK er Quentin Skinners arbejde og en diskussion af hans betydning for faget idéhistories udvikling henimod den i angelsaksiske sammenhænge efterhånden mere udbredte betegnelse "intellektuel historie". Både Skinner selv, såvel som hans kommentatorer på konferencen, Tore Frängsmyr, Thomas Krogh og Hans-Jørgen Schanz har bidraget til dette nummer af SLAGMARK. Desuden kan vi præsentere et bidrag fra Anthony Pagden, der er professor i intellektuel historie på Johns Hopkins University og ligesom Skinner en af de førende skikkelse i den såkaldte Cambridge-skole i den politiske tænkningens historie, samt et bidrag fra idéhistorikeren Victoria Höög ved Lunds Universitet. Det er således både et internationalt og nordisk forfatterpanel vi kan præsentere i dette nummer af SLAGMARK. Udgangspunktet for bidragene er en diskussion af Quentin Skinners betydning for den idéhistoriske fagtradition og fælles for bidragyderne er ønsket om at komme den intellektuelle histories aktuelle status og fremtidige mulighed lidt nærmere. Temaet indledes med en introduktion til Quentin Skinner og en præsentation af de øvrige tema-artikler.

*Intermezzo* er denne gang viet den tyske tænker Ernst Jünger (1895-1998), der gennemlevede det 20. århundredes tyske historie på godt og ondt, og tit i front. Foruden en lille introduktion har vi valgt at oversætte et par mindre men centrale tekster fra hans tidlige, mere kontroversielle periode.

Vi vil også gerne benytte anledningen til at takke for den økonomiske støtte til den *11. Fællesnordiske konference for Idé- og Videnskabshistorie* fra Aarhus Universitets Forskningsfond, Statens humanistiske Forskningsråd, Letterstedtska Föreningen i Stockholm, De Ingwersenske Fonde og Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond, samt Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid, der tilsammen muliggjorde opholdet på Schæffergården.

Aarhus Universitets Forskningsfond har som sædvanlig ydet sin uundværlige støtte til SLAGMARKS udgivelse.

SLAGMARK takker desuden rækken af dette nummers oversættere, samt Peter C. Kjærgaard for sin medvirken som gæsteredaktør på vores tema om Quentin Skinner.