

Erik Henriques Bing

Hallelujah #4

Danmarks jøder - en kronologi

Forlaget Tågaliden, 2009

Af Bent Blüdnikow

Erik Henriques Bing har i en årrække været en af de bedste kendere af dansk jødisk historie og har beriget os med artikler og bøger om emnet. Hans artikler i *Jødisk Orientering*, *Goldberg* og *Rambam* har altid forenet dyb viden og velskrenthed på fineste måde. Hans bøger beskriver bl.a. den jødiske begravelsesplads i Møllegade, samtaler med Elias Levin og evakueringen af torah fra synagogen under besættelsen og meget andet. Han nedstammer fra de store dansk-jødiske slægter Henriques og Bing, så der er god familiemæssig baggrund for hans interesse. Erik Henriques Bing har i de seneste par år udgivet en serie, som han kalder *Hallelujah*. Første bind omfattede klummer og krøniker, andet bind sonetter og 3. bind hed *Ny jødisk quiz*. Dette nye bind er en kronologi over dansk jødisk historie fra 1619, da den første jøde fik Christian den 4s privilegium til at nedsætte sig i Glückstadt og til 2010.

Man kan spørge, hvad man egentlig skal med den slags bøger, der over 200 sider opremser alt mellem himmel og jord om de danske jøders historie. Jeg ved det ikke, men jeg kan kun sige, at vi i min familie har haft stor fornøjelse af bogen og ofte har brugt den til at slå fakta op, men også til at undre os over mærkværdigheder og morsomme oplysninger. Erik Henriques Bing har taget både væsentlige og mindre væsentlige oplysninger med og gennemgående

er det en bred skildring af dansk-jødisk historie, vi får på en lidt utraditionel måde.

Man kan altid kritisere, at visse ting er udeladt. Min moster, Perle Unterschlag, var meget tilfreds med, at hendes mor, Dora Krakowsky, var nævnt som stifter af damekoret Hasomir i 1948, men tilsvarende sur over, at hendes far, Abraham Krakowsky, ikke var nævnt for sin store indsats for jiddish kultur i Danmark. Jeg selv savnede flere oplysninger om terroranslagene mod danske jøder og var forundret over, at den såkaldte Ulla Lyngsby-sag fra 1987-1989, hvor palæstinensere i Danmark planlagde mord mod bl.a. Bent Melchior, ikke var nævnt.

Men alle vil altid kunne finde, at netop deres lille skævbenede Jacob eller Benjamin (undskyld Adam Oehlenschläger) ikke er nævnt. Hovedsagen er, at Erik Henriques Bings bog er en gevaldig morsom og kreativ måde at skrive historie på, og den kan bruges både som almindelig opslagsbog og som quizbog. Det er helt oplagt at lave en endnu mere omfattende bog med endnu flere fakta. Bogen omfatter også en god litteraturliste og et fint register. Bogen udgives af Erik Henriques Bings eget forlag *Tågaliden* og kan bestilles gennem forlaget.

Den anbefales hermed på det kraftigste.