

INDLEDNING

Psyke & Logos har flere gange tidligere indeholdt artikler om følelseslivet, men som Martin Johansen har påpeget her i tidsskriftet har den almindelige tendens været at den kognitive psykologi har sat følelseslivets psykologi noget i skyggen. Vi har derfor gjort følelserne til tema i nærværende nummer, og vi håber selvfølgelig at dette kan være med til at inspirere til yderligere beskæftigelse med området.

Næsten ligeså rigt facetteret som selve følelseslivet er de synsvinkler der kan anlægges på dette. Og selv om vi kun har kunnet få en mindre del af disse synsvinkler repræsenteret her i nummeret, har vi dog fået nok til at kunne vise mangfoldigheden.

Følelseslivets placering skitseres kort i Svend Erik Olsens introducerende bemærkninger. Peter Thielst giver derefter en indføring i følelsernes idéhistorie, og han viser hvorledes spaltningen mellem følelser og tanker/erkendelse har præget den europæiske tænkning. Benny Karpatschof anskuer følelseslivet fylogenetisk. Udgangspunktet er Leontjews virksomhedsbegreb og hans stadieteori for udviklingen af det psykiske. Følelsesbegrebet bliver dels bestemt som en generel evaluering af relationen mellem individ og omverden, dels underopdelt i tre niveauer, affekt, emotion og værdi. I Lone Karpatschofs artikel arbejdes der videre med denne synsvinkel og der fokuseres på konflikter i det kommunikative følelsesliv. Blandt andet diskuteres konflikter mellem emotions- og værdisystemer hos mishandlede hustruer ud fra erfaringer fra arbejde i Dannerboligerne. Den fænomenologiske synsvinkel på følelseslivet er repræsenteret ved Martin Johansens tredje artikel i rækken om hæmning af følelser og hæmningsfølelse. Herefter følger Ole Andkjær Olsen med en artikel, der diskuterer det psykoanalytiske affektbegreb. Pointen er at psykoanalysen mangler en teori om ubevidste affekter eller affektpotentialer selv om ansatserne findes i den psykoanalytiske litteratur. Laurits Lauritsen fortsætter den psykoanalytiske linie i sin artikel om Lacans behandling af den freudske affekt. Endelig afsluttes temaet med Bjarne Sode Funchs artikel om det dæmoniske, hvor udgangspunktet er Kierkegaards overvejelser.

Udenfor temaet bringes en artikel om erkendelse, interesse og forskningspolitik af Boje Katzenelson. Herefter følger et interview med Erik Ib Schmidt om hans fortid i psykologien. Vi har i redaktionen overvejet at foretage lignende interview med andre personer som kan belyse historiske og teoretiske aspekter ved dansk psykologi, men mere om dette senere. Endelig afslutter vi med Arne Poulsens artikel om selvets udvikling. Denne artikel knytter an til både Boje Katzenelson og Inger Bernths artikler fra tidligere numre af *Psyke & Logos*, og den fremhæver selv-udviklingens sammenhæng med samarbejde og socialitet.