

sagelig fokuseret på forskellige institutioners og aktørers rolle, begyndende med præsidenten og fortsættende med administrationen, kongressen, efterretningsvæsenet og den offentlige mening til det, der kaldes privat og regional magt, og som først og fremmest omfatter det militær-industrielle kompleks og tendenserne til, at stater og kommuner tager udenrigspolitiske skridt – ofte på tværs af den officielle Washington-politik. Derudover er der afsnit om de ideologiske aspekter af amerikansk udenrigspolitik og et kapitel om udenrigspolitisk teori.

De enkelte kapitler rummer en hel del interessante iagttagelser og betragtninger, og bogen er up-to-date, således at også Bush-administrationen får nogle ord med på vejen. Men analysen er beskrivende og ikke båret oppe af teoretiske overvejelser over, hvad det er for en stat og politisk system, som analysen gælder. Specielt savnes stærkt et komparativt element i analysen. Gennemgangen afsluttes af to case-studier (om Johnson's Vietnam-politik og Carter's menneskeretspolitik), hvortil man føler sig fristet til at stille det elementære spørgsmål: »Cases« af hvad? Alt i alt en lidt skuffende bog.

Nikolaj Petersen
Institut for Statskundskab

Robert Garson & Christopher J. Bailey, *The uncertain power*, Manchester & New York: Manchester University Press, 1990, 162 s.

De to britiske forfattere har skrevet en meget kort, men også meget læsevenlig introduktion til nyere amerikansk historie med hovedvægten på den politiske historie. Forfatterne falder ikke for fristelsen til at lege retten er sat. De forskellige historiske perioder behandles med et godt blik for datidens selvforståelse. Fremstillingens startpunkt er 1929, da det store krak baner vejen for Roosevelts velfærdsstat, og USA de facto (men endnu ikke de jure) er verdens stærkeste magt. I de 11 efterfølgende kapitler eskorteres læseren gennem amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik. Hovedtemaer i bogen er USA's erhvervelse af supermagtsstatus og dets kamp for at bevare denne status samt statens rolle – og debatten herom – i USA. Uanset disse tilbagevendende temaer, er der ikke nogen rød tråd eller styrende pointe i den meget kronologisk beskrivende tekst.

Carsten Svane Hansen, *De Tolv i det indre marked*, Herning: System, 1990, 223 s., s., kr. 148,00.

Denne bog er oprindeligt beregnet på undervisningen i EF-stof på HH samt i samfundsfag i gymnasiet, HF og på seminarier, men henvender sig iøvrigt til den almene offentlighed. Bogen rummer både empiriske og teoretiske indfaldsvinkler på emnet. Indledningsvis gennemgås EF's historie, herunder Danmarks placering i forhold til fællesskabet igennem de seneste årtier. Herefter følger kapitler om EF's institutioner og om centrale økonomiske politikområder, herunder det