

## Bognoter

Kjeld Erik Brødsgaard, *Spillet om Kina*, København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1990, 230 s., kr. 145,00.

Hvor meget er der forandret i Kinas politik siden de voldsomme begivenheder i juni 1989? Den økonomiske moderniseringspolitik fortsætter uden de helt store ændringer, og selv om der er sket indskrænkninger i den økonomiske frihed og i samhandelen med Vesten, så fortsætter den kinesiske ledelse den åbne politik over for omverdenen. Brødsgaard giver en personlig skildring af kinesisk politik, der bygger på en opfattelse af, at Kina står ved en korsvej. Valget mellem reformer eller oprør. Brødsgaard mener, at demokratibevægelsen vil komme tilbage på en eller anden måde. Bogen er velredigeret og giver en levende skildring af Kinas økonomiske, sociale og politiske forhold.

*GRUS*, nr. 31, 11. årgang: Tema »Østeuropa efter stormen«. 120 s., kr. 110,00.

Dialektikken mellem den politiske dynamik og den strukturelle træghed i institutioner og økonomi er redaktionens forståelsesramme for de her samlede artikler om Østeuropa.

Steven Sampson gennemgår de østeuropæiske revolutioner og kritiserer sovjetologien for ikke at have forstået de østlige samfunds egenart. Efter Sampsons opfattelse er situationen unik og kan ikke i særlig grad analyseres ud fra de hidtidige teorier om konvergens, politisk kultur, social kontrakt eller civilsamfund.

Susanne Klausen og Pierre Lemaitre ser på den limbo situation, Ungarn befinder sig i og synes skeptiske over for den fremtidige udviklings succes i landet. De øvrige artikler gennemgår Polen (Elzbieta Tromer), Georgien (Chr. Mailand-Hansen), Tyskland (Hirsch) og sovjetisk statistik. Denne artikel, af Jesper Karup Pedersen, er en meget spændende gennemgang af faldgruberne ved at anvende sovjetiske statistiske oplysninger.

Hans-Henrik Holm  
Danmarks Journalisthøjskole

John Dumbrell, *The Making of US Foreign Policy*, Manchester: Manchester University Press, 1990, 265 s., £ 10.95 (pb.).

Der er skrevet mange introduktioner til formuleringen af amerikansk udenrigspolitik, og denne føjer desværre ikke meget til det allerede kendte. Den er hoved-