

processen. Det er derfor også i aktuelle analyser vigtigt at fastholde øjebliksbilleder uden at foregive højere grad af analytisk præcision end vor aktuelle viden giver grundlag for. HUG's temanummer om Østeuropa rammer denne balance mellem analyse, historie og vision. De enkelte essays, hvad enten det drejer sig om lande eller om afgrænsede problemer, er udvalgt på en sådan måde, at de giver et indtryk af de problemer, regionen står overfor. Især skal fremhæves oversættelsen af Timothy Garton Ash's allerede klassiske artikel om 1989 som »Sandhedens År«.

Ole Nørgaard
Institut for Statskundskab

Litteratur om det sydlige Afrika, anoteret bibliografi ved Tore Linné Eriksen, København: Mellemlfolkeligt Samvirkes Bibliotek, 1989, 134 s., kr. 55,00.

Det seneste skud på Mellemlfolkeligt Samvirkes serie af litteraturoversigter udfylder som sine forgængere en nyttig funktion for alle med interesse for udviklingen i den tredje verden. Denne gang er det det sydlige Afrika, der står i centrum, nærmere betegnet Sydafrika og dets nabo- og nærtbeliggende stater. Litteraturen, der omtales, vedrører såvel historiske forhold, som den aktuelle situation og inddrager både nationale, regionale og internationale aspekter. Hovedvægten ligger på litteraturen om den Sydafrikanske Republik, mens der for de øvrige landes vedkommende kun er medtaget et mindre udvalg af de mest relevante værker. Desuden rummer bibliografien en oversigt over de vigtigste tidsskrifter, oplysnings- og solidaritetsorganisationer, samt en nyttig vejledning til videre studier. Samtlige medtagne værker er at finde på danske eller skandinaviske biblioteker.

Den tredje verden 1989-90, redigeret af Torben Kitaj, København: Mellemlfolkeligt Samvirke, 1989, 102 s., kr. 132,00.

Årbogen er den fjerde i rækken, og temaet er denne gang demokrati og menneskerettigheder. I fire temaartikler behandles på kompetent og kortfattet måde den seneste udvikling i Kina, Cambodja og Sydkeglen (Brasilien, Argentina, Uruguay, Chile), samt på mere generelt plan spørgsmålet om menneskerettighederne i u-landene, illustreret med små situationsbilleder fra forskellige lande. Efter temaartiklerne følger en række korte oversigter over u-landenes aktuelle situation med hensyn til handel, gæld, bistand og andre vigtige økonomiske forhold. Endelig afrundes der med en række systematiske informationer om økonomi, sociale forhold og politik i 25 af de vigtigste u-lande og en oversigtstabel med sammenlignelige grunddata om i alt 97 lande. I betragtning af, at mange af disse data er relativt let tilgængelige andetsteds, burde man måske overveje at nedtone den statistiske del til fordel for de mere informative tema- og oversigtsartikler, men alt i alt er det

processen. Det er derfor også i aktuelle analyser vigtigt at fastholde øjebliksbilleder uden at foregive højere grad af analytisk præcision end vor aktuelle viden giver grundlag for. HUG's temanummer om Østeuropa rammer denne balance mellem analyse, historie og vision. De enkelte essays, hvad enten det drejer sig om lande eller om afgrænsede problemer, er udvalgt på en sådan måde, at de giver et indtryk af de problemer, regionen står overfor. Især skal fremhæves oversættelsen af Timothy Garton Ash's allerede klassiske artikel om 1989 som »Sandhedens År«.

Ole Nørgaard
Institut for Statskundskab

Litteratur om det sydlige Afrika, anoteret bibliografi ved Tore Linné Eriksen, København: Mellemlfolkeligt Samvirkes Bibliotek, 1989, 134 s., kr. 55,00.

Det seneste skud på Mellemlfolkeligt Samvirkes serie af litteraturoversigter udfylder som sine forgængere en nyttig funktion for alle med interesse for udviklingen i den tredje verden. Denne gang er det det sydlige Afrika, der står i centrum, nærmere betegnet Sydafrika og dets nabo- og nærtbeliggende stater. Litteraturen, der omtales, vedrører såvel historiske forhold, som den aktuelle situation og inddrager både nationale, regionale og internationale aspekter. Hovedvægten ligger på litteraturen om den Sydafrikanske Republik, mens der for de øvrige landes vedkommende kun er medtaget et mindre udvalg af de mest relevante værker. Desuden rummer bibliografien en oversigt over de vigtigste tidsskrifter, oplysnings- og solidaritetsorganisationer, samt en nyttig vejledning til videre studier. Samtlige medtagne værker er at finde på danske eller skandinaviske biblioteker.

Den tredje verden 1989-90, redigeret af Torben Kitaj, København: Mellemlfolkeligt Samvirke, 1989, 102 s., kr. 132,00.

Årbogen er den fjerde i rækken, og temaet er denne gang demokrati og menneskerettigheder. I fire temaartikler behandles på kompetent og kortfattet måde den seneste udvikling i Kina, Cambodja og Sydkeglen (Brasilien, Argentina, Uruguay, Chile), samt på mere generelt plan spørgsmålet om menneskerettighederne i u-landene, illustreret med små situationsbilleder fra forskellige lande. Efter temaartiklerne følger en række korte oversigter over u-landenes aktuelle situation med hensyn til handel, gæld, bistand og andre vigtige økonomiske forhold. Endelig afrundes der med en række systematiske informationer om økonomi, sociale forhold og politik i 25 af de vigtigste u-lande og en oversigtstabel med sammenlignelige grunddata om i alt 97 lande. I betragtning af, at mange af disse data er relativt let tilgængelige andetsteds, burde man måske overveje at nedtone den statistiske del til fordel for de mere informative tema- og oversigtsartikler, men alt i alt er det

en vellykket lille årbog, som sikkert vil finde stor anvendelse i undervisning på introduktionsniveau.

Jørgen Dige Pedersen
Institut for Statskundskab

Jens Søndergaard (udg.), *Dansk Juridisk Bibliografi 1985-1987*, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990, 270 s., kr. 485,00.

Jura er i den gunstige situation at have en veletableret bibliografisk tradition. Det betyder, at der løbende er blevet udarbejdet retrospektive (dvs. afsluttede), systematisk opbyggede fagbibliografier. Den foreliggende dækker perioden 1985-1987, og sammen med tre foregående bind er der en sammenhængende dækning tilbage til 1950. Sammenhængen styrkes af, at Jens Søndergaard har været drivkraften bag alle fire bind.

Bibliografien er i sin foreliggende form et overordentlig nyttigt redskab til at søge juridisk og forvaltningsrelevant litteratur fra den pågældende periode – og litteratur inden for andre områder, der tangerer bibliografiens otte systematiske hovedområder. Kombinationen af alfabetiske og velafprøvede detaljerede, systematiske indgange gør bibliografien nem at bruge – også for ikke-jurister. Derfor vil den også kunne være et nyttigt hjælpemiddel for alle, der søger litteratur og materiale inden for dens brede dækningsområde.

Jørgen Elklit
Institut for Statskundskab