

Bognotter

Niels Ploug og Jørgen Søndergaard, *Velfærdssamfundets fremtid* (sammenfatning af resultater og indsigt fra Socialforskningsinstituttets forskningsprogram), København: SFI, 1999, kr. 90,00.

Med denne publikation sammenfattes en række forskningsresultater fra SFI's fireårige forskningsprogram om velfærdsstatens fremtid. Projektet har især koncentreret sig om, hvorledes det er muligt for den danske velfærdsstat at øge beskæftigelsen og den sociale integration. Denne sammenfattende rapport giver en kort oversigt over de konklusioner, som andre undersøgelser (i alt 35) er nået frem til. Der gives en kort karakteristik af de bærende principper i den danske velfærdsmodel, hvor især principippet om solidaritet fremhæves som kernen i den danske model. Der peges ligeledes på, at den danske velfærdsstat står over for store prioriteringsspørgsler i de kommende år. I forlængelse heraf er der navnlig to konklusioner, som bør fremhæves. Støtten til den danske velfærdsstat er stor i befolkningen, men på den anden side mener en stor del også, at velfærdssamfundet er blevet for dyrt. Endelig viser undersøgelsen, at social marginalisering har bidt sig fast til trods for vedvarende økonomisk vækst i de senere år. Om solidariteten også indeholder en folkelig vilje til at gå videre i forsøget på at løse dette problem med statslige midler, giver undersøgelsen dog ikke noget svar på.

Jens Peter Frølund Thomsen
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Nicholas Moussis, *Access to European Union. Law, economics, policies*, Rixensart: European Study Service, 1999, 9th revised edition, 584 s.; Nicholas Moussis, *Handbook of European Union. Institutions and policies*, Rixensart: European Study Service, 1998, 5th revised edition, 360 s.

Der findes utallige fremstillinger af EU-politik på forskellige områder. Nogle fremstillinger er analyserende, andre rent beskrivende; nogle har en kritisk vinkel, andre forholder sig mere neutralt til de trufne beslutninger; og endelig interesserer andre sig for beslutningernes samfundsmaessige virkninger. De her omtalte bøger har deres force i at være håndbøger, der giver en god indgang til de beslutninger, der faktisk er truffet af EU på en række forskellige politikområder. Forfatteren er rådgiver for Den Europæiske Kommission, og det - sammen med forlaget - giver bøgerne en officiøs karakter; men ser man bort fra noget af ordvalget i introduktionerne, kan man sagtens bruge begge bøger som nøgterne opslagsværker.

Access to European Union er den grundlæggende bog. På basis af officielle dokumenter, primært EU's beslutninger, gennemgås i alt 16 politikområder, rækende fra toldunionen over miljøpolitik til EU's placering i verden. Udførlige indholdsfortegnelser gør det let at orientere sig i kapitlerne, hvis typiske omfang er på 20 til 25 sider, og de afsluttes alle med nyttige bibliografiske referencer til mere analytiske værker. Den typiske fremstilling indeholder - med energipolitikken som eksempel - en gennem-

Bognotter

Niels Ploug og Jørgen Søndergaard, *Velfærdssamfundets fremtid* (sammenfatning af resultater og indsigt fra Socialforskningsinstituttets forskningsprogram), København: SFI, 1999, kr. 90,00.

Med denne publikation sammenfattes en række forskningsresultater fra SFI's fireårige forskningsprogram om velfærdsstatens fremtid. Projektet har især koncentreret sig om, hvorledes det er muligt for den danske velfærdsstat at øge beskæftigelsen og den sociale integration. Denne sammenfattende rapport giver en kort oversigt over de konklusioner, som andre undersøgelser (i alt 35) er nået frem til. Der gives en kort karakteristik af de bærende principper i den danske velfærdsmodel, hvor især principippet om solidaritet fremhæves som kernen i den danske model. Der peges ligeledes på, at den danske velfærdsstat står over for store prioriteringsspørgsler i de kommende år. I forlængelse heraf er der navnlig to konklusioner, som bør fremhæves. Støtten til den danske velfærdsstat er stor i befolkningen, men på den anden side mener en stor del også, at velfærdssamfundet er blevet for dyrt. Endelig viser undersøgelsen, at social marginalisering har bidt sig fast til trods for vedvarende økonomisk vækst i de senere år. Om solidariteten også indeholder en folkelig vilje til at gå videre i forsøget på at løse dette problem med statslige midler, giver undersøgelsen dog ikke noget svar på.

Jens Peter Frølund Thomsen
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Nicholas Moussis, *Access to European Union. Law, economics, policies*, Rixensart: European Study Service, 1999, 9th revised edition, 584 s.; Nicholas Moussis, *Handbook of European Union. Institutions and policies*, Rixensart: European Study Service, 1998, 5th revised edition, 360 s.

Der findes utallige fremstillinger af EU-politik på forskellige områder. Nogle fremstillinger er analyserende, andre rent beskrivende; nogle har en kritisk vinkel, andre forholder sig mere neutralt til de trufne beslutninger; og endelig interesserer andre sig for beslutningernes samfundsmaessige virkninger. De her omtalte bøger har deres force i at være håndbøger, der giver en god indgang til de beslutninger, der faktisk er truffet af EU på en række forskellige politikområder. Forfatteren er rådgiver for Den Europæiske Kommission, og det - sammen med forlaget - giver bøgerne en officiøs karakter; men ser man bort fra noget af ordvalget i introduktionerne, kan man sagtens bruge begge bøger som nøgterne opslagsværker.

Access to European Union er den grundlæggende bog. På basis af officielle dokumenter, primært EU's beslutninger, gennemgås i alt 16 politikområder, rækende fra toldunionen over miljøpolitik til EU's placering i verden. Udførlige indholdsfortegnelser gør det let at orientere sig i kapitlerne, hvis typiske omfang er på 20 til 25 sider, og de afsluttes alle med nyttige bibliografiske referencer til mere analytiske værker. Den typiske fremstilling indeholder - med energipolitikken som eksempel - en gennem-

gang af områdets økonomiske og lovmæssige rammer, det indre energimarked, energiforsyningen i EU samt en kort vurdering eller perspektivering. Bogens nytte som opslagsværk øges yderligere af et indeks.

Handbook of European Union er den „tynde“ udgave af den ovenfor omtalte bog. Den omtales her i en udgave, der relaterer sig til ottende udgave af *Access*, men den skulle i løbet af 2000 komme i en ajourført, sjette udgave. *Handbook* er opbygget på samme måde som *Access*, dog mangler kapitlet om fiskeripolitikken; forskellen i sidetal forklares derfor ved nogenlunde ens omfangsmæssige beskæringer af de enkelte kapitler.

Bøgerne kan anbefales som håndbøger eller opslagsværker; deres primære købere må antages at være biblioteker. Skal man vælge en af de to bøger, er der ingen grund til ikke at vælge den mere grundige, *Access to European Union*.

Niels Chr. Sidenius
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Kjell Goldmann, Jan Hallenberg, Bengt Jacobsson, Ulrika Mörth, Alexa Robertson, *Politikens internationalisering*, Lund: Studentlitteratur, 1999, 228 s.; Sven Bislev, *En ny og større verden? Globaliseringens ansigter*, København: Fremad, 1999, 127 s., kr. 198,00.

Politikens internationalisering er gennemgående en god introduktionsbog til debatten om politikkens internationalisering. Bogen er skrevet til studerende på bachelorniveau og opefter og er velskrevet, velstruktureret og klar i sin fremstilling. Dette er en sjældenhed ved en bog, der har fem forskellige forfattere

til i alt syv kapitler. Bogens første kapitel omhandler en introduktion til begrebet internationalisering og lad mig rose Kjell Goldmann og de øvrige forfattere for at have fastholdt begrebet internationalisering frem for globalisering, der ellers er tidens modeord. Bogen tager herefter i de følgende kapitler fat på en række væsentlige aspekter af internationaliseringsdebatten, herunder den internationale politiske økonomi, EU, europæiseringen og statens forandring, medierne, stormagtspolitik samt nationalisme- og internationalismespørgsmålet. Bogens svaghed er den manglende historiske dimension, der ville sætte vor tids internationalisering i et bredere perspektiv. Der er alt for stor fokus på efterkrigstiden og særlig de sidste 20 år. Således mangler kapitlet om den internationale politiske økonomi en klar perspektivering, da de fleste stater igennem mange år, i alt fald de sidste 100 år, har været ganske afhængige af hinanden. Tænk blot på, hvor stor betydning det fik for den danske økonomi og hele den danske samfundsstruktur, at der fra 1870'erne kunne indsejles billigt korn fra USA og Rusland til Europa! Danmark og de fleste andre europæiske stater har aldrig eksisteret i isolation, så internationaliseringens betydning var lige så afgørende før 1945 som efter. Det afgørende er internationaliseringens ændrede karakter, som dog også enkelte kapitler påpeger.

I rækken af bøger, som behandler vor tids store modebegreb, nemlig globalisering, har vi nu også fået et dansk bidrag, *En ny og større verden? Globaliseringens ansigter*. Bislevs lille debatbog er udsendt i forlaget Fremads debatserie. Bislevs udgangspunkt er klart: globalisering er et godt og vigtigt ord. Desværre for bogen og debatten undlader