

Bognoter

Christensen, Svend Aage og Ole Wæver (red.), *Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1995*, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1996, 736 s., kr. 350,00.

Denne årgang af årbogen adskiller sig noget fra de tidligere. Artikeldelen omfatter ud over den sædvanlige oversigtsartikel af udenrigsministeriets direktør kun en enkelt artikel, skrevet af Birthe Hansen og omhandlende dansk Balticumpolitik efter 1989. Til gengæld er dokumentationsdelen udvidet kraftigt, bl.a. med et afsnit om „Dansk udenrigspolitik i tal“, som også omfatter sammenligning med andre lande. Alt i alt er bogen blevet over 200 sider større end 1994-årgangen og er blevet noget uhåndterlig.

Redaktionen varsler en større ændring fra næste årgang, hvor artikeldelen og dokumentationsdelen udgives hver for sig, artikeldelen på engelsk og dokumentationsdelen fortsat på dansk, men også bringes på Internet.

Niels Amstrup
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Nils Christie, *Kriminalitetskontrol som industri. På vej mod Gulag, vestlig sti*, København: Hans Reitzels Forlag, 1996, 221 s., kr. 208,00.

I USA har fængselsvæsenet over 1,5 millioner fanger, og yderligere 3,5 millioner under tilsyn i frihed, for størstedelen personer, som er idømt en betinget dom eller er løsladt på prøve. Dette betyder, at

over to pct. af befolkningen i USA er under kriminalforsorgens kontrol. Næsten fem pct. af den voksne mandlige befolkning er under en sådan kontrol. Samtidig går udviklingen i retning af voldsomme sanktionsskærpelser. Den kendte norske kriminologs bog er en advarsel mod disse tendenser, som også breder sig til Europa. De vigtigste farer ved kriminalitet i et moderne samfund ligger efter Christies opfattelse ikke i de kriminelle handlinger, men i at bekæmpelsen af dem kan trække samfundene i en totalitær retning.

Jens Peter Christensen
Juridisk Institut
Aarhus Universitet

Søren Riishøj, *Fra Plan til marked*, Skriftserie TKI, nr. 3, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1996, 114 s., kr. 120,00.

Den post-kommunistiske transformationsproces er af mange blevet gengivet i sort-hvide termer, således at den fremvoksende markedsøkonomi fremstilles som et entydigt fremskridt i alle lande. Dette billede trænger naturligvis til en nuancering. For det første har indførelsen af markedsøkonomi i alle post-kommunistiske samfund i første fase medført en voldsom recession og velfærdsfald. For det andet er den økonomiske genrejsning foregået med forskellig hastighed, og for enkelte synes bunden endnu ikke at være nået.

På den baggrund er det en nyttig bog, Søren Riishøj har skrevet. Den kombi-