

Bogens oplysninger er ajourførte til slutningen af 1992. Der er fyldige referencer i noterne og en omfattende litteraturliste. Der er kort sagt tale om en særdeles nyttig bog, som såvel statskundskabsstuderende som udlærte kan have stor glæde af.

Palle Svensson
Institut for Statskundskab

Wilhelm Agrell, *Sikkerhedspolitiske kredsløb i Norden og Østersøområdet*, København: SNU, 1993, 78 s.

På trods af den uforståelige titel er bogen et velskrevet essay om den nye sikkerhedspolitiske situation i Norden. Hovedsynspunktet er, at Norden ikke længere har et stabilt sikkerhedspolitisk grundlag, og at Norden er helt afhængig af to store udviklingslinjer: Udviklingen i det europæiske samarbejde og udviklingen i det tidligere Sovjetunionen. I en så usikker situation skal de nordiske lande se med åbne øjne på alle muligheder: også et sikkerhedspolitisk samarbejde mellem landene. Forfatteren er, ikke overraskende, svensker.

Niels Elbæk og Eva Larsen (red.), *Den ny verdensorden*, København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1993, 192 s., kr. 145,00.

Antologien indeholder bidrag fra 11 forfattere og behandler følgende emner: USA's forhold til tredje verden, Nord-syd konflikten, den økologiske verdensorden, FN's fredsbevarende operationer, opløsningen af Sovjet, Zambia, Cuba, Japan og Jugoslavien. Bogens pointe er, at der er et behov for et alternativ til de frie kræfter. "Det bliver dyrt for verden, hvis vi ikke internationalt er i stand til at finde et sådant alternativ" skriver Knud Vilby i sit forord.

Gorm Rye Olsen, Knud Erik Svendsen, *U-landene i det nye internationale system*, Columbus 1993, 185 s.

"En verden i hastig forandring" har Rye Olsen kaldt sit afsluttende essay i denne lærebog til gymnasiet. Forfatterne har lagt hovedvægten på ulandssynsvinklen og gennemgår bistandsdebatten, miljødebatten, den økonomiske verdensorden. Bogen indeholder også kapitler om sikkerhed og oprustning, EF, USA og Japan samt et kapitel om teorier om det internationale system. Bogens synsvinkel er, at det nye internationale system er kaotisk og stadig under opbygning, men forandringerne har ikke været til gavn for ulandene.

Hans-Henrik Holm
Danmarks Journalisthøjskole