

Henrik Jess Madsen

INDLEDNING

Integration af samfundsvidenskaberne trænger sig på som genstand for debat. Praktisk-politisk er der tale om en sammenhæng mellem integration og et styringsbehov, når det eksempelvis hedder:

"Vi står i en situation, hvis problemer kun kan beskrives inden for omfattende, komplekse og dynamiske systemers rammer. Systemerne er vanskelige at analysere, fordi vi ikke kender deres virkemåde tilstrækkeligt godt og ikke har udviklet begreber og metoder til at gøre det med, eftersom vor tænkemåde opererer med velafgrænsede kategorier til løsning af små og isolerede systemers problematik". 1)

Teoretisk²⁾ kan man konstatere en påpegning både af integrationens nødvendighed og ønskelighed, delvis af samme årsag som nævnt ovenfor, hvad enten denne "integration" antager karakter af løsere interdisciplinært arbejde eller bliver imperativ ved konstruktion af en art approach-mæssig symbiose.

Intentionen bag dette nummer er en behandling af de problemer, der knytter sig til den eksisterende disciplinopdeling, og af "integration" som problem.

Der kan være grund til i denne indledning at berøre et egenartet ironisk moment ved tilrettelæggelsen af foreliggende nummer. Sit emne til trods - men i en vis forstand netop på grund af samme - har 6. årgangs første volumen om noget været de mange tilsagns og, i lidt mindre omfang, afbuds nummer. (Deraf den sene udgivelse).

Dette er selvsagt beklageligt - som altid - men det er så meget desto mere beklageligt, som der herved er sket en forskydning i disponeringen, som den fremtræder for læserne. Tanken var en opdeling af nummeret, hvor den ene del skulle være en behandling af problemer i forbindelse med den nuværende afgrænsning af de forskellige discipliner, således som de ytrer sig i skribenternes respektive områder, og den anden en mere disciplinssynsvinkel - uafhængig debat

om integration som sådan. Afbud har sat sig spor i sidstnævnte. Disse bemærkninger skal først og fremmest tjene et memento, at meget endnu ligger udiskuteret i integrationsproblematikken, og at vi derfor i de følgende numre håber at kunne have konverteret afbud til artikler. Naturligvis gælder denne ufuldstændighed vel alle Politicas emnecentre-rede numre, men netop på baggrund af ovenstående føler redaktøren sig unægtelig ekstra fristet til at låne det fra ugepressen obligate: fortsættes i næste nummer.

red.

-
- 1) Samfund og Fremtid, Betænkning fra et udvalg under Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1973, p. 7.
 - 2) Se.f.eks. S.M. Lipset, ed., Politics and the Social Sciences, New York, 1969, især bilag 3, 5 og 6.