

Spørgsmaal og Svar.

Spørgsmaal 2.

Tobie Martin var Modehandler i Kjøbenhavn omkring Aar 1750. Han var gift 1ste Gang med *Dénise Française d'Huardt* († 1755 og begravet paa den reformerte Kirkes Kirkegaard), 2den Gang med *Marie Adrienne Courtonne* (gift 1769 paany med Billedhugger *C. F. Stanley*).

I 2det Ægteskab 3 Børn, blandt hvilke Datteren *Marie Adrienne Adolphine*, f. 1761, blev gift med senere Sorenskriver *Erich Horn*.

Det ønskes oplyst, hvis Søn denne *Tobie Martin* var. Var han muligens Søn af *Jean Jaques Martin* 1671—1730, Præst ved den reformerte Kirke i Kjøbenhavn 1713—1720 og derefter Kongelig Kommissarius i *Fredericia*? Naar var han fød og naar døde han? Der lever vistnok adskillige efterkommere efter ham i Kjøbenhavn.

Stud. jur. *Harald Gram*, Hamar, Norge.

Spørgsmaal 3.

Sognepræst til Ølstykke *A. Andersen* har i dette Tidsskrift 3. R. 2 B. S. 73 fremsat Spørgsmaal om *Hans Landorph* til *Billesbølle's* Hustru *Sophie Rasch's* Forældre, og undertegnede har i 5. R. 5. B. S. 89 fremsat det samme Spørgsmaal om nævnte *Sophie Rasch's* og *Søskendes* Forældre. Dette Spørgsmaal er ved Hr. Arkivar *Thisets* Slægtbogs-Uddrag i 5 R. 6 B. S. 24 forsaavidt besvaret, som der her siges, at hendes Fader var *Mads Rasch* af *Flintholm*. Dette *Flintholm* er formentlig beliggende paa *Fyen*, *Svendborg Amt*, *Salling Herred*, *Hunstrup Sogn*, og da han skrives af og ikke til *Flintholm*, maa man antage, han ikke har ejet den, men indtaget en eller anden *Stilling* ved *Godset f. Ex. Forvalter*.

Mads Rasch's Hustru døde hos sin Søn *Regimentsskriver* ved *Kronborg* *Otto Christian Rasch* og blev begravet fra *Esrom* i *Esbørup Sogn* 2den Maj 1736, men i *Ministerialbogen* anføres ikke hendes Navn.

Enhver Underretning om nævnte *Mads Rasch* af *Flintholm*, hans Hustru, hans Slægt og hans *Vaaben* modtages med største Tak.

W. Rasch, Rigsarkivet, Christiania.

Spørgsmaal 4.

Undertegnede vilde være meget taknemlig for Oplysninger angaaende Billedhugger eller Billedskærer Thor Kongstad og dennes Hustru Emilie f. Næve (Datter af Klokker i Meldalen Thor Næve og Hustru Gidschen f. Tønder), der menes at have boet i Throndhjem eller muligvis Røros c. 1756—70.

Det vides, at der i det Ægteskab var 5 Børn, hvoraf Fødsels- og Dødsdata kendes for de 4's Vedkommende. 1) Ole K., Landmand, Østergaard, Jylland, f. i Norge $^{10}/_{11}$ 1756, † i Danmark $^{7}/_{8}$ 1808. 2) Gedske Tønder K., f. i Norge 1758, † paa Fyen $^{13}/_{11}$ 1849. 3) Peter K., Landmand i Norge. Data ubekendte. 4) Ole Tønder K., Landmand, Langesminde, Fyen, f. i Norge $^{30}/_{5}$ 1767, † paa Fyen $^{28}/_{1}$ 1836. 5) Thor Olsen Tønder K., Kapt. i Fodfelket, Aalborg, f. i Norge $^{28}/_{10}$ 1770, † i Danmark $^{18}/_{9}$ 1825.

Af stor Interesse vilde det ogsaa være at faa oplyst Data angaaende det i Norge tilbageblevne 3die Barn, Peter, og om der findes Slægtled efter ham.

E. Kongstad Rasmussen, Ø. Farimagsgade 14. Kbhvn.

Svar I

(Spørgsmaal 1 i 5 R. 4. B. S. 192).

Hr. Schach Moe har til Redaktionen med Anmodning om Optagelse indsendt to Besvarelser af hans Spørgsmaal, et fra Hr. Ingeniør Charles Delgobe, et andet fra Hr. H. Moe, Klep pr. Morsund, som her dog, for at undgaa Vidtløftighed, kun i Uddrag skal refereres for saa vidt angaar Hovedspørgsmaalet, hvem Christine Henriksdatter Meinichen var Datter af.

Hr. Delgobe fremfører, at den, der nærmest kommer i Betragtning som Fader til Christine Henriksdatter Meinichen) er Henrik à M. paa Alversund, som vistnok i Begyndelsen har været Byfoged i Bergen¹⁾; senere kom han til Helsingør som Raadmand og Viceborgmester og døde der 7. Maj 1776²⁾. Han nævner efter Hostrup Schultzs' Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd, at han var gift med Beate Lax, og at en Datter Kierstine af dette Ægteskab findes anført født (eller rettere døbt) 13. Febr. 1743, gift [$^{6}/_{3}$ 1762] med „Knudsen (o: Ole Knudsen Boy!)“.

Hr. Moe siger m. H. t. Hovedspørgsmaalet, at han først antog Christine for „en Datter af Henrik Meinichen, der døde 1740 som Sognepræst til Sund i Midthordland“ men tilføjer: „Hun kan næppe have været dennes Datter; derimod har hun antagelig været en Datter af den Henrik Meinichen, der var Byfoged i Bergen og Søn af Sognepræst til Hammer Erik Meinichen i dennes Ægteskab med Abel Sophie Lem“ (Holbergs Slægtning) og gift med Beate Lax.

Imod begges Formodning kan imidlertid fremføres et vægtigt Vidnesbyrd. Kirkebogen for Olai Kirke i Helsingør viser nemlig, at Viceborgmester i Helsingør Henrik à M. og Hustru den 13. Februar 1743

¹⁾ Han søgte samtidigt at blive Byfoged i Bergen og i Helsingør, men fik i 1741 sidstnævnte Embede (Kancelliets Gratialprot.), som han beklædte til sin Død.

²⁾ Det var ikke 7. men 1. Maj 1776. Fejlen skyldes Hostrup-Schultzs nævnte Værk, som Hr. Delgobe iøvrigt i samme Brev med Rette anbefaler at bruge med Varsomhed, uden dog her at lade sig advare af den Uoverensstemmelse, der ligger i, at Skiftet efter Meinichen angives at være afholdt 7 Dage før hans angivne Dødsdag.

havde Datteren Kirstine til Daaben. Naar Hr. Schach Moe i sit Spørgsmaal angiver, at den Christine à Møinichen, han taler om, i Tiden 1740—60 i Stavanger havde 4 Børn til Daaben (hvoraf vel saa ialfald eet maa være født før 1750 eller i al Fald før 1755), saa er hermed givet, at hun ikke er identisk med den 1743 fødte og døbte Kirstine à Møinichen.

Hostrup-Schultz nævner Kirstines Mand kun med Navnet Knudsen. Skifteforretningen af 1. Maj 1776 efter Byfoged Møinichen nævner hende kun „Madamme Kirstine Knudsen, boende i Kiøbenhavn“. Da Boet langt om længe slutes den 9. Maj 1792, modtager „Stervboets [!] Søn“ Prokurator Christian à Møinichen Arven til Søsteren „Enken, Mad. Kirstine Knudsen“¹⁾. Men Mandens øvrige Navne er forgæves eftersøgt baade i de vidtløftige Skifteakter og i Olai Kirkes Copulationsbog fra 1758—76. Om Slægten Møinichen henvises iøvrigt til den vidtløftige Stamtavle i Personalhistorisk Tidsskrifts 2. Bind.

Gerhard L. Grove.

Rettelse vedrørende Slægten Rømer

(5. R., IV B., 186).

Af Johan Møller.

Generalinde Rømer (Anna Elisabeth, f. Trampe) døde i Assens 1757 og blev begr. 14. April (i Følge Kirkebogen).

Det var Generalinde Ellebracht, som blev begr. 2. Januar 1754 det hedder nemlig i Kirkebogen:

»1754. 2 January: blev Frue Generalinde Susanna Elisabeth Grefinde af Trampe, afgangen General Leutenant Anthon Günter de Ellebracht, hans sl: Frue hensat udi General Major Rømmers aabne Begravelse om Aftenen her udi Assens Kircke: et par Lys.«

Om General Rømers Begravelse (30. Maj 1748) hedder det i Kirkebogen:

General Major Hans Wilhelm Rømmer begravet og indsat udi hans Egen aaben Begravelse udi Kirchen og endog ej blev Ringet for Liget blev dog Kirchen fornøjet med sin Rettighed og gaf til Kirchen et par Altar Lys.

¹⁾ Helsingør Skiftebog 1776—93 fol. 758 og 853.