

En Ansøgning fra Charlotte Dorothea Biehl.

Meddelt af Fr. Olsen.

I Generalpostamtets Resolutionsprotokol for Aaret 1769 findes en Ansøgning til Kongen fra Charlotte Dorothea Biehl om en aarlig Pension. Ansøgningen, der er ret karakteristisk ved Ansøgerindens stærke Frømhævelse af sit Værd som dramatisk Forfatterinde, er fra Kongen sendt til Generalpostamtet, der foruden at have den øverste Bestyrelse af Postvæsenet tillige gjorde Indstilling til Kongen angaaende Fordelingen af de Pensioner, hvortil Postvæsenets Overskud dengang anvendtes.

Ansøgningen lyder saaledes:

»Stormægtigste Allernaadigste arve Konge og Herre!

Den store Mildhed, som Deres Kongelige Majestet hver Dag giver sine Undersaatter Prøver paa, gør mig saa dristig at kaste mig i allerdybeste Underdanighed for Deres Kongelige Majestets Fødder. Allernaadigste Konge! Efter salig Baron Holbergs Død maatte Nationen høre den Bebrejdelse, at den ingen Genier havde til at arbejde i det theatralske. Nogle Kiendere, som troede at finde Genie hos mig, opmuntrede mig til at gjøre et Forsøg, jeg var saa lykkelig, at det fandt Biefald, og jeg har leveret Sex originale Comedier til det Danske Theatre. Det Sælskab, som under Deres Kongelige Majestets høje Beskyttelse og af Deres Majestets Gave udsætter Premier i de skønne Videnskaber, har endnu ikke tilkiendt nogen den store Premie i det Dramatiske, uden mig.

O Allernaadigste Konge! Deres lyksalige Undersaatter betragter denne Premie ikke allene som en Opmuntring; men tillige som en Forsikkring paa Adgang til Deres Majestets høje Naade, men da mit Kiøn ikke tillader mig at haabe Befordring, hvorved jeg kunde være Deres Majestet og mit Fædreland til Nytte, tør jeg da ikke paa det allerunderdanigste og væmodigste anraabe Deres Kongelige Majestet om en aarlig Pension, og som endnu i Aar maatte tage sin Begyndelse; thi mine Vilkaar ere saa slette, at jeg uden Deres Majestets Naade maae forlade en Bane, paa hvilken jeg endog har draget fremmede Nationers Opmærksomhed til mig. Allernaadigste Konge! Jeg er forvisset om en naadig Bønhørelse; thi ikke allene Deres Majestets ømme Hierte, der tæller Dagene med Velgierninger

imod de Elendige, men endog Deres Majestets Omhue for Viden- skaberne vil blive min Talsmand. Hvilken Opmuntring for andre til at naae Fuldkommenhed naar de seer, at en ringe og ufuld- kommen Fliid belønnes af Den største og fuldkomneste Konge! Jeg henlever i allerdybeste Underdanighed

Deres Kongelige Majestets allerunderdanigste arve troe

Undersaat og Tiennerinde

Charlotta Dorothea Biehl.«

Kiøbenhavn d. 2den Martie 1769.«

I Forestilling til Kongen af 14. April 1769 oplyste Direktørerne i Generalpostamtet, at der var bevilget Pensioner til et Beløb af 5752 Rdl., der endnu ikke vare komne til Hævning, og at det havde lange Udsigter hermed. Direktørerne indstillede derfor Ansøgningen til Kongens egen allernaadigste Resolution og Godtbefindende. Ved kgl. Res. af 22. April 1769 bevilgedes der Ansøgerinden en aarlig Pension af 150 Rdl., der dog først skulde tage sin Begyndelse, naar de allerede bevilgede Pensioner vare naaede til Hævning.

Spørgsmaal og Svar.

Spørgsmaal 1.

Oplysninger ønskes om *Margrethe Jespersdatter*, Indvaanerske i Kjøbenhavn, Enke efter Kjøbmand i Kjøbenhavn Henrik Rosenmeyer d. yngre, hvis Hoved blev afskudt 12. Sept. 1658, da han gjorde Vagttjeneste paa Kjøbenhavns Vestervold under Byens Beleiring, og som blev begravet 25. Sept. i St. Nicolai Kirke. Margrethe Jespersdatter blev ifl. kgl. Bevilling af 23. Jan. 1661 viet i Kjøbhvn. i Huset uden Trolovelse og Lysning til Landcommissarius, Stiftsskriver i Akershus Johan Garmann († 1673 i Christiania) og blev 3die Gang gift 28. Oktbr. 1674 i Akershus Slotskirke med Justitiarius i Overhofretten, Etatsraad Christian Madsen Lund († 1681). Hvem var Margrethe Jespersdatters Forældre, naar var hun født og død, og naar blev hun gift med Henrik Rosenmeyer?

Hofjægermester *Løvenskiold*,
Christianslund pr. Randers.

Spørgsmaal 2.

Oplysninger ønskes om *Bernt (Bernhard) Schiern*, Søn af Præst Hans Christian S. og Cathrine Margrethe Suhr, døbt 8. Juli 1744 i Guldbjærg ved Bogense, Student 1762 fra Nakskov Skole. Han var medicinsk Kandidat paa Frederiks Hospital 1770—1772 og samtidigt Alumnum paa Walkendorffs Kollegium til Novbr. 1772, da han fik Stipendium at rejse udenlands paa som medikus.

Kredslæge *Kristian Carøe*,
Sølvgade 34. Kbhv. Ø.
