

Spørgsmaal og Svar.

Svar.

Til 6. R. 4. B. S. 279. 3.

At den **Karen Christine Lemvig**, der var gift med **Peter Wright** paa Helgeland i Lardal, som allerede af Sogneprest **H. H. Neumann** paavist (jfr. dette Tidsskrift 6. R. V. S. 103), var en Datter af Skibsreder **Lorentz L.** og **Else Kirstine Holmboe**, er sikkert nok. **Lorentz L.** var først Skibsfører, men opgav senere Søen og blev Skibsreder, eiede desuden forskellige Gaarde og Gaardeparter, deriblandt store Stang, der dengang hørte til en Del af Aasgaardstrand, som laa under Slagens Anneks i Sem Prestegjeld, medens Aasgaardsstrand forøvrigt hørte til Borre Prestegjeld i Jarlsberg. Naar det derfor i Kirkebøgerne jævnlig heder at **Lorents L.** var »fra Aasgaardsstrand« eller at hans Døtres Vielser foregik i »Aasgaardsstrand« vil det derfor sige, at de foregik paa **store Stang**, hvor han hele sit Liv var bosat og hvor han ogsaa døde, skjøndt han blev begravet i Borre Kirke.

Datteren **Karen Christine Lemvig** blev døbt i Slagens Kirke 17. October 1768 og — efter Slagens Kirkebog — viet 3. November 1786 »ved Huus-copulation i Aasgaardsstrand i Madame sal **Lorentz Lemvigs Huus**« (efter kgl. Bevil.) med **Peter Wright**. Men ogsaa denne Vielse maa antages at have fundet Sted paa store Stang, da **Lorentz Lemvigs Enke** boede der, til hun ved Skjøde af 11. Februar 1792 (thgl. 20. Marts s. A.) solgte Stang til Svigersønnen Skibsreder **Ole Bache**, og Vielsen er forrettet af Sognepresten til Sem og indført i Slagens Kirkebog.

Faderen **Lorentz Lemvig** var ogsaa selv født paa store Stang og døbt i Slagens Kirke 22. Juni 1733. Han blev imidlertid begravet i Borre Kirke, 24. Novbr. 1783, skjøndt han døde paa store Stang, fordi han — som det heder i Slagens Kirkebog — »her i Kirken har sit fædrene Gravsted«, 53 A. gl. Han blev — efter Botne Kirkebog — viet i »Aasgaardsstrand« (∴ store Stang) (i Huset efter kgl. Bevil.) 28. Octob. 1756 med Frk. **Else Kirstine Holmboe**, døbt i Gjerpens Kirke ved Skien 30. Novbr. 1730, † i Aasgaardsstrand 24. April 1822 (begr. i Borre Kirke 2. Mai s. A.), Datter af Oberstelieut. **Hans H. og Maria Gustava Mandahl**. Med hende havde **Lorentz L.** følgende Børn:

- 1) **Anna**, døbt i Slagens Kirke 28. Octob. 1757, † paa store Stang 1795 (begr. i Borre Kirke 10. Marts s. A.), 39 A. gl., gift der (viet i Huset efter kgl. Bevil.) 28. Decemb. 1780 med Proprietær og Skibsreder **Ole Olsen Bache** paa Fjugstad i Borre, der var født i 1752 (men neppe døbt i Borre), † paa store Stang i Slagen 18. Januar 1818 (begr. 27. s. M.), 66 A. 7 M. gl., Søn af Sr. **Ole Olsen Bache** (begr. i Borre Kirke 15. Juli 1766, 52 A. gl.) og **Margrethe Cathrine Qvernheim**. 2) 1796 gift med **Karen Jacobsdatter Schjelderup**, født paa Hof Prestegaard i Jarlsberg 28. Januar 1768 (døbt 4. Febr. s. A.), † i Aasgaardsstrand 5. Novbr. 1818 (begr. i Borre 13. s. M.), 51 A. gl., Datter af Sogneprest til Hof **Jacob Worm S.** og **Barbara Christensdatter Holst**. **Ole Bache** fik, som foran nævnt — 11. Febr. 1792 Skjøde paa store Stang af Svigermoderen for 2400 Rdl. Samfrændeskifte efter hans Iste Kone holdtes paa Stang 6. Febr. 1796, da Boet viste en beholden Formue paa 5869 Rdl. 3 ort. Store Stang blev da taxeret for 3500 Rdl. **Bache** havde i Iste Egteskab 6 Børn.

- 2) *M a r i a*, døbt i Slagen Kirke 17. Novbr. 1758, † 10. Marts 1828; gift paa Stang (viet i Huset efter kgl. Bevil. af 24. Sept. s. A.) 22. Octob 1784 med Byfoged paa Strømsø, Regimentskvartermester *S ø r e n R i n g*, født paa Nesoddens Prestegaard 1756 (døbt 19. Marts s. A.)¹⁾, † paa Strømsø 19. April 1798 (begr. 28. s. M.), Søn af Sogneprest til Nesodden Peder (Johannesen) B. og Barbra Maria Høvig.
- 3) *H a n s*, døbt i Slagens Kirke 2. Juni 1760, † ung før 1783
- 4) *C h r i s t i a n*, døbt i Slagens Kirke 11. April 1763, † ung før 1783.
(Kirkebogen mangler Blad 87, begravede paa Mai 1776—Mai 1778.)
- 5) *B e n e d i c h t e E l i s a b e t h*, døbt i Slagens Kirke 8. Juli 1764, † paa Ramnæs Prestegaard i Jarlsberg 27. Marts 1796 (begr. 5. April s. A.), 32 A. gl.; gift paa Stang (viet i Huset efter kgl. Bevill.) 3. Novbr. 1786 med Sogneprest til Ramnæs *P h i l i p R u d o l p h J a c o b i*, født paa Femern 20. Decbr. 1745, † paa Ramnæs Prestegaard 20. Febr. 1815 (begr. 1. Marts s. A.), 70 A. gl., Søn af Sogneprest til Bomersdorff Friederich J. og Gjertrud Lucia Rode. Jacobi var 1ste Gang gift med Konens Faster og var 3die Gang gift med Aletta Lemmich, der døde paa Enkesædet Sultved i Fodens Anneks til Ramnæs 10. Mai 1830, 85 A. gl.
- 6) *H a n s F r e d r i k*, døbt i Slagens Kirke 3. Januar 1767, † ung før 1783.
- 7) *K a r e n C h r i s t i n e*, døbt i Slagens Kirke 17. Oct. 1768; gift med Peter Wright.
- 8) *L u c r e t i a*, døbt i Slagens Kirke 14. Juni 1770, begr. der 15. Juli s. A., 1 M. 4 D. gl. Efter Lorentz Lemvig blev der 27. Januar 1784 holdt Samfrændeskifte paa Stang, uagtet Enken havde Bevilling af 28. Sept. 1759 til at sidde i uskiftet Bo. Skifte efter hende foretoges 23. Aug. 1822.

L o r e n t z L e m v i g var en Søn af den af Hr. Neumann omtalte Kjøbmand i Aasgaardsstrand *C h r i s t i a n L e m v i g*, der ligesom Sønnen var bosat paa store Stang, af hvilken Gaard han allerede før 1734 eiede Halvparten. Han var 2 Gange gift nemlig: 1) i Holmstrand 22. October 1732 med *A n n a L o r e n t z d a t t e r*, født i Holmstrand 28. November 1701, † paa Stang 1755, men ligesom Sønnen begravet i Borre Kirke 26. April s. A., 53 A. 8 M. gl., Datter af Lorentz Hansen i Holmstrand og Anna Olsdatter. Efter hende holdtes Skifte paa Stang 21. Novbr. s. A. Boet viste en beholden Formue paa 18000 Rdl., deriblandt flere faste Eiendomme, af hvilke store Stang i Slagen, 3 \bar{u} Smør, hvor Egtefællerne boede, blev taxeret for 1550 Rdl. Med denne Kone havde han 6 Børn i Live. 2) paa Stang (viet i Huset efter kgl. Bevil.) samme Dag som Sønnen 28. Octob. 1756 med sin Svigerdatters Søster *B e n t e C a t h r i n e H o l m b o e*, døbt i Gjerpens Kirke 22. Marts 1723, † før 1775. Med hende havde han 2 Børn. Christian Lemvigs Børn vare følgende:

- 1) *L o r e n t z*, døbt i Slagen 22. Juni 1733; se foran.
- 2) *C a t h a r i n a*, døbt i Slagen 30. Novbr. 1734, † 8. Juli 1807; gift i Slagen (viet i Huset paa Stang efter kgl. Bevil.) 8. Marts 1754 med Skibsfører senere Skibsreder og -Kirkeværge i Tønsberg *S a m u e l F ø y e n*, døbt i Maria Kirke i Tønsberg 29. Aug. 1727, begr. der 21. Febr. 1786, Søn af Mathias F. og 2. Hustru Ellen Guthormsdater.
- 3) *A n n a*, døbt i Slagen 28. Marts 1736, gift der (viet i Huset paa Stang efter kgl. Bevil.) 1. Octob. 1756 med Skibsfører *E l i a s F ø y e n*, døbt i St. Maria Kirke i Tønsberg 15. Marts 1726, † 1775, en Broder af Svigerindens Mand.
- 4) *E l s e*, døbt i Slagen 16. Decbr. 1737, gift der (viet i Huset paa Stang efter kgl. Bevill.) 7. Febr. 1761 med Sr. Peder Nilsen Mørk i Aasgaardsstrand.

¹⁾ I Strømsø Kirkebog staar det, at han var født 26. Marts 1756, men det maa være en Skrivfeil, maaske for 16. Marts, da han er døbt 19. Marts 1756.

- 5) Margrethe, døbt i Slagen 22. Aug. 1739; gift 1) der (viet i Huset paa Stang efter kgl. Bevill.) 15. Decbr. 1758 med Premierlieutenant Andreas Caspar Brendel, og 2) i Slagen 19. Mai 1762 med Sr. Ulrik Lodberg.
- 6) Christian, døbt i Slagen 20. April 1741, † ung.
- 7) Oluf, døbt i Slagen 16. Januar 1746; om ham vides intet.
- 8) Anna Christiane, døbt i Slagen 27. Juli 1757, † paa Kongsberg 7. Novbr. 1839 (begr. 13. s. M.), 82 A. 3½ M. gl.; gift i Holmestrand 12. Juni 1774 med Lieutenant, senere Oberstlieut. Anders Jacob Fleischer, døbt i Tjøllings Kirke i Jarlsberg 14. Juni 1743, † paa Revetal i Vaale Prestegjeld 31. Decbr. 1810, Søn af Capitaine Philip Johan F. og 1ste Hustru Anna Olsdatter Schjerven.
- 9) Maria Gustava, døbt i Slagen 6. Juni 1759, † paa Ramnæs Prestegaard 1786 (begr. 9. Mai s. A.), 27 A. gl.; gift i Holmstrand 29. Novbr. 1775 med Sogneprest til Ramnæs Philip Rudolph Jacobi, se foran.

Den Christian Lemvig, der saaledes var Fader til de foran nævnte 9 Børn, var øiensynlig en Søn af den Christian Lemvig, der blev begravet i Borre Kirke 15. Juli 1722. Han maa være den Christian Lemvig, der i 1702 overdrog Datteren Anna Catharina Lemvig og hendes Mand Ole Gullichsen 4 ū 14 ¾ Qv. i Nordre Lærum i Vaale, som var ham tilfalden i Arv efter Sønnen Christian Christiansen Lemvig, der for 16 Aar siden (c: 1686) var reist til Udlandet, hvor han var død, og som denne havde arvet efter sin Moder Maren Olsdatter Schjerven. Da dette Skjøde er dateret Stenbryggen i Borre 7. Octob. 1702 (thngl. paa Vaale Thing 11. Decbr. s. A.) maa det ogsaa være hans Enke den Karen Simensdatter, efter hvem Skifte holdtes paa Stenbryggen 18. Febr. 1742. Hun blev begravet i Borre Kirke 18. Mai 1742, 72 A. gl. og skulde saaledes være født c. 1670. Hun er utvivlsomt den Karen sl. Christian Lemvigs, der havde Penge til gode i Sogneprest til Borre Hans Plathes Bo den 7. Juni 1723. At den forannævnte Christian Lemvig maa have været gift med Karen Simensdatter sees ogsaa deraf, at Lieutenant Adolph Qvernheim, der var gift med Karen Simensdatter Datter ogsaa kaldes Christian Lemvigs »Svigerson«. Heraf fremgaar det formentlig tilstrækkelig, at Christian Lemvig d. ældre maa have været gift 2 Gange, først med Maren Schjerven og efter hendes Død med Karen Simensdatter. Skifte efter Maren Schjerven holdtes paa Reggestad i Vaale 27. Januar 1685. Hun døde her 19. April 1684 og havde første Gang været gift med Sognepresten til Vaale Hr. Augustinus Ambrosiusen Flor, efter hvem Skifte holdtes 8. Novbr. 1669. Med ham havde hun 2 Børn, nemlig Aarsle og Karen, men i sit Egteskab med Mr. Christian Lemvig følgende 6 Børn:

- 1) Christian L., han maa 1684 være reist udenlands og død der ugift.
- 2) Augustinus, om hvem intet vides, men han maa vistnok være død ugift. Han levede 1698, da han ved Skjøde af 4. Januar (thgl. 3. Mai s. A.) overdrog »Svogeren« Ole Gullichsen sin Part i Lærum.
- 3) Øllegaard, der levede 1697, da hun ved Skjøde af 8. April (thgl. 19. s. M.) ligeledes overdrog sin »Søster Anne Catharina Christiansdatters Mand« Ole Gullichsen den Part i Nordre Lærum, som hun havde arvet efter sin Moder, Maren Olsdatter Schjerven »til sin Reises Fortsættelse paa andre Steder mit Brød at søge«.
- 4) Anne Catharina, der var gift med Ole Gullichsen paa Nordre Lærum, hvor han allerede var bosat 1697.
- 5) Lucia, om hvem intet vides.

- 6) K a r e n, om hvem heller intet vides, men hun er vel den K a r e n C h r i -
s t i a n s d a t t e r L e m v i g, der 9. oct. 1718 paa Modum egtede R a s -
m u s H a n s e n Ø v r e b y. I andet Egteskab med K a r e n
S i m e n s d a t t e r havde Christian Lemvig følgende Børn:
- 7) S i m e n L. i Aasgaardsstrand. Han blev begravet i Borre Kirke 5. Oc-
tober 1768, 82 A. gl. Hans Kone M a g d a l e n a blev begravet den 9.
Juni 1757, 65 A. gl.
- 8) C h r i s t i a n L., Kjøbmand i Aasgaardsstrand, se foran.
- 9) A n d e r s L., Corporal, begravet i Borre Kirke 28. Mai 1726, 32 A. gl.
Han blev 12. April 1726 i Borre Kirke gift (trol. den 14. Marts s. A.) med
E l l e n A u g e n s d a t t e r, en Datter af Augen Guthormsen og Anna
Nilsdatter. Efter Mandens Død blev hun 2) gift med B e n d i x B e n t s e n
Med Anders Lemvig havde hun 2 Børn, en Datter A n n e S o p h i e,
døbt i Borre Kirke 18. Juli 1720, begr. der 22. Januar 1733, 12 A. gl., og
en Søn C h r i s t i a n, døbt i Borre Kirke 23. Sept. 1723.
- 10) M a r e n L., gift i Borre Kirke 23. Juli 1713 (trol. der 27. April s. A.)
med Lieutenant A d o l p h Q v e r n h e i m.
- 11) M e t t e M a r i e L., der 1745 levede som Enke i Kjøbenhavn.

Disse 11 Børns Fader Mr. Christian Lemvig, paa Reggetad i Vaale kaldes i 1672 »Borger til Tønsberg og wohnhaftig i Holmestrand« i en Sag, han dette Aar førte med sin Broder Jens Christiansen Lemvig. Han maa derfor have været en Søn af den Christian Lemvig, der 31. Mai 1651 fik Bestalling som Major til Fods i Baahus Regiment og siden blev Oberstlieutnant. Han døde tilligemed Konen i 1669. Thi i en Ansøgning af 3. Januar 1671 fra Sognepresten til Borre Hr. Anders Nilsen Glostrup, som var gift med hans Datter, og fra hans 2 Sønner Christian og Jens Lemvig om at faa deres Svoger Laurits Brandt til Værge for deres umyndige Søster Susanna, siges dette udtrykkeligt (Stath. Supplikationsprtk. III. S. 200 b.) Hvad Oberstlieut. Lemvigs Kone hed, vides ikke, men hans Børn vare følgende:

- 1) S o p h i a C h r i s t i a n s d a t t e r L., der blev begravet i Borre Kirke
5. Januar 1721. Hun har øiensynlig været den Datter, der 1) var gift med
Sogneprest til Borre Hr. Anders Nilsen Glostrup, en Søn af
Biskop i Akershus Nils Simonsen G. og Anna Andersdatter Plate. Han
aflagde Ed som Kapellan i Borre 17. Aug. 1651 og som Sogneprest der
11. Febr. 1656 og afgik ved Døden i Borre i 1707, uden Børn med Konen
2) blev hun gift med Eftermanden Hr. H a n s P l a t h e, der var født
i Christiania 1651 (døbt 7. Novbr. s. A.), † paa Borre Prestegaard 19. Mai
1723, Søn af Guldsmed i Christiania Bernt P. og Anna Christophersdatter
Lang. Skifte efter Sophia Lemvig holdtes paa Borre Prestegaard 11. Fe-
bruar s. A. Hun havde ingen Børn saa hun arvedes af sine nedenauførte
Sødskende:
- 2) C h r i s t i a n C h r i s t i a n s e n L., der er nævnt foran.
- 3) J e n s C h r i s t i a n s e n L., begravet i Borre Kirke 25. Oct. 1724,
71 A. gl. og skulde saaledes være født 1653. Hans Døtre har vel været den
M a r i J e n s d a t t e r, L e m v i g, der blev begravet i Borre 5. Novbr.
1720 og den P e r n i l l e J e n s d a t t e r L e m v i g, der 29. Decbr.
1723 (trol. 9. Aug. s. A.) i Borre blev gift med L a r s K i r k e b a k k e n.
Maaske ogsaa den H e l e n e L e m v i g, der var gift med Klokker i
Borre A x e l K r a f t var hans Datter.
- 4) E l i s a b e t h C h r i s t i a n s d a t t e r L., der 11. Sept. 1670 i Chri-
stiania blev gift med Lieutenant L a u r i t s B r a n d t. Baade han og hans
Kone vare døde i 1721 efterladende sig 3 Døtre, af hvilke 2 vare gifte i
Bohuslen og den 3die i Jarlsberg, der vare Arvinger efter Mosteren Sophie
Lemvig. Den 16. Febr. 1685 blev der holdt Registrering i Gamlebyen i

Christiania (Oslo, i Aker) i forrige Lieutenant Laurits Brandts Bo »eftersom fornemmes at forne Brandt skal være bortrømt, formedelst han en Dragon ved Navn Tholle Olufsen Gisleberg, boende paa Follong og hafver været under Capitaine Ferrys Compagni, for nogle Dage siden med et Øxeskaft samt (c: saa) ilde skal have slaget, saa han deraf er vorden ved Døden afgangen«. Konen »Lisbet Christiansdatter« var ikke hjemme, da hun var gaaet til Christiania nogle Ærender at forrette, hvorfor Tjenestepigen opgav Boets Eiendele, der ikke var af synderlig Værdi.

- 5) *Susanna Christiansdatter L.*, begravet i Borre 27. Marts 1739, 74 A. 1 M. gl., og saaledes født c. 1665. Hun var gift med en *Peder Nilsen*.

Om *Else Kirstine Holmboes* fædrene Slægt findes Oplysninger i den af Overlæge Holmboe i 1868 udgivne Stamtavle: Holmboerne, Bergen 1868, 4, der væsentlig er afd. Bureauchef Wilh. Lassens Arbejde. Hans Holmboes Hustru *Gustava Maria Mandahl* var en Datter af Overinspecteur i Jarlsbergs Grevskab *Jørgen Olufsen M.* og Iste Hustru *Bente Juell* eller *Muus* og om disse og deres Slægt kan henvises til Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhist. etc. I. S. 243. — *Lorentz Lemvigs Moder Anna Lorentzdatter* hørte til Slægten Lorentzen fra Holmstrand og om hendes Forfædre findes Oplysninger i den af Dr. J. F. Lorentzen udgivne Stamtavle over Holmestrandsfamilien Lorentzen. Kra 1913. *Karen Simensdatter* Slægt kjendes ikke. *Johanne Pedersdatter Linset* findes hverken døbt eller gift i Hofs Kirkebøger. Hun maa dog vistnok være født paa østre Linset i Hof, der eiedes af Faderen *Peder Andersen Linset*, efter hvem Skifteholdtes 16. Novbr. 1775. Han var gift med *Maren Nilsdatter*, der blev begravet i Hof 3. Sept. 1763, 59 A. gl. Efter hende sad han i uskiftet Bo ifølge Bevilling af 23. Novbr. 1753. Han blev begravet i Hof 19. October 1775 86 A. gl. og efterlod ved sin Død 7 Døtre, af hvilke *Johanne* var den ældste, i Skiftet opgivet til at være 50 Aar gammel. Han havde allerede under 19. Novbr. 1764 solgt østre Linset med underliggende Veset af Skyld 1 Sk. 18 Lpd. Tunge, samt Gaarden Skog i Hof, af Skyld 10 Lpd. Tunge for 1700 Rdl. til Svigersønnen *Wright* (thgl. 6. Octob. 1768)¹⁾.

E. A. Thomle.

Spørgsmaal.

I.

I sin »Juridisk Stat« 1881 S. 48 anfører V. Richter følgende:

Peder Mathias Bruun. Student 1743 Ribe. Kand. 24. Maj 1754, l. 1758 Overretsprokurator i Kbhvn., 1759 Højesteretsadvokat. † 1771.

Vel sagtens til Dels paa Grund af denne Anførsel anføres i Hauch-Fausbøll og Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter III. S. 35 f.:

Peter Mathias Bruun, f. 16. Febr. 1725 p. Antvorskov Slot. (Søn

¹⁾ *Peder Andersen Linset* kunde muligens være en Søn af den *Anders Andersen* paa Østby i Hof, der i 1664 var 16 A. gl. og som igjen var en Søn af *Anders Pedersen* paa Østby, 40 A. gl. i 1664. *Anders Andersen* vilde i 1684 være 36 A. gl. og kunde da godt være Fader til den *Peder Andersen Linset*, der døde 1775, 86 A. gl. og som derfor maa være født c. 1689. *Peder Andersen Linset* var vistnok i saa Fald en yngre Broder af *Anders Andersen Østby*, der blev begravet i Hof 16. April 1758, 73 A. gl. og som saaledes var født c. 1685. Skifte efter ham holdtes paa Østby 13. Juni s. A. Han efterlod Enke *Maren Andersdatter*, 3 Sønner, af hvilke Nr. 2 hed *Peder*, og 2 Døtre. Hans Broder var ogsaa *Rasmus Andersen Nordbye*.

af Urban Jacobssøn B., da Krigsraad, Amtsforvalter over Antvorskov og Korsør Amter, Krigs- og Landkommissær i Sjælland, Lolland-Falster og Møen, senere Etatsraad, Deputeret for Finanserne, Højesteretsassessor ekstraord., og første Hustru Anna Leth). Elev i Ribe Latinskole. 1743: Student priv. 24. Maj 1754: cand. jur. 23. Juni 1758: Prokurator for alle Over- og Underretter paa Sjælland. 19. Februar 1759: Prokurator for alle Over- og Underretter i Danmark og Norge, ogsaa Højesteret. † 29. Oktober 1770 i Glückstadt.

I disse Anførsler er, mindst, tre forskellige Personer blandede sammen.

Ifølge Universitetsmatriklen blev 1743 en *P e t r u s B r u n* privat dimitteret. Han var 19 Aar gl., og det er jo altsaa muligt, at han er identisk med den paa Antvorskov 1725 fødte Peter Mathias Bruun, men givet er det ikke.

Den *P e t e r B r u u n*, som 1758 fik Bevilling som Prokurator i Sjællands Stift, betegnes i Stiftamtmandens Erklæring i Anledning af Ansøgningen, som en »aldrende Mand«, der sidder med en Del Børn i Fattigdom. Men en Mand, der var født 1725, kunde man dog ikke 1758 betegne som en aldrende Mand. Desuden var Peter Mathias Bruun jo, ifl. Patr. Slægter, antagelig ugift. Prokurator Peter Bruun blev begravet 27. Marts 1762 i Slagelse, 60 Aar gl. Han har altsaa intet med *P e t e r M a t h i a s B r u u n* at skaffe.

Den *M a t h i a s B r u u n*, som 1759 blev Højesteretsprokurator, havde hidtil været knyttet til Nordjylland. Han var Student fra Viborg, blev 1735 Over- og Underretsprokurator i Nørrejylland, 1739 Landfiskal i Viborg Stift, 1759 Højesteretsprokurator, flyttede til København og blev 2. Novbr. 1770 begravet i Helligaands Kirke, 68 Aar gl., altsaa f. ca. 1702. Han har altsaa heller ikke noget med *P e t e r M a t h i a s B r u u n* at gøre.

Og nu Dødsanførslen for Peter Mathias Bruun? Den stammer fra Richters: Dødsfald i Danmark 1761—90, hvor der staar: Højesteretsprokurator Mathias Bruun. † 29. Okt. 1770 i Glückstadt. Hvorfra Richter har faaet fat i dette Glückstadt er ikke godt at vide. I Adresseavisen 1770 Nr. 170 for 12. Novbr. staar der nemlig følgende: »Hr. Mathias Clausen Bruun. Højesteretsadvokat. † 29. Oktober 1770 i sit Alders 68 Aar«. Richter har i sit Excerpt faaet Glückstadt, som der ikke staar noget om, med, men derimod glemte baade hans Patronymikon og hans Aldersangivelse. Havde Richter faaet disse to Ting med, saa vilde Fejlen i Patriciske Slægter ikke været sket.

Men hvad blev der saa af *P e t e r M a t h i a s B r u u n*, om hvem vi nu efter det fremførte ikke ved mere end, at han var født paa Antvorskov 16. Februar 1725, og, maaske, hvis Anførslen i Juridisk Stat er rigtig, juridisk Kandidat 1754?

H. Hjorth-Nielsen.

II.

Ich bitte um Angabe der Herkunft und Familienzugehörigkeit des Adam Bagge, der um 1640 mit einem Grafen Lynar (Johann Siegismund?) nach Deutschland kommt und um 1620 geboren sein dürfte. Kostenerstattung nach Vereinbarung.

Berlin-Grünewald.
Humboldtstr. 34.

von Gebhardt.
Bibliothekar.

**Samfundet for
dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie.**

Under Protektorat af
Hendes Majestæt Enkedronning Louise af Danmark.

Medlemsbidraget er 8 Kr. aarlig.

Samfundet har siden dets Stiftelse i 1879 udgivet:

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

- | | | | |
|----|-------------|------------------|--|
| 1. | Række, Bind | I—III (1880—82) | ved <i>F. Krarup.</i> |
| 1. | — | IV—VI (1883—85) | ved <i>G. L. Wad.</i> |
| 2. | — | I—IV (1886—89) | ved <i>G. L. Wad.</i> |
| 2. | — | V—VI (1890—91) | ved <i>H. W. Harbou.</i> |
| 3. | — | I—III (1892—94) | ved <i>H. W. Harbou.</i> |
| 3. | — | IV—VI (1895—97) | ved <i>G. L. Grove.</i> |
| 4. | — | I—II (1898—99) | ved <i>C. E. A. Schøller.</i> |
| 4. | — | III—VI (1900—03) | ved <i>G. L. Grove.</i> |
| 5. | — | I—VI (1904—09) | ved <i>G. L. Grove.</i> |
| 6. | — | I (1910) | ved <i>G. L. Grove og Paul Hennings.</i> |
| 6. | — | II—VI (1911—15) | ved <i>Paul Hennings.</i> |
| 7. | — | I—III (1916—18) | ved <i>Paul Hennings.</i> |

Aargangen 1880 er udsolgt. Prisen for Aargangene 1881—1903 er nedsat til 3 Kr. for hvert Bind, og Prisen for hver afsluttet Række af Tidsskriftet til 10 Kr. pr. Række (6 Bind).

Bogladeprisen for enkelte Bind er 10 Kr. — Enkelte Hæfter sælges ikke.

Foruden det aarlige Navneregister i Tidsskriftet findes i Aargangen 1892 Indholdsfortegnelse for 1.—2. Række (1880—91), i Aargangen 1904 Indholdsfortegnelse for 3.—4. Række (1892—1903) og i Aargangen 1916 Indholdsfortegnelse for 5.—6. Række (1904—1915).

PAA Grund af de høje Priser paa Bogtrykarbejde ser Bestyrelsen sig ikke i Stand til at tilstille vedkommende Bidragyder Særtryk. Ønskes saadanne, maa Aftale træffes direkte med Trykkeriet (J. H. SCHULTZ A/S, Universitetsbogtrykkeri, Niels Juels Gade 12, Kbhvn. K.) inden 14 Dage efter Hefkets Modtagelse.

FORMULARER TIL UDARBEJDELSE
AF
AHNETAVLER
FOR 16, 32 OG 64 AHNER

UDARBEJDET PAA OPFORDRING AF
BESTYRELSEN I SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK
GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

føres paa Lager og kunne rekvireres gennem
enhver Boghandel.

A/s J. H. SCHULTZ FORLAGSBOGHANDEL
HAVNEGADE 15, KØBENHAVN K.

Erik Pontoppidan:

Theatrum Daniæ (Bremen 1730)
Indb.

Johan David Köhler:

Die Welt in einer Nusz. Nürn-
berg 1726. Indb.

Gothakalenderen

(Hofkalender) - En stor Del af
Aargangene 1820—1916 (dels
tysk, dels fransk Udgave; de
ældre Aargange er meget
sjældne!)

**Gothaisches Genealogisches
Taschenbuch**

der freiherrlichen Häuser 1900—
1915.

er billig - enten samlet eller delt-
til Salg.

Tilbud gennem Redaktionen.



SAMFUNDET
FOR DANSK-NORSK
GENEALOGI OG
PERSONALHISTORIE
STIFTET 1878

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

SYVENDE RÆKKE

4. BINDS 4. HÆFTE

(40^{DE} AARGANG)

1919

UDGIVET AF

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI
OG PERSONALHISTORIE

VED

PAUL HENNINGS

I KOMMISSION HOS

H. HAGERUP
KJØBENHAVN

EINAR DANCKE
CHRISTIANIA

APRIL 1920

INDHOLD

	Side
En samtidig Beretning om Guldhornsfundet ved Gallehus i 1639. Ved Arkivar <i>Fritz Jürgensen West</i>	235
Fabelen om Admiral Cort Adellers hollandske Herkomst. Med to Navneklichéer. Af Arkivar <i>S. H. Finne-Grønn</i>	238
Daniel Rantzaus Denkmal und andere personengeschichtliche Erinnerungen der Kirche St. Katharinen zu Westensee in Holstein. Med Billede. Af <i>Paul v. Hedemann Hesper</i>	243
Nogle Oplysninger om Slægten Holbøll. Af Generalmajor <i>H. Holbøll</i>	247
Zeithueber. Den store Millionær. Af Arkivamanuensis <i>A. W. Rasch</i>	262
Et Par Bemærkninger om Hof- og Statskalenderen. Af <i>A. Drach-</i> <i>mann Bentzon</i>	268
Svar til foranstaaende fra Statshaandbogens Redaktion.....	271
Slægtshistoriske Bidrag. I. Slægten von Gerstenberg. II. Om Borg- mester paa Christianshavn Jacob Madsen og hans Slægt. Med Billede. Af Dr. phil. <i>L. Bobé</i>	274
Haandskrevne Registre til større Værker. Af Postekspedient <i>H.</i> <i>Hjorth-Nielsen</i>	282
Fortegnelse over den dansk-norske Stamtavle-Litteratur i 1918. I. Danmark	285
Spørgsmaal og Svar	287
Boganmeldelser	291
Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden	295
Samfundets Anliggender.....	297
Samfundets Regnskab for 1918.....	302
Titelbillede til C. E. Brochmands Ligprædiken over Fru Birgitte Rosensparre til Vallø.....	303
Medlemsliste	305
Navneregister 1918. Ved Underarkivar, cand. jur. <i>H. C. Roede</i>	313

Tillæg.

Dødsfald i Danmark 1918. Af Postekspedient *H. Hjorth-Nielsen*.

Dødsfald i Norge 1918. Af Arkivamanuensis *A. W. Rasch*.

Spørgsmaal af genealogisk og personalhistorisk Natur kunne Samfundets Medlemmer erholde optaget i Tidsskriftet. Disse, ligesom andre skriftlige Henvendelser, sendes til Samfundets Sekretærer: for Danmark Overretssagfører *Paul Hennings*, Raadhuspladsen 35, København B.; for Norge Arkivamanuensis *A. W. Rasch*, Rigsarkivet, Christiania.