

Familien Bianco i Danmark.

Af Hector Boeck.

Som Navnet tyder paa, stammer denne Familie fra Italien. Den synes over Bremen at være kommen hertil og er knyttet til de to Byer: Fredericia og København. Karakteristisk for den, og det, som har gjort den kendt her i Landet, er dens store Hengivenhed for den katolske Kirke. St. Knuds Kirke i Fredericia og Ansgarskirken i København er rejste for dens Midler. Ikke blot disse Kirkebygninger grundedes af den, men deres Præster i Nu- og Fremtid, og de nævnte to Byers Fattige blev betænkte med Pengegaver. Saaledes har Familien, der næppe mere end 100 Aar kom til at tælles blandt Danske, sat sig et varigt Minde ved sin ved Dygtighed og Flid samlede Kapital.

Den ved St. Knuds Kirke i Fredericia beroende Kirkebog „Copulations Buch für Katholiken in Fredericia & Nomina Baptizatorum Catholicorum Fredericiæ ab Anno 1685 ad Annum 1809“¹⁾ giver fyldige Oplysninger om Familien. Den første som nævnes heri, er *Dominicus Bianco*, italiensk Købmand. 1707 nævnes han som Fadder og anføres endnu 1726. Han synes at have været ugift og er antagelig bortrejst fra Byen 1728. En Broder til ham, *Franciscus Bianco*, anføres 1729, men var ikke i Fredericia.

Der synes i disse Aar at være en livlig Tilstrømning af italienske Købmænd til Fredericia, og mulig hidlokket af disse eller af den allerede bosiddende Broder Dominicus, kom c. 1722 den italienske Købmand *Petrus Antonius Bianco* hertil og forblev her til sin Død c. 1762.

Petrus eller rettere *Pietro Bianco* var gift med *Charlotte Elisabeth Belman*, Datter af Christian Belman og Margrethe Susanne i Bremen, der alle var katolske. Handelen var i de Dage i Fredericia hovedsagelig i Hænderne paa fremmede, der ofte paa forskellig Vis tjente sig ret anselige Formuer og her

¹⁾ hvortil knyttes Syllabus defunctorum ex hac Communitate Catholica in Sacello Sepulorum ab Anno 1740.

kunde beholde deres Tro i Fred. Blandt disse indtog Købmand Bianco en fremragende Plads og tjente sig en stor Formue. Af hans Omgangskreds skal her nævnes: Ægteparrene Kesselhandler Johan og Elisabeth Müller, ital. Købmand Balthasar Camererio og Maria Camererio, ital. Kbm. Hieronymus Valente og Maria Valente f. Meinertz, endvidere Tobias Meinertz, Balthasar Schwartz, Maria Floresia Montesini, Ewa Maria de Geissler f. Lüttichau, Frk. de Donop, Oberst de Rose, General de Geissler, Frk. de Castonier, Genuenseren Dominicus Genochio og Hustru Maria Alotegundis Geerds, Franciscus Riva, Hieronymus Baur og Oberst Rauch.

I Fredericia døbtes efter Kirkebogen deres 11 Børn. Det 12. Barn, Dominica Sophia er mulig døbt udenfor Fredericia, før Forældrenes Ankomst hertil, men sandsynligvis er det, som fødtes c. 1727, ved en Forglemmelse fra Præstens Side ikke indført i Kirkebogen. Charlotte Elisabeth Bianco var Enke 1763, da hun¹⁾ og hendes Familie, der alle skal være af den papistiske Religion, fik Lov at lade deres Lig, naar nogen afgaar ved Døden, begrave i det katolske Kapel. 31. Juli 1765 døde hun og blev begravet d. 7. August i Kapellet.

Deres Børn, fødte i Fredericia, vare:

1. *Johanne Susanne*, db. 28. Novb. 1723.
2. *Maria Magdalene*, db. 28. Novb. 1723, g. 6. Sept. 1747 m. *Adam Lommertsen* (ex patria juliacensi). De var begge Bryllupsvidner 1768 i København.
3. *Dominica Sophia*, f. c. 1727 (?). Viet 6. Sept. 1753 i Kolding til Kornet ved 3. jydsk Kyrasserregiment (Fredericia) *Mathias von Boeck*, (Søn af Oberstløjtnant Johann Friederich von Boeck og Maria Christina Hansdatter), f. 1750 i København, † som Premier-Major 13. Dec. 1794 i Mariager. 8 Børn. Hun blev Stammermoder til den norske Familie Boeck, idet hendes yngste Søn Cæsar v. Boeck, Kaptajn i Artilleriet, nedsatte sig i Norge. Hun døde 7. Novb. 1768 og blev begravet i Kapellet i Fredericia.²⁾

¹⁾ efter kgl. Bevilling af 6. Aug. 1763.

²⁾ Malerier af dette Ægtepar findes i Godsejerinde Sophie Boecks Eje, Munkedammen, Christiania.

4. *Franciscus Christian*, f. 25. Jan. 1729. Er 1760 Bryllupsvidne sammen med Søsteren Susanne ved Bøhmeren Joseph Langschadels og Anna Margrethe Storcks Bryllup.
5. *Carl Anthon*, db. 22. Apr. 1731. Daabsvidne 1757 og 58 i Fredericia. G. med *Maria Eva Ganz*. Deres Søn *Johannes Anton*, f. 17. Sept. 1774, døbtet s. A. 25. Sept. i Kapellet i København.
6. *Wilhelmine Johanne*, db. 26. Maj 1735.
7. *Susanna Lucia*, db. 22. Septb. 1737. Daabsvidne 1757, 1760-61-62-64. Hun faar 19. August 1763 kgl. Bevilling paa at være sin egen Værge og døde ugift i Mainz 21. Okt. 1766. Sin Formue skænkede hun til Opførelse af den katolske (St. Knuds) Kirke i Fredericia. Præsten har i Kirkebogen ved hendes Daabsindtegnning skrevet: *Virgo hæc Ao. 1766 abiit Mogunti 21ma octobris. Sacelli nostri extructrix. Aaret efter opførtes Kirken over hendes Moders og Søsteren Dominicas Grave. Over Kirkedøren staar følgende Inskription: Virginis Susannæ Luciae Bianco Pietas & Munificentia à Fundamentis erexit. Anno Dni 1767. (Renovatum et auctum 1872).*
8. *Peter Andreas*, db. 21. Okt. 1738.
9. *Philip Vincent*, db. 3. Apr. 1740.
10. *Wilhelm Georg Peter*, db. 16. Aug. 1742.
11. *Ernst Frederik Georg*, db. 7. Jan. 1744.
12. *Christian Peter*, f. 3. Okt. 1745. Var ansat ved Handelen i København 1765, da han kom hjem til Moderens Dødsleje. Hendes Død synes at have forhindret en Udenlandsrejse (vel for at sætte sig ind i Udlandets Vinforretninger), som han stod i Begreb med at gøre. Af en Stam-bog, han har efterladt sig: *Le Temple de L'Amitié ou de me souvenir de mes plus chers Ami(e)s. Commencé à Copenhague le premier du moi de Mai L'an MDCCLXV*“, fremgaar det, at han 24. Juli er naaet til Kolding, hvor han besøger sin Svogers Søster, Elisabeth Margrethe Boeck. 1768 var han imidlertid udenlands og besøgte Byerne Bordeaux, Cette, Marseille, Mainz (hvor Søsteren Susanne var død) og Bonn. I Juli 1769 er han atter

København, hvor han noget senere nedsatte sig som Købmand i Lille Kongensg. Nr. 62 (gl. Nr.). Her indarbejdede han en stor og søgt Vinforretning, som han synes at have nedlagt ca. 1805, og ved hvilken han tjente sig en betydelig Formue. Han forblev ugift. En udpræget Blomstersans var egen for ham, og hans Zvibler vakte i hans Bopæl, Hj. af Lille Kongensgade og Halmstræde, Prinsesse Louise Augustas udelte Interesse. Som Tak for en Blomstergave forærede hun ham engang en med sine kronede Insignier sleben Glaskaraffel. Blandt Tonekunstnere havde han sin Gang. 1773 opføres han som Fadder for Violinisten Peter Zeyers Datter og var ved denne Lejlighed sammen med Operasangerinde Camilla Sarti (g. med Oberkapelmester S.), Fløjtenisten Joh. H. Zielche og dan italienske Sangerinde Elisabeth Almerigi. Efter ham opkaldtes Professor Chr. Pet. Bianco Boeck i Norge og hans andre Slægtninge Artilleriøverst Pet. Chr. Bianco Boeck og Bogtrykker Chr. Pet. Bianco Luno. Efter nogen Tids Svaghed døde han i sin ovenanførte Ejendom 2. Juli 1813.

Ved et under 15. Juni 1811 oprettet Testamente (konfirm. 9. Juli 1813) indsattes den katolske Menighed i København som hans Hovedarving. Kapitalen skulde anvendes til a) Kirkeskole, hvor ansattes lønnede mandlige og kvindelige Lærere, b) Præsterne, der aarlig skulde have 200 Rd. i Nu- og Fremtid; c) et nyt grundmuret Kapels Opførelse, som vedbliver at være kejserl. kongl. østerrigsk Kapel med Tribune til Ministeren.

Indgangsportalen i Ansgars Kirke i Bredgade i København viser en Mindetavle over Kirkens Grundlægger. Han hviler paa Assistens Kirkegaard.

Med Christian Peter Bianco uddøde Familien her i Danmark paa Mandssiden. Af hans Brødre drog nogle mulig Syd paa. I Kapellet i Fredericia blev kun hans Moder og Søsteren Dominica begravede.