

Børn af dette Ægteskab har neppe Løjtnant Gyllenroth haft, da dette vistnok vilde været nævnt i Sagen, eller de maa være døde smaa. Desværre begynder ikke Ministerialbogen for Christiansand før 1734, saa deraf ingen Oplysning kan erholdes.

Spørgsmaal og Svar.

Spørgsmaal 1.

1) *Alexander Gorm*, Herredsfoged i Bjerre og Hatting Herreder ved Horsens 1720—1725, blev dømt til at have sit Embede forbrudt, ved Dom af 18 April 1725. Hvor er han senere kommen hen, og når og hvor er han død? Hvad hed hans Hustru? Han var en Tid Amtsforvalter i Nysted på Lolland; han havde i det mindste 3 Børn, nemlig: 1) *Mette Elisabeth Gorm*, født i Nysted 11 Juli 1709. 2) *Claus*, født i Nysted 23 Juli 1711. 3) *Birthe Marie*, død i København (ifølge Frue Kirkes Kirkebog) 1718, begravet 13 Oktober 1718. Havde han flere Børn? Deres senere Skæbne?

2) Ifølge Kirkebog for Holbæk Købstad viedes hjemme i Huset 27 April 1735 den hæderlige og vellærde Matthias Aareby, Aftensang-Prædiker i Holbæk og Jomfru *Mette Elisabeth Gorm*. Er hun identisk med ovennævnte Datter af Alexander Gorm?

3) Ifølge St. Hans Sogns militære Kirkebog for Odense, blev ærlige og mandhaftige *Jens Jørgensen Gorm* trolovet med ærlige og gudelskende Pige Mette Christine Hansdatter; de blev viede 18 Oktober 1765. Han var Curassier ved det Holstenske Regiments Liv Eskvadron. En Datter blev født 5 Oktober 1766, døbt 7 Oktober: *Else Cathrine*. Blandt Fadderne: *Ellen Gorm*. I samme Kirkebog nævnes *Claus Jørgensen Gorm* som Forlover ved Jens Gorms Bryllup. Jens Gorm forekommer som Fadder 1775. Kan nogen give videre Underretning om disse Personer?

P. J. N. Spandet,

Sognepræst for Hjortslund og Kalvslund.

Spørgsmaal 2.

Valentin Lorentz var i 1685 forstander for navigationsskolen i København. (H. G. Garde: Den dansk-norske sømagts historie s. 322).

For nærmere oplysning om denne mand vilde jeg være taknemlig.

Måske er han identisk med den Valentin Lauritsen (Slee), der døde som borger i Korsør $27\frac{1}{2}$ 1692 og var født i Kvinherred, Søndhordland, Norge ca. 1630, søn af lensmand der Laurits Samsonsen (Slee) og hustru Kirstine Ivarsdatter Ebna, datterdatter af Kristofer Trondssøn Rustungs datter Kirstine.

Chr. Løvvig, lensmand.

Førde i Søndhordland, Norge.

Spørgsmaal 3.

Kan nogen give yderligere Oplysninger om den i Nyerups Literaturlexicon nævnte *Ivar Ullensvang*, født i Ullensvangs Prestegjeld i Hardanger 1733, rimeligvis Søn af Forpagteren paa Ullensvang Prestegaard?

E. A. Thomle, Rigsarkivet, Christiania.

Spørgsmaal 4

Den 27 Maj 1739 ægteviedes i Københavns Trinitatis Sogn Kirkeinspektør i Dronningborg og Skanderborg Rytterdistrikter i Nørre Jylland *Troels Bertel-*

sen, født 1709 † 1792, forhen „Skriverkarl“ paa Holmen, og Jomfru *Ellen Margrete Bang*, født 1711 † 1787. Hun betegnes i nogle Familieoptegnelser som „Datter af Doktor Bang i Kjøbenhavn“. Skulde Nogen kunde oplyse, hvem denne „Doktor Bang“ var, bedes dette meddelt til

Provst Cederfeld de Simonsen, Tyrsted pr. Horsens.

Svar I.

(5 R. I S. 268, Spørgsmaal 7 ad 3 og 4).

Ifølge Kjøbenhavns Universitets Immatriculationsprotokol blev Nicolaus Arndius Colstrup 1770, 17 Aar gl. Student fra Vordingborg Skole. Nicolaus Colstrup, hvis Privatpræceptor Ludvig Holberg var, blev 1742, 22 Aar gl. Student, Immatriculationsprot. nævner ikke fra hvilken Skole. Det Aar blev endvidere fra Christiania Skole dimitteret en Christophorus Colstrup, 17 Aar gl.

Maaske hører ogsaa efterfølgende Personer til denne Familie: Peder Jensen Colstrup, Matros paa det asiatiske Compagnis Skib „Kongen af Danmark“ paa dettes Togt til Kina 1742—46, som ifølge Skibets Protokol gik i hollandsk Tjeneste, og Joen Andersen Colstrup, der 18 Mai 1746 fik Søpas paa at føre Skibet „Ebenetzer“ fra Kjøbenhavn til Island og derfra tilbage igen (Sjæl. Regist. 1746 Nr. 156). Poul Bredo Grandjean.

Svar II.

(5 R. I. S. 178 ff., Spørgsmaal 3).

Gye (Gjoe, Jyde) Christine Hansdatter Essen, døbt i Gausdals Kirke 20 Mai 1703, † paa Drangedals Prestegaard i Bamble 2 Decbr. 1742 (begr. 17 s. M., da Sogneprest Thurmann i Bø holdt Ligtalen over hende) blev c. 1730 (formodentlig i Slutten af Aaret eller i Begyndelsen af 1731) vistnok i Ringsaker (hvis Kirkebog først begynder i 1734) gift med daværende Capellan til Ringsaker, senere Sogneprest til Drangedal, Enkemand *Ole Olsson Meldal*, født i Surendalen 1694, † paa Herredsø Prestegaard i Drangedal 14 October 1766, Søn af Sogneprest til Surendalen (med Stangvik) Ole Stenssøn Meldal og Margrethe Christophersdatter Røg. Hr. Ole Olsson Meldal blev 30 Juli 1728 Capellan til Ringsaker, 27 April 1742 Sogneprest til Drangedal og fik 1 Decbr. 1758 Tilladelse til at afstaa Embedet til sin Capellan Meyer mod at erholde en Pension af Kaldet stor 200 Rdl. Han blev c. 1726 (formodentlig i Løiten) gift med Maren Dop, † i Ringsaker 26 Mai 1729, Datter af Sogneprest til Løiten Hr. Willum Olsson Dop og Anna (Petersdatter) Jessen, og havde i dette Egteskab en Søn Anders, der ved Moderens Død var 2½, A. gl. Efter Gye Christine Essens Død, blev han 3die Gang 1747 gift med Marie Margrethe Morland, der døde i Drangedal i 1803, efterat hun kort for havde gaaet i Folloug til Sognepresten der Schytte ifølge Kontract af 12 Marts 1802, thgl. 28 Januar 1803. Med denne Hustru havde Hr. Ole Meldal ingen Børn, ligesom ogsaa Sønnen af 1ste Egteskab maa være død før Faderen ugift eller i alle Fald uden Børn, da hverken han eller hans Efterkommere nævnes paa Skiftet. Med sin 2den Hustru Gye Christine Essen havde derimod Hr. Ole Meldal følgende Børn:

- 1) *Boel Magdalena M.*, født paa Stolpestad i Ringsaker 3 Aug. 1731, † i Kragerø 1806 (begr. 24 Octob. s. A.). „En udmærket retskaffen Kvinde“. Hun blev 1) gift 21 Febr. 1752 (trol. 3 s. M.) i Drangedal med sit Sødskendebarn Færnik Anders Christian Bernhoft, født i Surendalen 1720, † i Drangedal 1754, Søn af Capellan til Surendalen, senere Sogneprest til Askim Georg Christian Bernhoft og Anna Meldal (cfr. Familien Bernhoft). 1 S. 2) 29 Marts 1757 (efter kgl. Bevilling) med Halvor Halvorssøn Soel-

- berg, født paa Soelberg i Drangedal 8 Febr. 1710 (døbt Dom. Sexag.),
 † paa Reise fra Ostindien 10 Febr. 1767, Søn af Halvor Halvorssøn S.
 og 1ste Hustru Gjerthrud Olsdatter. 7 Børn, af hvilke Datteren Marie
 Margrethe Soelberg blev gift med Peter Andreas Heuch i Kragerø og var
 Farmoder af Biskop Heuch.
- 2) *Anna Margrethe M.*, født paa Stolpestad c. 1733; gift med Samuel Hansen
 i Fyrresdal.
- 3) *Olava M.*, født paa Stolpestad 1735 (døbt i Ringsaker Dom. Sexag. s. A.);
 var ved Faderens Død paa Braaten i Drangedal.
- 4) *Bent*, født paa Stolpestad 1737 (døbt i Ringsaker 9 Mai s. A.); formo-
 dentlig det „Barn“ der blev begravet i Ringsaker Dom. 5 p. Trin. 1737.
 Han var i ethvert Fald død før Faderen uden Børn, da der kun paa
 Skiftet nævnes 4 Døtre.
- 5) *Karen M.*, født c. 1739, levede 1801, 60 A. gl. ugift i Kragerø.

E. A. Thomle.

Gaver til Samfundets Bibliotek.

- Fra Proprietær Fr. Hjorth. Slægten Gjerløff med dens Spindeliner gennem
 cirka tre Hundrede Aar. Odense 1904.
- „ Direktør John Arthur Lange: Nogle Oplysninger om den Slægt Lange,
 hvortil jeg hører. Kbh. 1905.
- „ Tandslæge Fr. Visby, Aarhus: Familien Visby, ved Provst Visby og Søn.
 Aarhus 1905. Tr. som Man.
- „ fhv. Direktør P. Borch, Sølund: Stamtavle over den jydsk Slægt Borch
 med spredte Oplysninger vedr. Ole Borch og hans nærmeste Slægt. Aarhus
 1905. Tr. som Man.
- „ Apotheker H. H. V. Clausen, Sorø: Sorø Apotek gennem 300 Aar, ved
 E. Dam. Sorø 1906.
- „ Bestyrelsen for Cancelliraad Jacob Deichmanns og Hustrues Legat: Stam-
 tavle over Peder Jacobsen Deichmanns Efterkommere, ved Poul Bredo Grand-
 jean. Kbh. 1905.
- „ Samme: Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendals Efterkommere, ved Poul
 Bredo Grandjean. Kbh. 1905.

Trykfejl og Rettelser.

5 Række, II Bind.

- S. 225, L. 22 f. o.: Anna Jacobsdatter var 2den Gang gift med *Ove* Andersen,
 en Broder af Lagmand Claus Andersson i Skien.
- S. 226, L. 8 f. o.: 2 Febr. 1679, læs 12 Febr. 1679.
- S. 230, L. 10 f. n.: gift 1670, læs gift i Skien 31 Januar 1664.
- S. —, L. 8 f. n.: Inger Gjertsdatter blev begravet i Skien 28 April 1673,
 28^{3/12} A. gl.
- S. 239, L. 11 f. o.: Jens Pederssøn Scheen døde 1687 i Kjøbenhavn som Student.
- S. —, L. 12 f. o.: Maria Pedersdatter blev gift i Skien 10 Oct. 1675.
- S. 240, L. 6 f. n.: Berte Pedersdatter blev døbt i Skien 10 Novbr. 1667 og var
 gift med Anders Janssøn Høst. Hun var af Peder Jenssøns
 3die Egteskab.
- S. —, L. 5 f. n.: født, læs døbt; han var Lieutenant og døde ugift.