

Notits

(af Brevvexlingen.)

Valentin Knudsen. I Anledning af den Bemærkning, hvormed Prof. Dr. Daae i Tidsskriftets II. S. 357 meddele Brevet om Struensees og Brandts sidste Øjeblikke, være det mig tilladt at oplyse, at Brevskriveren »Valentin« er Studiosus, »Skriver-Karl« [saaledes benævnet ved sin Trolovelse i Gjentofte Kirke $\frac{2}{9}$ 1768 efter kgl. Bevilling], senere »Fuldmægtig« [saaledes fra 1770] hos Forst-Secretair Laurop paa Jægersborg: *Valentin Greve Knudsen*, hvis Datter *Marie Margrethe Knudsen* († 1863) var Statsraad Andreas Arntzens separerede Hustru og Moder til Justitiarius Carl Arntzen i Kristiania († 1877). Hun blev døbt i Gjentofte Kirke 22 November 1777 og baaret over Daaben af Hof-Tømmermester Junges Kjæreste Madam Birgitte Boje Junge. Det var vel ved Bekjendtskab med denne Familie, at Knudsen kunde faae Lejlighed til at »slippe ind« paa Exekutionspladsen. (Sml. Lengnicks Stamtavle »Philip Landsperg«, Halvorsens Norsk Forfatterlexikon samt Gjentofte Kirkes Ministerialbog).

Gjentofte Præstegaard 6 Maj 1882.

A. T. Jantzen.

Gaver.

Ved Skrivelse af 1882 Marts 31 fra Hr. Højesterets Advocat Liebe, underrettedes vort Samfund om, at der endnu iaar var tilstaaet det 500 Kroner af den Raben-Levetzauiske Fond.

Ved tilsvarende Skrivelse af 1882 Mai 4 fra Hs. Excellence, Hr. Kammerherre Scavenius i Egenskab af Minister for Danmarks Kirke- og Undervisningsvæsen tillagdes der endvidere Samfundet for indeværende Finansaar 300 Kroner. For denne Sum er der erhvervet til Omdeling det 3die Hefte af Provst Vahl: Kristiern Nielsens Slægtebog.

Med megen Paaskjønnelse er modtaget:
 fra Udgiveren, E. N. Ritzau: St.: Joh.: ☐ Zorobabel og Frederik til det kronede Haab, dens Historie og Medlemsfortegnelse fra de ældste Tider indtil 1881 ²¹/₁₂. Kbhvn. 1882, 2: Liste over Medlemmerne af den nævnte Frimurerloge, — og
 fra Hr. Capitain Agerholm i Kjøbenhavn: 1) En lille Protokol med Titel udenpaa Bindet »Østerliisbierre Herred« indeholdende Regnskab for Herredets geistl. Enkekasse fra dens Oprettelse 1703 indtil 1815, 2) et Haandskrift i Folio med Rygtitel »Virorum doctorum vitæ«, hvori findes latinske Levnedsskildringer af de forskjellige Bartholiner (12, med Stamtavle) samt over Iver Bartholin, Birkeroderne (5, med Stamtavle), Ole Borch, Jesper Brochman (m. Stamt.), Biskop Henrik Bornemann (m. Stamt.), Thom. og Jac. Finke, Fiuenerne (3, m. Stamt.), Biskop Henrik Gerner, Nic. Heldvader, Niels

Hemmingsen, Jens Din. Jersin, Th. Kingo, Joh. Lassenius, Chr. Longomontanus, H. Masius, Chr. Matthiæ, Meursius, Chr. Nold, Sim. Pauli, Pontanus, Er. Pontoppidan, Resenerne (3), Joh. Rhodius, Hans Svane, Er. Torm, Wandalerne (3), And. Vedel og Wormerne (5, m. Stamt.). Skriften viser hen til forrige Aarhundredes første Halvdel eller saa omtrent. 3) En original Over-Admiralitetsrets Dojn af 1651 ^{18/n}, hvorved resterende Tilgodehavende efter Trommeslager Jac. Peder Svenske, »som bleff paa Lindormen 1644 i Oct. Maaned», tilkjendes Kongen. 4) Et Tingsvidne fra Aar 1700 hen hørende til Striden mellem Præsten Mag. Peder Nielsen Varberg i Knebel og hans Kirkepatron Hans Jacobsen til Roelsegaard, hvor Præsten optræder som en Mand, der søger at hævde sig ved ulovlige Overgreb og lejlighedsvis ved Ørefigener (sml. Wiberg II 227. s). 5) Trykte Smaating hidrørende fra Professor Ruzswurm i Reval: Der Ständetag zu Reval 1524, Bericht des Reuelschen Kriegs 1577, Billede af Baron Otto Ungern Sternberg († 1646), Reinhold Baron Ungern Sternberg og en Gjengivelse af Ungern Sternbergs Vaaben. Sammen med denne i sin Art største Gave, Samfundet hidtil har faaet, oversendte Capt. Agerholm nogle Oplysninger ligeledes fra Prof. Ruzswurm om General Bohn (se Personallist. Tidsskrift II, 69—73), som vi haabe siden at skulle se fremlagte i Tidsskriftet sammen med andre Meddelelser om samme Mand. Samfundets Taknemmelighed for en saadan Gavmildhed vil vistnok give sig til Kjende ved en redbon Besvarelse af de Spørgsmaal, Giveren har stillet, og som ville findes anførte paa Omslaget.

Rettelse: Ved Meddelelse fra Hr. Bing Buck erfares, at det var en Misforstaaelse, naar hans i II Del Tillæg S. 42 omtalte lille Hefte med Kirke Indskrifter der betegnedes som en Gave til Samfundets Arkiv. Det er følgende sendt tilbage til Ejermænden.

Svar paa Spørgsmaal.

Herved meddeles til Svar paa Spørgsmaalet fra Hr. Skolelærer B. Bondesen, at Kirurg Rieper i Rudkjøbing hed Johan *Frederik*. Sønnen Christian blev døbt 28 Sept. 1759 og døde 17 Juli 1824. 1807 var han Forvalter ved Sorø Akademies nordre Distrikt og boede da paa Tersløsegaard, tidligere havde han været Forvalter paa Holmelund i Gudme Herred. Det er rigtigt, naar Hr. Bondesen formoder, at han var gift med Frederike Lovise Bachmann; hun var født i Egtved (Hjelmdrup) 1771 og døbt 20 Marts, deres Søn, Postmester Fred. Rieper, var født i Gislev 6 Decbr. 1804 (og ikke, som Gehrd. Scheel har meddelt, ^{8/12} 1805). Postmesterens Enke, der lever endnu, er en Datter af Provst J. P. Wedel i Helsingø og Valdbj (Wib. 418,18).

Sofus Elvius.

Andre have indsendt Oplysninger i Anledning af Spørgsmaalet direkte til Hr. Bondesen.
