

Spørgsmaal og Svar.

Spørgsmaal.

1.

Johan Koefoed, f. $18/4$ 1692, † 1746, Legationssekretær i Moskow, senere Justitsraad og Præsident i Christiania.

Holger Koefoed, f. 166. $1/3$, † 1752, Major og Kommandant paa Schoungnes Skanse, * Mette Kirstine Berg, ** Sophie Oldesloe. Han havde blandt flere Børn en Søn *Hans K.*, der var Kapitajn i Norge.

Frederik Christian Koefoed, f. 1743, Krigsraad og Kjøbmand i Christiania, * 1774 Anne Marie Høy, f. 1755, † $25/8$ 1789. Han havde tre Børn.

Enhver Oplysning om disse i Norge hjemmehørende Personer af Familien Koefoed saa vel som om deres Efterkommere, hvis saadanne findes, vil med stor Taknemlighed blive modtaget af Indsenderen, der i længere Tid har samlet Materiale til en Stamtavle over Familien Koefoed. Desuden vil i det hele enhver Oplysning om Personer henhørende til de forskjellige Grene af den koefoedske Familie være særdeles kjærkommen.

Jul. Bidstrup,

Lærer,

Nørrebrogade Nr. 14, 3. Sal.

Kjøbenhavn N.

2.

Ancher Anthoni Müller, f. 1654 i Kallundborg, † $18/3$ 1716 i Svaneke, Landsdommer paa Bornholm. Hvem var han en Søn af? Desuden ønskes der Oplysninger om hans to Brødre Friderich M. og Niels M., der begge boede i Kjøbenhavn c. 1689, og om Søstersønnen Laurits Andersen Bergendahl, Løjtnant ved Obrister Laue Hochendorffs Regiment.

Jul. Bidstrup.

3.

Undertegnede agter, dersom han til den Tid kan faae tilveiebragt et tilstrækkeligt Materiale, til næste Vinter (altsaa 200 Aar efter Holbergs Fødsel) at udgive en Stamtavle over Oberstlieutenant *Christen Holberg* og hans Descendents til vore Dage.

Da der hertil vil trænges megen Bistand, anmoder jeg herved mine Medgenealoger til godhedsfuldt at meddele mig alt dertil hørende Materiale, de maatte kunne overkomme, samt vedkommende

nulevende Familier om Opgave over sit Genealogi, incl. de seneste Led. Er der kun Formodning om en Slægtsforbindelse med Holberg, vil det være af Vigtighed at indsende ethvert Document, der kan tjene til Støtte for denne Formodning.

Originaler eller correcte Afskrifter af alle saadanne Documenter modtages med Tak og retourneres paa Forlangende.

Ch. Delgobe,
Bamble.

4.

I Aaret 1711 døde i Skien Raadmand m. m. *Christofer Jørgensen Flood*, der efterlod sig 3 Døttre. hvormed denne Green af Familien uddøde.

Paa samme Tid levede i Skien *Peder Pedersen Flood*, der er født 1680 og død $11/12$ 1727. I et Dødsbo fra $30/4$ 1718 over en af Christoffer Jørgensen Floods Døttre nævnes salig Peder Jørgensen Flood. Efter dette var rimeligvis Christoffer og Peder Jørgensen Brødre, men har det været mig umuligt at finde denne Peder Jørgensen og hans Fader Jørgen. Peder Pedersens Kone hed *Gjørel*, men hendes Pigenavn savnes; hun døde $4/1$ 1769. Enhver Oplysning eller Vink om disse Personer og andre Medlemmer af Familien fra den Tid vilde være mig meget kjærkomne.

Jørgen Wright Flood.
Adr. Hægdehaugen *Kristiania*.

5.

Kan der oplyses Noget om, hvem en vis *Johan Christoffer Ulrich* var, som ifølge et Familiesagn indvandrede med en tysk Prindsesse, der i Slutningen af det 17. Aarhundrede blev gift med en dansk Konge, og som senere blev Gjæthusskriver og gift med Oldfruen paa et Palais i Kjøbenhavn?

Ovennævnte J. C. U. havde 2 Sønner: Hans Christian U. og Georg Frederik U., begge Søofficerer; deres Levnetsløb kjendes; men foruden dem findes i Admiralitets Archivet Optegnelse om en Abraham Daniel Ulrich, Søkadet 1734, Capitain-Lieutenant 1754, død $18/2$ 1755, og om en Andreas Daniel Ulrich, Student, Skrive- og Regnelærer for Søkadetterne fra den $18/12$ 1755 til $25/2$ 1767.

Kan der oplyses Noget om, hvorvidt de 4 sidstnævnte vare Brødre?

H. H. J. Lyngé,
Walkendorfgade Nr. 8.
Kjøbenhavn K.

Svar paa Spørgsmaal.

Slægten *Krabbe* (se I, S. 78).

Af F. C. C. Harder.

Ved i sin Tid at gennemgaa endel af det Materiale, Hr. Dr. med. Krabbe havde benyttet ved Udarbeidelsen af sin som Manusc. trykte Stamtavle over Skraabjælke-Krabberne, fandtes nogle Notitser om en Familie af dette Navn, der havde bosat sig i England og Sydamerika og som senere fik deres Plads paa den af Hr. Assistent Thiset udarbeidede Stamtavle over Tværbjælke-Krabberne (se dette Tidsskr. I, S. 23). Optegnelsen, hvorefter det Meddelte var taget, var imidlertid noget mangelfuld, og da jeg derhos vidste, at det var endel Aar siden det blev nedskrevet, satte jeg mig i Forbindelse med det danske Consulat i Buenos-Ayres for at faa at vide, om Slægten endnu levede. Mit Forsøg blev ikke forgjæves. Gjennem Consulen, Herr Christophersen, der personlig havde henvendt sig til Vedkommende, modtog jeg nemlig et paa Engelsk velskrevet Brev fra Hr. C. H. Krabbé, dat. Buenos-Ayres 9/9 1881, hvori han gjør nærmere Rede for sine Familieforhold. Uheldigvis kan man deraf ikke see, hvilken social Stilling Slægten nu indtager; men et fremgaaer af Brevet nemlig, at den med stor Troskab har bevaret ikke alene Traditionen om sin danske men ogsaa om sin fremragende adelige Herkomst, uagtet et og andet af det meddelte selvfølgelig ikke er correct.

Det Nedenstaaende er, hvor anden Kilde ikke er anført, Udrag af Brevet.

Carl Frederik Hermann Krabbe blev i Aaret 1793 ansat som Overchirurg paa »Kgl. Maj. Skibe«¹⁾; i denne Egenskab træffe vi ham 4 Aar derefter, idet han i Tiden fra 22 Mai til 23 September 1797 var udcommanderet med Fregatten Cronborg under Capitain I. Arenfeldt²⁾. Aaret derefter blev han under 22/6 ansat som Underchirurg ved 4 Division¹⁾, en Stilling, der ikke var istand til at brødføde ham. Under 15 Mai 1799 indgav han derfor et Andragende, hvoraf det fremgaaer, at, da en tidligere indsendt Ansøgning om at blive ansat som Overskibschirurg i den anstundende Sommer ikke var blevet bevilget »og det dog bliver mig en Umulighed at sutinere Kone og Barn med en Gage af 8 Rigsdaler maanedlig meget mindre at kunne bestride de absolute Udgifter

¹⁾ Marineministeriet Archiv.

²⁾ Anbefaling af Capt. Arenfeldt; Gjenpart, tagen i danske Consulat i Buenos-Ayres.

til Examen« og Vagterne paa Holmen ei tillod privat Praxis, saa søgte han sin Afsked; af Rhederne Duntzfeldt og Meyer havde han faaet Tilbud om paa gunstige Vilkaar at gaa til Batavia som Læge paa et af deres Skibe »Gregers Juel«, der skulde seile om nogle Dage. Dersom hans Ansøgning ikke kunde bevilges, beder han atter om paa Grund af sine sex Aars Søreiser samt gode Attester at maatte blive ansat som Overskibschirurg paa et Skib, der skulde et længere Togt, imod at han frafaldt sin Landgage samt efter Hjemkomsten underkastede sig den befalede Examen.¹⁾ Svaret herpaa blev, at han under ²¹/₆ 1799 erholdt sin Afsked¹⁾ og Reisen til Batavia fandt rimeligvis nu Sted, thi Sønesønnen omtaler netop, at han her fik den uundgaaelige Climaffeber; paa Hjemveien opholdt han sig i Falmouth, hvor han gjorde sin tilkommende 2den Hustrues Bekjendtskab, hvilket bevirkede, at han modtog en Ansættelse som Chirurg i den engelske Flaadeafdeling dersteds. Kort efter sit Bryllup blev han imidlertid tagen tilfange af Fransk-mændene, og nu fik han Leilighed til at prøve sin Taalmodighed, thi han blev først udløst ved Fredsslutningen 1814; han indtraadte da atter som Chirurg i den engelske Marine. Grunden til, at han ikke senere vendte tilbage til sit Fædreland, angives at være den, at han ikke var formuende nok til dér at hævde sin Stilling ligeoverfor Venner og Slægtninge, til hvilke sidste han henregner Hans Krabbe-Carisius; men hensees til hans 1ste Ægteskab som til den Stemning, der herhjemme maatte gjøre sig gjældende ligeoverfor en Mand, der var traadt i engelsk Sold, turde den egentlige Grund vistnok være en anden.

Slægtens Vaaben førte Krabbe idetmindste ikke i England, men derimod en væbnet Arm, holdende en Landse paa hvis Od der var fæstet en Nøgle. Dette Vaaben skulde en af hans Forfædre have erholdt som Belønning for Indtagelsen af Uddevalla, en Angivelse, hvis Upaalidelighed Brevskriveren selv bekræfter ved at meddele, at Farfaderen ogsaa omtaler et andet Vaabenmærke, der minder noget om Slægten Carisius. Navnet skrives nu »Krabbe« og har dette sin Grund i, at Carl Fr. H. Krabbe antog denne Skrivemaade for derved at bevare Navnets danske Udtale i England. Stamtavlen, der maa sammenholdes med den tidligere meddelte i dette Tidsskrift, har jeg gjengivet ganske, som jeg har modtaget den, uagtet den i et Par Puncter er feilagtig.

¹⁾ Marineministeriets Archiv.

Iver Christoffer Krabbe,
Major i den danske Hær. Død i Ribe $^{11}/_1$ 1789.
* Wilhelmina Henrietta Brehmen, død i Ribe $^{11}/_{11}$ 1782.

Nicolai, Capitain paa Or- logsskibet Freia. Krabbe, † af Smaaakopper.	Carl Frederik Hermann, f. i Slesvig, Sønder Jylland (Ribe?) $^{24}/_3$ 1774. † i Falmouth 1856. * $^{20}/_{12}$ 1803 Mary John, f. 1783. Børnene fødte i Falmouth.
---	------------------------------------	--

Mary Hen- rietta. * Jacob Olon, efterlod 3 Døttre.	Charles Brehmer, f. $^{12}/_6$ 1818, † $^{22}/_1$ 1875. * $^{11}/_{11}$ 1847. Sara Isabella Dall. Børnene ere fødte. i Buenos-Ayres.	John Henry. 2 Døttre.	Emily Eilsa- beth. * John Williams. Ei Afkom.	Frederick John.
---	---	-------------------------------	--	--------------------

Frederick James.	Brehmer Elliot.	Herman.	3 Døttre.
---------------------	--------------------	---------	-----------

Mary Helena ¹⁾ . * A. William- son. Afkom.	Charles Henry, f. $^{18}/_{12}$ 1850. * $^{18}/_{10}$ 1877 Ada Mary Smith.	Emely Isabel. * Walter Heald.	Leonora Hen- rietta. * Louis Colbourne.	Agnes Martha. * Benj. W. Gardow.
--	--	-------------------------------------	---	--

Hilda Mary.	Charles Frederick, f. $^{10}/_{11}$ 1880.
-------------	--

Slægten *Liliendal*.

Uagtet de nedenfor meddelte Oplysninger vedkommende Familien Liliendal ikke egentlig indeholde nogen Besvarelse af det af Hr. Archivsecretair Berlien i dette Tidsskrifts 2det Bind Side 79 opkastede Spørgsmaal, tør de dog muligens alligevel have nogen Interesse for Spørgeren, og da jeg tilfældig er kommen over Samme, undlader jeg ikke at meddele:

- at Kjøbmand i Christiania Andreas Liliendal, der ifølge Ministerialbogen hed Andreas »Nielsen« Liliendal, med sin Hustru Marichen Nielsdatter Schytte havde følgende Børn til Daaben i Vor Frelsers Kirke:
 - Maria Anne, døbt 8 Okt. 1735; begr. 18 D. gl. 26 Okt. s. A.
 - Mariane, døbt 30 Decbr. 1736.
 - Niels Jacob, døbt 9 April 1738.
 - Isach, døbt 20 Mai 1739; begr. 6 Ug. gl. 22 Juli s. A.
 - Isach, døbt 10 Sept. 1740.

Efter denne Tid findes Navnet Liliendal neppe i Christiania Ministerialbøger.

- at der 1 Juledag 1765 i Viks Kirke i Indre Sogn i Bergens Stift nævnes en Skræddersvend Apollonius »Liliendal« som Fad-

¹⁾ Hun og Sædskende ere alle bosiddende i Buenos-Ayres.

der. I Aaret 1767 var han Viceklokker i Vik og i 1768 kaldes han virkelig Klokker der, hvor han sees at have efterfulgt David Fredrik Orning, der blev begravet 13 Mai 1771 74 A. gl. i Vik, i Embedet. Orning maa saaledes vistnok have resigneret før sin Død, uagtet Liliendal 3 Søndag i Advent 1768 i Viks Kirke blev indsat »efter at hans Kaldsbrev af Biskoppen var oplæst til at være virkelig Klokker i Vik efter D. F. Ornings Død.« Med sin Hustru Mette Marie Harboe havde han følgende 2de Børn til Daaben i Viks Kirke:

- a) Cathrine Dorothea, født 26 Aug. 1771, døbt samme Dag; og
- b) Johan Benjamin, født 5 Marts 1775, døbt 7 Marts s. A.

Desuden nævnes en Bente Liliendahl der 8 Febr. 1 78 (som Fadder?). E. A. Thomle.

I Forbindelse hermed henledes Opmærksomheden paa Lengnicks Piece: Grove tyske Løgne, opdagede under en genealogisk Undersøgelse, Varde 1859, i hvilken fortælles om en Mariner Ludvig Liliendahl (Søn af en Drejer af samme Navn), der efter oftere at være straffet i Aaret 1807 deserterede fra Kjøbenhavn og gik i fremmed Tjeneste. Dennes Søn præsenterede sig 1858 i Kjøbenhavn og Stockholm som Adelsmanden Louis von Lilientahl og udgav sig for en Sønneson af Kong Gustav III.

Slægten Bähr (*de Bähr*).

(Se III, 394—95.)

Da min oldefars oldefader, præsten Andreas Amders (Andersen) i Burkarl (1613—87) var søn af en Magdalene Bähr, har jeg havt anledning til at samle endel efterretninger om den gren af slægten, som i århundreder havde sit hjem i Tønder, og om hvilken der foreligger talrige notiser dels i nævnte Amders's skrifter: »Tundersche unsterbliche Sterblichkeit« (1649 og 1675), dels i ligprædikener, i O. H. Mollers slægttavler og forskellige håndskrevne kilder.

Som nærmeste stamfader nævnes en *Brand de Bähr*, kejslerlig oberst; hans søn var *Bernhard*, »drost på Pinneberg«, fader til *Ludolf (Lütke) de Bähr*, købmand og rådmand i Tønder. Det var en gren af den bekendte nordtyske adelslægt, der påstod at nedstamme fra de romerske Orsini(!). Ludolf var gift med en *Marine Nissen*, uden al tvivl datter af Hans Nissen på Hadstrupgård og Vrågård, herredsfoged i Slogs herred efter sin fader *Nis Henriksen*, der er bekendt af sin optræden på Urnehoved ting ved kong Kristian II's fordrivelse 1523. »Frimanden« Nis Henriksen og hans slægt førte en halv rød hjort i et hvidt skjold, og hans sønneson og navne naturaliseredes i den lyneborgske adel som Nicolaus Heinrichs (ægtede 1592 Ursula v. Tübing). Slægten uddøde i

Sønderjylland i midten af forrige århundrede med en Hans Nissen på Hadstrupgård.

Ludolf de Bährs datter Magdalene ægtede rådmanden *Anders Thomsen* i Tønder, son af den rådmand *Andreas Momsen* (rådmænd Momme Andersens søn), som d. 8 Juli 1554 dræbte adelsmanden Erik Emiksen af Tyrstrupgård, da han på åben landevej blev overfalden af ham; han døde få år efter i landflygtighed. De havde foruden sønnen *Andreas Amders*, efter hvem der var en talrig efterslægt, flere sønner og svigersønner, som i forening med deres frænder dannede et fast sluttet patriciat i Tønder.

To andre døtre af Ludolf Bähr. Katrine og Helvig, vare gifte med rådmændene Balthasar Alteneck og Thomas Andersen; sønnen *Berend* (Bernhard) var ligeledes rådmand (1583—1661). Hans søn *Ludolf* var advokat i sin fødeby, og det samme var dennes søn *Johan Christian* (borgmester 1692—1713) og sønnesøn *Georg*, der døde 1749 og efterlod et håndskrift om den frisiske landret, som alt hans fader og farfader havde syslet med.

Hvorvidt imidlertid denne slægt kan bringes i forbindelse med de i forespørgselen nævnte mænd skal jeg ikke ytre nogen mening om; det er dog tydeligt nok samme æt.

A. D. Jørgensen.

Fra Hr. Stiftamtmand, Kammerherre M. H. Rosenørn i Randers er endvidere modtaget følgende Oplysninger:

Af V. Holms Efterretninger om Borger- eller Kjøbmandslaget i Nykjøbing paa Falster (udk. 1883 i Com. h. C. Kirchheiner sammedstedes) S. 57 sees, at *B. de Bähr*, Fuldmægtig hos Stiftamtmand Lützou, har anseet sig for adelig, da han d. 7^{de} Juni 1697 har indtegnet sig i Laugsbogen og tilføiet »avec les bourgeois il faut estre bourgeois«. Det er saaledes ikke usandsynligt, at han har hørt til den i Adelslexiconet opførte »gamle meklenborgske« Familie Behr, hvis Vaaben findes Tavle VII N^o 85. I samme Retning gaaer Traditionen hos den endnu i Jylland levende Del af Slægten Behr, der er optaget i Provst Vahls Slægtetog over Afkommet af Christjern Nielsen som Efterkommere af Provisor *Andreas Bähr* i Aalborg † 1818 og Christine Cathrine Soetmann (S. 66).

Om Anders Behr eller Bæhr bevidner Pastor Claudi i Aalborg under 6. Oktbr. 1817, at han efter forevist Døbe-Attest var født paa Qvelstrup, som hans Fader Thomas Behr da havde i Forpagtning tilligemed Isgaard.

Ligeledes bevidner Marcussen til Isgaard under 31. Decbr. 1817:

»At Hr. Thomas Bæhr fra Skaffogaard, som for et Aars Tid siden døde i Grenaa, for ongefæhr 30 Aar siden var Forpagter her ved mine eiende Hovedgaarde Isgaard og Qvelstrup i en Række af 10 Aar, og i samme Tid avlede adskillige Børn, og deriblandt en Søn ved Navn Andreas«.

De originale Attester herom ere endnu i den hos Vahl opførte Slægts Besiddelse.

Jeg tvivler dog meget paa, at Familien Behr nogensinde er naturaliseret som dansk Adel, thi rimeligvis hørte til samme Slægt *Niels Erik Behr*, der længe var Byfoged i Grenaa, hvor han i 1782—97 nævnes som Kammerraad, men i 1803 var bleven Justitsraad, og han brugte i sit Signet et Vaaben, der vel paa Hjelman har en fremadskridende Bjørn med et Halsbaand, men i Skjoldet viser en af Havet opdukkende Ø eller Fjeld, beskinnet af en i høire øverste Hjørne frembrydende Sol. Bjørnen er saaledes vel maaske tagen fra det meklenborgske Vaaben, men Emblemet synes at antyde en Slægt, der arbejder sig frem ved høiere Beskyttelse. Hans Søster »*Ane Svends Behr*« havde været gift med Jens Olrog og havde med ham blandt flere Børn en Søn »Foged Olrog« (hans Underskrift var »F. Olrog«), en Datter Ane Marie, gift Melchior (ældste Søn Jens Melchior) og en Datter »Madam Tikjøb« (ældste Datter Ane). Hendes Testamente af 25 Februar 1788, hvoraf disse Slægtsforhold fremgaa, er trykt i Vedtægter og Forhandlinger vedr. Grenaa C. S. 8. Hendes fornævnte Broder var hendes Lavvæрге, og ligeledes var han Lavvæрге for Enken efter Generallieutenant J. Fr. Sehested, »forhen Eier af Baroniet Høgholm«, Pauline Fabritius de Tengnagel ved Oprettelsen af hendes Gavebrev, der ere trykte i Meddelelser om Legater under Randers Amtraads Tilsyn (Randers 1881) S. 65—70, og af hvilke det seneste er oprettet paa Krogerup d. 27 Januar 1810.

Forespørgeren Hr. T. Rützou har indsendt følgende Notitser:

Hr. Assistent Sofus Elvius meddeler, at Præsten *Andreas Behr* var født i Hamborg den 11^{te} Juni 1698 og blev 20 Septbr. 1723 cand. theol.

Om *Niels Erik Behr*, der var født i Kod Sogn ved Randers $\frac{2}{3}$ 1733, og udentvivel hører til Slægten Behr paa Vedø meddeler Hr. Borgmester Krabbe at han var Byfoged i Grenaa 1761—1801. Han døde iflg. Erslew (Forfatterlex. Suppl. III, S. 432) $\frac{13}{4}$ 1815 i

»Fornemme i Rostock og Westphalen siden nogle hundrede Aar velbekjendte Slægter«.

Hr. *Berndt von der Lippe* (»edel, ehrenvest * *Agneta Sandehres* Hr. *Thomas Gerdes* (ehren- * *Anne Boldewans* and hochgelahrt) Geheimeraad og Cantsler (»edle, viel ehr- und tugend- (»viel ehr- und tugend- hos Grev Bernhard af Lippe. tugendreiche Frau.«) Borgemester i Rostock. reiche Frau.«)

Hr. *Henrik von der Lippe* (ehrenvest, vorachtbar und vornehm«) * *Isabe Gerdes* (»viel ehr- und tugendreiche Frau«) overfornemme Borger og Indvaanere i Rostock. † 1597. levede Manden.

..... v. d. L.
 Hr. *Christoph von der Lippe* til Schwarffs og Sildemo ell. Silmwow, juris utriusque doctor 1610, kongl. Dansk Raad, før Cantsler, f. i Rostock 1585 Antoni Dag mellem Kl. 7 og 8 Morgen, døbt den følgende Dag, blev 1614 Hofraad hos Hertug Wilhelm af Churland etc., derpaa en Tidlang Advocat i Rostock, 1619 blev han Raad hos Enkedronning Sophie til Danmark, Cantsler 1615—31 (da hun døde) i hvilken Tid han brugtes paa Gesandtskaber, derpaa Raad hos K. Chr. IV til 1648, brugt ved Legationer, siden Raad hos K. Fred. III til sin Død. * 1) $\frac{2}{9}$ 1610 *Margaretha Hermans* (»ehr- und viel tugendreiche Jungfrau.«), D. af sal. Hr. *Hans Hermans*, formem Patriicer i Rostock. 4 S. og 5 D., 3 S. 4 D. † for Faderen. Hun † 1625. * 2) $\frac{2}{10}$ 1626 *Agnete* (»edle viel ehr- und tugendsahme Frau«) D. af sal. Hr. *Marcus Tarack*, ældste Borgemester i Rostock (* i 26 A.) Hun overlev. ham. — 1 S. — Han testamenterede en Sum Penge til Kirken og Skolen i Haderslev. Han † i Haderslev $\frac{2}{4}$, 1652 mell. Kl. 5 og 6 Eftermid., 67 A. 3 M. 7 D. gl. (hvoraf 33 A. tilbragte i Dansk Tjeneste), begr. $\frac{2}{6}$ s. A. i Haderslev Frue Kirke. Han skulde siden føres til sin Fædrebegravelse i Rostock.

Christoffer Laurentius
 B. 1652 B. 1652
 De kalde ham i Ligr. »Ohmb«,
 »Mutterbruder«.

1. *Thomas v. d. L.*, (yngste Son) havde (for 1652) været Capitain i Spansk Tjeneste. * en Datter af den fyrstl. Mecklenburske Befalingsmand i Güstrow; var 1652 tilstede i Haderslev.
 1. *Elisabeth v. d. L.* (ældste Datter, † før Faderen). * fyrstl. Mecklenbursk Consistorialraad og Professor publicus i Rostock Hr. D. *Henrich Rahnen*, (der nok levede 1652).
 1. *Sophia v. d. L.* (yngste Datter; † før Faderen). * fyrstl. Mecklenbursk Geheimeme- og Regeringsraad Hr. *Daniel Nicolai*, der 1652 var tilstede i Haderslev.
 1. Endnu 2 Døtre, † for Fædren. Fædren. Profess. jur. v. kbhvns. Univ., Borgemester i Flensborg. Worms Lex. II, 87.
 2. *Marcus Christoph v. d. L.* (»nævnes ei i Paderens Ligr.«). * *Johannes Müller*, f. i Rostock 1605, † $\frac{2}{11}$, 1672, Dr. jur., Profess. jur. v. kbhvns. Univ., Borgemester i Flensborg. Worms Lex. II, 87.

Randers som Justitsraad og Ridder af Danebroge. Hans Søn Otto Christopher Behr døde 1799 $\frac{3}{2}$ som Præst i Odder.

I Krigsministeriets Arkiv findes Oplysning om flere danske norske Officerer i forrige Aarhundrede af Navnet Behr (Bähr, Behr).

Slægten *von der Lippe*.

Da flere af de i Personalhist. Tidsskr. III S. 393—94 fremsatte Spørgsmaal kunne besvares ved Hjælp af den over *Christopher von der Lippe* holdte tyske Ligprædiken af Valentin Schmidt von Eisenberg, Rostock 1652, 4, der findes i det Norske Universitetsbibliothek, meddeles foranstaaende Uddrag af sammes genealogiske Del. Om hans Sønner have efterladt Afkom, kan ikke erfares deraf. Af de Epitheta, der tillægges de enkelte Personer, sees, at de ikke regnedes for Adel. I Worms Lexicon over lærde Mænd III S. 468 ere hans Fader og Farfader gjorte til en Person; dette er ogsaa gaaet over i Nyerups og Krafts Litteraturlexicon.

H. J. Huitfeldt-Kaas.

Gaver.

Samfundet har modtaget følgende Gaver:

fra Hr. Frederik Barfod hans:

Festprogram til Bryllupet i Arninge 1854 $\frac{3}{9}$ (med Stamtavle over Barfod Slægten). Kbh. 1854, 8vo;

Slægterne Poulsen (fra Rolsegaard) og Dinesen (fra Rørbæk-hovgaard). Kbh. 1877, 8vo;

Stamtavle over den danske Linie af Slægten la Cour. Kbh. 1877, 8vo; og

Griffenfelds Ætlinger (Særtryk af Vaupells »Rigskansler Grev Griffenfeld«). Kbh. 1882, 8vo;

fra Hr. Cand. juris Gram hans:

Stamtavle over Familien Gram, trykt som Manuskript. Kbh. 1882, 8vo;

fra Hr. stud. juris C. C. Melbye hans:

Stamtavle over Familien Melbye, ib. eod.; og

fra Hr. Forstecandidat Lillienkiold:

En haandskreven Stamtavle over Oberstlieutenant Peter Montagne Lillienkiolds Familie.